



Weg naar RC rond Chelabinsk (2003)

## **Gebedsmail Rusland Juni 2015 [update]**

Beste vrienden en lieve mensen,

Hierbij even een update: In onze vorige mail van begin deze maand, schreven we al dat Anneke en ik samen naar PerwoUralsk gaan in juli.

Net als vorig jaar zijn we uitgenodigd om de jaarlijkse Zendingsconferentie bij te wonen en daar te (s)preken. Deze conferentie wordt altijd gehouden in het eerste weekend van juli.

### **Visum**

Voor Anneke is het een jaar geleden dat ze in Rusland geweest is. Daarom moest zij weer een nieuw visum aanvragen. Er waren wat moeilijkheden met het officiële aanvraagformulier dat we van de kerk in PerwoUralsk hebben gekregen. Daardoor kwamen we een beetje in tijdnood. Nu is er een “normaal” toeristenvisum aangevraagd. Deze is op woensdag 1 juli af te halen in Den Haag bij de Russische ambassade.



Nikolay op de Zendingsconferentie 2014

### **Heen en terug**

We vliegen van Amsterdam naar Moskou op donderdag 2 juli om 0:15 uur. Vanuit

Moskou aansluitend naar Jekaterinburg. Daar komen we om 11:10 aan. Met de auto is het dan een klein uurtje naar PerwoUralsk. We worden door Alexei zoals gebruikelijk opgehaald.

De terugreis is op maandag 13 juli: 7 uur in de ochtend vertrek naar Moskou en aankomst op Schiphol om 12 uur in de middag.



PerwoUralsk

### **Vol programma**

Alexei Tsernoskutov – die als rechterhand van pastor Nikolai verantwoordelijk is voor evangelisatie en zending – heeft voor ons weer een vol programma in elkaar gezet:

Do 2 juli – 's avonds seminar op het drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum (RC)

Vr 3 t.m. Zo 5 juli – Zendingsconferentie. Twee keer spreken.

Ma 6 juli – overdag picknick met vaste werkers van de gemeente, tevens verjaardag van Nikolai. 's Avonds met Kim naar het RC

Di 7 juli – 's avonds gebedsdienst met korte preek

Wo 8 juli – in de loop van de dag met Alexei naar Kungur, zo'n 280 km (zo'n 3 uur met de auto) naar het westen (in de provincie van Perm). 's Avonds daar een samenkomst/kerkdienst.

Do 9 juli – bezoek aan Pereskatsjka, een dorpje net buiten PerwoUralsk. 's Avonds samenkomst in een kerk in Jekaterinburg

Vr 10 juli – In de ochtend naar het RC en 's avonds de Missiegroep van PerwoUralsk. Te vergelijken met een huiskring met zendingswerkers en zij die betrokken zijn bij evangelisatie in de stad en de regio.

Za 11 juli – naar Atsjiet (op dezelfde route richting Perm, 'slechts' 120 km van PerwoUralsk). Daar een huisgemeente bezoeken.



Op het RC buiten Chelabinsk 2003

Zo 12 juli – Spreken in de twee samenkomsten in PerwoUralsk.

Naast deze officiële afspraken, samenkomsten en spreekbeurten, zal er genoeg tijd zijn om bij te praten en plannen te maken met Nikolai en Alexei. Ook zullen we oude vrienden en bekenden op de conferentie en daarna ontmoeten, waaronder bijvoorbeeld Kim, de Koreaanse zendeling uit Kenia en de pastor uit Asbest (waar we 6 jaar hebben gewoond) die ook op de conferentie zullen spreken.



Met z'n allen op de foto in ons huis in Asbest (2004)

### Gebedspunten

- Het op tijd klaar zijn van Anneke's visum
- Inspirerende laatste dagen van voorbereiding voor alle spreekbeurten
- Wijsheid voor Anneke die veel vertaalwerk zal doen, oa. ook voor Kim uit Kenia
- Goede 'feeling' met de mensen die we ontmoeten om goed in te spelen op de behoefte voor onderwijs en 'bediening'.
- Veilige reis, zowel naar Rusland als ook de autoritten die we zullen ondernemen
- Gods bescherming voor de kinderen die thuis blijven.

Wanneer we terug zijn, sturen we u zo spoedig mogelijk een verslag op!

Hartelijk dank voor jullie gebed en ondersteuning!  
Gods zegen en tot mails,

Oscar en Anneke Griffioen

---

*Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Rafaalgemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr.: IBAN: NL88INGB0687417260 o.v.v. Rusland. Hartelijk dank want uw bijdrage is erg welkom*

---