

HERDER EN SCHAPEN  
(leiderschap in de gemeente)  
Hilversum, 3 mei 2015

### 1. Inleiding

Matt.16:24-26

Er zijn dingen die je zelf moet doen (die een ander niet voor je doen kan):

- Jezelf verloochenen
- Je kruis op nemen
- Jezus volgen

Idem. : elkaar onderdanig zijn

De houding wie we als gemeente van Jezus hebben naar Hem als het Hoofd en elkaar als "leden" van dat lichaam

- Rom.12:3 "denk over jezelf op de juiste manier in relatie tot de anderen" (dienend)
- Ef.5:21 "elkaar onderdanig zijn in de vreze (ontzag) voor God"
- 1Pet.5:5 "...wees elkaar onderdanig..."
- Hebr.13:17 "...onderdanig zijn..."

### 2. Gemeente = Ekklesia

Uitgeroepen

We zijn anders: we hebben onszelf verloochend, dragen het kruis, volgen Jezus

Jezus is de Herder, wij zijn de schapen

5 metaforen Gemeente-zijn:

- Gemeente als Gebouw in aanbouw (tempel)
- Als Lichaam
- Bruid die zich gereed maakt voor de komende bruidegom
- Als priesters die in dienst staan
- Schapen behorende bij één kudde onder één Herder

### 3. Schapen...

Kudde schapen = meervoud ~ eenheid, we 'vormen één kudde', met *elkaar* op weg zijn

Jij (zelf) bent niet zo belangrijk...

- Het gaat niet om jou
- Vandaar: jezelf verloochenen
- *Vandaag Verdraaid evangelie*: het gaat om jou, jouw rijkdom, gevoel, wensen, dromen, geluk, ...

Het gaat om de Herder. In de gemeente – wil zij Bijbels zijn – dan gaat het om Jezus

- Joh.10:11 Hij geeft zijn leven voor de schapen, zie ook Joh.15:13-14
- Gekocht met Zijn bloed, Hand.20:28 (!)

### 4. Herders zijn er voor de schapen

Hand.20:28-32

- Voorbeeld zijn
- Overziener – zorg dragen
- Voeden, opbouwen (Woord, Heilige Schrift)
- beschermen

1Pet.5:1-4

- voeden
- zorg dragen
- voorbeeld zijn

Hebr.13:7, 17

- voeden (met het Woord)
- voorbeeld zijn
- beschermen

Herders/leiders voor de kudde/de gemeente

Zoals 5 Dynamieken:

- aanbidding
- opbouw
- vermenigvuldiging
- *leiderschap*
- *organisatie*

## 5. Taak (onder)herders/ pastors

Oa. 1Pet.5, Hand.20

1. voed de kudde
2. leid de kudde
3. bescherm de kudde

### Ad.1 Voeden

- Het woord, Heilige Schrift
- “Heilig hen door Uw waarheid: Uw woord is waarheid” Joh.17:17
- Preek het Woord, 2Tim.4:2-5

### Ad.2 Leiden

- Gal.4:19 “weeën doorstaan totdat Christus gevormd is in jou/jullie”
- Gebed en voorbede, zoals Paulus’ (Hand.20) en Jezus’ voorbeeld (Joh.17)
- Focus leiders/pastor op kudde
- De pastor eert Christus in zijn leden van de gemeente
- De kudde is er niet voor hem, de pastor is er voor de kudde
- Wat je voor hen doet, doe je voor Jezus Christus

### Ad.3. Beschermen – verantwoordelijkheid, discipline

Verantwoordelijkheid voor kudde, schapen:

- Matt.18:6 geen aanstoot geven...
- Hebr.13:17 verantwoording afleggen voor ‘zielen’
- Jak.3:1 niet te veel leraren/leiders/meesters zijn, des te groter oordeel...
- 1Pet.5:1 getuigen niet alleen van “heerlijkheid” en “kroon” (v.4), maar ook van “lijden”.

Dit is geen spel of iets wat je voor de lol doet....

## 6. Pastor kent de kracht van...

Pastor (bijbels, volgeling van Jezus als Opperherder, 1Pet.5:4) kent

- De kracht (of macht) van het vlees, oude mens
- De kracht (of macht) van de de wereld, maatschappij
- De kracht van satan en duistere machten (zie Paulus’ waarschuwing in Hand.20:29-30 en aan Timotheus 2Tim.4:3-4)

= Negatief

Positief is:

- De kracht van de waarheid, de Heilige Schrift – Hebr.13:7 “die het woord van God tot je gesproken hebben”; Preek het Woord, 2Tim.4:2 en Hand.20:32 Ik beveel je aan bij God en aan het Woord van zijn genade...”
- De kracht van de Heilige Geest – Mk.12:24 “dwalen jullie daarom niet omdat je de Schrift niet kent, noch de kracht van God?”
- De kracht van gebed en voorbede – voorbeeld van Paulus in zijn brieven “daarom houdt ik niet op te bidden voor jullie”, Idem Jezus als voorbeeld Herder/priester, Joh.17
- De kracht van confrontatie – 2Tim.3:16-17 “ELK Schriftwoord is door God beademd/geinspireerd en is nuttig voor onderwijs, weerlegging, correctie en instructie in/tot rechtvaardigheid”
- De kracht van voorbeeld zijn (in leven) – Hebr.13:7 “...volg hun geloof en zie op het einde (de vrucht) van hun levensstijl...” 1Petr.5:3 “...wees voorbeelden voor de kudde”, “Volg mij na, zoals ik Christus navolg” 1Cor.11:1

<<OG  
05.2015

