



Reisverslag Kenia, 12-28 april 2015 (Oscar Griffioen)

Op zondag 12 april vertrok ik 's avonds van Schiphol om via Dubai naar Nairobi te gaan. Daar kwam ik rond 15:45 aan. Kim haalde mij op. Door de drukte van het verkeer deden we bijna 2 uur over de rit van 12 kilometer naar zijn compound (met oa. de bijbelschool).

Wat mij opviel waren de vele politie-mensen en gewapende militairen op het vliegveld en de grote winkelcentra. Allemaal sinds de laatste aanslagen in het noordoosten en de dreiging van nieuwe aanslagen.



Leidersconferentie

Bijbelschool

De eerste week heb ik van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 15 uur mogen lesgeven op de Bijbelschool. Er waren 32 studenten. Ook dit keer waren er een aantal nieuwe instromers. Thema's waar ik voor gevraagd was om over les te geven, teambuilding (leider en zijn relaties) en geestelijke gaven en bedieningen, werden met enthousiasme ontvangen, met name, denk ik, omdat het zo praktisch is.

Gemeenten

Dit keer had Kim ook weer wat bezoeken naast de Bijbelschool georganiseerd. Op woensdagavond, 15 april, en op zondagmorgen en middag, 19 april, sprak ik in zijn gemeente. Op zondag komen er zo'n 60 volwassenen in de dienst en zijn er zeker 70 kinderen uit de buurt. Geweldig vind ik dat.



Massai

Zaterdag, 18 april, bezochten we een bruiloft van één van zijn oudstudenten in Naiwasha, zo'n 2 uur rijden naar het noordwesten. Ik dacht dat het rijke familie was, maar Kim vertelde dat men spaart, zich in de schulden steekt, om alles zo uitbundig mogelijk te vieren.

Maandag 20 april reden we naar het zuiden naar Bissil voor een seminar. Vanwege het slechte weer begon alles veel later. Wanneer het regent blijven mensen thuis. Deels begrijpelijk: de straten zijn niet geasfalteerd of bestraat. Wanneer het gaat regenen, komt het direct met bakken uit de hemel en ontstaan er kleine beekjes en verandert de "straat" in één grote glibberige modderbende. April en mei is het regenseizoen en dit keer viel er niet alleen

regen in de nachten (zoals gebruikelijk is) maar vaak ook overdag. De buien houden niet lang aan, maar er valt wel in één keer heel veel...

De geplande dienst begon daarom niet om 17 uur maar pas om 20:30. Na middernacht kwamen we bij Kim weer terug in Nairobi. De volgende dag, dinsdag, was vrij. 's Avonds hebben we Nikolay uit Rusland van het vliegveld opgehaald.



Kim, Stephen, Oscar, Nikolay, Djeeraj, Mike, Thinus (v.l.n.r.)

Leidersconferentie, 22-24 april

De leidersconferentie van november wordt door Kim georganiseerd. De april-conferentie wordt door Stephen Duplessis georganiseerd, een pastor uit Zuid-Afrika die samen met een andere voorganger kwam (Thinus). Naast deze twee waren er ook gasten uit India (Djeeraj) en Schotland (Mike). Nikolay sprak 3 keer, welke ik vertaalde in het Engels en wat weer vertaald werd in het Swahili. Alle sprekers kwamen verschillende keren aan bod, dus het was in drie dagen een op en af gaan van sprekers in diensten, seminars en studies.



Mike en kinderwerk

Kinderen

Mike uit Schotland, kende ik nog uit Asbest, doen wij nog in Rusland woonden. In de zomerkampen voor kinderen in 2002 en 2003

kwam hij met een team. Hij doet kinderkampen o.a. met de lokale kinderwerkers, zoals in Rusland en hier in Afrika bijvoorbeeld in Kims kerk de week voor de conferentie. Zo betreft hij de jeugdleiders bij het programma en leidt ze zo op. De kinderkampen die de kerk in Kemerovo (Siberië) en PerwoUralsk (van Nikolai en Alexei) doen is van hem geleerd en overgenomen. Onze eigen kinderen hebben toen we in Asbest woonden zijn programma minstens een paar keer gevolgd aangezien hij in die tijd jaarlijks kwam. In zijn programma doet hij veel met beeld en geluid en ook zijn handpoppen zijn een vast onderdeel (of "deelnemers") van zijn programma. De aap, Mickey, is voor veel kinderen bekend...

Zijn passie voor deze jonge mensen is geweldig. Met zijn 68 jaar houdt het hem schijnbaar jong want af en toe lijkt hij zelf nog wel een kind.

Hij vertelde o.a. dat alleen op het continent Afrika 50% van de bevolking onder de 15 jaar is. Voor de leiders van deze conferentie weer een aansporing om juist ook op de groep kinderen en jongelui gefocust te zijn.



Zondagse dienst in kerk van Kim

Belang van Bijbel als Gods Woord

Zelf sprak ik twee keer op de leidersconferentie en Kim had me gevraagd te spreken over het belang van het spreken vanuit de Bijbel als Gods Woord. Er is de tendens dat we meer van psychologie en de laatste hypes in christelijke (charismatische) kringen verwachten en steeds als lokale gemeente op zoek zijn naar nieuwe dingen om niet-gelovigen te trekken. Het idee dat we de wereld kunnen veranderen door de wereld te kopiëren en te entertainen is paradoxaal. Het is de boodschap van Jezus Christus, het Evangelie, zoals de Bijbel dat duidelijk maakt, dat al zo'n 2000 jaar wordt gepreekt en

uitgeleefd dat mensen geholpen, veranderd en gered heeft. Wanneer we die boodschap niet meer preken en leven, hebben we niets meer te zeggen omdat we als kerk en als individuele christenen onze verantwoordelijkheid hebben losgelaten. De kerk faalt niet wanneer zij niet met de laatste mode meegaat, maar wanneer Jezus niet meer centraal staat en anderen mensen en/of zaken Zijn plaats innemen of er naast komen te staan. Het is Jezus alleen of het is Niks.



Studenten op weg naar de gemeente voor hun diploma

Graduation

Zaterdag 25 april kregen 18 studenten hun diploma van de bijbelschool. Zij hebben met succes deze opleiding van 9 sessies van een maand in een periode van 3 jaar afgerond. Sinds twee jaar is dit diploma door de staat erkend en is het te vergelijken met een Nederlandse HBO-opleiding.

Er waren veel gasten zoals pastors en leiders van gemeenten/kerken en uiteraard familie. Studenten die van de Massai komen, hadden hun familie en vrienden uitgenodigd en deze kwamen in hun kenmerkende kleurige kleren en kettingen.



Groepsfoto na feestelijke diploma-uitreiking

Voor de studenten en staf en leraren van de Bijbelschool was alles officieel in "rok." Voor mij (als Nederlander) hoeft dit niet zo, maar

nu ik het mee gemaakt heb, moet ik wel erkennen dat ik me kan voorstellen dat dit voor de betrokkenen waarde heeft. Dat men dit niet wilde vergeten, bleek wel uit de vele foto's die gemaakt werden.

Ordination

Sommige studenten die hun diploma hadden ontvangen en al verantwoordelijk zijn voor een gemeente als pastor werden ingezegend op zondag in de morgendienst van de kerk waaraan de bijbelschool verbonden is.

Ook dit was officieel en daarvoor waren er verschillende "hoge" gasten, zoals regioleiders (bisschoppen) van de Presbyteriaanse kerk en Pinkstergemeente uit het land uitgenodigd.

Afscheid

Zondagavond gingen de twee gasten uit Zuid-Afrika, Stephen en Thinus, en Mike weer terug naar eigen land. De volgende morgen, hebben Nikolay en ik met Kim Djeeraj op het vliegveld afgezet. Als het goed is, zullen we elkaar volgend jaar weer zien op de volgende April-conferentie.

Nikolay en ik hebben nog een dag met Kim en zijn gezin doorgebracht en 's avonds hadden we een gezamenlijke vlucht naar Dubai om 22:20 uur.

Dinsdagmorgen kwamen we daar rond 6:30 aan en namen we afscheid. Nikolay vertrok via Moskou naar Jekaterinburg en ik naar Schiphol.



Met Nikolay

De planning is dat Alexei Tsernoskutov ons bezoekt in Mei. Anneke en ik zullen samen naar de jaarlijkse zendingsconferentie gaan in PerwoUralsk begin juli.

We houden u op de hoogte van plannen en ontwikkelingen.

Hartelijk dank voor uw steun in gebed en financieel support. Elke keer weer zo nodig en daarom zijn we dankbaar en blij met uw trouwe steun en betrokkenheid.

Gods zegen en tot mails,

Oscar Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support. Met name in Rusland voor het coachen van nieuwe, jonge leiders in/voor gemeenten en de rehabilitatiecentra. Dat betekent dat we steeds weer opnieuw afhankelijk zijn van giften. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Rafaëlgemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. **IBAN: NL88INGB0687417260** o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar)



Tussen Nairobi en Naivasha