



Op weg naar leidersseminar in Gatundoe

Reisverslag Kenia, 17 april – 2 mei 2017

Lieve mensen en beste vrienden,

Sinds gisteren ben ik terug van een reis van 15 dagen naar Kenia. Zoals de meesten van u zich wel herinneren ga ik de laatste jaren daarheen in april en november om les te geven op de Bijbelschool in Nairobi. Dit keer bleef ik een extra weekend en een dag, o.a. wegens de prijs van de tickets, en om



Met een aantal van de bijbelschoolstudenten

extra Kim te kunnen helpen met de Bijbelschool. Nu was er weer een verandering van plannen: de studenten vertrokken naar hun huis en gemeenten afgelopen vrijdagavond en sloot de Bijbelschool. Nikolay, die ook les gaf en ik vertaalde, vertrok die zelfde avond terug

naar Rusland en Kim vertrok al vorig weekend voor een conferentie in Amerika. Kortom het weekend en maandag zat ik "alleen"... Maar ook dat was eigenlijk prima: zondag sprak ik in beide diensten in de gemeente die Kim leidt en de overige dagen genoot ik eigenlijk wel van de rust en de vrije tijd.



Met Nikolay en James (leidersseminar Gatundoe)

Bijbelschool

Vakantie, zoals u weet, is niet de reden dat ik naar Kenia ga. Het lesgeven op de Bijbelschool (en alweer een goede combinatie voor jaren dat dan ook Nikolay komt en ik hem vanuit het Russisch naar het Engels vertaal) is de hoofdreden. Het is een voorrecht om dit te mogen doen, juist ook omdat je dan in een periode van 3 jaar dat de studenten het programma volgen, je hen leert

kennen. Relatie staat voor ons, ook in het werk in Rusland, altijd voorop. Anders wordt het alleen maar (technisch) onderwijs. Nu kan je les geven vanuit de wetenschap wat de studenten doormaken en wat ze nodig hebben en de vragen die worden gesteld vallen in een "bekende" context.

Deze maand waren er 18 studenten, sommige uit de stad en de regio. En een paar uit Uganda en Congo.



De kinderen van de kinderdienst in de gemeente van Kim brengen een lied ten gehore (afgelopen zondag waren er ruim 60 kinderen in de dienst en ongeveer 40 volwassenen!)

Nikolay had de onmogelijke opdracht een expositie te geven over de Galaten- en Romeinenbrief. Ik was gevraagd een overzicht en introductie te geven van de Poëtische boeken van het Oude Testament (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied). En dat tezamen in 8 lesdagen à 7 uur. We hebben de wijsheid en leiding van Gods Geest toch echt wel ervaren om onderscheid te kunnen maken wat wel en wat niet uit te diepen. Voor mij de eerste keer dat ik dit onderwerp deed. Het staat nu vast op het programma dus in april over 3 jaar is het weer aan de beurt...

Ondertussen in Rusland

Op donderdag 20 april kreeg Nikolay bericht van een aantal pastors in Rusland die het nieuws volgende, dat de hoge raad in Rusland de Jehova-getuigen hebben

verboden als een "extreme" organisatie. Als zij doorgaan volgt boete en gevangenisstraf, persoonlijk en als groep. Gebouwen zijn per direct geconfisqueerd (wat met eigen geld gebouwd en/of gekocht is, is nu staats eigendom). Nu zijn de mensen van deze groep geen christenen in Bijbelse zin (zij geloven o.a. dat Jezus door God geschapen is en niet de tweede Persoon van de Drie-eenheid - Vader, God en Heilige Geest - is), maar deze ontwikkeling geeft wel aan waar het (zoals het er nu naar uitziet) in Rusland naar toe gaat: de vrijheid van Godsdienst lijkt langzaam maar zeker verboden te worden zoals dat ook onder het Sovjetbewind was...

Leidersseminar in Gatundoe (regio van Mount Kenya, Kikuju-stam)

Dat relatie bouwen grenzen van wat georganiseerd wordt te buiten gaat, was bijvoorbeeld merkbaar op een leidersseminar waar Kim ons heen bracht in Gatundoe. Daar ontmoetten we onder de 70 leiders en pastors zo'n 12 oud-studenten van de Bijbelschool. Zo hebben we ook het voorrecht te zien wat men lokaal doet ná de opleiding. Dit geeft ook meer inzicht hoe op de Bijbelschool praktisch les te geven om zo de beste aansluiting te vinden tussen het onderwijs en de cultuur en het leven daar.



Stratje in Nairobi vlak bij de Bijbelschool

Op dit seminar - om daar te komen zaten we ruim 3 uur in de auto, met name wegens het drukke chaotische verkeer om Nairobi uit te komen - sprak Nikolay over "man Gods" zijn (1Tim.6) (vertaald door mij in het Engels en vervolgens door James, de rechterhand van Kim, in Kikuju, de stamtaal). Ik preekte over de visie die we als leiders moeten hebben (n.a.v. de wijze vrouw in Spr.31:16) om in welke "dorre" situatie we de mogelijkheden zien om er een "wijngaard" van te maken met Gods hulp.



Ook spraken we met de bisschop van dit gebied, Peter Ng'ang'a, die met zijn team zo'n 160 gemeenten en pastors onder zijn hoede heeft. Hij reist, zo vertelde hij, regelmatig naar het noordoosten van Kenia om gemeenten te bezoeken en te steunen in het gebied Mandera (bij de grens met Ethiopië en Somalië). Daar zijn regelmatig aanslagen op voorgangers en christelijke gemeenten door de islamitische gewelddadige organisatie el-shabab. Wanneer in dat gebied christenen tezamen komen zijn er minstens 3 gewapende politieagenten aanwezig. Als hij reist gaan er 2 gewapende agenten mee. Hij kan niet langer dan 4 uur op een locatie zijn uit veiligheidsoverwegingen...

Toch gaat hij! "Want de gemeenten en hun leiders hebben het zo nodig dat ze merken dat ze in deze moeilijke tijden niet worden vermeden en vergeten en aan hun lot worden overgelaten"

Laten wij dankbaar zijn voor de vrijheid die wij hebben om tezamen te komen als christenen... en laten we dan ons samenkomen niet verzuimen. Laten we daarnaast bidden en zo op de bres staan voor de vervolgte christenen en hun kerken en voorbede doen voor moedige leiders die hun leven niet liefhebben, maar dienstbaar zijn in alle omstandigheden voor Jezus en Zijn gemeente. En laten we in onze gebeden niet vergeten te bidden voor de vervolgers. Veel christenen in het noorden van Kenia zijn bekeerde moslims! We hebben als christenen een God die zelfs de dood overwon, Jezus Christus de Zoon van God. Laten we dat Evangelie van dat Koninkrijk blijven uitleven, verkondigen en door middel van zending, direct of indirect, bekend maken en onderwijzen!

Dank voor jullie trouwe steun om dat werk mogelijk te maken: Dank voor jullie gebeden en partnerschap hierin!

Gods zegen en tot mails/ ziens,

Oscar Griffioen

PS. De volgende reis staat al weer op de agenda: 17 tot en met 24 mei zal ik in Rusland zijn om met name een aantal kerken in het noorden van de Oeral te bezoeken (o.a. Krasnoturinsk en Serov)

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)
