



Hilversum, 9 december 2013

Lieve vrienden en beste mensen!

Hierbij een “kort” verslag van mijn zesde reis naar Kenia. Helaas kwam ik ook dit keer weer met buik- en darmklachten thuis. Blijkbaar weer eens ergens een stuk van een verkeerde geit gegeten... Enfin als dit het was, dan is dat het allemaal waard om (wanneer de kans en mogelijkheid er is) weer te gaan.

### **Duitsland, Frankrijk, Kenia**

Ik vloog via Düsseldorf en Parijs. Anneke bracht me in de nacht (ik had om 6:40 een vlucht naar Parijs) en ze haalde me in Düsseldorf ook weer op. Ik kwam aan op woensdag, haar vrije dag. Achteraf was dit erg prettig want je kan dan bijpraten in de 2 uur in de auto naar huis zonder dat je thuis weer meteen in alle hectiek van een gezin beland.



*Druk verkeer...*

Vrijdagavond, 22 november, kwam ik aan op Nairobi. Wegens brand in de aankomsthal in augustus jl. was de pas nieuwe parkeergarage omgebouwd tot aankomsthal met alle faciliteiten van

douane, visumaanvraag, bagage afhandeling. Een heerlijke goed georganiseerde chaos bij een benauwde temperatuur van zo'n 27 graden. Kost dus al met al veel tijd en dan nog met Kim in de auto naar zijn compound. Nairobi wordt steeds drukker en de autorit die ruim 10 kilometer is, duurde nagenoeg twee uur.



*Zondagse dienst in Thika*

### **Naar Thika**

Nikolay zou zondagavond pas aankomen en om die reden had Kim – die met zijn gezin overigens al 20 jaar in Kenia is – voor me geregeld dat ik een bezoek zou brengen aan Thika, een stad ten noordoosten van Nairobi waar Dunson, een oudstudent van zijn Bijbelschool, werkzaam is als tweede voorganger. Ik werd 10 uur 's ochtends opgehaald door hem.

Achteraf hoorde ik van Kim dat hij hem gevraagd had me wat van de omgeving te laten zien (er moeten daar oa. mooie watervallen zijn) en zondag zou ik spreken in de gemeente. Kim doet altijd zijn best dat zijn gasten elke keer zo mogelijk een ander deel van Kenia te zien krijgen. Maar goed, dit liep allemaal anders.

Die zaterdag was er van die denominatie waar Dunsons gemeente bij hoort een leidersseminar. Mocht ik bij zijn. Was vast erg leuk en goed. Het ging alleen in het Swahili en het werd dan wel vertaald in het Kikuyu, maar dat hielp mij niet echt. De zondagse dienst ging prima. Ik begreep mijn Engels... 's Middags was er een ontmoeting met jong getrouwde stellen, waar ik ook mocht spreken. Maar als ik niet een "taak" had, werd ik een beetje (erg) genegeerd en ging alles langs me heen. Ik heb heerlijk in de zon gezeten, dus de tijd ging wel besteed voorbij, maar ik proefde weer hoe het is om een "buitenlander" te zijn in een cultuur en taal die je niet kent. Je voelt je verloren.



*Ontmoeting met groep pasgetrouwde stellen in Thika*

Wel leuk was het om weer te ontdekken dat blank zijn echt heel gek is in de "binnenlanden" van Kenia. De kinderen zijn bangig voor je en degenen die dichtbij durven te komen zijn erg benieuwd om je huid te voelen. Dat witte moet toch wel nep zijn.



*Kinderen in Nairobi (Kim's gemeente)*

Ook leuk was dat deze denominatie heel "streng" is: Toen ik zondagochtend

aangekleed in de huiskamer van Dunson verscheen, vroeg hij of ik geen andere kleren had. Ja, in Nairobi. Niet hier in Thika. Ik had een nette broek aan en een poloshirt. Dat draag ik bijna altijd. Bovendien was het schoon. De eerste Keniareis had ik een overhemd met stropdas bij me. Maar dat was volgens Kim helemaal niet nodig. Ik reis graag licht... dus neem alleen mee wat nodig is. Ik had geen overhemd? Geen pantalon? Geen stropdas?! Nee.



*Op woensdagavond in Kim's gemeente: Nikolay preekte in het Russisch, ik vertaalde hem in het Engels en James vertaalde dat weer naar het Swahili...*

Dan kon ik niet preken. Tuurlijk kan ik wel preken. Ik kan dat zelfs in een pyjama. Ik preek namelijk met mijn mond... Maar goed, ik begreep het al. Dit was niet volgens hun traditie en het ging ook een beetje om zijn eer. Hij was de tweede voorganger en had mij "binnengehaald" in zijn kerk en denominatie.

"Geen probleem, dan preek ik gewoon niet." Het laatste wat ik wilde was aanstoot geven.

Nee, ik moest preken en ik hoefde alleen wat andere kleren. Zijn vrouw kreeg de opdracht alle kasten uit te spitten op zoek naar een zwarte pantalon en een overhemd en stropdas. En ja, het lukte: Ik werd als een heertje aangekleed en kon zo de toets doorstaan. Beetje buik in houden en je armen niet te hoog heffen dan bleef het overhemd netjes in de broek zitten.

Hilarisch was het wel. En nee, er zijn geen foto's van. Er zijn grenzen...



*De Bijbelschoolgroep van december 2013*

### **Bijbelschool in Nairobi**

Zondagavond was ik terug bij Kim en hebben we samen Nikolay van het vliegveld opgehaald.

Vanaf maandag gaven we les aan een groep van zo'n 25 studenten.

Verschillende komen van echt ver: twee uit Oeganda en één uit Tanzania. Ze wonen voor zes weken intern bij Kim en studeren op deze manier negen sessies (rond april, augustus en december) verdeeld over drie jaar in Nairobi.



*In de Bijbelschool tijdens Nikolay's les*

Nikolay was gevraagd les te geven over de Doctrine over Christus en dat mocht ik voor hem vertalen. Het ging ons goed af. Net zoals Anneke mij vertaalt in Rusland is het geweldig om gewoon in je eigen taal les te mogen geven en de vertaalslag aan een ander over te laten. Ideaal is het dan wel dat je elkaars ideeën en bedoelingen begrijpt. De jarenlange vriendschap met Nikolay maakt het vertalen makkelijk.

De middagen gaf ik les over Gemeente/Kerk-zijn. Op vrijdag werden de lessen afgerond.

Plannen voor volgend jaar zijn gemaakt. Ook dan, zo mogelijk en hoe God het leidt, zullen Nikolay en ik er weer beiden zijn in november/december. Ik zelf ben ook gevraagd om in april een week te komen aangezien ze in die maand leraren te kort hebben. Lijkt me geweldig als het praktisch met ons werk in Nederland en Rusland mogelijk is en het te betalen is.



*Koorleden van de Masai-kerk na de dienst*

### **Richting Voi**

Het laatste weekend gingen Nikolay en ik met Kim op "zendingsreis". Over drukke wegen veel kilometers gemaakt om een aantal gemeenten te bezoeken. Dit keer richting het zuidoosten (richting Voi en Mombasa).

Vrijdag na de Bijbelschool vertrokken we richting Masaï land. Daar bezochten we pastor Peter Tankwa die een nieuwe kerkzaal aan het bouwen is. Hem had ik de afgelopen jaren steeds ontmoet. Hier sprak Nikolay en heb ik vertaald.



*Bezoek aan enkele gemeenteleden van bishop Ngolo met Kim en Nikolay*

's Avonds reden we door naar een bevriende hoteleigenaar van Kim en hebben we daar overnacht. De volgende morgen (zaterdag 30 november) reden we verder via Mombasa Road naar Ndome, waar bishop Ngolo in de bergen woont. Ruim 5 uur in de auto door het Keniaanse landschap. Prachtig. Eind van de middag kwamen we aan en hebben in buiten zijn huis gezeten, vergaderd en plannen gemaakt. 's Avonds aten we maar in het donker buiten, want binnen (waar het licht brandde) zaten vreselijk veel insecten... Het werd dan ook een leuke nacht. Prijs God voor de klamboe!



*Aankomst bij kerkje in Mukándanika*

Zondagmorgen gingen we door de bergen nog hoger op naar het dorpje Mukándanika (geloof me maar). Daar was Ngolo een jaar geleden een gemeente begonnen en hij vond het voor hen erg bemoedigend als twee witte buitenlanders hen zouden bezoeken. De bemoediging was wederzijds. In een gebouwtje van klei en golfplaten kwam een groep van 25 mensen bij elkaar waarvan de helft kinderen. Geweldig om de vreugde daar te zien en mee te maken. Ja, het Evangelie van Jezus is werkelijk voor klein en groot! Na mijn preek, bleven we nog even "hangen" en moesten toen weer weg om voor het donker bij de geasfalteerde weg te zijn. November-december is het regenseizoen en als het eind van de dag gaat regenen dan komt het ook met bakken uit de lucht en is elke onverharde weg in zeer korte tijd een modderpoel.

Van zondag op maandag overnachtte we weer in een hotel en op maandagochtend reden we terug naar Nairobi. Weer een dagje auto...



*Preken in een kinderrijke gemeente*

### **Vriendschap**

Ook dit keer ben ik erg bemoedigd en bevestigd dat God wil dat we samenwerken vanuit relatie. Heel veel zaken kan je organiseren maar indien er een hart ontbreekt en er geen verbondenheid of vriendschap is dan is het "werk".



*Met bishop Ngolo*

De reis heeft me veel energie gekost en voor bijna twee weken weg zijn uit je gezin en gemeente is ook niet alles. Toch was dit het waard omdat het je weer innerlijke energie en visie geeft. We *moeten* het Evangelie uitleven en laten zien (als levensstijl) – en dan indien mogelijk ook nog verkondigen met ons mond. Maar het begint bij die vriendschap. Mijn dank gaat uit naar Nikolay en de gemeente in PerwoUralsk met wie het geweldig samenwerken is. De Koreaanse zendeling Kim en zijn gezin zijn een voorbeeld van gastvrijheid en jezelf geven voor een ander volk ter wille



*Kim met zijn vrouw Christine en dochter Susan*

van Gods Koninkrijk. God heeft door hen veel tot stand gebracht. Fantastisch! Dank uiteraard ook voor Anneke en de kinderen die het elke keer weer goed vinden dat ik voor een aantal dagen (en soms weken) weg ben. Trots ben ik op haar dat ze alles runt in mijn afwezigheid. Ben blij met de gemeente Zout & Licht in Hilversum die me laat gaan en doorgaat met wat we als gemeente zijn en doen. Als laatste maar zeker niet minder belangrijk zijn jullie als familie en vrienden die ons al jaren steunen en volgen in al ons werk in Rusland en ook Kenia. Hartelijk dank dan ook uit de grond van mijn hart voor jullie gebeden, bemoedigingen, adviezen, contacten, vriendschap en financiën waardoor het steeds weer mogelijk is. Dank voor al jullie trouw in 2013!

Namens Anneke en de kinderen wensen we jullie allen dan nu al vast gezegende feestdagen en een gezond en voorspoedig 2014. Ook in de toekomst hopen en bidden we op jullie te kunnen rekenen. Alles voor Gods glorie maar dat kan nooit alleen. Dank voor wie jullie voor ons zijn!

Oscar Griffioen

Het werk in Rusland en Kenia is alleen mogelijk indien er bidders zijn en financiële supporters. Indien u ons nog niet steunt en dit wilt doen, dan graag! U kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Rafaelgemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr.: 68.74.17.260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia.

Mocht u of bijv. uw gemeente/kerk meer informatie willen over ons en ons werk, neem dan gerust contact met ons op: 06-1857 2276 of per mail: [dogriffioen@gmail.com](mailto:dogriffioen@gmail.com)

