



## Reisverslag Kenia (4-17 april 2016)

Beste mensen,

Ik heb weer een goede avontuurlijke reis naar Kenia achter de rug. Een land, zelfs in de hoofdstad, waar je niet zeker bent van water uit de kraan (en als het er wel is, dan bijvoorbeeld de eerste 4 dagen alleen maar koud) en elektriciteit (een samenkomst op woensdagavond waar ik spreken mocht, werd verlicht door de oplichtende beeldschermen van de mobiele telefoons!) en dan hebben we het over de aanwezigheid van werkend internet (en wifi) nog niet gehad...



*Met de studenten, april 2016*

### Bijbelschool

Deze keer waren er zo'n 21 studenten. De eerste week waren er 18, de anderen arriveerden wat later wegens de afstand die ze moesten afleggen (sommigen uit Congo, Uganda en Tanzania).

De twee thema's waar ik voor gevraagd was, werd met gemengde gevoelens ontvangen. Ik gaf eerst twee dagen les over Bijbelse Financiële Principes en gaf als "toegift" een workshop over *Hoe op een verantwoorde manier fondsen werven*

voor je gemeente/bediening en daarbij het gevaar van Hebzucht. Vonden sommigen goed om te horen ("eindelijk zegt iemand dit eens") anderen niet ("hoe kom ik anders aan mijn geld?!").



*De lage en middelbare school is sinds januari van start gegaan*

Het tweede onderwerp sloot hier goed bij aan: Hoe "testen" (of onderzoeken) we op een Bijbels, gezonde manier geestelijk leiderschap? Van verschillende studenten kreeg ik na afloop de nodige verhalen over hebzuchtige leiders in de kerken in Kenia en manipulatie van "geestelijken" op zogenaamd hoge (onaantastbare) posities. Sommige studenten ervoeren de noodzaak voor het opnieuw maken van een zuivere toewijding aan Jezus om de gemeente te dienen en niet te vallen in de wens om gediend te worden.

---

### Voorbede en Profetie... dan 'eerst betalen...!'

*Een paar studenten vertelden over hun ervaring met hun leiders en opzieners in de denominatie waartoe ze behoren: als je voorbede wilt of advies, moet je eerst een gift geven. Afhankelijk van de hoogte wat je geeft, wordt er tijd voor je*

---

---

*gemaakt en voor je gebeden. Betaal je veel, dan is een gesprek mogelijk. Heb je advies nodig en verlang je naar een "woord van de Heer" (profetie) dan bepaalt het geldbedrag wat je geeft of je slechts algemene bemoediging krijgt of een "persoonlijk" woord. (Het is om te janken!)*

---

### **Komst Nikolay Sudakov**

De tweede week, maandag 11 tot en met vrijdag 15 april, vertaalde ik naast het zelf lesgeven ook Nikolay die vrijdag 8 april uit Rusland was aangekomen. Hij ging in de ochtenden systematisch door het Evangelie van Mattheüs.



*Straat in Nairobi*

Met hem bracht Kim ons zaterdag naar een bruiloft van één van zijn bestuursleden van de Bijbelschool. Dat was buiten Nairobi in een kleinere stad. Wegens het drukke verkeer kwamen we te laat (meestal met Kim). De dienst was al begonnen en kort na onze aankomst kwam ook het bruidspaar één voor één binnen onder het zingen van verschillende liederen. Bewonderenswaardig hoe langzaam zij door het pad konden schreiden om bij het einde van de liederen vooraan aan te komen. Toen begon de preek door iemand van de denominatie die óf de huwelijksprek het belangrijkste onderdeel van het in te zegenen huwelijk vond óf zelf niet zo vaak preekte en nu zijn kans greep om alles te vertellen wat hij dacht te weten: na ruim 3 uur was hij klaar. Gelukkig vond ook Kim dat teveel en stapten we meteen na de inzegening op.

Gelukkig gingen we zondag niet weer op stap, maar spraken Nikolay en ik om beurten in de twee diensten in de gemeente op de compound van de Bijbelschool.



*Nikolay vertalen (Russisch-Engels) en zelf vertaald worden (Engels-Swahili)*

---

### **Overvallen**

*Drie weken voor mijn komst, is er een brute overval geweest op de compound van de Bijbelschool en waar Kim en zijn familie woont. Twaalf bewapende mannen (met pistolen en kapmessen) braken om 1 uur 's nachts via aan de compound grenzende lagere- en middelbare school (door Kim en zijn team gebouwd en sinds januari geopend) binnen, sloten de elektriciteit op het terrein af en braken binnen in zijn huis. Gelukkig waren vrouw en zoon toen in Korea bij familie, maar Kim en zijn dochter zijn uit bed gehaald en vastgebonden. Alleen Kim hebben ze mishandeld: in zijn nek gesneden en twee ribben gebroken door hem te trappen.*

*Alle spullen (van computer, telefoons tot en met kleding wat maar even nieuw en bruikbaar leek) werd meegenomen. De compound ligt in een woonwijk met nagenoeg uitsluitend arme mensen, maar niemand heeft iets gezien of gehoord. Rond 4 uur vertrokken de mannen met een busje en hun buit. Eén van Kims vaste medewerkers heeft hen de volgende morgen gevonden en bevrijd. De honden die 's nacht voor bewaking zorgen waren door gif en kapmessen gedood. De wacht die woont in het huisje bij de poort heeft niets vernomen, omdat ze toegang hebben gezocht via de school. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn om*

---

---

*op onze hoede te zijn en voorbede te doen voor bescherming. Na behandeling in het ziekenhuis, is Kim nu aan de betere hand: het kost nog wat tijd voor zijn ribben helemaal geheeld zijn.*

*Ik vind het erg bewonderenswaardig hoe Kim en zijn gezin hiermee omgaan en moedig door gaan met het werk waar ze al ruim 20 jaar mee bezig zijn en God hen toe geroepen heeft.*

---



### **Plannen voor mei, juni, juli**

Zoals ik in een eerdere mail al schreef zijn er plannen voor de komende maanden. Deze zijn nu alleen wat meer afgesproken en we bidden voor de mogelijkheid om ze ook daadwerkelijk uit te voeren:

- De komst van Alexei in mei is verschoven door de drukke agenda van hem naar september.
- Mijn reis naar Rusland in mei staat gepland van donderdag 26 mei tot en met dinsdag 31 mei. Het weekend ben ik gevraagd om in Asbest (waar we 6 jaar gewoond hebben voor we naar PerwoUralsk vertrokken) les te geven op het Bible College en zondag in de kerk te preken. (Asbest ligt zo'n 2 uur rijden van PerwoUralsk af.) In PerwoUralsk zal ik een leidersseminar doen en een aantal keer het rehabilitatiecentrum (RC) bezoeken.
- Nikolay komt van 23 juni tot en met 28 juni naar Hilversum. Hij zal deel uit maken van het mannenontbijt in de gemeente

Zout & Licht op zaterdag 25 juni (9:00-11:00 uur in gebouw "Elim", Oude Enghweg 28) en zondags spreken in de samenkomst (Boomberglaan 6, aanvang 10:00 uur)

- Het plan is dat Anneke en ik samen weer naar de zendingsconferentie gaan in juli in PerwoUralsk van maandag 4 juli tot en met woensdag 13 juli.

Dank voor jullie belangstelling voor het werk in Kenia en Rusland.

Zoals verschillende keren eerder verwoord zien we jullie als onze achterban en partners in dit werk. Jullie gebed, steun en financiële zegen maakt dit werk mogelijk om kerken te steunen in onderwijs en prediking en nieuwe leiders te trainen voor de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad.

Zoals jullie gebeden hebben voor deze Kenia-reis (de veilige reis, het werk, de ontwikkeling van relaties) zo ook graag uw gebed voor de uitvoering van de plannen die met Nikolay en Kim gemaakt zijn. Uw gebed en voorbede is voor ons onmisbaar!

Hartelijke groet, tot mails/ziens en Gods zegen,

Oscar Griffioen

---

**NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGB0687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)**

---