



*Opweg naar KrasnoTurinsk*

## Reisverslag Rusland 17 – 24 mei 2017

Lieve mensen,

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef - het reisverslag van Kenia in april - ben ik weer in Rusland geweest.

Dit keer was het doel een aantal gemeenten in het noorden van de Oeral te bezoeken met Alexei Tsernoskutov, de tweede pastor van de gemeente in PerwoUralsk.

Na aankomst op donderdag was er een leidersseminar in de gemeente van PerwoUralsk op vrijdag. En op Zaterdagmorgen vertrokken we (met Lana, die mij vertaalde) met de auto voor een trip van 5 uur. In de middag en de avond was er in KrasnoTurinsk een dienst waar ik mocht spreken en na afloop fellowship met de leiders. Het hoofdthema in dat gesprek was hoe om te gaan met de nieuwe wet voor de christenen in het algemeen en als lokale kerk in het bijzonder. Het heeft voor velen veel voeten in aarde, omdat de wet niet aan geeft hoe dingen moeten, alleen wat niet mag betreffende evangelisatie en zending. Vorig weekend was er de gemeente in PerwoUralsk voor een aantal dagen een advocaat van de Unie van Pinkstergemeenten die voorlichting heeft gegeven hoe die wet tot nu in elkaar

steekt en men het geïnterpreteerd heeft. Zodoende kon Alexei veel wijze raad en advies aan de leiders van deze kerken geven. Wijsheid en "slimheid" en leiding van de Heilige Geest is echt nodig. Én de moed om niet bang te zijn en te kiezen om door te gaan het Evangelie van Gods Koninkrijk te blijven leven, geloven en verkondigen.

Zondag sprak ik 's ochtends in een dienst in een Evangelische gemeente in Karpinsk en was Alexei in Serov. Beide steden liggen niet ver van elkaar in de buurt van KrasnoTurinsk (zo'n 40-50 km). Na de dienst werd ik met Lana bij een



*In kerk te Karpinsk*

tankstation afgezet waar we met Alexei hadden afgesproken die vanuit Serov kwam. We reden tezamen zo'n 3 uur door om in een gemeente in Nishni Takil te zijn.

Precies op tijd (om 4 uur) kwamen we aan. Ook hier mocht ik spreken in deze gemeente van zo'n 120 man. Gebruikelijk wordt na de samenkomst - wanneer er gasten zijn - pizza besteld voor diner en bijgepraat. Om 8 uur 's avonds reden we richting Jekaterinenburg om Lana thuis af te zetten. Alexei en ik kwamen rond 11 uur in PerwoUralsk aan. Het was een geslaagde reis en dat gaf veel voldoening.



*Russisch-Orthodoxe kerk in Krasnoturinsk*

De twee dagen voor vertrek op woensdag mocht ik spreken op de ontmoeting van de "missiongroep" op maandag. Daar gaat het meer om de ontmoeting, de fellowship, het bijpraten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en (uiteraard!) samen eten dan onderwijs, maar hoe dan ook, gaat (zoals ik denk dat het hoort in welke setting christenen ook tezamen komen en voor welk doel) de Bijbel altijd open.

Dinsdag nog uitgebreid het drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum bezocht en seminar gegeven en op woensdag vloog ik om 12 uur weer vanuit Jekaterinenburg via Moskou naar huis.

### **Planning**

De plannen voor de komende tijd - in overleg met Alexei en Nikolay:

- bezoek aan PerwoUralsk voor de jaarlijkse zendingsconferentie. Dit jaar bestaat zij 25 jaar. Aangezien Anneke besloten heeft oa. wegens

werk niet mee te gaan, ga ik alleen van 30 juni tot en met 11 juli.

- Alexei en Olga komen naar Nederland en zijn een week in Hilversum (Alexei zal spreken in Zout & Licht Hilversum op zondag 30 juli). Daarna gaan we gezamenlijk op vakantie in Oostenrijk. Vanuit Oostenrijk vliegen zij terug naar huis.
- Nikolay komt naar Hilversum van 26 september tot en met 5 oktober
- Op 5 oktober is het plan om dan samen met Nikolay terug te vliegen naar Rusland, waar ik blijf tot de 17e (hopelijk kan Anneke dan net als vorig jaar mee komen)
- In het najaar zal ik zo mogelijk weer met Nikolay naar Kenia gaan om les te geven op de Bijbelschool van Kim in Nairobi; dat zal waarschijnlijk 17 november tot en met 1 december zijn.
- De planning is ook dat Nikolay en ik op uitnodiging van Willy Du Toit, die regelmatig in PerwoUralsk is wanneer ik daar ook ben, van 23 februari tot 5 maart 2018 naar Zuid-Afrika gaan om hem te ondersteunen in zijn gemeente en de zustergemeenten die hij overziet.



*Nishni Takil met v.l.n.r. Lana, Alexei, en voorgangersechtpaar Kostja en Katja*

U begrijpt dat ik met goede gevoelens en dankbaarheid terug zie op deze reis; en dat het eindelijk mogelijk was deze kerken in het noorden van de Oeral te bezoeken. Ik merk steeds wat een voldoening en vreugde het mij geeft om dit werk te mogen doen en te zien hoe God mij gebruikt om andere leiders en gemeenten te bemoedigen met Gods Woord, de Bijbel, in prediking en onderwijs; en dat bovenal vanuit relatie ge mogen doen.

Erg bemoedigend is ook te merken hoe betrokken u bent in gebed en financiële steun en zo dit werk steeds weer mogelijk maakt. Hartelijk dank voor uw partnerschap in dit alles!

Hartelijke groet en Gods zegen,

Oscar

---

**NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)**

---