



*Op weg naar Rehabcentrum buiten PerwoUralsk*

## **Reisverslag Rusland 14-24 maart 2017**

Lieve mensen en beste vrienden,

Eerder schreef ik al dat ik, Godzijdank!, een nieuw visum heb gekregen voor Rusland voor een heel jaar (tot en met eind februari 2017).

Mijn eerste reis met dit visum is afgerond: vrijdag jl. ben ik veilig terug gekomen uit PerwoUralsk (in de Oeral). Zoals beloofd, hier een kort reisverslag.

### **PerwoUralsk**

Sinds ik in oktober met Anneke in de gemeente ben geweest, voelde het toch alsof ik niet weg geweest ben. Zoals gebruikelijk was het weer Alexei die me van het vliegveld ophaalde op woensdag 15 maart. Met hem was Willy Du Toit, een Zuid-Afrikaanse pastor met een profetische bediening, meegekomen. Ook vorige jaar maart en afgelopen oktober was hij tegelijk met mij te gast bij Nikolay in de gemeente. Nikolay zendt hem op verzoek naar verschillende gemeenten in de omtrek. Dit keer was hij net terug uit het noordoosten van de Oeral, oa. Chanti-Mansisk.

Samen hebben we een aantal dagen in de gemeente in PerwoUralsk en het rehabilitatiecentrum gediend: ik voor onderwijs, hij voor voorbede en gebed. Op zondag 19 maart sprak hij in de eerste dienst (om 9:00), daarna vertrok hij voor zijn vlucht terug naar Zuid-Afrika. Ik sprak in de tweede en derde dienst, resp. 11:00 en 14:00 uur. Sinds november hebben ze 3 diensten op een zondag omdat de gemeente zo gegroeid is dat twee diensten niet genoeg zijn om alle leden en gasten te huisvesten.

De zaterdag was ik in een kleine gemeente in NovoUtkinsk. Donderdag na aankomst was er een ontmoeting met de Missiegroep van de gemeente o.l.v. Alexei. Zoals gebruikelijk moet er altijd gegeten worden - en veel....



## Rehabilitatiecentrum en seminars

Dinsdag en woensdag (21-22 maart) sprak ik 's morgens op het drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum, zo'n 8 kilometer buiten de stad, over "geloof", wat dat volgens de Bijbel is en hoe het 'werkt'...



rehabcentrum

Deze avonden was ik door Nikolay gevraagd om een seminar te geven over "heiligheid". Volgens verschillende reacties heeft het voor velen geholpen om het belang van onze toewijding in ons dagelijks leven aan Jezus Christus in te zien en ernst te maken met juiste keuzes te maken en gevormd te willen worden door de Heilige Geest om steeds meer in denken, spreken en doen op Jezus te gaan lijken als een getuigenis naar de mensen om ons heen: onze levensstijl als onze beste 'preek' - en soms het enige wat mensen om ons heen te horen en te zien krijgen als het om het Evangelie van Jezus.

Op donderdagavond mocht ik les geven op de Bijbelschool van de New Life gemeente in Jekaterinenburg. Zij hebben een periode van vasten tot Goede Vrijdag en Pasen en mij hebben ze gevraagd die avond les te geven over gebed en vasten (wat, waarom en hoe).

## Plannen

Wanneer ik Nikolay en Alexei ontmoet worden er plannen afgesproken en gemaakte plannen bevestigd:

- 17 april-2 mei ga ik weer les gegeven op de Bijbelschool in Nairobi (onderwerp: de 5 poëtische boeken van het Oude Testament). Ook Nikolay zal ik weer vertalen. Hij is daar 18-28 april)
- 18-23 mei ben ik Rusland. Vanuit PerwoUralsk zal ik naar Nishni-Takil en Krasnaturinsk en Karpinsk (weekend) in het noorden gaan. In PerwoUralsk zal ik alleen de leiders ontmoeten en het rehabilitatiecentrum
- 5-18 juli gaan Anneke en ik samen naar PerwoUralsk. 7-9 juli is de jaarlijkse zendingsconferentie en dit jaar wordt ook het 25 jarig bestaan van de kerk gevierd. Op zaterdag 15 juli wil men een reünie houden voor de oud-studenten van het Missionary Training Center (MTC) dat we hebben mogelijk helpen opzetten in Asbest (2001-2004) en PerwoUralsk/ Jekaterinenburg (2007-2010). We zien daar erg naar uit, om oud-studenten weer te ontmoeten en te horen wat de getuigenissen zijn hoe ze door God gebruikt zijn en welke werken/projecten/ gemeenten/ rehab-centra in de jaren door hen zijn opgezet en ontstaan.
- 29 juli komen Alexei en Olga (en hun dochter Anja) weer naar Hilversum. Hij zal spreken in Zout & Licht Hilversum op zondag 30 juli. Vervolgens hebben zij bij ons vakantie. Samen zullen we een week in Oostenrijk zijn op ons

ondertussen "vaste" adres in Mittelberg van 5-12 augustus. Via München vliegen ze terug naar Rusland op zondag de 13e.



Alexei Tsernoskutov

- 5-17 oktober zal ik (zo de Here wil en wij leven) voor de laatste keer naar PerwoUralsk gaan in 2017. Met hetzelfde visum kan ik mogelijk in februari 2018 nog een keer. Dan is dat visum erg goed besteed.
- Willy uit Zuid-Afrika wil al lang dat Nikolay en ik (net zoals we samen naar Kenia gaan en ik dan ook Nikolay vanuit het Russisch naar het Engels kan vertalen) naar hem en zijn gemeente in Zuid-Afrika komen. Dat zal op zijn vroegst pas in 2018 mogelijk zijn, gezien onze agenda's en verantwoordelijkheden in onze gezinnen en de gemeente. Maar het is een gebedspunt dat God dit bevestigt en deuren opent (mogelijkheden geeft)

Hartelijk dank voor uw gebeden en support en steun in elk opzicht. Ben erg blij te zien uw betrokkenheid bij ons en het zendingsveld in Rusland en Kenia. Geweldig ook dat we in een tijd leven waardoor het mogelijk is om ook contact te houden via WhatsApp en email. Ik heb uw betrokkenheid ook in dit opzicht erg gewaardeerd. Helaas was de WiFi verbinding af en toe te slecht om direct van me te laten horen.

Door dit reisverslag bent u weer op de hoogte van de activiteiten en we bidden dat die zijn vrucht zullen afwerpen in de levens van de mensen tot de glorie van God en tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus.

Hartelijke groet en Gods zegen,

Oscar Griffioen

---

**NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)**

---

