



Op weg naar het rehabilitatiecentrum buiten PerwoUralsk

Reisverslag Rusland 14-24 oktober 2016

Beste mensen,

We zijn weer veilig terug in Hilversum na een enerverende reis naar de Oeral. Dank voor uw gebeden en mails. Voor ons steeds weer bemoedigend hoe u meeleeft, steunt en bidt voor ons.

Asbest

Het eerste weekend waren we in Asbest, de stad waar we zo'n 6 jaar gewoond en gewerkt hebben. We hebben les gegeven over Evangelisatie en Zending in Asbest Bible College, een school voor regio-school die elke zaterdag gehouden worden van 9:00 tot 16:00 in de gemeente "Liefde van Christus" in Asbest.

We overnachtte daar en in de zondagse dienst sprak ik en vertaalde Anneke mij.

's Avond gingen we terug naar PerwoUralsk waar we de week verbleven in 'onze' oude flat in het centrum.



Met de leiders van het straatkinderen werk in Asbest

PerwoUralsk

In PerwoUralsk hebben Anneke en ik weer de relaties onderhouden en versterkt. We hebben altijd gewerkt vanuit onze overtuiging dat het in het Koninkrijk van God om relaties gaat, zowel met mensen in en buiten de kerken. Daarom was het erg goed om weer in op onze oude stek te zijn waar we ruim 3 jaar gewoond hebben.

Ten behoeve van de bediening hadden we drie ontmoetingen in het drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum, de mensen van het kantoor van de kerk, de leiders (zoals bijv. Nikolai en Alexei). Diverse diensten hebben we verzorgd en seminars gegeven.



Ontmoeting met de missiegroep van PerwoUralsk

Oblast Conferentie

Op Zaterdag 22 oktober was de eerste officiële oblast (provincie) conferentie. Deze werd gehouden in Asbest omdat die kerk de grootste zaal heeft. Er waren meer dan 1000 mensen van noord tot zuid. Sommigen hadden meer dan 7 uur in de auto gezeten (o.a. zij die uit Serov en Krasnoturinsk in het noorden kwamen) om deze dag mee te maken. De nieuwe wet die het nagenoeg

onmogelijk maakt om openlijk het Evangelie uit te leven en te evangeliseren en als kerk je bezig te houden met 'zending' in welke vorm dan ook, heeft de Evangelische kerken in de provincie van Jekaterinnenburg juist dichterbij elkaar gebracht en gezorgd voor een nog dieper besef van de kracht en effectiviteit van eenheid en gebed en zorg voor elkaar.



Spreken op de eerste conferentie in Asbest

Wij vonden de sfeer, de zorg voor elkaar en het verlangen om Gods Koninkrijk te zien doorbreken in elke stad in de 'oblast' en daar nodige offers voor te brengen erg opbouwend en bemoedigend.

Doorstart MTC

Er is besloten dat het Missionary Training Center (MTC) dat we hebben helpen opstarten en leiden o.a. in Asbest (een fulltime programma voor 9 maanden) een doorstart moet hebben. Juist nu zijn er veel jonge mensen die zo'n op de praktijk gerichte opleiding nodig hebben aangezien er nieuwe leiders, voorgangers en werkers nodig zijn voor nieuwe gemeenten en ook om van de oudere generatie leiders het werk op korte termijn over te nemen.

Wij zijn gevraagd hieraan deel te nemen in het vorm geven van deze trainingsschool en (indien het daadwerkelijk van start gaat) betrokken te zijn bij het onderwijsprogramma en om (wanneer we in Rusland zijn) les te geven.

Plannen

In november zal ik (Oscar) net als vorige jaren weer met Nikolai naar Kenia gaan om les te

geven op de Bijbelschool van Kim Hyun-Gyun, de Koreaanse zending, in Nairobi. Ik zal daar zijn van 14 tot en met 25 november. Als Nikolai les geeft zal ik hem weer vertalen. Voor 2017 heb ik een nieuw visum nodig voor Rusland. Graag uw gebed dat ondanks de nieuwe wet, het mogelijk zal zijn om een 'religieus multiple entry visum' te krijgen, zodat we onze werkzaamheden in Rusland kunnen voortzetten. Bij voorbaat dank!

Zoals hopelijk uit dit reisverslag blijkt, was onze reis naar Rusland een zegen, zowel voor ons als de mensen en kerken die we ontmoetten en mochten dienen. Dat is dankzij uw steun en gebed. Daarvoor zijn we u erg dankbaar en bij deze dan ook hartelijk dank voor uw trouwe support wat dit werk mogelijk blijft maken!

Gods zegen en hartelijke groet en tot mails/ziens,

Oscar en Anneke Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGB0687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)



'Oblast'-conferentie te Asbest