



*Binnenrijden van PerwoUralsk uit Jekaterinburg*

### **Reisverslag Rusland 30 juni-11 juli 2017**

Beste mensen lieve vrienden,

Bedankt voor jullie betrokkenheid voor de reis naar Rusland afgelopen twee weken. Helaas ging Anneke niet mee omdat ze net een andere baan heeft en ook omdat Xenia dan alleen thuis zou zijn.



*Sprekens op de eerste avond van de conferentie*

In de week voor de conferentie begon, bezocht ik op zaterdag met Alexei Atsjiet, een klein dorpje richting Perm (zo'n drie uur rijden van PerwoUralsk). Deze plek heb ik vaker bezocht en het is goed om te zien dat het aantal leden in deze kleine kerk uitgegroeid is tot ongeveer 12. Ik heb grote bewondering voor de mensen van de kerk in PerwoUralsk die elke zaterdag deze afstand afleggen om tot bemoediging te zijn in onderwijs vanuit de Bijbel en ondersteuning van de mensen daar.

Dinsdagavond had ik het voorrecht om ook het rehabilitatiecentrum, net buiten

PerwoUralsk, te bezoeken en een kort seminar te geven.

Woensdag was het de verjaardag van Nicolay, die 45 is geworden, en dat werd gevierd in een huis van een gemeentelid waar een grote tuin bij was. Gelukkig was er ook een grote kamer waar we met zo'n 20 mensen konden eten voor de lunch, want in de tuin hebben we niet gezeten, want het weer was niet om over naar huis te schrijven: de kleine twee weken dat ik er was, was het kil, winderig en viel er heel veel regen. Voor de conferentie is dat niet erg, want dan zit je binnen, maar voor de mensen die in de zomer in de tuin werken om groenten te hebben voor de winter is het wel teleurstellend. Vorig jaar om deze tijd was het ruim 30° en viel er helemaal geen regen, dit jaar is het het andere uiterste.



*Nicolay op de laatste feestelijke dienst in de theaterzaal*



*Alexei Tsernoskutov*

25 jarig jubileum Evangelische gemeente PerwoUralsk.

Vanaf donderdag 6 tot en met zondag 9 juli waren er zes diensten om het jubileum van de kerk te vieren. Op de opening mocht ik spreken, naar aanleiding van de tekst: "niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer", Zach.4:6. Dat was het thema van de conferentie. Naast mij waren er andere buitenlandse gasten, onder andere Kim en een bevriende voorganger Paul uit Kenia, Igor uit Siberië (de stad Kemerovo), Tchai, een pastor uit Cambodja en Dina uit Korea. Verder spraken er bevriende voorgangers uit de regio ("oblast", provincie). Daarnaast was er een echtpaar uit Wit-Rusland, Slava en Olga. Hij was 25 jaar geleden met een groep, de zich de Gideons noemde, uit Wit-Rusland gekomen om in PerwoUralsk in 1992 het evangelie te verkondigen. "PerwoUralsk" hadden ze als naam van de stad in een voorbede van God gekregen. Op de kaart van Rusland moesten ze uitvinden waar die stad lag. Ze zijn gehoorzaam geweest en vertrokken 25 jaar geleden als tieners,

de meesten waren 18 en 19 jaar, maar deze stad. Sommigen zijn er voor twee weken geweest voor een evangelisatie-campagne, anderen bleven er een aantal jaar. Daardoor is de gemeente in PerwoUralsk ontstaan. In het eerste weekend van juli 1992 was de eerste doopdienst en daarom is die datum aangehouden om elk jaar de 'verjaardag' van de kerk te vieren. Voorgaande jaren werd het gevierd met een zendings-conferentie en dit jaar met een feestelijk jubileum. Er werd vooral teruggekeken op wat God de afgelopen jaren in de gemeente in het algemeen en in mensenlevens in het bijzonder gedaan heeft. Daarom waren er veel getuigenissen, oude video's die werden vertoond en daarnaast veel lofprijes, muzikale optredens en dans en per dienst twee (korte) preken.



*In klederdracht werden oude christelijke liederen ten gehore gebracht*

Op een Bijbelse manier werden twee vormen gecombineerd: aan de ene kant terug kijken wat er geweest is, wat er gebeurd is en wat God gedaan heeft. Daarnaast, daaraan verbonden, de onlosmakelijke andere kant: het geloof en verwachting om vooruit te kijken wat God verder nog gaat doen in de gemeente zelf, in de stad en vanuit de kerk op het zendingsveld. Mede gezien de gasten en het terugzien van oude video's ben ik dankbaar voor deze gemeente in PerwoUralsk waarbij



Anneke en ik sinds 2002 betrokken zijn en waar we van 2007 tot onze terugkeer naar Nederland, zomer 2010, hebben gewoond: deze gemeente is een voorbeeld van "gezin-zijn" (broers en zussen van één Vader God), het mogelijke doen om



*Jeugdgroep die verschillende dansen toonde*

mensen in nood te bereiken en praktisch te helpen (door onder andere het drugs- en alcohol-rehabilitatiecentrum), evangelisatie in de stad en regio (vanuit PerwoUralsk zijn meer dan 8 gemeenten ontstaan) en zending (Abchazië, Kenia, Korea). Bovendien werkt deze gemeente veel samen met andere kerken in de regio omdat men gelooft dat het Koninkrijk van God bestaat op basis van relatie. Anneke en ik zijn dankbaar en blij dat we deel mogen zijn van dit werk door de contacten en de mogelijkheid om een aantal keer per jaar deze gemeente te kunnen bezoeken en dienstbaar te zijn. En wederzijds deze gemeente voor Nederland en met name ook voor Hilversum bidt en dat Nicolay en Alexei zo af en toe naar ons toe willen en kunnen komen.



*Lofprijis...*

## Plannen

Alexei en Olga komen naar Nederland eind juli. Op zondag 30 juli zal Alexei in de dienst van zout & Licht Hilversum spreken (boomberglaan 6, aanvang 10 uur)

Anneke en ik hebben hen uitgenodigd om mee te gaan op vakantie in onze eerste week in Oostenrijk. Op zaterdag 22 augustus vliegen zijn weer terug naar PerwoUralsk.

Nikolay komt naar Nederland op 28 september en zal spreken in de gemeente op zondag 1 oktober. De bedoeling is dat we dan samen op 5 oktober naar Rusland terug vliegen, waar ik dan een week zal zijn bij Nicolay in de gemeente en de regio om les te geven en te preken.

Met Kim is er afgesproken dat Nicolay en ik samen weer naar Kenia komen om twee weken les te geven op de bijbelschool in november.

Igor wil heel graag dat ik weer een keer de kerk in Kemerovo in Siberië bezoek. Zoals het er nu naar uitziet zal dat misschien in januari kunnen. Maar dat hangt af van mijn taken en de plannen in Zout & Licht Hilversum.



*Met Kim, Nikolay en Slava en Olga uit Wit-Rusland*

Terugkijkend was ook deze reis naar Rusland weer een grote zegen, zowel voor mij als voor de mensen daar. Ik heb genoten van de vriendschap, de diensten, de mogelijkheid om de Bijbel te mogen onderwijzen en te preken en met name in de gelegenheid te zijn geweest om dit 25-jarig jubileum mee te mogen maken en

een bijdrage te mogen leveren tot de eer en glorie van de Here Jezus!

Dank voor al uw gebeden en betrokkenheid zoals te zien is in de mails en de sms'jes die ik mocht ontvangen en bovenal ook door uw financiële steun die deze reis weer heeft mogelijk gemaakt. We zijn erg dankbaar en blij dat dit werk zo voorspoedig is tot opbouw van diverse gemeenten in de Oeral, Rusland.

Hartelijk dank en we houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!  
Gods zegen en hartelijke groet van  
Anneke,

Oscar Griffioen



*Volle zaal op zondag*

---

**NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)**

---