



*Binnenrijden stad Asbest*

## Reisverslag Rusland, 26 mei-3 juni 2016

Beste mensen, lieve vrienden,

Ik ben weer veilig terug en wel uit Rusland. Met dankbaarheid en veel plezier kijk ik terug op een drukke en vruchtbare week.

Naast de gebruikelijke ontmoetingen en samenkomsten, diensten, seminars en bezoek aan het rehabilitatiecentrum in PerwoUralsk, was het bijzondere aan deze reis (26 mei t.m. 3 juni) een bezoek aan onze oude "woon- en werkplaats" Asbest.



*Met oude bekenden in Asbest: oa. Oleg Nikiverov (2<sup>e</sup> v.l.) die opvang voor kinderen en jonge moeders leidt*

Op zaterdagmorgen bracht iemand me naar Asbest, zo'n twee uur met de auto. Van 9 tot 5 heb ik lesgegeven voor ongeveer 40 studenten. De meesten kwamen uit Asbest-gemeente zelf, daarnaast uit verschillende dorpen rondom de stad. Mij was gevraagd een introductie te doen over "missions" (zending). De bedoeling is dit onderwerp op een zaterdag af te ronden in oktober.

Zaterdagavond bleef ik overnachten in het huis van een echtpaar uit de gemeente, Slava en Nina, die in dezelfde wijk *tsjeremsja* een

huis hebben waar ook wij woonden. Zondagmorgen sprak ik in de samenkomst van de gemeente "Liefde van Christus".



*Entree gemeente "Liefde van Christus" in Asbest*

Voor mij was het erg bemoedigend om oude bekenden te zien, te spreken en te horen welke ontwikkelingen er zijn sinds ik daar voor het laatst in de gemeente was: dat was in 2004! Zeker een aantal oud-studenten van het Missionary Training Center (MTC) dat Anneke en ik drie seizoenen mochten leiden vanuit de gemeente van 2001-2004.



*Met pastor van Asbest, Alexei Kobelev en zijn vrouw*

In PerwoUrals was afgelopen week ook Willy Du Toit, die ook Kemerovo in Siberië bezocht. Pastor Nikolay en ik zijn uitgenodigd om hem en 'zijn' gemeente in Zuid-Afrika te bezoeken en les te komen geven. We zullen zien. Onze eerste prioriteiten liggen (naast Nederland) in



*Groepsfoto van leidersontmoeting, oa. besproken een nieuwe start van het MTC*

Rusland en Kenia. We hebben er altijd voor gekozen om vanuit relaties te werken. Daarom zijn we erg blij over de verdiepende relaties in PerwoUralsk en omgeving. Naast het dienen in de gemeente van Nikolay en Alexei was ik ook uitgenodigd om afgelopen donderdagavond te spreken in de dienst van Viktor Sudakov, pastor van New Life Church.

Ik zie en hoor goede ontwikkelingen in de relaties tussen de diverse evangelische gemeenten: men wil na 25 jaar meer en meer samenwerken op het gebied van onderwijs en het starten van nieuwe gemeenten. Nog steeds zijn er in de Oeral, ook in Svertlovskaja Oblast (de provincie waarvan Jekaterinburg de hoofdstad is), steden en dorpen waar het evangelie niet gepreikt is en/of geen lokale kerk of gemeente is. Pastor Alexei Kobelev in Asbest en Nikolay in PerwoUralsk willen samen met andere voorgangers weer een MTC starten. Ook mijn bijdrage is daarvoor gevraagd met betrekking tot het opzetten van het onderwijsprogramma en het lesgeven. In oktober zal dit naar alle waarschijnlijkheid verder worden uitgewerkt.

Achteraf was deze reis dus erg effectief en ben ik erg verheugd dat het er eindelijk van kwam om Asbest te bezoeken. Zoals het er nu naar uitziet, is dit niet eenmalig.

### Planning

- 23-28 juni, Nikolay zal in Hilversum zijn: mannenontbijt zaterdag, preken in Zout & Licht zondagmorgen (Boomberglaan 6, 10:00 uur), Russische dienst/fellowship (Oude

Enghweg 28, 16:00 uur) (raadpleeg t.z.t. de agenda, [www.zoutenlicht.nl/agenda](http://www.zoutenlicht.nl/agenda))

- 4-11 juli naar PerwoUralsk voor de jaarlijkse zendingsconferentie om te spreken. Ook Kim, de Koreaanse zendeling uit Kenia, zal daar zijn.
- 14-24 oktober bezoek aan PerwoUralsk en Asbest (dit idee wordt in de zomer verder uitgewerkt).



*Preken in New Life Church in Jekaterinburg*

Uiteraard hoop ik dat u met ons deelt in de vreugde om 'wat' vrucht te zien van het werk waar ook u bij betrokken bent geweest en nog bent.

Dit geeft moed en enthousiasme om door te gaan in het bouwen van relaties met gemeenten/kerken in de Oeral en te erkennen hoe God ons aan elkaar toevertrouwt tot wederzijdse bemoediging en opbouw. Dank voor uw gebed, steun, zegen en bemoediging!!

Gods zegen en tot mails/ziens,

Oscar Griffioen

---

**NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)**

---