



Water halen in PerwoUralsk, januari 2015

Reisverslag PerwoUralsk, Rusland 28 januari tm. 3 februari 2015

Beste vrienden en lieve mensen,

Hierbij het verslag van mijn reis naar PerwoUralsk in de Oeral van afgelopen week.



Alexei in Atsjiet

Zoals ik eerder schreef in de gebedsmail, was er een goed vol programma gemaakt met de voor mij ondertussen gebruikelijke

dingen, zoals bezoek aan het Rehabilitatiecentrum buiten de stad, les geven op de Bijbelschool of gemeente-seminar, preken in de zondagse diensten en bezoek aan één of twee dorpjes en daarnaast (uiteraard) nodige afspraken, vergaderingen ten behoeve van planning voor mogelijke nieuwe reizen voor de komende maanden.



In Atsjiet (1)

Atsjiet

Dit keer bezocht ik met Alexei het stadje Atsjiet weer. Nu moesten we omrijden om een andere vrouw op te halen die ook naar de 'dienst' wilde. We zaten ruim 6 uur in de auto (heen en terug) voor een ontmoeting van ongeveer 3 uur. Het staat – zeker voor Nederlandse begrippen – niet

in verhouding qua tijd maar voor een “jonge” kerk heeft oa. Alexei dit over en



In Atsjiet (2)

vanuit zijn Missioteam reizen per week mensen daar naar toe om te preken, te bemoedigen en praktisch te helpen. Er is ook veel nood: één vrouw heeft twee gehandicapte kinderen en nog steeds ben je dan in Rusland afhankelijk van je medemens en liefdadigheid.



Mannenontbijt...

Missiongroep en Mannenontbijt

Op één van de avonden was er een “huiskring” van de Missiongroep en daar mocht ik spreken in het Russisch bij afwezigheid van een vertaler.

's Zaterdagochtend was een mannenontbijt. Iets dat zij zo'n 4 keer per keer per jaar doen. Mij viel het op dat ik steeds “geluk” had als ik er was, maar ik

begreep nu dat dit gepland wordt omdat ik er ben. Samen met Nikolay spraken we over het thema “man zijn naar Gods hart”, zoals over Koning David wordt gesproken.



Spreken op het mannenontbijt

Zaterdagmiddag was de Bijbelschool. Ik was gevraagd om les te geven over de “doctrine van de mens en de zondeval”. Zo'n 50 mensen volgde de cursus, die duurde van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds.

Net als voor de dienst van zondag, vertaalde Lana mij. Twee jaar geleden had zij mij ook vertaald en net als met Anneke werkt dit erg goed: Er is niet de noodzaak om twee keer uit te leggen wat je zeggen wilt. Dat werkt uiteraard erg prettig.



Bijbelschool, elke zaterdagmiddag van 16 tot 20 uur

Op maandag bezocht ik en sprak ik op het rehabilitatiecentrum voor drugs- en alcoholverslaafden buiten de stad. Voor mij elke keer weer een voorrecht om een thema uit de Bijbel uit te leggen aan jong-

gelovigen. We blijven van begin tot eind afhankelijk van Gods barmhartigheid en Zijn genade.



Missiongroep op donderdagavond in "onze" flat

Planning

Onder voorbehoud van financiële, politieke ontwikkelingen, het al dan kunnen verkrijgen van een visum (voor Nikolay) zijn de volgende plannen gemaakt:

- 19-27 maart: Oscar bezoekt PerwoUralsk
- 13-28 april: Oscar geeft les op de Bijbelschool in Kenia en samen met Nikolay de leidersconferentie in Nairobi (Kenia)



Zondagse Samenkomst PerwoUralsk

- 13-21 mei: Alexei komt naar Nederland voor de dienst, Bijbelstudie en Russische dienst
- 2-13 juli: Oscar en Anneke bezoeken de jaarlijkse zendingsconferentie in PerwoUralsk om les te geven en te spreken
- 7-17 augustus: Anneke gaat naar alle waarschijnlijkheid mee met het team van Alexei om te helpen met vertalen van de vier kinderkampen in verschillende plaatsen in Kenia verzorgd door het Missionsteam van PerwoUralsk
- 25 september-2 oktober: Nikolay komt naar Nederland voor het mannenontbijt, de zondagse dienst en de Russische dienst.
- 22-27 oktober: Oscar bezoekt PerwoUralsk voor de dienst, leidersseminar, Bijbelschool en Rehabcentrum



Met Nikolay die een nieuw visum voor Nederland nodig heeft...

Graag uw gebed voor de goede uitwerking en het mogelijk maken van deze ideeën. Indien u specifiek ook wilt geven voor één van de reizen dan zal dat ons zeker erg helpen.



Op het Rehabcentrum, zo'n 29 rehabilitanten

Hartelijk dank ook voor jullie gebed en andere steun die deze reis en bemoediging voor de Russen mogelijk heeft gemaakt!.

Gods zegen en tot mails

Oscar en Anneke Griffioen

*Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Rafaelgemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr.: **IBAN: NL88INGB0687417260** o.v.v. Rusland. Hartelijk dank want uw bijdrage is erg welkom!*

Heldere winterse dagen in januari 2015 in PerwoUralsk (gemiddeld -9 overdag): Park met ijssculpturen

