

THEMA: DISCIPELSHIP EN GROEI

DEEL 1 [voor 18 Februari 2015]

1. Inleiding

De overwinning van Christus in iemand leven omvat drie gebieden:

1. De leugens in iemands leven
2. Goede relaties
3. Het stellen en duidelijk maken van grenzen - verantwoordelijkheid

Thema: Discipelschap en Groei:

de noodzaak te erkennen het verschil tussen de Waarheid en de Leugen

2. Het basis probleem van typische vormen van pastorale zorg (counselling):

- een systeem van pasklare antwoorden
- adviezen die niet "hartproblemen" veranderen maar meer gericht zijn op gedrag.

3. Het belang van de waarheid!

De waarheid is een persoon: Jezus Christus, Joh.14:6

- Joh.8:31-32, 36 [8:12]
- Joh.16:13-14 de Geest van de *waarheid* die ons leidt tot de *volle waarheid!*
- Waarheid → vrijheid en overwinning!!
- De leugen is het wat ons bindt en nederlagen geeft en ons doet falen en mislukken!
 - De leugen presenteert zich echter in ons leven als 'waarheid'
 - Niemand gelooft in een leugen als keuze.
- NB. Waarheid is meer dan kennis !!
 - Meer kennis hebben over ons probleem is totaal geen garantie dat we het probleem de baas kunnen!
 - Vgl. 2Tim.3:7-8
- Waarheid is alleen mogelijk op basis van discipelschap, Joh.8:31-32, 36
 - Het is een proces – we worden geleid en we zullen de waarheid verstaan en de waarheid zal ons vrijmaken!
 - Er is de noodzaak om gewillig te zijn om te willen veranderen en Jezus te volgen en geleid te worden!

4. De misleiding van de Leugen

A. We kunnen door een leugen op verschillende manier geïnfecteerd zijn

- Misinterpretaties van onze eigen levenservaringen
 - Bijv. ik heb iets fout gedaan
- Misinterpretaties van anderen ons opgelegd of aangepraat
 - Bijv. het is jouw fout of schuld...
- Invloed van de vijand, 1Tim.4:1 (ook als in Ge.3)

B. Er zijn verschillende categorie's van leugens:

Zoals bijvoorbeeld:

- Vrees
- Verwaarlozing
- Schaamte
- Hopeloosheid
- Krachteloosheid
- Verwarring

C. Type leugens

Leugens kunnen zich manifesteren en ontwikkelen op verschillende manieren:

- Metamorische leugen: Het was waar, maar het is veranderd en is niet langer waar – maar mensen geloven het nog steeds
- “Kloon”-leugen: gedurende je leven zijn er een aantal dingen die gebeuren en op elkaar lijken en je interpretatie is dat het dan wel waar moet zijn
- Osmatisch leugen: de leugen die we leren van anderen

NB. Onderschat nooit de kracht van een leugen!!

Conclusie voor Avond 1

Het belang van de waarheid!

De waarheid is een persoon: Jezus Christus

- De leugen is het wat ons bindt en nederlagen geeft en ons doet falen en mislukken!
 - De leugen presenteert zich echter in ons leven als ‘waarheid’
- NB. Waarheid is meer dan kennis !!
- Waarheid is alleen mogelijk op basis van discipelschap, Joh.8:31-32, 36
 - Het is een proces = discipelschap ~ leerling van Jezus zijn, Hem persoonlijk en dagelijks ‘volgen’.

<<Oscar Griffioen
02.2015

→ Vervolg avond 2, volgende pagina

THEMA: DISCIPELSHIP EN GROEI

DEEL 2 [voor 17 Juni 2015]

6. De vernieuwing van denken

Het probleem is niet dat mensen niet weten – meer kennis leidt nooit tot meer geestelijke vrijheid!

Wat nodig is, is dat mensen de waarheid gaat verstaan en die waarheid hun vrij gaat maken.

Dit is – zoals we boven onderbouwt met Bijbelteksten zagen – is een proces.

Voor het slagen van dit proces is het nodig en onze verantwoordelijkheid dat we veranderd worden in ons denken: Rom.12:2 en Ef.4:23

Wat we dienen te begrijpen is dat Satan overwonnen is door het Kruis van Jezus Christus! Hij is ontwapend.

De enige autoriteit die hij in iemand leven heeft, is gebaseerd op de ruimte die hem wordt gegeven!

- Ef.4:27 geef de duivel geen voet – lett. “topos” een plaats, een recht om op te eisen.

Demonen hebben macht in iemand leven op basis van de leugen die iemand gelooft en op basis van de leugen die iemand uitleeft!

- *Daarom maakt alleen de waarheid vrij – Joh.8!*
- *Indien een demon wordt uitgeworpen, maar iemand wordt niet hervormd in denken en blijft geloven in een leugen (als waar) dan heeft de satanische macht altijd weer het recht om terug te komen, want er is “grond” voor!*

Daarom dienen we duidelijk voor ogen te houden dat iemand hervormd dient te worden in denken – te weten we hij is in Christus want dát is zijn ware identiteit.

- Ef.6:10 strijd tegen leugenmachten heeft geen zin indien we hem ruimte geven
- Ef.4:27 vandaar dat Paulus eerst zegt: geef de duivel geen voet – indien we dat doen dan heeft geestelijke strijd pas zin!

7. De noodzaak voor vernieuwing van denken

1. Satan heeft ons misleid in het geloven van een valse identiteit.
2. Indien we de waarheid van wie we *zijn* niet kennen, zijn we bestemd om te handelen op basis van en uit te leven de leugens die we geloven!
 - a. *Overwinning is in principe een natuurlijk gevolg van het op basis van ervaring weten en geloven wie we in Christus zijn!*
3. Wat ons weerhoudt van het hoog opstijgen (zoals een adelaar – het leven als christen in vrijheid, vrede en overwinning)...
 - a. ...is niet wegens te weinig kennis
 - b. ...noch wegens te weinig verlangen
 - c. ...en ook niet de afwezigheid van willen en het volhardend proberen...

...maar wegens het feit dat dat wat we logisch en verstandelijk geloven als waar niet past bij de ervaringen die het leven ons geleerd en ‘bewezen’ heeft!

- Er zijn twee soorten kennis: de logica en wat we weten
- ...en wat we hebben ervaren!
- Als mens is die laatste de werkelijke bron van ons reageren!

4. Ons gedrag pas bij dat wat we uit ervaring geloven.
 - a. We kunnen alleen handelen op basis van hoe we denken!
 - b. "...dat je gevuld mag zijn met de *kennis van zijn wil*.... zodat je mag *wandelen*..." Kol.1:9-10.
5. Vernieuwing van denken is ontvouwing van onze ware identiteit van wie we alreeds in Jezus Christus zijn.
 - a. Zie Ef.4:23-24; 2Kor.5:17; Rom.12:1-2
 - b. *We zijn als christenen niet zo zeer in het proces om te worden als Jezus maar we zijn eigenlijk op reis om te ontdekken wie we al in Hem zijn!*
 - c. *Geestelijke volwassenheid is de ontvouwing en de openbaring van wie we zijn sinds het moment dat we wedergeboren werden.*
6. Verstand verduistert en verlamt de Geest
 - a. Sinds we alleen kunnen handelen naar de mate waarin we denken, kan onze geestelijke persoon (wie we zijn in Christus) niet de rechtvaardigheid uitleven en daarnaar handelen zolang het verstand niet vrij is van het onrechtvaardige denken (de leugens).
7. Zie 1Thess. 5:23 I = de geest; II = de ziel; III = lichaam



- a. De rechtvaardige geest verlangt om rechtvaardig en juist te handelen maar is beperkt door de informatie die de ziel heeft op basis van ervarings-kennis.
- b. Wanneer de geest (de nieuwe schepping) wil handelen, zijn zijn opties en mogelijkheden beperkt door de informatie van de herinnering (data-bank van je geheugen).
- c. Gevolg: het gedrag van de christen is minder dan rechtvaardig en heilig.
- d. Dit is als het ware de strijd die Paulus beschrijft in Rom.7:15-8:1.
- e. Het goede nieuws is Gods genade → Mijn onrechtvaardige keuzes en gedrag hebben geen impact of brengen geen schade toe aan mijn rechtvaardigheid in Christus!
- f. NB. Christelijke counsellors worden vaak verzocht om meer te kijken naar het gedrag, de buiten kant en hun advies en gebed is dat dit gedrag verandert.
 - Maar het probleem is het hart – de manier van denken!
 - Alleen de waarheid maakt vrij – en gedragsaanpassing doet dat niet!

<<Oscar Griffioen
02.2015