



Gemeente

**Zout & Licht**  
Hilversum

## Even bijpraten...

wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum

Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3

*Oscar Griffioen*

*De scepter van het kwaad zal niet rusten  
op het land van de rechtvaardigen  
en de rechtvaardigen  
zullen het onrecht niet de hand reiken.*

Psalm 125:3

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



### **Inleiding**

Toen ik het voorgangerschap van Gerard van Rooij overnam wegens zijn pensionering in januari 2011, was er al jaren de traditie om wekelijks een gemeente-info uit te delen met daarin de “blog” Even bijpraten...

In het seizoen 2010-2011 was het centrale thema waar de gemeente Zout & Licht Hilversum toen mee bezig was Psalm 125 vers 3: “De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken.”

In deze uitgave zijn de door mij geschreven ‘blogs’ rondom dit thema gecorrigeerd en verzameld. De strijd als christen en als gemeente om in deze tijd onder Jezus’ heerschappij en vanuit Zijn Woord, de Waarheid, te leven is niet minder dan in de jaren dat ik deze artikelen schreef. Hopelijk zetten ze u aan het denken, helpen ze om meer praktisch christen te zijn en maken ze u effectiever en vruchtbaarder om uit te reiken naar de mensen om u heen die Jezus nog niet kennen, maar misschien juist staan onder de scepter (heerschappij) van het kwaad.

Oscar Griffioen  
Pastor gemeente Zout & Licht Hilversum  
Juni 2015

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Gerard [van Rooy] schreef vorige week al dat we als gemeente de komende tijd met elkaar spreken over Ps. 125 “met het oog op de komst van de Heer Jezus Christus en de doorbraak van het Koninkrijk van God in deze wereld.”

Er zijn veel verschillende dikke boeken geschreven door verschillende Bijbelleraren en theologen waarin werd beschreven wat het Koninkrijk van God precies is. Oorlogen zijn er bij wijze van spreken uitgebroken tussen denominaties als het gaat om het juist definiëren daarvan. Jerry Cook een spreker op een Rafaël-conferentie een aantal jaren geleden zei dat hij er zelf voor koos om het maar eenvoudig en duidelijk te houden door te zeggen dat het Koninkrijk van God daar is waar de Koning aanwezig is. En die Koning is Jezus Christus. Daar waar Hij aanwezig is en mag bepalen wat er gebeurt dáár is het Koninkrijk en omdat het daar is, is het zichtbaar. Zichtbaar omdat het Koninkrijk van God zich wil manifesteren in deze wereld. Zoals bijvoorbeeld in de bijbeltekst: Het volk dat in duisternis zit, ziet een groot licht! Daar waar Jezus verscheen en de dingen deed, dáár gebeurde wat. Mensen zeiden: “We hebben heden grote dingen gezien.”

Je kan er vast boeken over vol schrijven en die boeken lezen en bestuderen... Maar de vraag blijft: Hebben we het gezien en ervaren we het? Is het een definitie uit een boek waar we het wel of juist niet mee eens zijn, of is het een gemeenschappelijke ervaring dat Jezus Christus Koning onder ons is tot eer en glorie van Zijn Vader?

Ja, ik weet het: Het is een vervelende vraag omdat het antwoord niet zo makkelijk te geven is – je haalt het niet even uit een boekje. Een ander (een theoloog) napraten is makkelijker. Maar de vraag blijft: Heb jij het gezien? (1Joh.1:1-3; Hand.4:20). Die vraag houdt mij ook bezig...

De grote troost is, dat om die grote dingen te zien die Jezus deed, we niet bij onszelf te rade kunnen gaan: Je perst ze niet even uit. Het vraagt om een totaal afhankelijk willen en kunnen zijn van Hem, aangezien Hij het door ons heen moet doen.

Wil de wereld om ons heen het Koninkrijk van God zien dan dient Hij te bewegen en het te doen en wij mét Hem. De troost waar ik op doel is Matt.16:18, waar Jezus zegt: “...Ik zal mijn gemeente bouwen...” Indien wij de gemeente bouwen wordt het een gigantische puinhoop en dat houdt nooit stand, maar als Hij het doet – ín ons en dóór ons heen – dan zet het zoden aan de dijk en houdt het stand!

We laten de scepter van het kwaad niet rusten op ons leven en de gemeente, aangezien we onderworpen zijn aan de Koning van het Koninkrijk van God: Jezus Christus, de Bouwer van Zijn Gemeente!

*22aug2010*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Jezus Christus doet een ferme uitspraak wat niets aan onduidelijkheid over laat: “...Ik zal mijn gemeente bouwen...” (Matt.16:18). Wij zijn geen bouwers van de gemeente noch van het Koninkrijk van God – we zijn slechts mede-arbeiders met Hem door de leiding van de Heilige Geest.

Jezus vervolgt – en dat is belangrijk zodat we inzien *waarom* de scepter van het kwaad niet zal rusten op het erfdeel (het land) van de rechtvaardigen: “...en de poorten van de hel zullen haar (= de gemeente die Hij bouwt) niet overweldigen.” (Matt.16:18)

Hier dienen we toch even bij stil te staan – ik wil u dit niet onthouden: het woord “zal” zowel in Ps.125:3 en Matt.16:18 (“zullen”) is niet een verwijzing dat het niet *zal* gebeuren, maar dat het niet *kan* gebeuren en daarom niet zal gebeuren...! (Begrijpt u het nog?!) Kijk, de hel wil écht wel de gemeente overweldigen – Satan gaat daarom ook rond als een briesende leeuw – maar de hel *kán* het niet, aangezien Koning Jezus de scepter zwaait (zie Ps.2:9) en Hij Zijn gemeente bouwt! (Snapt u wel?!) Evenzo wil het kwaad zijn scepter écht wel laten rusten op het erfdeel (het land) van de rechtvaardigen door middel van geweld, slecht nieuws, teleurstelling en tegenslagen, ziekte en verzoeken... Ja, we weten het zelf vast wel dat het kwaad genoeg pogingen doet om zijn scepter te laten rusten op het land van de rechtvaardigen, *maar* het kwaad *kán* het niet aangezien de scepter van Koning Jezus heerst over zijn volgelingen en de Vader ons dicht bij zich houdt!

Dát is goed nieuws! We zijn als Gods kinderen interessant voor de hel. En het kwaad wil ons het erfdeel afnemen, of ons manipuleren en beïnvloeden, maar wij laten de scepter van het kwaad niet rusten op ons leven en de gemeente, aangezien we onderworpen zijn aan de Koning van het Koninkrijk van God: Jezus Christus, de Bouwer van Zijn Gemeente – en de Hel kijkt knarsetandend toe... maar *kán* niets zolang we dicht bij Hem blijven en Hij onze Koning is en wij Hem volgen!

*29aug2010*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

De poorten van de hel kan de gemeente die Jezus bouwt niet overweldigen en het kwaad kan niet regeren op het erfdeel van de rechtvaardigen (m.a.w. het kwaad kan zijn scepter er niet over uitstrekken en bevelen geven)...

Dat alles *zolang* de rechtvaardigen aan dat kwaad en de hel geen ruimte geven. Hier dienen de rechtvaardigen compromisloos te zijn!

Als het gaat om kleine dagelijkse zaken kunnen we concessies doen en overeenkomsten sluiten, maar als het gaat om het kwaad versus de heerschappij van Jezus in ons leven niet!

Ook Jezus heeft een scepter, zoals Ps.2:9 zegt. Je kan geen twee heren dienen en er kunnen dus ook geen twee scepters de dienst uitmaken in ons leven.

God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus Christus de scepter van rechtmatigheid gegeven: Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen.

Maar het blijft steeds maar weer onze keuze voor wie we buigen. Dat is naar mijn mening een dagelijkse keuze. De rechtvaardigen – hoe rechtvaardig ook – kunnen toch zélf het onrecht de hand reiken als zij daar zélf voor kiezen!

Wij kunnen meegaan in de sleur van de wereld en ons laten misleiden en meegaan in een werelds bestaan...

Ja, Jezus bouwt Zijn Gemeente en als kinderen van God de Vader hebben we daar deel aan (we zijn levende stenen in dat bouwwerk) en ja, we zijn rechtvaardigen door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het Kruis en ja, het oude is voorbij en alles is nieuw geworden (we zijn een nieuwe schepping) door de opstanding van Jezus uit de dood – máár dit vraagt om een dagelijkse toewijding Hem te volgen aangezien we Hem Koning maken en Koning laten zijn in ons persoonlijk leven en de gemeente (vgl. Luc.9:23-24).

We dienen ons verstandig te gedragen en onderworpen te zijn en Hem met ontzag te dienen en ons te verheugen in Hem. We aanbidden de Zoon omdat we Hem vertrouwen! (vgl. Ps.2:10-12)

Welke scepter zwaait er in uw leven?!

*5sept2010*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

We zullen satans kop vermorzelen, schrijft Paulus aan de Romeinen. Dat kon hij schrijven als een waarheid, want Jezus heeft de overwinning aan het **Kruis** behaald. Er is kracht in het bloed van Jezus! **Het graf is leeg**, vandaar dat de engel tegen de discipelen en de vrouwen zei: “Waarom zoek je de Levende bij de doden?!”

Indien wij niet geloven, maar steeds maar weer blijven twijfelen dan kan de scepter van het kwaad met gemak rusten op jouw erfdeel. Want het geschiedt allemaal naar je geloof!

Door **de uitstorting van de Geest** in de Gemeente, zetten zij de wereld op z’n kop. Dat was het getuigenis van de toeschouwers volgens Handelingen. Want daar waar kinderen van God zijn, daar gebeurt wat...!

Wat zorgt ervoor dat de scepter van het kwaad over ons niet heerst? Het antwoord is: ons geloof, want dát overwint de wereld.

Ons geloof (om wat specifieker te zijn) 1) in het Kruis van Christus waar Hij de vijand (het kwade, de satan, de hel) verslagen heeft. 2) Ook ons geloof in de Opstanding van Christus omdat Hij ons eeuwig leven gaf en plaats nam aan de rechterhand van Zijn Vader boven elke macht en autoriteit. En niet in de minste plaats, ons geloof 3) in de Heilige Geest die woning heeft gemaakt in ons en die ons bekwaam maakt om te wandelen en te handelen als Jezus Christus omdat Jezus nog steeds de Doper is met de Heilige Geest.

Indien we ín Christus zijn en Hij in ons, dan kan de scepter van het kwaad (in welke vorm die tot ons komt) over ons niet heersen aangezien de Overwinnaar levend is in ons!

23jan2011

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Het is goed om te blijven vasthouden aan het verlangen en doel van God de Vader: Het kwaad regeert niet over Zijn kinderen, de rechtvaardigen, maar zij regeren over het kwaad!

Dit *niet laten rusten* en dit *onrecht niet de hand reiken* is mogelijk wegens wat Christus voor ons gedaan heeft. Ik spreek dan altijd over het belang van het historische kruis – het sterven van Jezus als Lam van God – het historisch lege graf – omdat Jezus is opgestaan uit de dood en Hij de Levende is en voor altijd leven zal (zie Openbaring 1) – en dat historische moment wat beschreven is in Handelingen 2 waarop de Geest werd uitgestort, de vervulling van de belofte van God zoals bijvoorbeeld aan de profeet Joël verkondigd.

Allemaal waar gebeurt, zo'n 2000 jaar geleden. Dat was echt.

Het blijft echt voor hier en nu in Hilversum en het Gooi (van de Eem tot aan Weesp en van Maartensdijk tot aan de IJsselmeerkust) omdat wij als de verlost, de rechtvaardigen, de kinderen van God – kortom: zij die Jezus als Heer volgen! – ook spreken over en geloven in de *geestelijke* betekenis en kracht van dat Kruis van Christus en dat lege graf van Hem die is opgestaan en van de vervulling van de Heilige Geest voor ons.

Het Kruis is ook vandaag nog de kracht van God. Het lege graf is nog steeds een “lange neus” in de richting van de machten van de duisternis: want Jezus is Heer! En de Heilige Geest, die leeft in ons en door ons heen, is ook in jou en mij de overweldigende kracht van God welke tot zegen is van de mensen om ons heen.

Het is waar: deze bekwaamheid en kracht is niet van ons, maar van Hem die door ons heen werkt en zo aan de wereld (de maatschappij) Zijn heil en verlossing laat zien!

Dát maakt dat we het onrecht niet de hand reiken en dat de scepter van het kwaad niet op ons rusten kan!

*6febr2011*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Gods vijand heeft slechts één doel: dat Zijn kinderen niet leven naar de mate en de norm van de Vader. God als Vader heeft één verlangen en dat is dat Zijn kinderen beleven dat het goede werk dat Hij in hen begon voleindigd wordt (zie Filipp.1:6). Dit is een dagelijks beleven dat we leven in de vrijheid van Christus (Gal.5:1) en dat we groeien tot volwassenheid en dus als Jezus Christus worden (zie Rom.8:29).

Het is nooit de bedoeling geweest dat deze termen en woorden slechts theoretisch zouden zijn en blijven! Jezus kwam om *leven* te brengen in een overvloedige maat (Joh.10:10). Dat moet iets sprankelends zijn en iets zijn wat je beleeft. Anders is het niks... (in ieder geval geen “leven”).

De scepter van het kwaad wil heersen over ons om ons dat leven te ontnemen of het te belemmeren.

Het is onze keuze om de Geest de ruimte te geven om ons te leiden tot dat doel. Door de Geest kunnen we beleven dat we in de ruimte komen die God voor ons heeft.

Wij hebben van God de macht (autoriteit, zoals oa. gebruikt in Joh.1:12) gekregen om te kiezen tussen dood of leven, gebondenheid of vrijheid, stagnatie of groei, vlees of Geest.

Het is elke dag weer onze eigen keuze.

*13feb2011*



## Even bijpraten –

wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



### **De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

In Galaten 4 lezen we in vers 29 en 30 het volgende: “Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was [Ishmael], hem vervolgde die naar de Geest geboren was [Izaäk], zo is het ook nu. Wat zegt de Schrift echter? Jaag de slavin [Hagar] en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije [Sara].”

Dit gedeelte schreef Paulus aan de Galaten om duidelijk te maken dat wat gebeurde in het leven van Abraham te zien is als een geestelijke les voor ons. Het conflict tussen Ishmael en Izaäk was onoplosbaar zolang die twee jongens in hetzelfde huis zouden wonen. Ze moesten uit elkaar. Het was vast en zeker een pijnlijk moment voor Abraham om Hagar en zijn zoon die hij bij haar verwekt had weg te zenden. De grondtekst gebruikt hier het woord wat ook voor komt wanneer Jezus spreekt over “het uitdrijven” van demonen. Het betekent ook “van je grondgebied verwijderen.”

Ook wij dienen de scepter van het kwaad uit ons leven te verwijderen. Dat steeds weer een duidelijke keuze en een confronterend moment. Ons ‘oude Ik’ – het vlees, onze ziel, het vlees, ons hart (of hoe we het ook noemen) – niet de dienst uit te laten maken in ons leven, maar ruimte geven aan de Heilige Geest is altijd een duidelijke keuze. Het overkomt je niet. Jij kiest ervoor en weet dat, omdat je het “van je grondgebied verwijdert”. Evenzo is het een duidelijke keuze wanneer we de wereld ons denken niet laten domineren. We werpen het naar buiten. Dat gebeurt nooit onopgemerkt of toevallig.

Waarom moest Ishmael weggejaagd worden? Waarom moeten wij de scepter van het kwaad, de mentaliteit van de wereld en ons oude vlees weggagen? Omdat zij ons steeds weer belemmert om te komen tot het innemen van het erfdeel wat God de Vader voor ons heeft! Het vlees, de wereld en satan kan het Koninkrijk van God niet beërven! Net zoals de zoon van de slavin beslist niet zou erven met de zoon van de vrije (Gal.4:30).

Net als Abraham dat met Ishmael moest doen, moeten wij de heerschappij van het kwaad (satan, de wereld en ons oude ik) verdrijven, omdat hij niet vanzelf vertrekt. En in vrede naast elkaar leven is geen optie, aangezien “Ishmael” alleen maar kwaad in de zin heeft: Gal.4:29 spreekt over het feit dat Ishmael (degene die naar het vlees geboren was) Izaäk (die naar de Geest geboren was) “vervolgde.” Het woord hier betekent: “achternajagen, bangmaken, opjagen om te onderdrukken, tot slaaf maken en intimideren.”

Sluit geen vrede met de wereld, wordt geen goede maatjes met je oude vleselijke hart en verwacht geen enkel goeds van het rijk der duisternis; ook al doen zij zich voor als een “engel van het licht”. Ons staat maar één ding te doen: Drijf het uit! Verwijder het van je grondgebied! Laat het volstrekt niet zijn eigen gang gaan!

Nee, we vragen het niet vriendelijk! We zetten het buiten en weigeren het verder iedere toegang.

Dan zal de scepter van het kwaad niet rusten op het erfdeel van de heiligen!

20febr2011

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

In de context van deze serie, zijn er drie vragen die iemand stelde: Hoeveel tijd besteed je om daadwerkelijk voor je “vijanden” te bidden? In hoeverre ben je bereid om goed te doen en zo het kwade te overwinnen? Want Romeinen 12 spreekt over het feit dat we het kwade moeten overwinnen door het goede te doen. En de derde vraag: Durven we op God te wachten in moeilijke situaties of hebben we een zogenaamd “plan B” achter de hand?

Het is voor mij zo goed om deze vragen weer eens te horen. Ik leef het leven vaak zoals het komt en laat de dingen toch vaak gewoon gebeuren. Ja, ik weet: we dienen onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden (te zegenen). Maar wie die specifieke vijand is...? Ja, ik ben bereid het goede te doen en zo het kwaad te overwinnen. Natuurlijk! En ik vertrouw zeker de Heer en heb geen plan B.

Toch zijn “vijanden” en het “goede doen” en “de Heer vertrouwen” zo vaak abstracte ideeën en begrippen.

In de Bijbel hebben we het geweldige voorbeeld van een man als David in zijn reactie op koning Saul die hem vervolgde en belette om koning te worden.

David moest op de Heer vertrouwen dat Hij Zijn plan zou realiseren op Zijn tijd en Zijn manier. Vertrouwen betekende voor David *wachten* en dus een verwachtingsvol uitzien hoe de Heer het zou doen.

Zijn manschappen gaven hem het idee om Saul te overmeesteren en te vermoorden. De mensen om ons heen suggereren een “plan B,” want zij zien met hun vleselijke of wereldse ogen en het is “logisch” dat je dat ziet “als een gelegenheid van de Heer!”. David koos om door Gods ogen te blijven kijken naar zijn vijand Saul.

En tot slot: David bad niet zo zeer alleen voor Saul, maar spaarde zijn leven en gaf het over aan de Heer. (1Sam.24).

In welke situatie sta jij...? Wie is diegene die voor jou een belemmering vormt voor de realisatie van Gods plan voor jouw leven (vandaag)? Wat draagt de wereld als logische stappen aan om Gods wil voor je leven af te dwingen? Wat is het goede dat je vandaag kan doen om het kwaad te ontcrachten? Kan je dat specifiek benoemen? Praat er eens met de Heer over...

Zo reiken we het onrecht niet de hand en laten we de scepter van het kwaad niet rusten op ons erfdeel.

27feb2011

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

De reden dat we als gemeente steeds weer de nadruk leggen op de Bijbel als Gods sprekende Woord, is omdat onwetendheid onze grootste zwakte is. Indien we niet weten wie God is en indien we niet weten wie wij ín Hem zijn, dan zullen we nooit wandelen zoals Hij wil.

Indien we niet weten wie de vijand is, dan zullen we hem als een mogelijke vriend met open armen ontvangen.

Ouders zeggen tegen hun kinderen: Ga niet met vreemde mensen mee! Niet ieder die je een leuke belofte doet, is te vertrouwen. Niet iedere glimlach is een teken van ware liefde en vriendelijkheid.

Satan doet zich voor als een engel van het licht, zegt Paulus tegen de Korinthiërs. Pas op!

Onwetendheid is de troef van de duivel. Hij is niet bevreesd voor onwetende kinderen van God. Zolang zij denken dat ze kippen zijn, zullen ze nooit opstijgen als arenden.

Veel christenen *tokken* er wat op los en pikken een graantje mee met de kippen om hen heen. Zouden ze weten dat ze arenden waren, dan zouden ze hun vleugels gebruiken en opstijgen op de wind van Gods Geest.

De scepter van het kwaad kan vaak met het grootste gemak rusten op het erfdeel van een heilige, omdat die heilige onwetend is over die kwade scepter, zijn eigen heiligheid, en ook (vaak) van zijn erfdeel geen weet heeft...!

Wees niet onwetend! Lees Gods Woord, geloof het en handel ernaar! De Bijbel als Gods Woord maakt duidelijk wie God is en wie jij bent in Zijn ogen en wat Hij van je vraagt om te doen en wat je in Zijn kracht kan!

*13maart2011*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

De reden dat we als gemeente steeds weer de nadruk leggen op de Bijbel als Gods sprekende Woord, is omdat onwetendheid onze grootste zwakte is. Indien we niet weten wie God is en indien we niet weten wie wij ín Hem zijn, dan zullen we nooit wandelen zoals Hij wil. Ik schreef dit hiervoor ook al, maar wil er nog even op door gaan.

Paulus schrijft dat hij niet wil “dat de satan op ons voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” (2Kor.2:10-11).

Vandaag zijn er niet veel mensen meer in de Westerse gemeenten die geloven in een daadwerkelijke vijand, de duivel of satan. Er is veel keuzevrijheid wat christenen wel of niet willen geloven in de Bijbel. Die vrijzinnigheid is geen zegen. Indien we de vijand niet kennen, kan hij voordeel op ons behalen. Indien je niet weet dat het geïzeld heeft, dan ga je met de fiets onderuit. Evenzo, wordt je snel misleidt en kan je je niet verzetten wanneer je niet weet of niet gelooft dat er een vijand rond gaat als een brullende leeuw. Indien je namelijk denkt dat er geen vijand is, zal je de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 niet aandoen... Het is immers niet altijd carnaval!

Maar Paulus is helder: Er is een vijand, de satan, en die moeten we kennen ook! We dienen op de hoogte te zijn van zijn manier van denken en zijn streken! We kunnen ons niet veroorloven om onwetend te zijn. Die gemakzucht en onverschilligheid helpt ons niet om het erfdeel wat God de Vader ons geeft in te nemen en te verdedigen.

Paulus spreekt over de “gedachten” van satan. Hij gebruikt een woord wat *plannen* en *doelstellingen* inhoudt. Satans plan is om Gods volk dom te houden – onwetend! – aangaande wie God is en wie Zijn kinderen ín Christus zijn. Satans doelstelling is om de Gemeente van Christus klein en zwak te houden. Zijn doel is om jouw leven te laten beheersen door onwetendheid.

Weet wie God zegt dat je bent. Wees niet onwetend aangaande Gods plan en Zijn doelstellingen voor je leven en geliefden! Weet dat de Vader je kent... en ken Hem.

Blijf Gods Woord lezen en bestuderen, geloven en proclameren... en leef ernaar!

27maart2011

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Ik schreef het al twee keer eerder: De reden dat we als gemeente steeds weer de nadruk leggen op de Bijbel als Gods sprekende Woord, is omdat onwetendheid onze grootste zwakte is. Indien we niet weten wie God is en indien we niet weten wie wij in Hem zijn, dan zullen we nooit wandelen zoals Hij wil. Ik wil hier nog eenmaal op doorgaan...

De onenigheid en de scheuringen en de mistanden in de gemeente van Korinthe hadden te maken met onwetendheid. Indien je niet weet hoe iets werkt, dan is de kans groot dat je het verkeerd doet en dat iets niet werkt op de juiste manier. En dan kunnen er zelfs ongelukken ontstaan. We zijn allemaal erg blij dat iemand een rijbewijs moet hebben voordat hij in een auto de weg op mag. Op boerderijen gebeuren elk jaar ongelukken – vaak met dodelijke afloop – omdat mensen, die onwetend zijn, toch tractoren en machines bedienen. Ben je onwetend? – dan áfblijven!

Maar de bedoeling is niet dat we onwetend zijn en dat moeten we dan ook zeker niet blijven...

Paulus schreef daarom twee keer uitgebreid aan de Korinthiërs en die beide brieven staan vol met opmerkingen als “weet je niet...?” (oa. 1Kor.6:7; 11:3) en “ik wil niet dat je onwetend bent...!” (oa. 1Kor.10:1; 12:1).

Het bijzondere (en voor mij bemoedigende) van de Korinthe-gemeente is, dat God op één of andere manier “onwetendheid” niet ziet als een reden om Zich terug te trekken. Ondanks alle schandalen en problemen in die gemeente, werkte de Geest van God. De gaven functioneerden en de bedieningen waren actief.

Paulus wilde alleen dat men niet onwetend zou blijven, zodat er een grotere vrucht en effectiviteit zou zijn. De gemeente die functioneert als een Lichaam, omdat elk lid niet onwetend is maar *weet* wat zijn of haar plaats is en functie!

Je bent nogal onwetend als je met je oren probeert te zien en met je neus probeert te spreken! Ja, ik weet dat sommigen dat een “groot geloof” noemen, en ja, ik weet ook dat God het onmogelijke kan... maar het moet niet ‘dommer’ worden. Ik noem het *onwetendheid* en als je het bewust probeert, dan noem ik het *stom!*

Paulus zegt in 1Kor.12 “Wat betreft de geestelijke gaven, wil ik niet dat jullie onwetend zijn”. Het woord “onwetend” is *agneo*, wat te omschrijven is als niet-weten, ergens onbekend mee zijn; iets verkeerd weten en het dus fout hebben.

De scepter van het kwaad dient te wijken, wanneer de kinderen van God niet onwetend zijn, maar hun God kennen en daden doen! (Dan.11:32)

*3april2011*

**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Veel christenen hebben niet het leven wat God als Vader voor hen wenst, aangezien ze leven onder de maat. Ik bedoel dat niet aanmatigend of veroordelend... Ik stel slechts een feit vast. Ik kan daar over mee praten, aangezien niets menselijks mij vreemd is en ik als christen ook geworsteld heb met mijn identiteit als christen, als kind van God en volgeling van Jezus. Ik heb me vaak afgevraagd of wat we als christenen in de gemeente op zondag belijden en zeggen te geloven of dat wel een realiteit is voor de maandag. *Houden we onszelf niet voor de gek?*, heb ik me in het verleden vaak afgevraagd. Is christen-zijn niet een sprookje en is mijn belijdenis niet als de kleren van de Keizer: als je maar zelf gelooft dat je er niet naakt bij loopt, denken alle mensen vast dat je kleren aan hebt! En dan heb je altijd zo'n vervelend jongetje die het hardop durft te zeggen: "Kijk! Hij loopt in zijn onderbroek!"

Wat mij erg geholpen heeft is het verschil te zien tussen het "in Christus zijn" en het "in de Heer zijn". Paulus – met name hij – gebruikt in zijn brieven deze termen. Ik heb ontdekt dat het geen synoniemen zijn maar dat het iets zegt over onze *positie* (in Christus) en wat we moeten *doen* (in de Heer). Zie het volgende schema en vergelijk:

In Christus	In de Heer
Bevestigend (68x gebruikt in NT)	Inspirerend en motiverend (42x gebruikt NT)
Positie, gave, compleet; <i>Heilige</i> Ef.2:6; Kol.3:3	Gedrag, inspanning, gehoorzaamheid; <i>Discipel</i> Ef.6:1; Kol.1:10; 3:23; Luc.6:46
Geen moeite en strijd; volkomen compleet in Christus (gegeven) (" <i>erfgenaam</i> " Gal.4:1-4, 7)	Vereist medewerking en resulteert in beloning (" <i>erfenis</i> ", Gal.5:21 Nomos; 1Kor.6:10 Eros)
Kan 'onvolwassen' worden gebruikt in negatieve zin: misbruik van genade: losbandigheid en wetteloosheid	Kan 'onvolwassen' gebruikt worden in negatieve zin: werken voor eigen rechtvaardigheid en wetticisme
Genade...	...en Gehoorzaamheid, Ef.6:10 bijv.
Liefde ontvangen! 1Joh.4:19; Joh.15:5	Liefde bevestigen! Joh.14:15; Joh.15:5 en 10

Indien we onze identiteit in Christus niet kennen, raken we gefrustreerd en proberen we dingen te doen die Vader God in Zijn Zoon Jezus al gedaan heeft. Indien we niet weten wat de Heer Jezus van ons vraagt om in gehoorzaamheid met en voor Hem te doen – aangezien we Zijn volgelingen, discipelen, zijn – dan raken we teleurgesteld aangezien Hij Zelf *niet* gaat doen wat Hij ons opdragen heeft te doen!

Zo heb ik ontdekt dat Christen-zijn écht is: leven vanuit de *plaats* die God als Vader mij gegeven heeft in Christus en dat de Heilige Geest mij helpen wil om de dingen te *doen* die mijn eigen verantwoordelijkheid zijn. Dan leef je het leven van Jezus uit. En dan is er niet langer plaats voor arrogantie, maar ook niet voor een leven onder de maat die Vader God voor ons heeft.

10april2011

## Even bijpraten –

wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



### **De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Ik kocht vorige week bij de “Spullenhulp” een *Kramers’ woordentolk* en het heeft de veelbelovende ondertitel: *verklarend woordenboek van meer dan 36.000 vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen*. Het is van 1977 dus het zal wel vreselijk gedateerd zijn, maar ik vind het geweldig. (Even twee dingen tussen door: die 36.000 geloof ik meteen, want ik heb geen zin om het te gaan natellen. Ten tweede, ik vind het een zegen om af en toe bij de “Spullenhulp” te lopen en wat rond te kijken: Ik wordt er namelijk blij van! Wat zijn er een hoop vreselijke zaken en dingen die ik niet nodig heb en ik ben blij dat ze dáár staan en niet bij mij op zolder! Ja, er is een ‘zegen’ in het niet-hebben!)

Ik ben dus in dat woordenboek (woordentolk) maar gewoon bij het begin begonnen en dan komt je dus uit bij de “A” (dat zal niemand verbazen). Links boven op pagina 2 staat

**Ab adver’ so** (Lat.), door, vanwege de tegenpartij.

Het gaf me te denken. Er zijn dingen die we doen en laten *ab adverso*, namelijk wegens de tegenstander of de tegenpartij. Satan als onze tegenstander en onze tegenpartij wil met zijn scepter heersen over het erfdeel wat God als Vader ons als Zijn kinderen heeft gegeven. Zo worden we gemanipuleerd of geïntimideerd om dingen te doen die we eigenlijk op basis van wie we in Christus zijn niet willen doen of we worden afgehouden van de dingen die we willen (en vanuit de Bijbel misschien gewoon ‘moeten’) doen – en *wegens* (dus “ab adverso”) die vijand doen we ze maar niet.

De grootste vijand binnen het erfdeel wat God ons gaf, zijn we zelf. Namelijk onze oude mens, ons menselijk karakter, het vlees, ons Ego.

Satan is door Jezus verslagen (1Joh.3:8) en de wereld is door Jezus overwonnen (Joh.16:33)! Maar het vlees echter dient dagelijks gedood te worden (Matt.26:41; Rom.7:18 en Kol.3:5).

Iemand zei: we zijn de vijand tegen gekomen, en we zijn het zelf!

Net als bij het volk Israël dienen we de vijanden – de Reuzen van het Beloofde Land (zie hieronder) – te verslaan en te doden. Want zij houden ons tegen om te ervaren de volle zegen van God en te groeien naar het beeld van Jezus.

De tegenpartij ben ik zelf... Ik moet dagelijks kiezen dat de Heilige Geest me leidt en niet mijn eigen ‘oude’ hart.

#### **De Zeven Reuzen en waar ze naar verwijzen (Ex.3:17)**

1) Egyptenaren = onverstoorbaarheid, onverschilligheid

- Noodzaak: Je kruis opnemen en Jezus volgen, Luc.9:23-24; Gal.2:20

2) Kanaänieten = Persoonlijk Profijt

- Noodzaak: Besef dat God de Vader al het natuurlijke en materiële overstijgt, Matt.6:25-33

3) Hethieten = Gelijk willen hebben

- Noodzaak: Ik dien mezelf te vernederen, 1Petr.5:6-11

4) Amorieten = Zich goed willen voelen

- Noodzaak: Leven op basis van de Vreugde van de Heer, Filipp.4:4

5) Perizzieten = Er goed uit willen zien

- Noodzaak: Het feit dat Vader mij accepteert in Christus moet voor mij genoeg zijn!  
Spr.29:25; 1:7

6) Chiwwieten = Verborgen Agenda

- Noodzaak: Leven in het licht met Jezus, oprechtheid; Joh.8:12; 1Joh.1:5-7; Ef.5:6-15

7) Jebusieten = De controle willen hebben

- Noodzaak: Jezus erkennen als Heer (de Eigenaar van mijn leven)
- Indien we werkelijk Zijn Woord geloven dat Vader God ons geen kwaad wil doen en dat we zijn kostbare kinderen zijn (1Joh.1:11-13; 1Joh.3:1) en dat Hij veel van ons houdt en ons gekocht heeft met een kostbare prijs (1Kor.6:20), dan *kunnen we Hem zeker vertrouwen met de details van ons dagelijks leven!*

17 april2011



Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Deze week las ik het verhaal – of beter: de geschiedenis – van Kleopas en zijn vriend (Luc.24:13-35). Samen op weg naar huis in Emmaüs. Naar mijn mening waren zij twee van de grotere groep discipelen die Jezus had en die Hem trouw volgde. Wellicht behoorden ze tot de groep van de 120. In ieder geval gingen zij terug naar huis. Voor hun gevoel: terug naar af. Jezus was gekruisigd en begraven. Er waren weliswaar de verhalen van de vrouwen die Jezus' lege graf hadden gezien en zeiden dat Hij leeft... Voor hen slechts 'verhalen.' Het kon niet waar zijn. Het zat erop. Terug naar huis, terug naar het 'normale leven'.

Dan de ontmoeting met Jezus die ze niet herkenden – ze geloofden dat Hij dood en begraven was; en aldus geschiedde naar je geloof, toch?! – en Jezus die een gesprek met hen begint. Het eindigt allemaal met het feit dat ze Hem herkennen en als een speer terug gaan naar Jeruzalem. Het geestelijk vuur was weer brandende!

Het leert mij een aantal dingen: Ten eerste laat het mij zien dat Jezus ons niet afschrijft of opgeeft. Zelfs als we het niet meer zien zitten en denken dat het “afgelopen” is, komt Hij ons achterna. Ook al geven wij op... Hij niet! Hij laat jou en mij niet los.

Ten tweede leert het mij dat het ontzettend belangrijk is om vol te zijn van vreugde en passie voor Hem. We moeten in vuur en vlam voor Jezus staan. Dat geeft ons kracht en energie. Wat een contrast – denk ik – tussen de weg naar Emmaüs en de weg terug naar Jeruzalem! Het was dezelfde weg, alleen hoe anders moeten die twee broers van ons zich hebben 'gevoeld'... Sober heen en vol vreugde terug. Het moet te zien zijn geweest aan hun manier van lopen: slenterend heen en rennend terug!

De scepter van het kwaad kan alleen op ons erfdeel rusten indien we 'gelooven' dat het over-en-uit is, en wanneer dus het kwartje bij ons niet valt dat Jezus de Opgestane Heer is en dat Hij eeuwig leeft. Christenen die passieloos en lauw zijn, worden snel een speelbal van gevoelens en wereldse gedachten.

Wanneer we dagelijks Jezus persoonlijk ontmoeten, houdt Hij door Zijn Geest ons hart brandende! We hebben dat allemaal nodig! Blijf Hem zoeken en verwachten... Hij is bekwaam om te verschijnen op een moment en manier die we niet verwachten! Hij houdt van jou! En Hij laat je om die reden nooit zo maar gaan!

*1mei2011*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Toen de Engelse schrijver Chesterton tot geloof kwam, vroeg een journalist hem een tijdje later: “Meneer Chesterton, stel u zich eens voor dat Jezus achter u zou staan, wat zou u dan doen?” Chesterton zou de journalist een kort moment hebben aangekeken en toen hebben gezegd: “Hij staat achter mij!”

Stel je voor dat...? Wat zou je doen als...? Leuke suggestieve vragen voor een grappige aanzet voor een discussie waar je uiteindelijk misschien niets mee op schiet. Wij leven na Pasen...! Ná Pasen – en dat betekent dat we weten en geloven en beleven dat Jezus ís opgestaan én achter ons staat. Geweldig!! Want Hij zei: “Ik zal je nooit verlaten!” “Wij hebben goede moed,” zegt de schrijver van de Hebréeën-brief, “want Hij is altijd met ons.”

Het christelijk geloof is niet een “probeer je eens voor te stellen...” en een “hoe zou het zijn als....?”. Het is een zeker weten. En dát zeker-weten (= geloof) is de basis voor wat we zeggen en doen en waarom we zwijgen en dingen nalaten.

De overwinning zit niet in de opstanding van 2000 jaar geleden. Want ook Lazarus was opgestaan en de zoon van de weduwe van Naïn. En beiden zijn weer gestorven en begraven. De kracht van het Evangelie zit ‘m niet in een historische datum of gebeurtenis maar in het feit dat de grondlegger van ons geloof – Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon van God – ís opgestaan en eeuwig leeft én bij ons is!

De overwinning is een Persoon die van Zichzelf zei: Ik ben de Opstanding en het Leven.

Ontvang dat overvloedige Leven ín Hem en getuig van Zijn aanwezigheid in jouw leven want Hij staat altijd achter je...!

*8mei2011*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Over de vroege gemeente lezen we in Handelingen 4:31 “...en zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid...”. De apostelen en discipelen in de tijd van Handelingen begrepen het: Zonder de kracht van de Geest zijn we als gemeente niets: krachteloos en onvruchtbaar. Ze baden – ook in tijden van strijd – juist om de vervulling van de Heilige Geest.

Er is een strijd gaande in de wereld; een geestelijke strijd. Die strijd is ook een mentale strijd: wat willen mensen horen, waar denken ze over na en wat geloven ze? Satan is een misleider en er zijn veel mensen die *geloven*. Ja, die geloven in God en Jezus, máár velen – helaas – geloven, zoals Paulus dat zegt, in een *ander* evangelie, een *andere* Jezus en een *andere* geest (zei 1Kor.11).

Paulus schreef aan de Romeinen dat hij er zeker van was dat wanneer hij hen zou bezoeken hij een boodschap zou hebben van volle zegen van het Evangelie.

Waar staan wij?! Hebben wij diezelfde vrijmoedigheid? Of denken we minderwaardig over onszelf? Of denken we dat God veranderd is? Hebben we onze vrijmoedigheid, die de Heilige Geest ons gaf (om getuigen van Jezus te zijn), prijsgegeven?!

We hebben als gemeente het verlangen – en daar bidden we voor – dat we als christenen in deze tijd voor deze wereld vol van Gods kracht en genade zijn. Laten we bidden dat de Heilige Geest ons één maakt wat te zien zal zijn in ons leven en alle activiteiten die we hebben. We zingen vaak het lied waar die tekst in staat “de Geest doorbreekt de muren die door mensen zijn gemaakt.” Laat de eenheid van de Geest kenmerkend zijn en niet de menselijke organisatie!

We verlangen ernaar om te zien dat mensen worden aangetrokken door het Evangelie van Jezus en niet door mensen noch door programma’s.

Misschien is de grootste strijd wel om niet lauw en onverschillig te worden in de wereld van deze tijd...

22mei2011

## Even bijpraten –

wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



### **De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Vorige week hebben velen gehoord van de heisa rondom het einde van de wereld welke toch niet doorging. Een rekenfoutje. De tweede fout al van de predikant Camping, een oudere Amerikaan die al eerder de dag des oordeels voorspelde aan de hand van berekeningen vanuit de Bijbel. Ook dit keer – zaterdag 21 mei 2011 – zat hij fout.

De reacties waren legio. Zijn aanhangers de straat op, tegenhangers wezen op hun voorhoofd. Sommigen zeiden: “Als dat zo is, doe ik vandaag niets meer.” “Stel dat het waar is, hoef ik geen examen te doen!” (met een zucht van verlichting, maar wijselijk toch maar doorleren!) “Mooi, dan hoef ik niet meer naar mijn werk!” (en toch maar wél de wekker zetten).

Het had voor mij iets hilarisch, zeker als je via de website vernam dat de organisatie van deze Camping (nee, geen vakantie-bedrijf – hoewel hij er schijnbaar wel aan toe is!) vroeg om een donatie. Een donatie? Waarvoor? Wat valt er te financieren ná het vergaan van de wereld? De wederopbouw? Kom nou! Mensen die voor hem werkten, wisten bijna zeker dat ze maandag weer aan het werk zouden zijn (niet in de hemel maar gewoon op kantoor). Ik weet niet hoe hij het berekend heeft, maar kan het einde van de wereld niet vallen op een maandag in plaats van op een zaterdag? Gewoon lekker ná het weekend?!

Het is duidelijk: sommige mensen zijn overtuigd, maar zitten er wel overtuigend naast. Wie weet doet de heer Camping nog een derde poging om het goed te berekenen... Maar ik weet beter: Jezus zelf zei, dat alleen God de Vader die dag en dát uur weet! En dat is maar goed ook.

Maarten Luther zei: “Als ik wist dat Jezus morgen terug kwam, dan plantte ik vandaag nog een boom!” Een geweldige uitspraak, vind ik. Laat de Heer (wanneer Hij terug komt) ons werkend aantreffen.

Sommigen hebben door dit gebeuren wel weer even stil gestaan bij het fenomeen “de wederkomst”. De wederkomst van de Koning is altijd een vast “item” geweest in de verkondiging van het Evangelie. Dat mag niet worden vergeten of weggehaald. Dat Jezus vertrok naar de hemel ging tezamen met Zijn belofte dat Hij komen zou. Zoals Hij vertrok, zo komt Hij weer. Nee, de dag en het uur weet alleen de Vader, maar dát Hij terugkomt is een feit. Dat mogen we nooit vergeten.

Laat je geen angst inboezemen door lariekoek en vrome praatjes. Die bangmakerij is van de Verleider en Misleider (de duivel). Laat die “scepter” niet over je leven en denken heersen. Maar wees je wel bewust dat we leven omdat Jezus gestorven en opgestaan is en ten hemel gevaren is – dat geeft ons *kracht!* – en we dienen Hem omdat Hij terugkomt – dat geeft ons hoopvolle *verwachting!* Die twee dingen maken dat we altijd met de Heilige Geest de balans weten te vinden van de Waarheid van Gods Woord voor ons dagelijks leven.

Wees tot zegen voor de mensen om je heen met die instelling! Indien Hij terugkomt, laat Hij je niet luiierend aantreffen – niet een “hèhè, eindelijk!” maar eerder een “hé, nu al?!”

29mei2011

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Paulus schrijft erg graag in de tegenwoordige tijd en minder in de toekomstige tijd. *We zijn* kinderen van God. Jezus *heeft* ons verlost en satan *is* overwonnen.

Feiten. Waarheden. Iets waar je nú wat mee kunt...

In 2Korinthe 6 spreekt hij ook over de realiteit voor vandaag – hier en nu. Toen schreef hij het al en het is voor vandaag. Niet dat hij profetisch schreef over deze tijd hier bij ons, maar wel dat hij een waarheid neerschreef voor de Korinthiërs die voor vandaag voor u en mij niet veranderd is. Hij zegt namelijk dit: “Zie, nú is de tijd van het welbehagen en, zie, nú is het de dag van het heil!”

Nu! Vandaag dus!

Let even op het volgende: “*zie!*” een oproep om je ogen open te doen met de bedoeling (wens) om iets waar te nemen en op te merken.

Hoe vaak zien we niet de oplossing in de problemen? Hoe vaak zien we niet het bos wegens de bomen? Hoe vaak missen we de focus om een antwoord te vinden op onze vragen?  
We kijken niet.

Paulus schreef dit aan christenen. Ja, je kan verlost zijn en toch die verlossing niet ervaren. Paulus zegt: Kijk uit je doppen. Het Koninkrijk van God is nabij! Met de verzoeking is daar ook de uitkomst (oplossing)! Maar we zijn verblind door ons vlees, negativiteit, ongelof, onwilligheid, zelfmedelijden, onwetendheid (en vul maar aan)...

Hoe kijk jij deze dag? Je bent welkom in de samenkomst, ga lekker zitten en beleef het mee... Of ga je een stap verder en vraag je de Heer om je ogen te openen om de dingen van Hem (het goede – welbehagen – en verlossing) te zien én dan tevens te ontvangen?

Let ook even op dit: “De *tijd* van het welbehagen en de *dag* van het heil.” Tijd en dag. Twee verschillende woorden met verschillende betekenissen. De *tijd* is te vertalen met seizoen of gelegenheid. Vandaag is een door God gecreëerde gelegenheid om Hem te ontmoeten en van Hem te ontvangen. Iets goeds – welbehagen – te ontvangen. Volgens de apostel Jakobus kan God alleen **goede** gaven geven! Blijf deze tijd (seizoen) als een periode in je leven waarin God goede dingen in en door je heen wil doen!

De *dag* van het heil, is deze dag die je nu leeft van zonsopgang tot –ondergang. Nee, geen uitstel... Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft (zegt David in Ps.118). En deze specifieke dag heeft God verlossing, zegen, genade, doorbraak, overwinning, genezing, troost, hulp voor jou.

De keuze is altijd aan ons. Net als de Korinthische christenen in 1<sup>e</sup> eeuw, kunnen we er een potje van maken en van ons leven een chaotische toestand brouwen. Ja, we zijn gered en als we dood gaan dan gaan we naar de hemel – ja, we zijn christenen... Máár God wil dat zijn goedheid (welbehagen)

en verlossing (in elk aspect van je leven) *zichtbaar* wordt. Dát wil Hij, daarom is Hij nog steeds de Schepper van hemel en aarde en schiep Hij ook weer deze dag en deze gelegenheid. De keuze is echter altijd aan jou en mij.

Mis deze dag niet... Laat het moment niet zo maar doelloos voorbij gaan. Mis de gelegenheid (tijd) van God niet om iets goeds (welbehagelijks) te doen. Geef de Heer de kans om te laten zien dat Híj werkelijk God is! Ogen open!

*5juni2011*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

De liefde (agape) die God voor ons heeft, is een liefde waarvan Hij als Vader niet slechts wil dat we *weten* dat Hij van ons houdt, maar dat we die liefde ook kunnen ontvangen.

Indien we Gods liefde kunnen ontvangen, dan zal dat niet alleen ons eigen leven veranderen, maar we zullen ook de levens van anderen om ons heen veranderen aangezien we ze die liefde van God door de Geest kunnen geven.

De verwrongen soorten liefde – het liefhebben omdat het moet (om jezelf te bewijzen) of de liefde om wat te krijgen (om er zelf beter van te worden) – zien we genoeg om ons heen.

Daar is de wereld vol van.

De scepter van het kwaad heerst in de wereld o.a. door middel van een materialistische geest of door een te groot vertrouwen in de capaciteiten van de zondige mens (de goddeloze mens – de mens los van God). Ook onder christenen komen we hen tegen die een op de wereld gerichte, mensen-behagende houding hebben.

Satan wil dat we geregeerd worden door onze ervaringen en gevoelens in plaats van door de Heilige Geest.

Indien we Gods liefde (agape) kunnen ontvangen en dat die liefde ons leven beheerst en dus leidt, dan is er niet langer passiviteit van geest en een ontbreken van een echte levenszin, maar dan komt er hoop en zien we hoe God ons gebruiken kan om anderen tot een hand en een voet te zijn. *Dán* wordt christen-zijn een levensstijl.

Indien Jezus' scepter over ons heerst – Hij die leven kwam brengen en dat geeft in een “overvloedige maat” (Joh.10:10) – dan zullen we creatief zijn, vitaal en frisse denkbeelden hebben (visie). Die liefde van God zal ons zelfvertrouwen geven en vrijmoedigheid.

De wereld wacht op mensen die Gods liefde (agape) kennen en ontvangen en daaruit leven. De wereld is namelijk liefdeloos genoeg. Zij wacht smachtend op u. Reik uit in Gods liefde (Rom.8:19).

*19juni2011*

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Eén van de moeilijkste dingen voor een christen blijft wellicht het “verloochenen van jezelf”. Het is één van de voorwaarden die Jezus hangt aan het discipel van Hem zijn: Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Hem volgen (Luc.9:23).

Volgens mij is dat niet een eenmalige keuze. Steeds weer dienen we die keuze te maken op de splitsingen van ons leven. Wat kiezen we? En vanuit welke motivatie: liefde voor God of liefde voor onszelf?

Jezus werd verzocht in de woestijn nadat Hij veertig dagen gevestigd had (zie Matt.4). Jezus kon die verzoeking aan niet zo zeer omdat Hij Jezus de Zoon van God was – Hij was mens geworden zoals u en ik, weet u wel? – maar omdat Hij steeds weer koos om Zijn Vaders wil te doen en Zichzelf (als mens met gevoelens en verlangens) te verloochenen. Anders waren de “verzoekingingen” niet échte verzoekingingen – dan was het slechts een “makkie”!

Jezus werd door de duivel verzocht om zichzelf te bewijzen. Het verlangen van ons oude mens (onze oude Ik) is steeds dat we onszelf willen bewijzen. Indien mensen ons niet geloven, dat raakt dat ons in ons oude hart. En dan zullen we wel eens laten zien, dat we zijn wie we zijn en dat we kunnen wat we kunnen.

“Indien je de Zoon van God bent, maak dan van deze stenen brood!”

De verzoeking zit hem in de suggestie: Indien je van deze stenen *geen* brood maakt, dan ben je dus blijkbaar *niet* de Zoon van God!

Maar Jezus wist beter. Of Hij nou wel of niet van stenen brood maakte, Hij *wás* de Zoon van God. Zijn zekerheid lag niet in de erkenning van de duivel of de wereld, maar wat Zijn Vader van Hem vond. Daarom kon Jezus Zichzelf verloochenen, omdat Hij wist dat Hij de geliefde Zoon van de Vader was.

Ook wij mogen – “moeten” misschien wel! – leren dat we ons niet steeds hoeven te *bewijzen* noch dat we onze zinnen steeds maar weer moeten zetten om iets te *krijgen*. Indien we onszelf leren te verloochenen, dan ervaren we de vrijheid van de Geest. Dan leren we om gericht te zijn om de ander hoger te achten dan onszelf – en dat kan alleen indien je jezelf verloochenen kan! – en dat we de ander kunnen dienen door te geven...

We kunnen onszelf verloochenen met vreugde, omdat we weten hoe de Vader over ons denkt. We kunnen gevers zijn, omdat we weten dat de Vader voor ons zorgt.

Jezelf verloochenen is geen dodelijk risico indien je Jezus hebt gemaakt tot jouw Heer en dat Zijn scepter over je leven heerst!

26juni2011



Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Ons is altijd verteld (tenminste aan mij) dat we God moeten vertrouwen.  
Dat is een wijze les en dat moeten we zeker doen.  
Hij is te vertrouwen en wie op Hem zijn vertrouwen stelt, zal niet beschaamd uitkomen.  
Dat is waar!  
Omdat God meent wat Hij zegt en zegt wat Hij meent en om die reden doet Hij wat Hij belooft...  
altijd!  
Kortom: God is zijn Woord, Zijn “ja” is ja. Geen discussie mogelijk.

Daarom zegt de schrijver van de Hebrëen-brief (Paulus, denk ik gewoon) dat er twee *onveranderlijke* dingen zijn, namelijk dat God niet liegen kan en dat God een belofte doet aan Abraham en dat ‘onder ede’ – en dat is ook onveranderlijk.  
God wilde naar Abraham duidelijk maken: wat Ik zeg, dat doe Ik!

Er is een andere kant van de medaille: Kan God óns vertrouwen?!  
Even over nadenken. Niet te snel antwoorden...  
Kan God ons vertrouwen? Beter: Kan God *mij* vertrouwen?!

Ja, Hij vertrouwt ons – want “geloven” en “vertrouwen” in Bijbelse betekenis is het zelfde (het zijn synoniemen in het Hebrëuws) – maar *kan* Hij *mij* vertrouwen zoals Hij wil dat ik *Hém* vertrouw?!

Indien ik volmondig “ja” zeg, betekent het dat ik meen wat ik zeg en zeg wat ik meen en om die reden doe wat ik belooft... altijd!

Het betekent ook dat het voor mij onmogelijk is om te liegen – die gedachte mag al niet in me opkomen! – en dat het “onder ede zweren” voor mij geen ‘zwaardere’ belofte met zich meebrengt, aangezien ik *áltijd* al doe wat ik zeg...!

Kortom: ik en mijn woord zijn identiek: mijn “ja” is ja... Geen discussie mogelijk.

Is dit werkelijk zo, of iets idealistisch...?

10juli2011

Even bijpraten –  
wekelijkse “blog” van Zout & Licht Hilversum  
Seizoen 2010-2011 over Psalm 125:3  
Door Oscar Griffioen



**De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht niet de hand reiken. Psalm 125:3**

Deze zondag, 17 juli, is de laatste van het gemeente-seizoen 2010-2011. Er zijn al verschillende mensen op vakantie, sommigen zijn zelfs al op vakantie geweest, anderen kijken er naar uit. We hebben weken, maanden zelfs, regelmatig geschreven en gesproken over dit vers in Ps.125. Ook de vakantie tijd gaat Satan rond als een brullende leeuw zoekend wie hij kan verslinden. Satan neemt geen vakantie.

In dat opzicht is er voor ons ook geen vakantie: Ja, we hebben besloten dat in deze vakantietijd er op zaterdagmorgen geen bidstond is, maar: Nee, we stoppen niet met bidden en voorbede voor elkaar doen. Ja, we zullen een aantal zondagen weg zijn en elkaar niet zien en spreken, maar: Nee, we vergeten elkaar niet en naar ik hoop blijft de Bijbel voor een ieder een “open boek.” Ps.119:130 zegt dat het openen van Gods Woorden licht verspreid. We wensen elkaar in dat opzicht een “verlichte” vakantie toe.

Het is mijn gebed dat God de Vader u allen zal verkwikken met rust en vrede. Dat Hij duidelijk tot je zal spreken en nieuwe of hernieuwde visie en energie geeft voor jezelf, gezin, familie en vrienden...

Maar goed, je zal zien dat die vakantieweken zo weer voorbij zijn... Wellicht gaan er dingen veranderen in het nieuwe seizoen: kinderen naar een andere school, andere klas, nieuwe studie, ander werk, ... Ook in de gemeente: een nieuw thema, andere opzet van de kringen misschien, ... Eén ding mag voor ons duidelijk zijn: wat er ook hetzelfde blijft of gaat veranderen, onze God heeft voor ons een hoopvolle toekomst! Wat de omstandigheden ook zijn, ten alle tijden willen we ons in Hém verheugen, want niet *wat* er gebeurt maar Hij alleen is de Bron van onze vreugde.

De wereld kijkt met vrees en beven naar de toekomst en velen zijn pessimistisch: het kan alleen maar slechter gaan... Wij niet. Wij verliezen de moed niet: Hij die ons roept, is namelijk getrouw. Laat Zijn trouw de basis zijn en blijven voor al ons doen en laten!

*17 juli2011*

*<<Oscar Griffioen*