

GEBED – HET BELANG VAN DE BINNENKAMER

Doel van dit onderwerp: Inzicht krijgen waarom gebed een eerste opdracht en taak voor elke christen is (pasbekeerden én leiders) en het belang van gebed in ons leven als vormende kracht – “het verborgene”.

DEEL 1

1. Onze primaire taak als christen: Gebed en voorbede

Illustratie en uitgangsgedeelte in de Bijbel: Ex.17:8-16 Mozes' gebed (voorbede) in de strijd tegen Amalek.

“We dienen eerst Gods Troon te bestormen voor we de poorten van de vijand bestormen kunnen!” (E.M.Bounds, de macht van het gebed)

Er zijn geen kortere, alternatieve routes: We dienen te leren wachten op God!

Gebed en voorbede kunnen we nooit aan een ander overlaten of delegeren. Een christen leert nooit voorbede te doen *TOTDAT* hij begint te bidden en voorbede begint te doen.

Hij moet...

1. dagelijks...
2. ijverig zijn in discipline...
3. de vreze des Heren hebben...
4. om ongehaast tijd te besteden wachtende op God...
5. om zo de geheimen te leren van de wonderlijke wegen van de Heer.

Nee, er zijn geen alternatieve kortere en snellere routes!

De christen, met name wanneer we een taak of verantwoordelijkheid hebben (en wie als discipel van Jezus heeft dat niet?!), dient te wachten op God, *DAN* kan God afrekenen met die diepe verborgen dingen *in* ons die de beweging en leiding van de Geest in ons leven en bediening hinderen.

E.M.Bounds: “Gebed gaat op door vuur. Vlammen geven gebed toegang net als vleugels, acceptatie net als energie. Er is geen reukwerk zonder vuur en geen gebed zonder een vlam.”

Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:

1. Waarom moeten we leren wachten op God? God is toch alomtegenwoordig?
2. Leg uit wat het citaat van E.M. Bounds voor jou betekent.
3. Waarom heeft voorbede ook te maken met het door God afrekenen van de verborgen dingen in ons hart? Wat leert ons dat over voorbede?
4. Lees het verhaal van de slag met Amalek. Welke lessen kan je hieruit trekken als het gaat om voorbede?

2. Voorbede

God kan ons inzicht, antwoorden en richting geven, **MAAR ALLEEN** indien we tijd besteden in de "gebedsruimte", wachtende op de Heer.

Voorbede is *niet*:

- Het binnenvallen in Gods aanwezigheid met een lange lijst van dingen waarvan we willen dat God die voor ons doet.
- Het aan God presenteren van onze programma's en plannen voor ons eigen leven en de gemeente en hopen en smeken dat God ze zegent en goedkeurt.

Voorbede is:

- Het langzame en pijnlijke proces van *wachten op God* en *horen van God*: tijd besteden in zijn aanwezigheid en stil zijn voor Hem.

Voorbede is niet alleen

- Tijd besteden met God en God beter leren kennen...

...maar ook

- God toestaan dat Hij in ons persoonlijk een geestelijke passie en last legt voor de mensen om ons heen – en in het bijzonder de 'gemeenschap der heiligen' (de gemeente waar we deel van uitmaken) en Zijn visie voor de wereld (maatschappij) waar we geplaatst zijn geeft.

Het pad van de voorbidder is een pad van (geestelijke) pijn:
Des te meer je een christen bent "naar Gods hart" (zoals David dat was), des te meer

- Voel je Gods zorg voor zijn volk
- Voel je de last van de problemen van de mensen
- Voel je het verdriet dat de zonde veroorzaakt.

Kortom: de taak van elke christen (als priester, Openb.1:6) – de geestelijke taak als voorbidder – is zwaar, pijnlijk en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

- Bijbels christen-zijn is gebaseerd op deze vorm van gebed.
- Deze vorm leer je niet op een theologische opleiding en kan je niet overdragen of overlaten aan een ander.
- Deze taak is de taak die je als christen tot zout der aarde en licht der wereld maakt! (vgl. Matt.5:13-16)

Het is alleen door voorbede dat pijn omgevormd kan worden in een geestelijke overwinning die visie vrijzet, overwinning geeft, harten verandert, mensen bekeert en vergeving en heelheid brengt in jezelf en de gemeente, het volk van God, en door ons in de wereld vanuit compassie.

Het bidden wat Jezus deed – zoals we lezen in de Evangeliën – was deze vorm van gebed: voorbede vanuit een 'met ontferming bewogen zijn'. (vgl. bijv. Matt.9:36; 14:14; 15:32; 18:33)

Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:

5. Omschrijf wat volgens jou het pijnlijke aan voorbede is.
6. Ben je het eens dat voorbede de vorm van gebed was die Jezus praktiseerde volgens de Evangeliën? (zo mogelijk, motiveer je antwoord met een aantal Schriftgedeelten)
7. De christen (als priester) wordt een werkelijk geestelijk "leider" door zijn voorbede. Ben je het eens met deze stelling? Onderbouw je antwoord.
8. Gebed en voorbede kan je niet aan anderen overlaten (delegeren). Hoe dienen we dan voorbede als gemeente te begrijpen en *te doen*?
9. Hoe belangrijk is voorbede voor elke christen? Bestaat er een specifieke roeping of gave voor voorbede? Motiveer je antwoord en zo mogelijk, onderbouw dit met een (aantal) Schriftgedeelte(n).

DEEL 2

3. Gebed – de noodzaak voor een verborgen geschiedenis met Jezus

1. Gebed als kenmerk van de christen

Gebed is een eerste kenmerk van de christen

God zei tegen Ananias over Paulus (Saulus) – "...hij bidt..." Hand.9:11

Als teken van echte bekering (wat Ananias niet kon geloven aangaande Saulus)

NB. **Hoe** bidden we?! – want ook de Farizeeër Saulus bad...

De noodzaak van een geheime geschiedenis met God

Je doet het niet voor mensen – Matt. 6 waar Jezus spreekt over het geven (6:1-4), bidden (6:5-8), vasten (6:16-18)

Essentieel voor de christen: een persoonlijke *verborgen geschiedenis* met Jezus

We zijn christen en we gaan naar de hemel – genade

Maar we kunnen alleen maar God echt kennen en de dingen doen die Hij wil indien we een verborgen geschiedenis hebben met Jezus

2. Voorbeelden uit Bijbel

Vb. uit Bijbel

- Jezus zelf - +90 % van zijn leven kennen we niet
- Johannes de Doper in de wildernis
- Jozef, 13 jaar – "God deed dit voor jullie goed" zegt hij later tegen zijn broers
- Mozes 40 jaar in de wildernis als schaapherder
- Jozua idem 40 jaar met de rebelse generatie – in het heiligdom
- David zelfs ná zalving wachten op openbaar worden van zijn taak als koning op Gods tijd
- Paulus, +13 jaar verborgen na bekering, doop met heilige Geest, Arabië; 8 jaar in Tarsus tot zijn roeping om naar Antiochië te komen

Dán pas de verantwoordelijkheid en de kracht

NB. God doet niet iets vandaag wat niet in overeenstemming is met Zijn Woord (Hoe Hij het gedaan heeft)

Het is niet alleen voor speciale mensen (als die al überhaupt zouden bestaan...)

NB. Ook gemeente in Handelingen:

Samenkomen voor gebed

De eerste wonderen tm hfdst 7 door de apostelen – zij hadden al die 3 jaar een verborgen geschiedenis met Jezus (zie Hand.4:13)

In begin geen wonderen door de "gewone" christen (pasgeboren)

Maar na 'verloop van tijd' ook Stephanus en Filippus – op basis van hun "ontwikkelde" verborgen geschiedenis...

(Hand.6:5, 8; 8:5-7)

3. Verlangen en Tijd (1)

Het is nodig ("the need") maar we missen het verlangen ("desire")

(harts-verlangen → tijd)

- Wanneer je geen tijd voor God hebt, kan je niet eerlijk zeggen "Ik verlang naar God"
- Je verlangen is te zien in de tijd die je met God besteed (geloof en werken)
- Je geeft geen tijd als je geen verlangen hebt
- "Ik heb er geen tijd voor" – dan heb je geen verlangen

Tijd wijs gebruiken (Ef.5:16)

- Bid om verlangen; dat God je hart verandert
- Zie Ps.4:3
Alles zonder Jezus is ijdel en misleiding
Wat je zaait, zal je oogsten – vijand zaait misleiding...

Illustratie:

We willen bomen en schaduw, maar God geeft een twijgje

Je moet het planten en het kost tijd

Een huis is sneller te bouwen dan een boom een boom wordt.

We zien altijd de boom en die willen we... de twijgjes zien we niet

4. Zaaïen en Oogsten

Zaaïen en oogsten

Je oogst altijd in een andere tijd dan je zaait

Nu denken we in 'winkels': ik wil appels, en koop ze en eet ze
Vroeger ("Bijbelse tijd"): wil je appels, dan plant je een appelboom en
over drie jaar heb je appels (als het al niet meer dan 3 jaar is)

Als christen willen we nú de intimiteit met God en de wonderen en
tekenen?

Bij welke kerk (winkel) moet ik daarvoor zijn om het nú te kunnen
hebben?!

in plaats van zaaïen en oogsten – geheime verborgen leven met
Jezus (*zijn*)

We willen iets nú... En wat we nu niet kunnen krijgen vinden we niet waardevol

= de mentaliteit van de wereld

Bijv. creditkaart, reclame

nu genieten, later betalen (maar als we moeten betalen is het al kapot of is
het product niet interessant meer)

Ook met zaaïen: we zaaïen niet t.b.v. specifieke dingen, zoals dit appelpitje voor
een appeltaart en dit pitje voor appelmoes en dit pitje voor appelsap

Nee, je zaait om te zaaïen en als de oogst daar is pik je die appels uit die er
dán zijn voor die specifieke appeltaart die je dán wil maken...

Zo ook in gebed niet: Heer geef mij dit nu vandaag...

God de Vader zegt: Je begrijpt het niet. Kom bij Me en bouw relatie
(fellowship) met Mij... dan zien we de rest later wel...!!

(NB Dit wil niet zeggen dat je niet om specifieke dingen mag
bidden... - Maar het idee is: bidden (Mt 6:6 en wat Paulus deed,
Hand.9:11) is véél méér dan dat!!

5. Proces: Verlangen en Tijd (2)

De mannen Gods, waren niet meteen 'bomen' en gaven niet meteen schaduw of
bescherming

Jaren van zaaïen in de modder, graven en zaaïen

We zien de tijd van hun grootheid (karakter en werken), de schaduw

Maar we vergeten het proces van groei, gebrokenheid, verandering, het hak
en graafwerk in de modder...

Het verborgene met God wat ons vormt

NB. Je oogst in een andere tijd dan dat je zaait

Verlangen – een echt verlangen naar iets hebben – kan wachten

Wat wil je oogsten, echtheid of illusie? (Ps.4:2 – in King James: how long will
you love vanity and seek after leasing?)

De noodzaak van verborgen geschiedenis (tijd) met Jezus

Gebruik je tijd wijs, want de dagen zijn *kwaad* (Ef.5:16)

Dwz ijdel, leeg, "we kill the time"

wat zaaien we? Rechtaardigheid of ijdelheid? (Ps.4:2)

Satan weet dat hij die wet van zaaien en oogsten niet kan veranderen.

Daarom misleiding, laat de christen maar ijdelheid zaaien en bedrog oogsten...

Tijd met Jezus – samen zijn – voelt voor vlees ijdel en passief en werkeloos en doelloos

Maar verlangen naar Hem (Jezus als hét Doel) is te zien in de tijd die ik met Hem doorbreng

Dat is Bijbels gezien de tijd wijs gebruiken, zie Ef.5:16 en Mat.6:6 "verborgene – beloning/loon van God de Vader"

6. Proces: het verborgene

Het echte werk gebeurt altijd onder de grond (=verborgene)

= geloof

NB iedereen kan oogsten

Maar voor zaaien is geloof nodig, in duisternis, verborgene, ongezien, ongeliefd

Voor verzorgen (bewateren, bemesten, onkruid weghalen) is trouw nodig, geloof dat die kleine plantjes in een paar maanden voedsel op tafel zullen brengen

NB. Belangrijkste van een Boom is altijd onder de grond

Je kan takken afzagen maar er komen nieuwe aan – de wortels zorgen er voor

Maar zaag je de wortels weg, *dan is er nog een tijdje leven*, maar dan vallen de blaadjes en ieder ziet: die is dood – en bij storm valt hij

Idem. Christen en Gemeente

Niet organisatie en doen – als dat wordt afgekapt, komen er nieuwe mogelijkheden wegens het (blijvende) gebed (=verborgen relatie met Jezus)

Máár als gebed stopt, *gaat het christelijk leven in de christen en de gemeente nog even door*, maar dan "vallen de blaadjes" en de omstanders zien: die is dood en bij 'geestelijke storm' valt hij (en het is over)

→ Hart van Christen en gemeente zijn – verborgen geschiedenis met Jezus...! (gebed, fellowship)

<<Oscar Griffioen

12.2015 / update 12.2016