

## GELOOF – WAT IS HET EN HOE 'WERKT' HET?!

Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd geloof is en waarom geloof altijd persoonlijk is. Tevens hoe geloof 'groeit' of zich ontwikkeld.

### **DEEL 1 – theoretisch gedeelte**

#### **1. Zeven waarheden omtrent het bijbels geloof**

##### 1. Geloof heeft onbegrensde mogelijkheden.

- Het geloof wordt alleen beperkt door het geloof zelf.
- Matt.8:13
- Matt.15:28
- Matt.21:21-22
- Marc.9:23
- Hebr.11:1

##### 2. Geloof is een innerlijk overtuiging

- Werkelijk geloof brengt vaak gevoel voort, maar geloof is GEEN gevoel.
- Het behoort tot de menselijke geest.
- 2Cor.4:13, 16
- 2Cor.5:17

##### 3. Allen hebben geloof, maar niet allen gebruiken het

- 2Thess. 3:2
- Een overweldigende, overheersende angst is een verwrongen geloof. Zo'n geloof gaat in de verkeerde richting: Het is geloof in het kwade, boosheid, zonde, onheil, ziekte en mislukking.

##### 4. Geloof kan en moet worden gevoed en versterkt.

- Drie manieren:
  - a. door het Woord; Rom.10:17
  - b. door in de Geest te wandelen; Gal.5:22
  - c. door oefening; werken; Jak.2:14-26

5. Veel wordt tot stand gebracht door geloof voor anderen
  - Plaatsvervangend geloof - het geloof dat gebruikt wordt ten behoeve van een ander.
  - Matt.15:21-28
  - Marc.9:14-29
  - Matt.8:5-13
  
6. Ons geloof moet in werking worden gesteld
  - Luc. 8:43 -48
  - Hand.5:12-16
  - Het is pas effectief als we er naar handelen, werken.
  
7. Het is redelijk en logisch om ons geloof in de kracht van God te gebruiken.
  - Ten behoeve van persoonlijke noden
    - a. God is werkelijk, altijd aanwezig, almachtig, eeuwig en onveranderlijk; Ef.4:6
    - b. Jezus altijd dezelfde; Hebr.13:8
    - c. De Heilige Geest is hier; Joh. 14:12
    - d. Engelen zijn hier; Col.2:15; Hebr.1:14
    - e. De bijbel is waar
  - Omdat Gods troon vast staat, staat de bijbel vast; omdat God leeft, "leeft" de Bijbel als Zijn Woord.

***Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:***

1. Wat is jouw definitie (of idee) van geloof?
2. Waarom heeft geloof onbegrensde mogelijkheden? Of volgens jou wel niet... motiveer je antwoord.
3. Wat wordt bedoeld met plaatsvervangend geloof? Kan je een voorbeeld noemen van plaatsvervangend geloof?
4. Waarom is geloof pas effectief als we er naar handelen?

**2. Drie waarheden betreffende de kracht van ons geloof in God**

1. Geloof is positief
  - Geloof is nooit in reactie, maar steeds in actie.
  - Geloof is een positieve kracht in ons leven.
  - Luc.8:50
  - Matt.14:31
  - Matt.21:21
  - 1John 5:13
  - Rom.10:17

## 2. Geloof is kracht

- Mark 9:23
- Werkelijk geloof is altijd doeltreffend en krachtig.
- Geloof levert altijd resultaat op.

## 3. Geloof is persoonlijk

- Het is niet genoeg om te vertellen wat wij geloven, of de geloofsbelijdenis is van onze kerk. Het gaat erom wat *ik* geloof.
- Om gered te worden, moeten wij een persoonlijk geloof hebben, ieder van ons individueel.
- Eph.3:20 "...in ons werkt..."
- Jezus zegt: "Alle dingen zijn mogelijk voor *wie* gelooft." Dat is persoonlijk geloof.

### ***Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:***

5. Hiervoor hadden we het over "plaatsvervangend geloof". Is dit niet in strijd met "Geloof is persoonlijk"? Motiveer je antwoord.

6. Ken je de geloofsbelijdenis van de gemeente? Waarom is het kennen van de geloofsbelijdenis van de gemeente niet genoeg voor je redding?

7. Het woord "geloof" in de Bijbel heeft bijna altijd te maken met vertrouwen op basis van een relatie met God. Iemand zei: "De mate van je geloof hangt af van de mate waarin je God persoonlijk kent en niet in de eerste plaats van hoeveel je over de Bijbel weet." Ben je het hiermee eens? Motiveer je antwoord.

## ***DEEL 2 – praktisch gedeelte***

### **3. Enkele voorbeeld van verkeerd geloof**

#### 1. Vrees

- Het is een geloof in nadeel, ziekte, dood, zwakte, onplezierige mogelijkheden

#### 2. Twijfel

- Het is niet altijd de afwezigheid van geloof.
- Geloof in een mogelijkheid van mislukking

#### 3. Wrok

- Geloof in de mogelijkheid om benadeeld te worden.
- Werkelijk geloof zegt: "De Heer is de kracht van mijn leven. Voor wie zou ik vrezen!?"

#### 4. Zelfmedelijden

- Geloof in God sluit zelfmedelijden uit, ondanks het verleden: een hoopvolle toekomst.

### ***Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:***

8. Van welke verkeerde manier van geloven heb jij wel eens "last"? Hoe ga je ermee om? Wat moet je nu veranderen nu je weet wat "geloven" op een Bijbelse manier betekent?

9. Kan verkeerd geloven ook het gevolg zijn van ons karakter en onze opvoeding, achtergrond? Hoe kunnen we daarvan verlost worden nu we in Christus zijn?

### **4. Groei van geloof**

1. Geloof komt door het horen van Gods Woord, Rom.10:17
  - a. Dat aspect wat God spreekt (Gr. Rhema) in jouw situatie
  - b. Bijv. Verlossing, Rom.10:10; Hand.11:13-14
  - c. Bijv. Genezing, Hand.14:7-10; Hand.8:5-8.
2. Het hart van de mens – daar waar het om draait, Spr.4:23  
Rom.10:10; Marc.11:23; 1Petr.3:4; Rom.7:22  
Het geestelijke aspect van de mens (geest, ziel en lichaam) 1Thess.5:23;  
Joh.3:6-7  
Innerlijke mens: 2Kor.4:16; 1Kor.9:27 lichaam onder controle houden  
Rom.12:1-2  
Je lichaam gaat verloren: 2Kor.5:1, 6-8; Filipp.1:21-24
3. Geloof is een zaak van de innerlijke, wedergeboren mens (geest)  
Groei van geloof is dan ook een zaak van het 'trainen' van de geest.  
VB> sport voor het lichaam; geloof voor de geest  
Ontwikkeling (training) van de innerlijke mens (geest):
  1. Mediteren in het Woord  
Joz.1:8 kost tijd; geduld; volharding; dagelijks!!
  2. Het Woord doen (handelen naar het Woord)  
Jak.1:22
  3. Het Woord de eerste plaats geven  
Spr.4:20-22
  4. Gehoorzaamheid en leiden van de Heilige Geest  
wedergeboorte = nieuwe schepping; discipel van Jezus; schaap hoort stem van de Herder; 2Cor.5:17; Joh.10; 1Joh.4:4; Joh.14:16; 16:13.

### ***Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:***

10. Lees Rom.10:17. Wat wordt met Gods Woord bedoeld?

11. Op wat voor manier weet je wat God tot jou spreekt betreffende een specifieke situatie?

12. Hoe geven we Gods Woord praktisch de eerste plaats in ons leven? Hoe werkt dat bij jou?

13. Kan je ook geloven zonder wedergeboren te zijn? Indien niet, hoe kan je dan tot geloof komen en je bekeren? Motiveer je antwoord.

## DEEL 3 – illustratief gedeelte

### 4. Het ware geloof

Abraham was een man met het ware geloof aangezien Hij God geloofde op basis van een werkelijk visioen. Hij geloofde niet naar aanleiding van een preek, een Bijbeltekst, maar omdat Hij een relatie met God had. Wat die God tegen hem zei, geloofde hij en daar handelde hij naar.

Hij zag dingen die een natuurlijk mens niet zag. Abraham was een geestelijk mens. Zie Joh.8:56.

Enkele kenmerken van een geloof zoals Abraham had:

1. Echt geloof is niet een recept of voorschrift wat je leert.
2. Echt geloof is geen gevoel en geen intellectuele overtuiging.
3. Het is ook geen waarheid hechten aan bepaalde principes.
4. Echt geloof, zoals Abraham had, komt alleen door het hebben van "visie":
  - a. Ef.1:18
  - b. Rom.10:10 "hart"
5. Echt geloof is eenvoudig Degene herkennen in Wie we geloven: we geloven Hem omdat we Hem kennen en Zijn stem verstaan
  - a. Een persoonlijke relatie, intimiteit
  - b. Jezus als Goede Herder: de schapen kennen Mij en horen naar Mijn stem
6. Geloof is niet alleen zo zeer geloven in het Woord van de Heer, maar het Woord Zelf geloven – Jezus als het Woord van God.
  - a. Dit is meer dan de Bijbel.
  - b. Het Woord van Christus moet in je leven, Kol.3:16
  - c. Abraham, David, de apostelen hadden geen bijbel op zak!!
7. Echt geloof is geloof in en van God – onecht geloof is meer geloof in principes en geestelijke wetten en regels.
  - a. Het wordt herkend door zijn vrucht, daden.
8. Echt geloof is te zien aan de vrede die mens ervaart, wat de omstandigheden ook zijn; Filipp.4:11-12.
  - a. Indien we de rijkdom van Christus hebben ontvangen, hebben de rijkdommen van de wereld niet meer zo'n aantrekkingskracht op ons.
  - b. De beloften van God zijn niet in de eerste plaats gegeven zodat we iets kunnen *hebben* en *doen* maar zodat we in Hem kunnen *zijn*. Daarom dat de beloften niet aan ons persoonlijk zijn gegeven, maar aan Christus en ze zijn waarheid in Hem. We geloven dan ook niet de beloften maar we geloven in Christus en dan hebben we deel aan die beloften die in Hem *Ja* en *Amen* zijn. 2Kor.1:20; Gal.3:16; Ef.1:18-19

9. Echt geloof kan niet los worden gezien van geduld.
  - a. Wachten resulteert niet in ontmoediging maar het maakt het geloof in de Heer sterker, Rom.4:18-21.
  - b. Tijd is een test en bewijs van geloof.
  - c. Echt geloof komt van God en is van God en is dus niet afhankelijk van omstandigheden en gevoelens, noch van de hoedanigheid van de wereld.
  - d. Begrijp: zaad is niet de vrucht. Om de vrucht te zien moeten we zaaien en wachten... Geloof is als een mosterd zaadje... Zolang je het in je hand houdt zal je nooit vrucht zien. Ons probleem: ongeduld; we willen vandaag zaaien en meteen oogsten.
10. Echt geloof ziet Gods hand in alles en blijft trouw aan het doen wat ons is toevertrouwd; 1Petr.5:6
  - a. We leven uit geloof, Rom.1:17
  - b. 2Kor.5:7
  - c. Echt geloof is niet naïef en blind: Abraham wist precies naar wat hij zocht; Hebr.11:10.

<<Oscar Griffioen  
05.2010 / updated 01.2017