



**INTRODUCTIE TOT DE WATERDOOP**  
Oscar Griffioen

## INTRODUCTIE TOT DE WATERDOOP

Oscar Griffioen

### Inhoudsopgave

1. Soorten van Dopen in de Bijbel
2. Woordstudie "dopen"
3. Het verschil tussen de doop van Johannes en de doop in Jezus' naam
4. Waarom wilde Jezus gedoopt worden door Johannes?
5. Symbolen (of facetten) van de christelijke waterdoop
6. De waterdoop voor kinderen/zuigelingen
7. Waarom Paulus dankbaar was dat hij nooit de nadruk had gelegd op de doop
8. Vier standpunten over de waterdoop van christelijke kerken/gemeenten
9. Wat kan je verwachten van een doopdienst (als je gedoopt wordt)?

### Vragen:

1. Wat zegt de doop ons? Wat betekent het voor je?

### 1. Soorten van Dopen in de Bijbel

"Leer van dopen" (znw), Hebr.6:2

Elementen:

- In water
  - Gedaan door christenen, gelovigen, Matt.28:19
- In de Heilige Geest (met de Geest)
  - Gedaan door Christus, die de Doper is met de Heilige Geest, Matt.3:11
  - Geen mens kan een ander met de Geest dopen!
- In Christus, of: in het Lichaam van Christus gedoopt worden
  - Gedaan door de Heilige Geest, 1Kor.12:13

Dopen altijd een belangrijke zaak/daad geweest in christendom.

Hele kerkscheuringen op basis van bepaalde uitleg en doctrine (en de handeling)

Doctrines, oa. Katholiek: niet gedoopt = verloren; vandaar: kinderdoop (en liefst op de dag van de geboorte).

### Vragen:

2. Hoe wordt er door onze familie (ouders) en vrienden tegen christen-zijn en het dopen aangekeken? Verwacht je tegenstand, onbegrip, vijandschap? Waarom? Begrijp je die reactie?

## 2. Woordstudie "dopen"

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor dopen (*Baptizo*) betekent

- indopen
- onderdompelen

NB. Het zou een woord zijn geweest wat werd gebruikt voor schilderen: je doopt je kwast in de verf die daardoor een bepaalde kleur krijgt zodat je iets kan verven.

Het is altijd in een grammaticale 'passieve vorm' gebruikt. Dat wil zeggen: het gebeurt aan je.

- Dus: niemand kan zichzelf dopen

De meest bijbelse uitleg van dopen in water is:

- Iemand laat jou onder water gaan en haalt je weer naar boven.
- Om gedoopt te zijn, ben je dus "onder" geweest, of er helemaal "doorheen" gegaan.

### **Vragen:**

3. Is er denk je een verschil tussen de doop van Johannes in de Jordaan en de doop waartoe Jezus opdracht gaf (Matt.28:19)? Kan je het verschil uitleggen?

## 3. Het verschil tussen de doop van Johannes en de doop in Jezus' naam

A. Alle niet-Joden die volgelingen wilden worden van de Joodse godsdienst (Judaïsme) werd gedoopt. Dus voordat Johannes de Doper doopte, doopten de Farizeeën al nieuw gelovigen in hun religie.

De waterdoop is dus niet iets 'typisch' christelijks.

Het was een symbool van afgewassen of schoongemaakt worden.

B. Doop van Johannes = *Nieuwtestamentisch* – aangezien mensen bekering van zonden ontvingen

- 1) los van enig offer (volgens priesters en levieten), en
- 2) op andere plaats dan Tempel (nl. water van de Jordaan).

NB. Vandaar Jezus' vraag aan de Farizeeën: Is de doop van Johannes een "idee" van mensen of komt het van God? Luc.20:2-4.

Zie echter het verschil:

- Matt.3:11 zijn Johannes' woorden over de doop die hij deed: "water van bekering"
  - Je doet belijdenis van je zonden
  - En probeert het daarna niet meer te doen
  - Je erkent dat je zondigt, maar de doop verandert je niet: je moet zelf je daden proberen te verbeteren
- Matt.28:19 zijn Jezus' woorden over de doop waar Hij zijn discipelen opdracht toegaf om te doen: "in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest"
  - Jezus is het Lam Gods dat de zonde van de wereld weg neemt, Joh.1:29
  - De doop kon en kan de zonde niet wegnemen – de doop verandert niet je hart, alleen Jezus kan dat doen.

C. Begrijp: De doop die Jezus wil dat we ondergaan (als we Hem aannemen als Redder van onze zonden en Hem dan willen volgen als Heer van ons leven) heeft te maken met **nieuw leven**.

Vandaar om Jezus te volgen als kind van God, kan alleen op basis van

- Wedergeboorte, Joh.3:3
- Oude voorbij, nieuwe gekomen, 2Kor.5:17
- Op basis van Nieuw leven, Joh.10:10; Luc.9:23-24
- Niet (slechts) op basis van bekering (zoals Johannes' doop)

D. Zie ook het voorbeeld van Paulus in Efeze in Hand.19:1-5

- Zij waren gedoopt in de doop van Johannes
- De gelovigen daar waren niet gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest (want deze doop-formule gebruikte Johannes niet)
- "In de naam van..." betekent: in de autoriteit van... - Johannes de dooper had nooit de autoriteit gekregen van God *als Vader* omdat Johannes Jezus *als de Zoon* nog niet kende! (zie Joh.14:6 Jezus als Weg tot de Vader)
- De gelovigen in Efeze, kenden God nog niet als Vader – ook al waren ze gered wegens geloof in Jezus (gewordt gered door geloof niet door het ondergaan van de waterdoop!
- Vandaar dat Paulus hen doopte in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

### **Vragen:**

4. Waarom spreken we niet over "wederdoop" of "opnieuw gedoopt worden"?
5. Waarom zou Jezus gedoopt willen worden, Luc.3:21-22?
6. Waarom zou Johannes reageren met "niet ik moet U, maar U moet juist mij dopen?"

#### 4. Waarom wilde Jezus gedoopt worden door Johannes?

Luke 3:21-22

A. Indien de doop van Johannes een symbool of teken was voor de bekering van zonde, waarom wilde Jezus dan gedoopt worden? (Hij had immers geen zonden.)

Een paar mogelijke verklaringen:

- Het was één van de schakels in het vervullen van zijn bediening op aarde waarin Hij zich identificeerde met onze menselijkheid en zonde.
- Jezus gaf hiermee een voorbeeld voor ons om ook te doen. (navolging)
- Hiermee gaf Jezus het begin aan van zijn werkelijke bediening op aarde (Hij was ongeveer 30 jaar).

B. Jezus' doop door Johannes was de eerste daad in Zijn bediening als Lam van God. Hij reisde een grote afstand (meer dan 100 km) van Galilea naar de Jordaan. Het moet dus belangrijk voor Hem zijn geweest.

- Dat Jezus zich laat dopen en zo alle gerechtigheid (orde) vervuld (Matt.3:14-15), is een voorbeeld voor Zijn volgelingen het ook te laten doen.
  - dwz. als wij ons laten dopen vervullen we ook Gods gerechtigheid aan ons eigen leven.
- In zijn doop aanvaardt Jezus zijn weg naar het kruis en de dood – Hij was gehoorzaam tot in de dood: de doop was dus een uitdrukking van Zijn gehoorzaamheid aan het plan van God de Vader.
- Jezus liet zich vrijwillig dopen: als Jezus zich vrijwillig liet dopen, dienen wij dat ook te doen.
- In zijn dood gaf Hij zich over voor elke zondaar – die zich met Hem zou laten begraven in de doop (Rom.6:3).

NB. De doop van Jezus door Johannes is NIET plaatsvervangend – zoals Zijn sterven aan het Kruis – want anders zouden gelovigen zich niet hoeven laten dopen aangezien Jezus dat al voor hen gedaan had.

C. Waarom wilde Johannes Jezus in eerste instantie níet dopen?

- Jezus was meer dan Johannes en de 'meerdere' doopt de mindere
  - Zoals Johannes zei: Ik heb het nodig dat U mij doopt! Matt.3:14.
- Johannes doopte mensen, maar was zelf nooit gedoopt!
  - Je kan jezelf namelijk niet dopen, het is passief, het wordt aan je gedaan

D. Waarom was Johannes niet bereid om de Farizeeën te dopen? Luc.3:7.

- Aangezien de doop een "teken" (symbool) is van een innerlijke verandering, of een keuze om te willen veranderen.
- Johannes – net als Jezus – wilde niet dat de doop een formule en een ritueel zou worden.

## 5. Symbolen (of facetten) van de christelijke waterdoop

### 1) Het een teken van toewijding, Matt.3:11

- Om echt toegewijd te kunnen zijn, moet er eerst een innerlijke verandering zijn.
- Je moet een keuze hebben gemaakt met je hart
- Het is het begin van een veranderd leven = alle gerechtigheid vervullen, Matt.3:14-15
- Dwz. een uiting van gehoorzaamheid, Matt.28:19; Marc.16:16

### 2) Het is een teken van nederigheid

- Het vrijwillig opgeven van je trots en eigen-gerechtigheid.
- Een erkennen dat je God nodig hebt
- De doop van Johannes bijv. was "in de woestijn" en je erkende je zonden, Marc.1:4
- Je erkent met je doop dat het oude over is omdat dat niet waard is om zo te leven...
- Je erkent je eigen falen en dat je oude egoïstische leven (waarin jezelf uitmaakte wat goed en kwaad is en wat je wel en niet wil doen) failliet (bankroet) is.

### **Vragen:**

7. Kan je uitleggen waarom de waterdoop moeilijk (of onmogelijk) is voor "trotse" mensen?

8. Kan je uitleggen waarom mensen die zelf de 'baas' willen zijn van hun 'eigen' leven, zich niet snel zullen willen laten dopen?

### 3) Een symbool van begrafenis en opstanding, Rom.6:1-4

- De begrafenis van je oude mensen – Je kan blij zijn dat het leven van een crimineel (slecht persoon) ten einde is: niet langer worden geïntimideerd.
- "Het watergraf"
- Uit het waterom hoog komen symboliseert: opstaan met Christus in nieuw leven: "want jullie allen die zich in Christus hebben laten dopen, hebben zich met Christus laten bekleden", Gal.3:27
- Wat betreft het oude leven zijn we dood, Kol.3:1-4
  - Onthoud dat als we realiseren dat we dood zijn voor de oude mens (het vlees) we een krachtige motivatie hebben om de zonde te weerstaan.
  - Belijden is dan belangrijk: "Ik ben dood! En vanaf nu leef ik met Christus!" zie ook Gal.2:20
- Naar de geestelijke wereld toe: we zijn dood en daarom heeft de duisternis geen zeggenschap meer over ons.
- We leven ná de doop het opstandingsleven van Christus uit:
  - We zijn tot geloof gekomen op basis van Jezus' sterven en opstanding (=plaatsvervangend)
  - Na bekering en doop is Jezus de "norm" of standaard voor ons leven geworden.
- Dit maakt het verschil met de doop van Johannes (wat een doop van bekering van zonde was).

- 4) Een illustratie (symbool) van de besnijdenis in de doop, Kol.2:11-12
- De waterdoop is een teken van een verbond
    - Elk verbond werd gesloten op basis van bloed, vandaar mede de noodzaak dat Jezus zijn bloed liet vloeien op het Kruis van Golgotha.
  - De doop is dan te zien in de vrucht die het voortbrengt: de vreugde en leven *met* Christus wegens Zijn opstanding.
  - We zijn nu kinderen van God geworden: Besnijdenis van hart behoort tot het geestelijke geboorteprocess, Joh.3:3  
NB. De waterdoop is in kerkgeschiedenis uitgelegd als beeld (of doorzetting) van de besnijdenis (Katholieke en Protestantse kerk, oa Calvijn)
    - Maar waterdoop is gebaseerd op eigen keuze en geloofsbelijdenis.
  - Het *beeld* van de besnijdenis in de doop, is dat het verwijst naar de besnijdenis van Abraham, de vader van het geloof: Hij ontving de besnijdenis als 'teken' van zijn geloof.
- 5) Geïllustreerd als "ark van de redding" dat ons in het Koninkrijk van God brengt, 1Petr.3:20-21
- Zoals Noach rechtvaardig was onder de mensen van zijn tijd, laten wij ons dopen omdat we rechtvaardig geworden zijn door Jezus wegens ons persoonlijke geloof in Hem.
  - We laten ons dopen omdat we een "goed geweten hebben naar God", 1Petr.3:21
  - Zie de volgorde: Je bent nooit rechtvaardig (een vriend en kind van God) omdat je gedoopt bent, maar omdat je eerst persoonlijk in Jezus ging geloven. Nu je gelooft in Jezus, is het je laten dopen een logische volgende stap!
  - Begrijp: "goed geweten" geeft aan dat je je niet laat dopen omdat je bang bent dat je naar de hel gaat (verloren gaat), maar omdat je zeker bent van je redding door geloof in Jezus Christus!
  - Kortom: De waterdoop is een uiterlijk belijdenis van iets wat gebeurd is van binnen.
    - Je bent dus nooit heiliger ná je doop!
    - Alleen Jezus' bloed neemt zonden weg en reinigt ons! de doop niet!!  
1Joh.1:7-9
- 6) Een proclamatie van ons geloof
- We laten zien door onze doop van wat we innerlijk geloven
  - Deze proclamatie is vierledig:
    - We proclameren aan God de Vader dat we bij Hem horen in Christus, Kol.1:12-14
    - We proclameren aan de geestelijke wereld dat we niet langer behoren tot onderdaan aan de macht van Satan, Kol.1:12-14
    - We proclameren aan de wereld dat we volgelingen van Jezus zijn geworden.
    - We proclameren het aan onszelf dat we vanaf nu Jezus volgen als Heer.
  - Daarom is het "goed" om je openlijk te laten dopen (in een rivier, zwembad, lokale gemeente).
  - En daarom: Indien iemand tot geloof komt dient hij/zij zonder noodzakelijke hinder gedoopt te worden aangezien de waterdoop de krachtigste belijdenis is van het geloof dat je deelhebt in Jezus' sterven en opstanding!

## 6. De waterdoop voor kinderen/zuigelingen

A. De kinderdoop wordt niet in de Bijbel genoemd en valt niet af te leiden uit de bijbelse teksten.

De zuigelingen- of kinderdoop wordt voor het eerst genoemd door de kerkvader Irenaeus in 200 n.Chr.

Het werd een officiële ceremonie (sacrament) van de kerk vanaf de 5<sup>e</sup> eeuw.

De zuigelingendoop was gebaseerd op de Katholieke kerk-leer dat je 'zalig' werd door lid te worden van de Kerk door de waterdoop. Kinderen die stierven voor de doop gingen niet (direct) naar de Hemel.

- Aangezien zuigelingen niet in water konden worden gedoopt, werden zij "besprenkeld"

B. Wij geloven wat Paulus zegt: "kinderen zijn geheiligd in de ouders," 1Kor.7:14.

Indien iemand zelf keuze kan maken tussen goed en kwaad en het Evangelie hoort of kent, kan hij/zij dan zelf een keuze maken om Jezus wel of niet te volgen en aan te hangen.

De christelijke doop is persoonlijk, een eigen vrije keuze (geen dwang), en proclamatie Jezus te accepteren als verlosser en te volgen als Heer.

- De christelijke doop is dan ook niet vrijblijvend.
- Denk aan eerste christenen die wegens de doop, vervolgd werden omdat ze openlijk beleden Jezus te dienen (en te gehoorzamen ipv de Romeinse Keizer).

### **Vragen:**

9. Waarom is het woord kinder-"doop" eigenlijk een onjuiste benaming voor de kinderdoop in de traditionele katholieke en protestante kerken?

10. Kan je enkele motivaties noemen waarom we als Zout en Licht Gemeente kinderen niet dopen?

C. Waarom we kinderdoop (als leer) verwerpen:

NB. We respecteren de ouders die 'vroeger' hun kinderen doopte op basis van het overtuiging als lid van een kerk die kinderen doopte.

Het dopen van volwassenen is voor ons geen veroordeling van de keuze die ouders vroeger hebben gemaakt toen zij hun kinderen doopte (NB. Lieten *besprenkelen*).

We dopen – en *we dopen niet over!* – aangezien we dopen op basis wat de Bijbel zegt:

1) Johannes doopte geen zuigelingen

- Mensen werden gedoopt op hun keuze om gehoor te geven aan de verkondiging van het Evangelie: Bekeer je!
- Mensen werden gedoopt onder het belijden van hun zonden

2) Jezus doopte geen kinderen, maar zegende hen. Zie Marc.10:13-16.

3) De kinderdoop 'berooft' hen het recht om later een keuze te maken – die zij alleen kunnen maken en niet hun ouders voor hun leven om Jezus te volgen.

- Niemand kan voor een ander kiezen om Jezus te volgen – dat moet je altijd zelf doen.



- 4) De waterdoop van Jezus (Grote Opdracht, Matt.28:18-20) is op basis van wedergeboorte (Tit.3:5).
  - Dit hebben kinderen niet ervaren en die keuze niet gedaan.
- 5) Aangezien het een beeld is van de begrafenis van het oude leven en de opstanding van het nieuwe leven in Christus, kan de kinderdoop niet 'bijbels' zijn, Kol.2:12
- 6) De doop is een bede van een goed geweten tot God, 1Petr.3:21, en bij een baby is geen sprake van geweten en onderscheid tussen goed en kwaad en juiste keuzes maken.
- 7) Jezus vroeg eerst om geloof en daarna laat je je dopen, Marc.16:16.
- 8) Ook de apostelen doopten geen kinderen: "allen die het Woord aanvaardden, lieten zich dopen", Hand.2:41

**Vragen:**

11. Is er een leeftijdsgrens aan de waterdoop?

D. De Bijbel geeft geen leeftijd aan – noch maximum noch minimum leeftijd.

Waar het bij de waterdoop omgaat is de keuze die iemand maakt om met zijn oude leven te breken en Jezus te volgen als Redder en Heer.

Dit is een morele keuze, dwz. een keuze tussen goed en kwaad: "het kwade verwerpen en het goede kiezen" Jes.7:15.

Volgens de Joodse bijbelse traditie zegt men dat kinderen die keuze kunnen maken vanaf hun 12<sup>e</sup> jaar.

**Vragen:**

12. "Kinderen die in Jezus geloven moeten eerst laten zien dat ze goede keuzes kunnen maken in hun tienertijd en als ze niet afdwalen kunnen we hen dopen." Ben je het eens met deze stelling? Motiveer je mening.

E. We kunnen geen keuze maken voor de bekering van iemand en we mogen niet oordelen wat in iemands hart is gebeurd: we weten we niet en dat kunnen we dus niet.

- De Geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben, Rom.8:16
- Ik zelf belijd wat ik geloof. We dienen dat van elkaar te accepteren en te aanvaarden. Zie Hand.8:36-38.
- NB. Wel dienen we toe te zien op de vrucht van de bekering en het volgen van Jezus: *Discipelschap* is nodig!
  - Na de doop kunnen we niemand aan hun lot overlaten!
- Sommigen zijn vervuld met de Heilige Geest en gehoorzaam aan Christus. Niemand kan hen de waterdoop weigeren, Hand.10:47-48.
- Het is wreed als we jonge tieners die in Jezus geloven weigeren te dopen en van hen verlangen dat ze 'zonder de doop' (en dus zonder de geloofsproclamatie van de waterdoop) eerst moeten "bewijzen" dat ze goede keuzes kunnen maken *zonder de doop*.
  - De keuze om gedoopt te worden gaat bijbels gezien *vooraf aan alle andere keuzes* die we maken als volgelingen van Jezus!
- Daarom nogmaals: Indien iemand tot geloof komt dient hij/zij zonder noodzakelijke hinder gedoopt te worden aangezien de waterdoop de krachtigste belijdenis is van het geloof dat je deelhebt in Jezus' sterven en opstanding!

### **Vragen:**

13. Zou je een aantal redenen kunnen noemen waarom we "kinderen opdragen" in onze gemeente (net als in anderen Evangelische gemeenten)?

F. Opdragen van de kinderen in de gemeente:

- 1) Een voorstellen aan de gemeente; zoals Jezus in de Tempel, Luc.2:22
- 2) een uitspreken dat zij deel uitmaken (in de ouders) van de gemeente, wat het huisgezin van God is, 1Tim.3:15.
- 3) Jezus' zegende de kinderen, daarom doen wij dat ook, Marc.10:16.
- 4) Kinderen hebben deel aan het koninkrijk – door ze op te dragen maken we dat weer eens duidelijk aan ouders en volwassenen, Matt.19:14
- 5) als beweegoffer, Luc.2:22 – het 'teruggeven' aan de Heer: uitspreken dat het kind van Hem komt en van Hem is, dat we zonder Zijn hulp het niet kunnen opvoeden – volwassen 'maken' – zonder Gods hulp.

## 7. Waarom Paulus dankbaar was dat hij nooit de nadruk had gelegd op de doop

Zie 1Kor.1:14-21

- 1) Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, (v.7)
- 2) De waterdoop is niet van essentieel belang voor je redding van zonde (v.7-14).
  - Het is meer een symbool *ván* die redding, vgl. 1Petr.3:21.
  - Pas op: de daad van de doop kan wettisch worden of religieus: het idee dat het noodzakelijk is om door God geaccepteerd te worden als Zijn kind omdat je gedoopt bent!
  - Vergeet niet: God hield al van je toen je nog een zondaar was, Rom.5:8; 1Joh.4:19 – de waterdoop is dus niet nodig indien je wilt dat God van je houdt!
  - Redding is een genade-gave, Ef.2:8, en niet gebaseerd op onze werken: de waterdoop volgt op de redding (in ons hart door de Geest) als onze belijdenis.
- 3) Christus redt mensen *voordat* en *zonder* dat men in water is gedoopt (v.17-21 “om door de dwaasheid van de prediking hen te *redden* die *geloven*”)
  - Zie ook Hand.10:44-48 waar staat dat Cornelius gedoopt werd met de Heilige Geest voordat hij in water gedoopt was.
  - We zijn gered door het *horen* van het Woord van God...
  - ...en dat op basis van *geloof*.
  - Zie ook Hand.2:41 “...zij ontvingen het Woord en werden gedoopt”.
- 4) De prediking (het onderwijs) van het Kruis – en *niet* de prediking (of het onderwijs) *nóch* de daad van de waterdoop! – is Gods kracht om te redden (v.17-21)
  - Andere teksten die hierover spreken: Rom.1:16; 10:9-10 en Ef.2:8-9.
- 5) Geloof en *niet* de waterdoop redt je leven (ziel) (v.21)
  - Zie ook Joh.3:15-20, 36; 5:24
  - De doop is dus alleen van belang als proclamatie van je redding in Christus nadát je gered bent, Matt.3:11; Hand.8:36-38.

### **Vragen:**

14. Indien de doop je niet ‘redt’ waarom is het dan toch belangrijk om je te laten dopen?

## 8. Vier standpunten over de waterdoop van christelijke kerken/gemeenten

### 1) De waterdoop als sacrament

- Volgens deze overtuiging is de waterdoop het middel waardoor we Gods genade ontvangen.
- Omdat we de doop ondergaan, ontvangt je vergeving van zonden en ben je wedergeboren en ontvang je een nieuwe natuur (hart en karakter) en kan je daadwerkelijk tot geloof komen
- Zowel de Rooms-katholieken en de Lutheranen hebben deze overtuiging en mening aangaande de waterdoop: het is hun interpretatie van Joh.3:5, "indien iemand niet geboren wordt uit water en geest dan kan hij het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan."

### 2) De waterdoop als verbonds-teken

- De overtuiging dat de waterdoop een teken is en een bewijs (zegel) van Gods verbond
- De overtuiging dat je zonder de waterdoop geen deel hebt aan Gods beloften van het verbond
- Net als de besnijdenis in het Oude Testament voor de Joden is het nu de waterdoop voor de Christenen in het Nieuwe Testament.
- De meeste Calvinistische (Gereformeerde) kerken hebben dit standpunt gebaseerd op hun interpretatie van Kol.2:11-12

### 3) De waterdoop als symboliek

- Deze overtuiging benadrukt dat de doop geen enkele relatie heeft met een innerlijke verandering en daar ook geen invloed op heeft.
- De waterdoop is slechts een uiterlijk teken van een toewijding die je al eerder met je hart en verstand hebt gemaakt.
- De waterdoop dient slechts als een publieke getuigenis.
- De doop onderga je als een daad van gehoorzaamheid.
- Gebaseerd op Matt.28:18-20 en Marc.16:15-16.
- Veel (Vrij-)Evangelische gemeenten hebben deze kijk op de doop (en het leidt vaak tot vrijblijvendheid).

#### 4) De dynamische kijk op de waterdoop

Veel christenen zien in de vorige drie standpunten elementen van 'waarheid', maar maken toch belangrijkste focus op de dynamische kracht van de Heilige Geest die doorwerkt in de daad van gehoorzaamheid in de waterdoop.

Terwijl bekering en geloof dient voor te gaan aan het moment van de doop – en de wedergeboorte ervaren dient te worden in je hart – wordt de waterdoop gezien als een moment waarop wordt ervaren dat

- gebondenheden van zonden uit het verleden worden doorbroken, zoals Israels onderdrukkers werden verslagen, 1Kor.10:2.
- er scheiding komt tussen het vleselijke leven van het verleden en heiligheid voor de toekomst zoals de besnijdenis dit illustreerd, Kol.2:11-15.
- de volheid of overstroming van de kracht van de Heilige Geest wordt uitgenodigd om bekwame getuige van Jezus en het Koninkrijk te zijn, Hand.2:38-39.

Deze dynamische kijk op de waterdoop ziet de doop zowel als een *getuigenis* als wel als een *ontmoeting*:

- Het is symbolisch, nl. het begraven van het *verleden*, Rom.6:3-4,
- Maar het is ook het vrijzetten en bekrachtigd worden voor de *toekomst*!

### 9. Wat kan je verwachten van een doopdienst (als je gedoopt wordt)?

#### 1) Orde van de dienst – hoe bijbels is een *doopdienst*?

- Hand.8:26 Kamerling van Ethiopië.
- Hand.16:33 gevangenis bewaarder Filippi
- Kortom: Geen opdracht van Jezus om doopdienst te organiseren!
- Waarom doen we het dan?
  - Gezinsviering
  - Eenheid als gemeente –samen beleven
  - Feestelijkheid
  - Getuigenis mogelijkheid om familie en vrienden uit te nodigen
  - Goede traditie
- NB. Geen van deze redenen zijn Bijbels om iemand niet 'terstond' te dopen!

#### 2) Doop formulier/ Doop formule, Matt.28:19

#### 3) Belijdenis van je geloof: Je antwoord op de vraag: waarom wil je gedoopt worden?

#### 4) Gebed om vervulling met de Geest – belofte, Petrus op Pinksterdag: Hand.2:38.

- Ook de doop in de Heilige Geest vereist geen lange voorbereiding en "bewijs" van goedgedrag.

<<Oscar Griffioen

03.2011/ update 01.2016