



Terug op het "Nest".

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar onze dagen vliegen voorbij. Inmiddels zijn we al weer twee weken terug in Albanië, na een verblijf van enkele weken in Nederland. Het is moeilijk te omschrijven als we na enige tijd weggeweest te zijn, weer aankomen bij ons huis in Erseke. Het geluid van de bus verradt onze komst en de deur vliegt open en een hele groep vrolijke, opgewonden en uitgelaten kinderen, dieren en volwassenen komt naar buiten gestormd. Wat hebben we gedaan dat we zo'n welkom verdienen? Na de eerste welkomstmomenten gaan de mensen die voor de kids hebben gezorgd weer naar hun eigen huis en vanaf tweede één begint ons leven weer, nu niet meer samen, maar met de kinderen en Rozela en Zhuli om ons heen. Iedereen wil zijn of haar verhaal kwijt, onze hond Tobi is door het dolle en het is een chaos van jewelste....**welkom thuis!**

Bezoek Nederland

We ontkomen er niet aan dat we altijd weer even moeten wennen als we in Nederland aankomen. Iedereen heeft het (begrijpelijk) zo druk. Als we iemand willen zien of spreken moeten we er zelf achteraan. Gelukkig zijn er veel verjaardagen in de familie, een mooie gelegenheid om veel mensen te zien en te spreken. De vader van Johan was inmiddels, na de amputatie van zijn onderbeen weer een beetje opgeknapt, maar het herstel gaat langzamer dan hijzelf had gehoopt. Met broer Pier en zus Anneke en andere familie konden we in het verpleeghuis zijn vaders 85^e verjaardag vieren. Ook de ouders van Zwanie konden we enkele malen bezoeken, haar vader is 89 en moeder 84 jaar. Vreemd genoeg maken we bij afscheid altijd weer die "laatste" foto. Wie weet tot ziens hier of in de hemel....



Inmiddels groeit de groep die onze ondersteuners zijn geworden, en van het werk in Erseke. Het is bijzonder hoe sommige mensen precies bijhouden wat er speelt, welke zorgen en welke ontwikkelingen er zijn.

Jullie zijn een grote steun voor ons. Het helpt ons onze handen omhoog te houden, door de soms te grote problemen heen te kijken en ons te richten op wat we wel kunnen in plaats van al die dingen waar we in te kort schieten of in ieder geval denken te doen.

Zweven op de wind

Het laatste lied in de kerk in Nederland op onze laatste zondag daar eindigde met "dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde". Vrijwel dagelijks moeten we daaraan denken met een gebed in ons hart.

Foleza "where children take flight"



Het Foleza programma met het gezinshuis, de naschoolse opvang en ondersteuning aan diverse kinderen en families, groeit gestaag verder. De website heeft onze aandacht nodig en het opzetten van een financieel "sponsorproject" staat in de kinderschoenen. We willen er naartoe werken dat mensen vanuit meerdere landen (er liggen al connecties in Nederland, Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland) financieel sponsor kunnen gaan worden van kinderen in gezinnen die hulp het meest nodig hebben. U hoeft niet te wachten; er staan al enkele kinderen op de "wachtlijst" die dringend hulp nodig hebben. Voor 33 euro per maand maakt u echt verschil!!



2 x Paasfeest dit jaar

Dit jaar vierden we twee keer pasen. Eerst tijdens ons bezoek in Nederland, met een bijzondere dienst in ons "thuiskerk" Zout en Licht in Hilversum. En afgelopen weekeinde vierden we pasen in onze kerk in Erseke. (de kalender hier volgt de orthodoxe kerk) Twee keer het kruis en de reden en de uitleg van dat kruis. Ik, jij, wij behoorden aan dat kruis.... maar Hij, Jezus Christus stierf daar voor mij, jou en ons.... Wat zullen ze raar hebben opgekeken toen het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden.... God zelf die de relatie herstelde en wij, zoals we zijn, kunnen bij Hem binnen wandelen voor een goed gesprek. Pasen gaat soms vrijwel ongemerkt aan ons voorbij, maar ditmaal maakte het diepe indruk op ons. Het was als het ware alsof God zelf tegen ons zei: Deze boodschap van hoop is de basis van jullie zijn in Albanië. We kunnen ons helemaal suf werken, maar God wil mensen in hun hart raken en veranderen. Wat goed dat God zelf ons daar op wijst en ons leert dat in de praktijk te brengen. Het vinden van een juiste balans daarin is een ingewikkeld proces.





Terwijl we actief bezig zijn veranderen wij ook zelf. Wat zegt de Bijbel over dat water geven aan een ander, die tweede mijl gaan.... en wat bedoelt Hij met laat de kinderen tot Mij komen? Theorie of praktijk? Verhalen worden waarheid in het dagelijks leven ... bidt met ons dat we de juiste keuzes kunnen maken.

Foleza gezinshuis

De kinderen in ons huis maken het goed. We zien veranderingen waar we eerder alleen op konden hopen.



Gebeurtenissen uit hun verleden hebben soms diepe sporen nagelaten. Helaas hebben we geen groep deskundigen waar we advies aan kunnen vragen, maar dus ook geen stempeltjes als ADHD, PPD etc. voor de kinderen. Wijsheid komt nu echt van boven. Langzaam komt er vertrouwen, en rust die ze nodig hebben om nog even kind te kunnen zijn. Mensen van buitenaf is het opgefallen hoe zorgzaam de kinderen in ons huis voor elkaar zijn. Zo divers



de achtergronden en dan toch samen opgroeien. We zijn nog in afwachting van acties van de overheid voor de komst van 1, 2 of 3 kids van dezelfde familie, waarover we eerder vertelden. Ook al zijn we er niet dagelijks mee bezig, we zijn een beetje in verwachting. We zullen zien hoe God dit gaat invullen.

Foleza naschoolse-opvang

Het dagprogramma gaat goed, diegene die helpen zijn blij met hun betaalde baan. Maar vooral blij zijn we met al die kleine en grote stappen die kinderen kunnen maken. We proberen ons weleens voor te stellen hoe het voor de kinderen was toen dit programma er nog niet was. We willen graag groeien want er zijn nog enkele kinderen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Bid voor werkers die toegewijd.

Vrienden of toeschouwers

Wil jij mijn vriendje zijn? Wie heeft het niet gebruikt op de kleuterschool. Maar als je groot geworden bent dan vraag je dat toch eigenlijk niet meer?

Wij vragen dit wel... **wil je onze vriend(in) zijn?**



Wil je naast ons staan, wil je met ons bidden, wil je ons financieel helpen?

We begrijpen best dat je niet iedereen vriend kunt zijn, en je financieel soms aan je taks zit... maar

bidden is gratis... en bidden levert wel het meeste rendement! Dat kun je altijd en overal!

Gebeds onderwerpen:

- 1) Bidt voor wijsheid: hoe de kinderen, met al hun bagage en hun trauma's, op de best mogelijk manier te helpen.
- 2) Bidt voor gezondheid en energie.
- 3) Bidt voor wijsheid en geduld om in omgang met de vele mensen die, grote nood hebben en geen uitzichten voor de toekomst, de juiste keuzes te maken.
- 4) Bidt voor de ontwikkeling van de website en het sponsorprogramma, we hebben grote verwachting...want vele helpers maken meer mogelijk.

Hartelijk groet van ons allemaal.

Je bent welkom om op bezoek te komen en het werk te zien en te beleven, Albanese cultuur snuiven en genieten van het leven in het gezinshuis en de prachtige bergen. Stuur ons een mailtje en we leggen je de mogelijkheden uit.

Support

Giften voor onze ondersteuning en voor het werk van



Foleza kunt u overmaken via onze kerk "Zout en Licht" te Hilversum **100% van uw giften komen in Albanië aan.**

Giften voor Albanian Outreach Ersekë

IBAN: NL88INGB0687417260

o.v.v. Johan & Zwanie / of o.v.v. Foleza
of ...naam project..

Ons mail adres: jozwaduidendstra@gmail.com

Tel: 06-48563625

Skype: duizendstraatjes

www.stapvoorstap.weebly.com (over ons)

www.foleza.org