

WELKE WEGEN ZIJN DE JUISTE

Dat niet alle wegen de juiste zijn, zelfs als ze op de kaart staan, hebben we afgelopen weekeinde ondervonden. Een bergrit, met wegenkaart, bracht ons op prachtige plekken in de regio Pogradec. Een van die wegen was toch niet zo goed als aangegeven. Met de auto (4wd) zaten we muurvast in de modder en na zelf alles geprobeerd te hebben rees de vraag wat nu?. Een plaatselijk herder die zijn zoon belde, en die weer een kennis belde etc. bracht uitkomst. Een tractor uit een buurtplaatsje was sterk genoeg om ons uit de modder te redden. Dat Albanezen zeer behulpzaam zijn hebben ze opnieuw duidelijk bewezen. Op blote voeten en onder de modder stapte we later het hotel binnen..rare mensen die Hollanders. Ook over Foleza stellen we onszelf de vraag, is dit wel de juiste weg? Wil je met ons bidden voor duidelijkheid en inzicht in datgene wat nodig is verder te gaan.

Update Maria en haar ouders

We schreven u eerder over Maria en de situatie van haar vader, die dringend geopereerd moest worden. Aangezien vader zowel problemen heeft met zijn hart en zijn longen, durven de dokters de amputatie van zijn onderbeen niet aan. Inmiddels zijn zijn tenen zwart en wordt het er niet beter op. Blijf bidden voor dit gezin, wat zelfs als alles medisch goed zou zijn, de armoede en de machteloosheid en het ontbreken van betere uitzichten voor hun kinderen is erg zwaar.

Groot stookhout project

De laatste twee maanden was het echt winter in Erseke. Prachtig om die bergen te zien met een dik pak sneeuw, vanuit de huiskamer, maar buiten ging de thermometer enkele keren tot ruim 23 graden onder nul. Enkele weken zelfs overdag rond de 8-10 graden onder nul.



We kregen via st. Mensenkinderen een flink bedrag om veel gezinnen te helpen met extra brandhout. (waar iedereen mee stookt, maar ook vaak op kookt) We konden in totaal bij 65 gezinnen 2,5 m3 hout brengen. Het was een hele klus en aanvragen voor hout kwamen via de kerk, de burgemeester enz. en vrijwel dagelijks kwamen er nieuwe aanvragen. Om al het hout (bijna 150m3) te zagen, kloven en weg te brengen konden we diverse mensen tijdelijk aan het werk helpen. Ook daarmee waren meerdere gezinnen geholpen. Al met al een kleine bijdrage aan veel gezinnen die hier soms nauwelijks rond kunnen komen.

ONDERWERPEN

[Maria en ouders](#)
[Stookhout project](#)
[Foleza nieuws](#)
[Thuisfront nieuws](#)
[...en meer](#)



Afscheid van Tobi



Deze week moesten we helaas afscheid nemen van onze trouwe hond Tobi. Nog nooit hadden we zo'n lieve en zorgzame hond. De eerdere aanslag op zijn leven heeft langzaam zijn karakter veranderd en Tobi werd helaas te onbetrouwbaar met kinderen. We zullen hem missen!

Foleza nieuws

Hartelijk bedankt, als je de laatste tijd voor ons en voor Foleza gebeden hebt. We leven in een onzekere tijd. Het is nog niet duidelijk of het werk van Foleza kan blijven bestaan in zijn huidige vorm. We stellen onze hoop op God die ons tot zover geleid heeft, Hij weet wat het beste voor ons en voor de kinderen is. In het gezinshuis en de projecten er omheen er gaan geregeld zaken veel anders gaan dan verwacht of gepland. De rust vinden om het juiste pad uit te zetten voor alle kinderen individueel is constant in beweging. Sommige kinderen lijken even stil te staan en anderen maken plotseling grote sprongen. Uitvinden welke hulp het beste werkt bij deze getraumatiseerde en beschadigde kinderen is



ingewikkeld. Nederland is op zorgvlak zo goed georganiseerd dat je voor vrijwel alle zorgvragen wel antwoorden kunt vinden en de juiste hulp.

Helaas is hulp organiseren in Albanië veel gecompliceerder en de specialistische hulp centreert zich meestal in de regio Tirana. Een simpele afspraak in Tirane is dan nog altijd ruim 4,5 uur heen en weer 4,5 uur terug.

Foleza financiën

Je giften en donaties zijn meer dan welkom, we doen er alles aan om dit geld goed te besteden. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat dat het gezinshuis, met 10 kinderen, ongeveer 2000 dollar per maand. kost Voor Europese standaards een zeer beperkt bedrag. Het betekent echter wel 200 gevers met een donatie van 10 dollar per maand om dit te verwezenlijken.

Foleza uitvlieger

In de zomer vliegt Kristina uit, ze is inmiddels 18 jaar en we onderzoeken met haar en haar familie wat de beste mogelijkheid is. Of bijvoorbeeld in Tirana gaan studeren of mogelijk toch wonen bij een tante in Amerika en daar studeren. Kristina woont samen met twee broertjes en een zusje ruim drie jaar bij ons, en wat ze ook gaat doen de overgang zal flink groot zijn. Voordat deze kinderen bij ons woonden zorgde Kristina lange tijd vrijwel alleen voor haar zusje en broers.

Bezoek aan Nederland 13 mrt / 27 april

Volgende week 13 maart komen we aan in Nederland en op 27 april zijn we weer terug in Albanië. Wil je ons ontmoeten of meer over Albanië horen dan ben je altijd welkom bij ons thuis in Nieuwegein. We hopen o.a. de verjaardag van Zwanie haar verjaardag te vieren, hij werd afgelopen 4e februari 90 jaar! en ook de vader van Johan viert zijn verjaardag die ook al weer 86 jaar wordt. Altijd leuk om familie en vrienden weer even te ontmoeten en even bij te praten.

Bezoek Albanië

In mei krijgen we bezoek van Jaap en Anja, de oudste broer van Zwanie. Het is erg leuk om mensen te ontvangen op de plek die wij ons thuis noemen. Foto's en verhalen kunnen niet overbrengen wat je zelf kunt waarnemen en beleven. Mocht je tijd hebben en zin om iets anders te doen dan op het strand liggen (kan in Albanië overigens ook prima) laten we dan een planning maken. Vrijwel constant van mei tot september mooi weer, een biertje kost 95 cent en een sorbet kost slechts 1 euro 50!. Vliegen kun je naar Tirana of Thessaloniki en is vrij goedkoop. Wij en de kinderen verwelkomen je met veel plezier en laten je graag wat zien van de land.

Gebeds en dank onderwerpen

- Dank God met ons, Hij is de Heer van ons leven.
- Verkiezingen in Albanië. Politiek is direct bepalend voor het beleid in het dagelijks leven.
- Bidt voor het Foleza team en de toekomst.
- Bidt met ons voor veranderende levens van de kinderen, echte verandering komt van binnenuit.

Giften en sponsorbedragen gaan via de kerk in "Zout en Licht" Hilversum. Graag onderstaand nummer gebruiken;
IBAN: NL88INGB0687417260
o.v.v. Johan & Zwanie prive
of Foleza (+ naam sponsorkind)

www.foleza.nl