



Weg naar Atsjiet (maart 2014)

Gebedsmail Rusland Januari 2015 (Reis naar Rusland: 28 januari tm. 3 februari)

Beste vrienden en lieve mensen,

We hopen en nemen aan dat jullie een goede decembermaand en een goede start hebben gemaakt met het nieuwe jaar – daar gaan we vanuit anders hadden we dat vast wel van u gehoord, hopen we...!

Voor ons begon dit jaar met de planning van de eerste reis. Het nieuwe visum voor mij (Oscar) is aangevraagd en dat kunnen we ophalen bij de Russische ambassade in Den Haag aanstaande vrijdag (23 januari).

Ik zal dan naar PerwoUralsk in de Oeral gaan van woensdag 28 februari en terugkomen dinsdag 3 februari 's avonds.



Alexei Tsernoskutov en zijn vrouw Olga

Programma

Deze week begreep ik uit een mailtje van Alexei, de rechthand van pastor Nikolay en degene die verantwoordelijk is voor de

mission-groep dat er weer een 'stevig plan' is gemaakt.

Donderdagmiddag kom ik op het vliegveld van Jekaterinnenburg aan. Misschien is er 's avonds al een studie, seminar of samenkomst.



Rehabcentrum PerwoUralsk (April 2014)

Vrijdagmorgen zal ik naar het rehabcentrum gaan buiten PerwoUralsk. In de loop van de dag naar het stadje Atsjiet zo'n 200 km op weg naar Perm (in het westen). Daar zal een ontmoeting zijn met de kleine (jonge) gemeente die bestaat uit een man/vrouw of vijf (waar ik vorig jaar ook was). Diezelfde avond moeten we weer terug, want *zaterdagmorgen* is het mannenontbijt dat ze zo'n 4 keer per jaar houden (het zou op kunnen gaan vallen dat ik ook een beetje voor het "eten" ga, want elke keer dat ik er vorig jaar was, is er op zaterdagmorgen het mannenontbijt, maar ik spreek dit echt tegen want ik houd niet van Russische pap als ontbijt).

's Middags is de Bijbelschool in de gemeente van 16 tot 20 uur. Ik ben door Nikolay gevraagd om les te geven over

Gods doel met de mens, de Schepping en de Zondeval en ons nieuwe leven als Christen (zoals 2Korinthe 5 zegt, dat we door geloof in Jezus een “nieuwe schepping” zijn). Erg praktisch en leuk om te doen!

Zondag zijn er twee diensten in de gemeente in PerwoUralsk waar ik mag spreken. *Maandag* weer het rehabcentrum en 's avonds seminar.



Seminar in gemeente van PerwoUralsk (april 2014)

Uiteraard komt er een verslag na mijn terugkomst.

Gebed is nodig!

Graag jullie gebed voor

- Anneke en de kinderen én de gemeente/kerk in Hilversum. De vrede en bescherming van de Heer.
- Een goede en veilig vlucht via Moskou naar Jekaterinburg
- Goede en veilige op de bevroren Russische wegen (zeker ook de reis

met Alexei naar Atsjiet – 's avonds in het donker terug!)

- Een vruchtbare tijd met de rehabilitanten, de studenten van de bijbelschool en de gemeente
- En uiteraard ook een goede tijd van vriendschap, samenwerking en plannen maken met Alexei en Nikolay.

Hartelijk dank ook voor jullie financiële steun die deze reis en bemoediging voor de Russen mogelijk heeft gemaakt!.

Gods zegen en tot mails

Oscar en Anneke Griffioen

*Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Rafaëlgemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr.: **IBAN: NL88INGB0687417260** o.v.v. Rusland. Hartelijk dank want uw bijdrage is erg welkom!*

Russisch Orthodoxe Kerk in PerwoUralsk (maart 2014)

