



Gebedsmail Rusland Juni 2015

Beste vrienden en lieve mensen,

Hierbij even een korte mail om jullie weer even bij te praten betreffende de laatste ontwikkelingen en plannen.



Anneke vertaalt Alexei in de dienst

Van 13 tot en met 22 mei, zoals we al eerder schreven, hadden we Alexei en Olga Tsernoskutov op bezoek. Voor Alexei was dit de tweede keer, maar het was nu voor ons mogelijk om ook zijn vrouw uit te nodigen en bij ons te hebben. Hun gastvrijheid en vriendschap was voor ons altijd bemoedigend wanneer we in Rusland waren en nu vonden we het een zegen om "iets" van die gastvrijheid terug te geven.



In Urk...

Naast het tot dienst zijn in de gemeente Zout & Licht in Hilversum hebben we hen wat van Nederland laten zien en proeven. We hebben onder andere een dagje in

Utrecht gewandeld en Urk en Spakenburg bezocht (aangezien zij veel van water en vooral het vissen houden). 20 jaar geleden hadden zij voor het laatst gefietst en wij vonden dat dat nu dan maar weer eens moest gebeuren. Met het huren van een OV-fiets was dat geen probleem. Zo'n drie dagen hebben zij met ons aardig wat rond gereden. Hilversum en 't Gooi is daar ideaal voor en ook het weer gelukkig speelde mee. In Lage Vuursche 'moesten' we hun even de Nederlandse pannenkoek laten proeven en daarna reden we via het bos en de heide weer terug naar Hilversum.



Fietsen verleer je niet

Diensten

Op zondagmorgen sprak Alexei in de dienst van Zout & Licht Hilversum*) en 's middags hadden we een Russische "dienst": met 4 Russisch sprekenden die in Nederland wonen en 5 mensen van de gemeente/kerk zelf hadden we een gezellige en opbouwende tijd met elkaar. Alexei en Olga zongen een aantal Russische christelijke liederen en Alexei sprak over christen-zijn in Rusland en het geloof.



Fellowship...

Woensdagavond – de gebruikelijke Algemene Bijbelstudie op de 3^e woensdag van de maand – sprak Alexei over praktisch christen-zijn en de manier hoe we ons geloof aan andere geïnteresseerden kunnen uitleggen. Om het voor de niet-Russen mogelijk te maken dat ze Alexei begrepen, heeft Anneke steeds vertaald...



In Lage Vuursche...

Zomerplannen: Rusland en Kenia

...En dat zal zij ook in Rusland weer doen, maar dan andersom: dan zal zij mij vertalen van het Nederlands (of Engels) naar het Russisch. Het plan is namelijk dat Anneke en ik net als vorig jaar samen naar de Zendingsconferentie in PerwoUralsk gaan.



Alexei op de Bijbelstudie

Anneke zelf heeft een nieuwe visum nodig, maar dat zal geen probleem zijn.

We vertrekken op donderdag 2 juli en vliegen maandag 13 juli weer terug. Naast de zendingsconferentie zullen we ook dienstbaar zijn in het rehabilitatiecentrum voor drugs- en alcoholverslaafden en verschillende gemeenten/kerken in de omgeving. Graag uw gebed voor de reis en alle voorbereidingen daartoe.

Ik zal, zoals de planning nu is van 10 tot 22 augustus, weer naar Kenia gaan om twee weken op de Bijbelschool in Nairobi les te geven. Wegens tekort aan leraren is mij dit gevraagd door pastor Kim en in de planning van deze zomer is dat qua tijd voor ons mogelijk. Graag uw gebed om deze plannen uit te voeren en ook financieel mogelijk te laten zijn.

Gods zegen en tot mails

Oscar Griffioen

*Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Rafaalgemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr.: **IBAN: NL88INGB0687417260** o.v.v. Rusland. Hartelijk dank want uw bijdrage is erg welkom!*



*) Preek van Alexei (op 17/05/2015) is te downloaden van <http://zoutenlicht.nl/mp3-preken/>