



PerwoUralsk

Reisverslag Rusland Juli 2015

Beste vrienden en lieve mensen,

Hierbij een kort verslag van onze reis naar PerwoUralsk en omstreken van 2 juli tot 13 juli jl.

Het bijzondere aan deze zendingstrip was dat het programma heel erg afwisselend was: we hebben naast de jaarlijkse zendingsconferentie niet alleen het Rehabilitatiecentrum bezocht, maar ook



Gemeente PerwoUralsk

gesproken op een avond van een jeugdkamp van een gemeente uit Jekaterinnenburg (kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar). Ook zijn we in het



New Life Church, Jekaterinnenburg

nieuwe gebouw van New Life Church in Jekaterinnenburg geweest en hebben als contrast de kleine huisgemeenten in Pereskatsjka en Atsjiet bezocht. Ook



Zo'n 35 kinderen op Christelijk kinderkamp

mochten we spreken op de Gebedsdienst en de samenkomst afgelopen zondag in PerwoUralsk.

Hoogtepunt blijft voor ons de vriendschap en het bouwen aan relatie. We hebben op het rehabcentrum de verjaardag van Nikolaï gevierd samen met de vaste medewerkers op het kantoor van de kerk. Ook Kim (de Koreaanse zending uit Kenia)



Nikolai en Kim

was op de conferentie. Naast hem hebben we ook oude bekenden uit Nishni Takil, Perm, Jekaterinburg en Asbest ontmoet.

Kortom, we zijn gezegend en mochten tot zegen zijn.



Bezoek aan Pereskatsjka...

Belangrijk

Voor ons blijft het Koninkrijk van God in de eerste plaats om relaties gaan: God als Vader en wij als broers en zussen in Christus van elkaar.



...Dinara (4), één van de vier pleegkinderen in het huis van Tamara in Pereskatsjka

We zijn dankbaar en blij te zien hoe deze contacten sterk blijven en worden uitgebouwd.

Oktober 2015

Het plan is dat Oscar in Oktober weer naar PerwoUralsk gaat en dan o.a. Perm en Asbest zal bezoeken. De vraag om te komen preken en lesgeven is te groot om allemaal waar te kunnen maken in de korte momenten dat we er zijn. De



In huisgemeente te Atsjjet

afpraak is dat Alexei Tsernoskutov, zoals altijd, het programma maakt en de afspraken regelt. Daar is hij niet alleen erg goed in, maar we zijn ook in ons bezoek aan Rusland afhankelijk van vervoer en een slaapplek. Niet dat dit een probleem is: Ook dit keer was de gastvrijheid van onze Russische vrienden meer dan hartelijk. Overal waar je komt, moet je eten. En dat doen we zonder al teveel protest. (Helaas wordt je broek er wel kleiner door, zo lijkt het...)



Lunch tijdens zendingsconferentie PerwoUralsk

Naar Kenia

De eerste reis staat voor Oscar gepland in augustus, dan zal hij van 10 tot 22 augustus les geven op de Bijbelschool van Kim in Nairobi. Drie 'grote' thema's moeten behandeld worden: Homiletiek ("de kunst van het preken"), Gods karakter (over de Hebreeuwse namen van God in de Bijbel) en Onverdeelde Liefde (over de grote opdracht dat we God lief dienen te hebben met heel ons hart, verstand, ziel en kracht).



Met Kim



Huiskringavond met zendingsgroep PerwoUralsk

Dank voor jullie steun, gebed, voorbede en betrokkenheid bij het werk op het zendingsveld in Rusland en Kenia.

Gods zegen en tot mails,

Oscar en Anneke Griffioen

Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Rafaëlgemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr.: IBAN: NL88INGB0687417260 o.v.v. Rusland. Hartelijk dank want uw bijdrage is welkom!

