



Straat in de buurt van de Bijbelschool

Reisverslag Kenia, 10 t.m. 22 augustus 2015 (Oscar Griffioen)

Beste mensen,

Zoals gebruikelijk hierbij een verslag van de laatste reis van mij, dit keer weer naar Kenia. Het is een relatief kort verslag aangezien er niet veel gebeurd is en ik alleen maar op de compound ben geweest waar de Koreaanse zendeling Kim met zijn gezin woont, de Bijbelschool is en 'zijn' kerk tezamen komt. Er was wel een plan om het weekend van 15 en 16 augustus een gemeente te bezoeken buiten Nairobi, maar Kim moest wegens een 'crisis' in een gemeente (die hij steunt) de eerste week al weg. Hij kwam zaterdagmorgen terug en ik gaf aan het geen enkel probleem te vinden in Nairobi te blijven. Dat weekend heb ik dan mogen spreken in de kerk die Kim leidt.



Studenten van de Bijbelschool, augustus '15

Bijbelschool

Waar ik voor gekomen was, was het lesgegeven op de Bijbelschool – meer een trainingsschool voor leiders, die al bezig zijn op het zendingsveld als evangelisten of als voorgangers van (diverse) gemeenten. Omdat ik nu al een aantal jaar op rij een paar keer per jaar kom, groeit er een relatie en dat is erg geweldig om te zien hoe dan ook de interactie en de vragen in de school ontwikkelen. De sfeer was erg goed onder de 33 studenten, die

er deze maand waren. Zoals in een eerdere mail geschreven, komen deze studenten uit Kenia, een aantal uit Congo, Tanzania en Uganda.



Het schoolgebouw op de compound van Kim is klaar: in Januari beginnen kinderen uit de buurt hier hun lagere en middelbare school

Ik was gevraagd om les te geven over het vasthouden van je geestelijke passie; dat heb ik gedaan n.a.v. het grote gebod uit Mattheüs 22 (dat we God dienen lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand) en hoe werkt dat dan?! Ook was er het verzoek om te spreken over de 'kunst van het preken' (Homilietiek); met name de studenten uit de charismatische gemeenten, hadden het idee dat Gods Geest je vanzelf wel leidt in wat je preken moet, dus goede voorbereiding is eigenlijk verkeerd, want daarbij steun je veel op je eigen inzichten... En de studenten met een presbyteriaanse achtergrond gaven aan dat het juist om die voorbereiding gaat en je dan je preek 'leest' vanaf je aantekeningen op de kansel. De uitdaging om daarin balans te ontdekken en na te streven. Het laatste onderwerp was het behandelen van de 20 namen van God in het Oude Testament die ons leren wie God is en welke beloften er voor ons zijn binnen het Verbond met o.a. Abraham, Israël en David.



Er wordt door de leiders gebeden voor de nieuwe auto van de kerk: Gods zegen voor veiligheid op de Keniaanse 'wegen'

Plannen

De nodige plannen zijn uiteraard al weer gemaakt:

- Nikolai hoopt ons te bezoeken in Hilversum van 25 september tot 2 oktober. Hij zal dan spreken in de dienst op zondag en ook zullen we dan een Russische dienst in de middag organiseren.
- Zelf hoop ik PerwoUralsk te bezoeken in oktober. Dat zal waarschijnlijk van 22 tot 28 oktober zijn.
- In November zijn Nikolai en ik gevraagd om te spreken op de leidersconferentie en de bijbelschool in Nairobi: 11 – 21 november. Alles hangt af van Gods leiding, de nodige ontwikkelingen in onze gemeente en uiteraard ook de financiële middelen. Hoe dan ook graag uw gebed voor deze verzoeken om te komen en mee te helpen bouwen in de gemeenten en de Bijbelschool in Rusland en Kenia.

Hartelijk dank voor uw steun in gebed en financieel support. Elke keer weer zo nodig en daarom zijn we dankbaar en blij met uw trouwe steun en betrokkenheid.

Gods zegen en tot mails,

Oscar Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support. Met name in Rusland voor het coachen van nieuwe, jonge leiders in/voor gemeenten en de rehabilitatiecentra. Dat betekent dat we steeds weer opnieuw afhankelijk zijn van giften. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. **IBAN: NL88INGB0687417260** o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar)



Studenten maken foto van aantekeningen op het bord ('overschrijven' is zo ouderwets...)

Start van een nieuwe dag boven Zwitserland

