

KERK ZIJN... waar zijn we mee bezig?!

Oscar Griffioen

*Feestelijke dienst n.a.v. samengaan Elim en Zout & Licht:
Christelijk Centrum Gooi en Vechtstreek "Zout & Licht"
Hilversum, 13 september 15*

Sleutelteksten

Tekst 1: Hebr.2:1-5

Tekst 2: Matt.16:16-18

1. Introductie

Ik begin met een korte herhaling van waar we het vorige week over hadden:

Hebreeën 2:1-5

1. Daarom [omdat dit het enige juiste en noodzakelijke is] moeten wij ons [zoals een stuurman het schip in de juiste richting laat varen] te meer houden aan wat door ons **gehoord** is [toen we luisterden met de bedoeling om daarop onmiddellijk te reageren, respons te geven], opdat wij niet op enig moment afdrijven [als een schip door de wind of door de stroming van de rivier langzaam voorbij drijft of vanaf de kade onopgemerkt weg dobbert].
2. Want als het woord dat door engelen gesproken werd [verwijzing naar Oude Testament], al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving,
3. hoe zullen wij dan ontvluchten [kunnen ontsnappen, weglopen van een situatie], als wij zo'n grote zaligheid [verlossing; redding; veilig thuis zijn; bevrijding van zonde, dood, gevangenis, ellende] veronachtzamen [omdat we daar onverschillig over zijn, we eigenlijk gewoon niet meer geïnteresseerd zijn,

het ons niet langer kan boeien omdat we het onbelangrijk en saai zijn gaan vinden], die in het begin door de Heer [Jezus, de KURIOS, de Eigenaar, Heer en Meester] is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben?

4. God [de Vader] heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

5. Want Hij [God] heft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan engelen, [maar aan Jezus Zijn Zoon ~ zoals 2:8-9 impliceert]

2. Waar het om gaat...

Vandaag [nu] hebben we een feestelijke dienst wegens officieel samengaan van Elim en Zout & Licht

- en hebben we plannen en ideeën voor de toekomst
- en zijn we enthousiast om te doen wat we geloven dat God tegen ons zegt en opdraagt te doen

Toch dienen we ons bewust te zijn van

- De traditie van het eerder spreken van God
- Het is één verhaal, Hebr.1:1 ~ God sprak eerst op vele wijzen en door vele profeten, maar in deze laatste periode van de tijd, spreekt Hij door de Zoon

We willen vasthouden aan wat eens zelf gesproken is door de Heer [de Zoon], nl. het Evangelie

- en dat overgeleverd is door hen die Hem hebben gehoord –
- en zo door alle generaties van de geschiedenis van de kerk (de gemeente) tot ons gekomen is.

>>**KERN**

We willen de waarschuwing [aansporing] van de schrijver aan de Joodse christenen van eeuwen terug, zoals we lezen in de brief aan de Hebreeën, serieus nemen:

- Ook voor ons is het gevaar dat we langzaam afdrijven of wegdrijven als schip uit zijn koers of als zeilboot van de kade...

We willen elkaar aansporen dat niets en niemand onze visie (ons gezichtsvermogen) vertroebelt...

- We willen van niets anders en van niemand anders onder de indruk zijn
- We willen niet verlamd worden door wat we horen en zien in deze wereld, maatschappij

Onze focus is op Jezus Christus en wat Hij spreekt (in Zijn Woord, de Bijbel) – dát willen we horen, en horen om te doen

Dat is het werkelijke fundament van gemeente zijn, ook van lokale-kerk-zijn:

1. Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, het begin en doel van de Schepping
2. Het Woord dat Hij is en dat Hij spreekt – de Bijbel als Gods Woord
3. Ons gebed en verkondiging: Laat Uw Koninkrijk kome – zichtbaar worden in ons en door ons in de wereld, dat is: in deze tijd en deze maatschappij waar we geplaatst zijn

Want alle dingen zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord blijft voor altijd; Matt.24:35; Hebr.1:11

- zie Hebr.13:8 Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

<<**SLOT**

3. “Ik Bouw Mijn Gemeente”

Deze Jezus heeft gezegd: Ik bouw Mijn gemeente. Matt.16:18

- Het is Zijn gemeente
- “Gemeente-bouw” moet je aan Hem overlaten...
 - de Professional!
- Zoals het gedeelte uit Hebréeën zegt: we moeten naar Hém luisteren, en luisteren om te doen wat Hij zegt!
- We moeten niet afwijken van Zijn plan

Wij zijn slechts *medewerkers* met Hem

- als zijn *volgelingen* van Jezus
- Wij zijn slechts amateurs, en vrijwilligers...

Theologische Orde:

(1)

Het begint bij ons geloof in Jezus als de Zoon van God – zoals ook Petrus’ belijdenis is: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”, Matt.16:16)

Het begint altijd met je **THEOLOGIE PROPER – wat je over God gelooft (1)**

(2)

Ons geloof in God – hoe we God zien en Hem kennen – **bepaalt hoe we Zijn werk – Jezus’ werk – zien: onze EKKLESIOLOGIE (2)**

Hij bouwt Zijn gemeente

EKKLESIA = gemeente – een groep mensen die tezamen worden gebracht voor een gemeenschappelijk doel.

(3)

Ons idee – geloof vanuit de Bijbel als Gods Woord – van de Gemeente, **bepaalt onze kijk op de wereld, de maatschappij en de toekomst en onze rol (taak als gemeente) daarin (3)**

Deze zijn onlosmakelijk van elkaar verbonden. En alleen Bijbels te onderbouwen van deze volgorde: het begint met God die de wereld zo liefheeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf (zie Joh.3:16)

Die Jezus kocht ons van zonde en dood en een god-loos (hopeloos) leven vrij (**door Zijn sterven aan het Kruis van Golgotha en Zijn opstanding uit de dood**) en bracht ons bij elkaar – Hij bouwt Zijn gemeente

En als Zijn kudde, Zijn lichaam, Zijn Tempel, Zijn priesters, medewerkers, hebben we een taak in deze maatschappij, in de tijd waarin specifiek wij hier in het nu leven.

4. Gemeente of Kerk... - wat is dat?!

Stil staan bij EKKLESIA en haar functie/ taak

“Groep mensen die tezamen worden gebracht voor een gemeenschappelijk doel”

- Wie brengt samen?
 - Jezus Christus – Hij bouwt met ‘levende stenen’ (1Petr.2:4-5 “...en kom naar hem toe als naar een levende steen (...) dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis...”
- Welke mensen?
 - Zij die, net als Petrus, belijden – vanuit hun hart zeggen dat ze geloven – dat Jezus de Messias, de Christus, is, de Zoon van de levende God; Matt.16:16
 - Zij die dat geloven, geloven het niet omdat ze lang gedacht en geredeneerd hebben en tot die conclusie zijn gekomen, maar omdat God de Vader het openbaarde, aan hen liet zien – Matt.16:17 en zie Ef.2:8
- Samen zijn – samen doen – zie ons motto...
- Alleen door samen te **zijn** kunnen we een gezamenlijk doel hebben dat we gezamenlijk **doen**

Jezus als Bouwer van de gemeente

- Als Degene die ons verlost en tezamen brengt als verlost – op een lokale plaats

Hij is nog steeds de Verlosser van de wereld, dus de verlost nemen toe

- Dwz de kring wordt groter
- En bij ons kan iedereen aanschuiven...!

Implicatie: Het gaat om mensen

- Niet om gebouwen – een *specifieke* locatie
- Niet om programma – een *specifieke* liturgie, de methode
- Niet om organisatie
 - – groter is niet vanzelfsprekend beter;
 - EN: het is dynamisch wanneer het om mensen gaat
- Jerry Cook (in boek “liefde, aanvaarding en vergeving”¹):
“wanneer het om organisatie gaat, worden mensen misbruikt, zijn ze de brandstof die de organisatie draaiende moeten houden (hun energie, tijd en geld).”
- Daarom: Net als leiderschap dient Organisatie in de gemeente (kerk) dienend te zijn.²

Dat is waarom we als Zout & Licht willen dat

Onze identiteit is

- Niet waar we zijn (kerk gebouw)
- Niet wat we doen (programma)
- Niet hoe we het doen (de organisatie)

Maar dat we het samen doen vanuit een ‘samen-zijn’ (*fellowship*)...!

¹ Dit Onderwijs is de basis geweest voor de start van “Zout en Licht,” begin jaren 90. Dit boek wordt dit seizoen gebruikt als gesprekstof op de kringen (2^e en 4^e woensdagavond van de maand).

² Leiderschap en Organisatie zijn voor ons de 4^e en 5^e dynamiek van gemeente-zijn.

5. Gemeente zijn we samen

Gemeente zijn we samen – is het centrum van waaruit alles beweegt en waarin het terugkomt...

We zijn een gemeenschap – kerk (EKKLESIA) – én dat is een groep mensen

- Waar je je thuis voelt en waar je thuis bent
- Gemist wordt als je afwezig bent
- Investeren in elkaar
- Relatie, fellowship
 - Meer dan samenkomst, zingen van liederen, bijbelstudie, preek, en weer naar huis gaan.
- WANT: Indien het niet uit en vanuit LIEFDE is, dan is het NIETS

Joh.13:34-35 – “Ik geef jullie [zijn leerlingen] een nieuwe gebod: elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad... dan zal de wereld (de maatschappij) zien dat je mijn leerlingen (discipelen) bent!”

- Alleen dan...
 - dus niet wegens kerkgebouw, de locatie, het programma, de liturgie (hoe belang die dingen ook ‘kunnen’ zijn)

NB.

- Het is geen mooi streven
- Geen kerk-filosofie of een ethisch streven – een goed doel
- Nee!: Jezus zegt het – Hij heeft het bedacht
- Anders is het niet en anders wordt het niet...

Nogmaals: het zit ‘m niet in de locatie per se of het programma of wat we organiseren...

Het zit ‘m in het feit dat we Zijn liefde voor onszelf kunnen ontvangen – Jezus houdt van jou! Niemand uitgesloten! - ...en dat we elkaar met die liefde – én daarmee die vergeving en aanvaarding – liefhebben!

6. Gemeenschappelijk doel ~ doel van de gemeenschap/kerk...

Dan hebben we vanuit die relatie met elkaar een gemeenschappelijk doel:

“Dan zal de maatschappij zien dat je mijn discipelen [leerlingen] bent”

We vertegenwoordigen Jezus en Zijn boodschap (Evangelie) van het Koninkrijk van God

- Dat alles uit God, door en tot God is
- Dat er hoopvolle toekomst is omdat Jezus Christus terugkomt
- Dat deze hemel en aarde zal worden opgerold als een boekrol (zie Hebr.1:10-12) omdat er een nieuwe hemel en aarde komt!

De ellende van deze wereld gaat dan wel voorbij...

- **MAAR** de mensen in deze ellende – de gevallen wereld, ziekte, pijn, verdriet, god-loos, hopeloos – hebben Jezus nodig

... **Want**

Net als Jezus naar de wereld kwam **omdat** de wereld een puin hoop is,

- hebben wij met elkaar de taak Hem te vertegenwoordigen als zijn gemeente (EKKLESIA, gemeenschap) door in de kracht van de Heilige Geest naar het verlorene uit te reiken

Die taak, zó gemeente zijn, is dan ook niet voor zondag alleen

- Het is voor alle dagen
- Het is niet voor een specifieke locatie (“kom naar de kerk”)
- Het is voor elke plek en plaats
 - omdat de leden van die gemeenschap (gemeente, kerk, EKKLESIA) (“het goede zaad van het Koninkrijk”, Matt.13:38) uit elkaar gaat
 - en als het **zout van de aarde** en als het **licht van de wereld** in deze wereld [maatschappij] *effectief aanwezig is* (Matt.5:13-14)
 - [want: De akker is de wereld, Matt.13:38]

Wanneer we dan geregeld bij elkaar komen, komen we als gemeente bij elkaar

- “Je gaat niet naar de kerk, nee, de kerk komt tezamen” (Jerry Cook)
- We komen om
 - *elkaar* te ontmoeten, God te aanbidden (Dynamiek 1, Aanbidding)
 - *elkaar* op te bouwen (gebed, bijbel, getuigenissen, voorbede, gaven van de Geest, onderwijs, herstel, pastoraat, ...) (Dynamiek 2, Opbouw)...
 - ...EN om dan weer de wereld in te gaan om Jezus te vertegenwoordigen, het Evangelie uit te leven en mensen in contact brengen met Jezus als de Levende Heer die in ons leeft en met ons is (vermenigvuldiging, Dynamiek 3, Vermenigvuldiging)

...WANT we kunnen onszelf niet veroorloven om ons van de mensen om ons heen af te zonderen!

Jerry Cook: “Veel kerken zijn vandaag een *eilandje* van irrelevantie [onbeduidendheid] in een zee van wanhoop.”

7. Conclusie

>>**KERN** [*herhaling*]

We willen de waarschuwing [aansporing] van de schrijver aan de Joodse christenen van eeuwen terug, zoals we lezen in de brief aan de Hebreeëen, serieus nemen:

- Ook voor ons is het gevaar dat we langzaam afdrijven of wegdrijven als schip uit zijn koers of als zeilboot van de kade...

We willen elkaar aansporen dat niets en niemand onze visie (ons gezichtsvermogen) vertroebelt...

- We willen van niets anders en van niemand anders onder de indruk zijn
- We willen niet verlamd worden door wat we horen en zien in deze wereld, maatschappij

Onze focus is op Jezus Christus en wat Hij spreekt (in Zijn Woord, de Bijbel) – dát willen we horen, en horen om te doen

Dat is het werkelijke fundament van gemeente zijn, ook van ons als lokale-kerk:

1. Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, het begin en doel van de Schepping
2. Het Woord dat Hij is en dat Hij spreekt – de Bijbel als Gods Woord
3. Ons gebed en verkondiging: Laat Uw Koninkrijk come – d.i. zichtbaar worden in ons en door ons in de wereld, dat is: in deze tijd en deze maatschappij waar we geplaatst zijn *en het Evangelie van Jezus Christus uit-leven*

“Want alle dingen zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord blijft voor altijd,” zegt Jezus, Matt.24:35; en zie Hebr.1:11

- zie Hebr.13:8 Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

<<SLOT

Daarom

- Wanneer je niet in Hem kent, laat een christen, een volgeling van Jezus, Hem aan jou voorstellen (introduceren)

Daarom, als christenen, laten we

- In Jezus geloven
- Hem vertrouwen
- Hem gehoorzamen
- Met Hem leven
- Hem aanbidden en vereren
- En Hem – Jezus Christus, de Zoon van God, verkondigen in deze tijd en maatschappij!

<<Oscar Griffioen
09.2015

Oscar Griffioen
KERK ZIJN... (Hebr.2:1-5)