



*Op weg naar Krasnoturinsk*

## Reisverslag Rusland 22-29 oktober 2015

Beste mensen,

Hierbij een kort verslag van mijn reis naar Rusland van afgelopen week.

### Nikolay

In de laatste mail schreef ik dat Nikolay Sudakov uit PerwoUralsk voor de tweede keer in ons midden zou zijn om ons te bezoeken en in de gemeente Zout & Licht in Hilversum te dienen. Naast zijn lesgeven op de trainingsschool, preek op zondag en het verzorgen van de Algemene Bijbelstudie op woensdagavond, bezochten Anneke en ik met hem (als touristen) Den Haag en Gouda. Samen met hem vloog ik naar Rusland vorige week donderdagavond (beter: vrijdagnacht, 0:15 uur).



*In Alepajevsk (vertaalster Asja)*

### Alepajevsk

Alexei Tsernoskutov haalde ons van het vliegveld van Jekaterinnenburg. Na een lunch in het office van de kerk in PerwoUralsk, ging ik samen met Alexei direct naar Alepajevsk, een stadje zo'n 3 uur rijden met de auto, om daar in de gemeente te spreken. Eén van de oudsten in Asbest is daar nu ongeveer 10 jaar voorganger. Erg leuk om hem weer te ontmoeten en te spreken. Zoals u zich misschien herinnert, hebben we als gezin 6 jaar in Asbest gewoond om een Missionary

Training Center te helpen opstarten en de eerste jaren te leiden. In Alepajevsk ontmoette ik ook twee studenten uit het tweede jaar van het MTC. Zonder het met trots te bedoelen, vond ik het geweldig bemoedigend om "vrucht" van ons werk van jaren geleden te zien.



*Avonddienst in Alepajevsk*

### Atsjiet en Krasnoturinsk

Afgelopen zaterdag waren we met een groep uit PerwoUralsk om de huiskerk in Atsjiet te bezoeken. Weer in de auto. Dit keer gelukkig maar 2 uur. Deze huisgemeente begon 3 jaar geleden met 3 vrouwen in een stadje waar geen enkele kerk is. Nu is het een "groep" van ongeveer 10 mensen. Ik sprak over Johannes 13, waar staat dat wanneer we elkaar liefhebben en dienstbaar zijn, dit het grootste getuigenis of bewijs is dat we Jezus volgen. Een andere lange reis was naar Krasnoturinsk bijna 400 km naar het noorden. Daar deden we op de heenweg (met Alexei achter het stuur) 5 uur en op de terugweg (in de nacht) 6 uur over. Dit wegens hevige sneeuwval. Het blijft voor mij aan mensen die afstanden in Nederland gewend zijn, erg moeilijk uit te leggen dat het 'zin heeft' om zo'n 11 uur in de auto te zitten voor een preek en lunch na afloop van *slechts* 3 uur... Maar gezien de reacties aldaar, was dit het zeker waard.

### PerwoUralsk

De rest van de dagen besteedde ik in onze oude woonplaats. Op zondag mocht ik in de twee zondagse diensten spreken. Op dinsdag-

en woensdagavond was het seminar over "Geestelijke disciplines" waartoe ik alleen een globale inleiding heb gehouden, aangezien de 10 disciplines (zoals o.a. gebed, vasten, aanbedding, eenvoud, dienstbaarheid, Bijbelstudie) onmogelijk in detail uit te werken zijn in tweemaal 2 uur. Wie weet komt er een vervolg... Uiteraard "moest" ik – wat een voorrecht! – het drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum bezoeken om daar tot deze jonge christenen te spreken vanuit de Bijbel.



*Samen eten na de dienst in Atsjiet*

## Kenia

Ik zal van 9 tot en met 28 november in Kenia zijn. Daar zal ik Nikolay weer zien voor de voor de jaarlijkse leidersconferentie en om les te geven op de Bijbelschool in Nairobi van pastor Kim. Ook zullen we, zoals Kim gepland heeft, een weekend naar Mombasa gaan (wat aan de kust ligt en overwegend Moslim is) om daar een gemeente en Bijbelschool te bezoeken.

Hartelijk dank voor jullie trouwe steun in gebed en support. Het doet ons (mij) altijd erg goed om te zien dat we nog steeds partners achter ons hebben staan die dit werk in Rusland (en Kenia) mogelijk maken. Ondanks dat we niet meer in Rusland wonen (zoals van 2000 tot zomer 2010) is het werk en de vriendschap wederzijds met de kerk(en) in de Oeral niet minder geworden. Mijn visum loopt af eind dit jaar. Maar de gemeente van Nikolay zal weer een uitnodiging maken om een nieuw multiple-entry jaarvisum aan te vragen.

Met verwachting zie ik uit wat God verder gaat doen tot opbouw van gemeenten en de toerusting van leiders tot de glorie Zijn naam. Anneke en ik nemen aan dat u met ons dit zelfde verwacht.

Graag uw gebed voor een veilige reis naar/uit en in Kenia (zeker wat betreft de geplande nachtelijke autorit naar Mombasa).

Na mijn reis uit Kenia, zal ik u daar ook over berichten.

Nogmaals dank voor alles en Gods zegen en hartelijke groet namens Anneke en de kinderen,

Oscar Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support. Met name in Rusland voor het coachen van nieuwe, jonge leiders in/voor gemeenten en de rehabilitatiecentra. Dat betekent dat we steeds weer opnieuw afhankelijk zijn van giften. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. **IBAN: NL88INGB0687417260** o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar)



*Met Nikolay en Willy uit Zuid-Afrika (m) die te gast was in PerwoUralsk*