



Weg naar Nishi Takil

Reisverslag Rusland (18-25 februari 2016)

Beste mensen,

Dank voor jullie betrokkenheid en gebeden de afgelopen week toen ik naar PerwoUralsk in de Oeral in Rusland was. Alles is goed gegaan en het was een gezegende tijd om vriendschapsbanden met verschillende mensen en kerken (gemeenten) weer aan te halen.



Veel sneeuw, maar niet koud

Ik krijg het gevoel dat ik steeds hetzelfde schrijf in mijn verslagen, aangezien ik op dezelfde plekken kom en steeds 'het zelfde' doen, namelijk preken, seminars geven en fellowship hebben (eten!) en plannen voor de volgende reis maken...



Met Konstantin, pastor Nishni Takil

Om die reden houd ik het dan ook maar kort en hoop ook dat de bijgevoegde foto's genoeg tot de verbeelding spreken.



Mannendag in het Rehabcentrum

In PerwoUralsk, mocht ik op de zondag in de twee diensten spreken en na de preek in de tweede diensten reden we onmiddellijk naar Nishni Takil (zo'n 2 uur rijden). Met de voorganger Konstantin probeerde ik te herinneren wanneer ik daar voor het laatst was. Dat moet in 2009 zijn geweest toen we nog in Rusland woonden. Geweldig dat deze gemeente sinds die tijd verdubbeld is in leden (nu ruim 250 mensen).

Op zaterdag ben ik weer in Atsjiet geweest, zo'n 3 uur rijden richting het westen. Deze gemeente is bijna verdubbeld: vorige keer waren er nog maar 4 vrouwen die als christen in dat dorp bij elkaar komen, nu waren er 3 personen meer die de laatste maanden in de dienst zijn. Klinkt als een grapje, maar voor deze groep die al ruim 2 jaar tezamen komen erg bemoedigend dat er nu groei te zien is.

Op het rehabilitatiecentrum heb ik op zaterdagochtend gesproken voor de rehabilitanten en op dinsdag 23 februari was ik daar ook tezamen met ruim 140 mannen uit de gemeente van de PerwoUralsk-kerk: deze dag was een feestdag in Rusland, de dag van de beschermers van het Vaderland. Sinds 3 jaar gebruiken de mannen van de kerk deze dag om tezamen te komen om naar een preek te luisteren (die ik dit keer mocht verzorgen) en dan is er tijd voor fellowship: de sauna, voetballen, en de BBQ... Dat was goed te doen: het was over dag -2... Dit alles ter wille van relatiebouw!



Mannendag, buiten eten...

Naast een leidersseminar op woensdagavond, was ik ook uitgenodigd om op de kring van de betrokken zendingen in PerwoUralsk te zijn. Ook hier weer eten...



Kring met de Missiengroep

Plannen

Voor dit jaar hebben we (Nikolaï, Alexei en ik) de volgende plannen gemaakt tot de zomer:

- Nikolaï en ik zullen les geven op de Bijbelschool van Kim in Nairobi (Kenia), 4-15 april
- Alexei en zijn vrouw Olga zullen naar Nederland komen en spreken etc in de gemeente hier in Hilversum, 3-10 mei

- Ik ben uitgenodigd om naar PerwoUralsk en Asbest te komen van 19-30 mei.
- Nikolaï komt met zijn vrouw Zenya en hun dochter Lisa naar Nederland van 17-24 juni (deels voor vakantie en deels ter wille van onderwijs in Zout & Licht Hilversum)
- Anneke en ik zullen deelnemen aan de jaarlijkse zendingsconferentie in PerwoUralsk, 4-13 juli



Met vertaalster Lana

Betrokkenheid

Dank voor jullie gebeden, steun en financiële zegen waardoor we nog steeds tot zegen kunnen zijn in Rusland...! We zijn God erg dankbaar voor jullie trouw en partnerschap hierin.

Gods zegen, hartelijke groet van Anneke en de kinderen en tot mails/ziens,

Oscar Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support. Met name in Rusland voor het coachen van nieuwe, jonge leiders in/voor gemeenten en de rehabilitatiecentra. Dat betekent dat we steeds weer opnieuw afhankelijk zijn van giften. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGB0687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)
