



LAATSTE NIEUWS: IN SEPTEMBER STARTEN WE MET FOLEZA MET SPECIAAL ONDERWIJS VOOR O.A. INA EN MARJO EN NOG ENKELE ANDEREN , WE STARTEN MET 3 OCHTENDEN IN DE WEEK. DE JUF IS BEKEND, DE LOCATIE IS BEKEND... MAAR WE STARTEN IN GELOOF DAT GOD VOORZIET IN DE FINANCIËN...HELP JIJ EEN HANDJE?? (300 EURO PER MAAND / FULLTIME SALARIS ALBANESE JUF)

Nieuwsbrief Johan & Zwanie

Erseke, Albanië, juli 2016

De Albanese komen eraan..

Op 18 juli staat ons vertrek naar Nederland gepland. Deze keer nemen we 5 Albanese kinderen mee, die er naar uit zien om jou te ontmoeten. Met de auto 2500 kilometer rijden is steeds weer een hele toer. Slapen in een hotel (voor enkelen voor het eerst) samen een mooie reis maken, samen zingen in de auto...

Wil je ons allemaal ontmoeten?

We houden van zwemmen, van pretparken, van lekker eten, een boswandeling , een vaartochtjeneem ons bijvoorbeeld een dagje mee uit! Financieel is de reis met 5 kids een hele uitdaging, mogelijk kun jij een stukje helpen.

Van modderbad naar kinderkampen

Het is inmiddels 6 weken geleden dat we in Erseke en met name rond het kamp onaangenaam verrast werden door opnieuw modderstromen. Hield de moddersstroom de eerste keer 200 meter van het kamp op, nu zat de modder vrijwel overal...vele centimeters dikke grijze prut. De boilers van 350 liter dreven in de kelder en het sportveld was een chaos. We zijn 95% klaar met opruimen en herstellen. Dit is ongeveer wat er verricht is: Ongeveer 50.000 kilo modder is met de hand en met scheppen verwijderd. Er zijn ongeveer 1000 uren gewerkt, door een grote groep mensen. Herstelwerkzaamheden aan boilers (300 liter per stuk) en heatsysteem. De waterputten op 60 en 100 meter diep, noodzakelijk voor het drinkwater moesten volledig worden schoongebleden. Gras opnieuw gelegd of ingezaaid etc. etc. iedereen liep op het laatst op zijn tandvlees. **Maar eindelijk...**

De eerste week met de dagkampen voor kinderen in Erseke was een geweldige start na zoveel tegenslag en de eerste week kamp zit erop. Heerlijk al die kinderstemmen en de bedrijvigheid op alle plaatsen in

en rond het kamp. Nu nog 11 weken kinderkampen voor kinderen in diverse leeftijden en uit heel Albanië. Leuk al dat plezier.. maar bidt met ons dat God kinderharten aanraakt en levens verandert. **Albanië heeft een nieuwe generatie met een oprecht en toegewijd hart dringend nodig.**

Nieuwe bewoners Ina en Marjo

We waren 29 jaar toen we voor het eerst 9 kinderen tegelijkertijd in huis hadden...en de geschiedenis herhaalt zich. Leuk zo'n huishouden maar tegelijkertijd een enorme uitdaging. Elk van de 9 kinderen te geven wat ze nodig hebben is soms een soort kunst...hoe helpen we bijvoorbeeld Marjo om te leven in een gezin...dat is heel wat voor hem en voor ons als je 12 jaar vrijwel geen opvoeding en structuur hebt gehad. Diverse keren wilde hij weglopen...maar als ik dan met hem een optelsommetje maak over wat hij nu heeft en wat als hij weer terug gaat naar de oude situatie...Hartverscheurend als deze stoere jongen dan breekt en huilend op de grond valt...



Bid voor Marjo, de muren om zijn hart zijn nog niet van beton en help hem en ons het juiste te doen. Officieel hoort Marjo in de 7^e

klas...maar ja wat als je vrijwel niet kunt lezen en schrijven. Speciaal onderwijs stond al op het verlanglijstje maar nu is het noodzaak geworden. Na de zomer met 3 ochtenden speciaal onderwijs, voor Marjo, voor Ina en enkele andere kinderen uit Erseke. We hebben een juf, we hebben een gebouw...maar er is (nog) geen geld. Voor 300 euro drie ochtenden een juf speciaal onderwijs en daarnaast fulltime met ons samenwerkend voor Foleza is een koopje voor Europese begrippen.



Ina het meisje wat maanden onbegrijpelijkerwijs in een tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen zat, begint langzaam haar draai te vinden. Ze begint zelfs langzaam te geloven dat ze niet gek is...wat ze zo vaak heeft gehoord. In Nederland zou ze het stempeltje



autisme mee gekregen hebben...soms zelfs wel handig als zij de afwas doet..elke vork en lepel keurig op zijn plaats. Ina is stil en speelt uren met de lego, fijn als je nog even mag/kunt spelen. Ze is erg afhankelijk en dankbaar voor alles wat ze krijgt.

Vorige week zijn we een dag wezen zwemmen, ze zijn allemaal gek op water...sindsdien is de lach op Ina haar gezicht niet meer weg te denken.

Schoongespoeld misschien met langzaam gewonnen vertrouwen dat ze beseft dat ze hier mag blijven wonen.

Erisa, zusje van Marjo.

Na onze dringende oproep (vorige nieuwsbrief) voor fondsen voor een mogelijk operatie in Griekenland voor Ersisa reageerden diverse mensen. Bedankt daarvoor.. echter dit was te weinig om stappen te gaan ondernemen.

De overheid heeft in de afgelopen tijd de operaties in Tirana betaald. Ersisa is inmiddels bij moeder thuis dat houdt in op een sofa liggen, in een 1 kamer hok, en hopen dat er af en toe wat te eten is...geen douche, geen geld voor luiers..en maar wachten tot het misschien straks wat beter gaat. Vreemd hoe onze betrokkenheid bij dit gezin er toe geleid heeft dat Marjo nu bij ons woont. Deze week was Marjo met ons weer voor het eerste even thuis, grote tranen gaven aan dat ondanks alle ellende is zijn leven er een band is met zijn moeder en zusjes.

De sociale dienst vroeg vorige week of we geen plaats hebben voor Erisa... goeie vraag, maar wat is het antwoord?

Foleza "where children take flight"



13 weken zomervakantie.

Elk kind zou smullen van deze boodschap, zoveel vakantie. De keerzijde is dat de dagelijks structuur danig veranderd, en de kinderen de hele dag thuis zijn. De komende weken zijn er diverse kampen waar afhankelijk van hun leeftijd altijd 1 of meer van de kinderen aan mee kunnen doen of als leiding meedraaien.

Op 18 juli gaan wij richting Nederland. Albanie, Montenegro, Bosnie-Herzegovina, Kroatie, Slovenie, Oostenrijk, Duitsland, Nederland. Wij komen met 5 kinderen voor ongeveer 6 weken. In Erseke komen Mark en Ruthie Stocher in ons huis wonen en voor de andere 4 kids zorgen. Voor iedereen een leuke break midden in de vakantie. Bidt met ons voor vrede en bescherming op reis.

Foleza gezinshuis

In deze dagen ligt er een nieuw verzoek voor het opnemen van twee kinderen in het gezinshuis. In afwachting van een rechtszaak "hangt" dit nog even in de lucht. Officieel is de licentie van het huis tot maximaal 10 kinderen, Kristina wordt volgende week 18 jaar en telt dan voor de overheid niet meer mee. De kinderen in ons huis maken het goed. We zien veranderingen waar we eerder alleen op konden hopen.



Mocht je niet meer bij kunnen houden hoe de kinderen ook al weer heten, hier komen hun namen: **Kristina (bijna 18) Amarildo(16) Ina(14) Kludja(14) Marinela(13) Marjo(12) Marcello(10) Lily(8) Emanuel(7)**

Bidt voor hen en noem ze bij naam! (ik heb u bij uw naam geroepen...weet je nog hoe God jouw riep)

Foleza programma

Het Foleza programma is groeiend en volop in ontwikkeling. Soms is de snelle groei en in dit geval het vele extra werk op het kamp en de bijplaatsing van twee kinderen een belemmering om alle basis zaken snel op orde te krijgen.



De stand van zaken op dit moment:

- Het gezinshuis "House of Hope" heeft 9 kinderen
- De dagopvang (ligt stil inde zomer) heeft 16 kinderen
- Speciaal onderwijs start in september
- Er zijn 6 gezinnen die we (financieel) ondersteunen
- Een adoptieprogramma is in ontwikkeling, maar de eerste 3 kinderen / gezinnen kunnen al geholpen worden
- Het kledingmagazijn onder ons huis voorziet elke maand voor meerdere kinderen in nieuwe kleding
- De nieuwe website is (nu met 6 weken vertraging) in de maak

Onze medewerkers:

Zhuli en Rozela de twee zussen die fulltime voor Foleza werken en bij ons in huis wonen.

Valter en Manjola een jong stel met twee jonge kinderen. Beiden helpen op het dagprogramma en groeien naar een leidinggevende taak.

Beta is de juf die al de leiding had over de twee uren les op het dagprogramma. Inmiddels is Beta onze vertaalster, helpt met de vele rapporten en gaat, zoals het er nu uitziet 3 ochtenden les geven op ons speciaal onderwijs programma.

Anna is een juf die een fulltime baan heeft en in de middag twee uren helpt op het dagprogramma bij het vele huiswerk.

Sana is onze hulp inde huishouding die twee ochtenden inde week helpt ons grote huis schoon houden/ maken.

Een groot cadeau

Achter ons huis wordt hard gewerkt aan een balkon (4 x 8 meter) onder het balkon en vast aan de garage komt mijn werkplaats. Met veel kids in en rond het huis, was de mogelijkheid om te werken naast het huis een wens. Dankzij een grote gift kan al het werk in 1 x worden uitgevoerd.



In de werkplaats en met behulp van de gereedschappen heb ik inmiddels nieuwe kasten en tafels voor de bijbelschool

gemaakt, de grote keuken in de bijbelschool gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. Heel veel grote en kleine electra klussen gedaan (en inderdaad geleerd van het Albaneze systeem, waarbij het niet uitmaakt welke kleur je gebruikt, of gewoon alles door elkaar...effe testen?)

Wil je ons (ook)financieel helpen?

Giften voor onze ondersteuning en voor het werk van Foleza kunt u overmaken via onze kerk "Zout en Licht" te Hilversum.

100% van uw giften komen in Albanië aan.

Giften voor Albanian Outreach Erseke

IBAN: NL88INGB0687417260

o.v.v. Johan & Zwanie (prive)

of o.v.v. Foleza

Ons mail adres: jozwaduidendstra@gmail.com

Tel: 06-48563625

Skype: duizendstraatjes

www.stapvoorstap.weebly.com (over ons)

www.foleza.org

Gebeds onderwerpen:

Bidt voor:

- *de nieuwe bewoners, Ina en Marjo*
- *een veilige reis naar Nederland*
- *de kinderen die hier achterblijven, dat ze een fijne tijd zullen hebben bij de vervangende gezinshuisouders*
- *de ontwikkelingen omtrend het speciale onderwijs en de leerkracht*
- *de voortgang van de ontwikkeling van de website*

We zijn God dankbaar voor:

- *De mooie momenten die we hebben met de kinderen en de manier waarop ze de nieuwkomers in hun hart hebben gesloten*
- *Jullie trouwe gebeden*