



Jekaterinnenburg

Gebedsmail Rusland voor onze reis deze maand

Lieve vrienden,

Na een goede zomer en aanvang van het nieuwe seizoen in kerk en werk, hebben we zojuist een 'drukke' week achter de rug met Alexei en Olga en hun dochter Anja. Ze waren van 26 september tot en met 4 oktober bij ons in Hilversum. Ze vierden hier hun vakantie en samen waren ze in de dienst afgelopen zondag 2 oktober waar Alexei sprak in Zout & Licht Hilversum.



Mooi fietsweer!

Komende week gaan Anneke en ik weer naar hen toe: Vrijdag 14 oktober vliegen we samen via Moskou naar Jekaterinnenburg. We blijven daar tot en met maandag 25 oktober. Op het programma staat, naast een aantal bezoeken voor onderwijs op het drugsrehabilitatiecentrum en spreken in de gemeente van PerwoUralsk, ook weer een bezoek aan Asbest. Afgelopen mei was ik daar om les te geven over Evangelisatie en Zending op het Asbest Bible College. Ik werd toen gevraagd een tweede deel te doen. Dat gaat er nu dus van komen: het weekend van 15 en 16 oktober zijn we daar.

Verder zijn er ideeën van Nikolay en Alexei (pastors van de gemeente in PerwoUralsk) om ook naar de gemeente in Nishni Takil en Jekaterinnenburg te gaan. Hoe dan ook, weer beslist géén saai programma.



Alexei met Anja in de Efteling

Maar waar ik het meest enthousiast over ben, is de tweede conferentie voor de oblast (provincie) van Jekaterinnenburg die dit jaar georganiseerd wordt van en door evangelische kerken ter wille van eenheid, opbouw en gebed. Die dag (zaterdag 22 oktober) worden er zo'n 600+ leden van diverse kerken verwacht. Naast mij zal ook een bevriende voorganger, Willy Du Toit uit Zuid-Afrika, spreken. Het lijkt ons een geweldige beleving om tezamen zoveel gemeenten en steden en dorpen te vertegenwoordigen en samen te werken aan eenheid en meer effect en succesvol te worden als het gaat om gemeente/kerk zijn in deze wereld en deze tijd.



Anneke vertaalt Alexei in Zout & Licht Hilversum

Uiteraard graag uw gebed en voorbede voor deze reis (ook voor de kinderen die thuis blijven!). We zijn God dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn en die we kunnen aanpakken met Gods leiding, hulp en mede ook door uw steun in gebed en support.

Net als na vorige reizen, zullen we weer verslag doen van deze trip.

Dank alvast voor uw gebedssteun!

Gods zegen en hartelijke groet en tot mails/ziens,

Oscar en Anneke Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)
