



Regen... heel veel regen...

Reisverslag Kenia (14-25 november 2016)

Beste mensen,

Op de laatste dag van de twee weken in de Bijbelschool in Nairobi waren er dan 'eindelijk' 15 studenten op de Bijbelschool in Nairobi. De eerste dag dat ik les gaf waren er maar 7. Kim verwachtte er 20. Mijn ervaring was al dat de eerste week van de sessie van een maand (de Bijbelschool is in april, augustus en november/december) de studenten druppelsgewijs binnenkomen vallen. Sommigen komen uit Congo of Tanzania, anderen "gewoon" uit Kenia, maar dan uit gebied waar weinig openbaar vervoer is en men alsnog dagen onderweg is voor men in Nairobi arriveert. Dit keer speelde



Studenten November 2016

zeker ook het slechte weer mee: niet eerder heb ik zoveel regen gezien in Nairobi dan deze twee weken. Tot ik kwam, zo begreep ik, was het heet (meer dan 30 graden) en droog (sinds mei). De

term "slecht weer" is dan ook maar betrekkelijk: men vreesde voor een regenseizoen (november) zonder regen en men maakte zich grote zorgen om de oogst en het vee. De regen die met mij kwam (hoewel ik eerlijk gezegd anders wenste voor mezelf) was dus gewoon nodig en een zegen voor het land en het volk. Het nadeel dat dit met zich meebracht is wel dat niet geasfalteerde wegen onbegaanbaar werden en men dus niet of zeer moeizaam kon reizen.



Nikolay vertalen

Nikolay kwam een aantal dagen later aan uit Rusland. Ik was gevraagd les te geven over "Ekklesiologie" (de doctrine van de kerk en wat het betekent om kerk te zijn en hoe dat vorm te geven in onze tijd en cultuur) en Nikolay, die ik ook weer vertaalde, over de doctrine betreffende Jezus als de Christus, de Zoon van God

(zijn persoon en zijn werk/ bediening in verleden, heden en toekomst)

Leidersconferentie

Kim had ook voor de tweede week 'last minute' een leidersconferentie ingelast, zodat we naast de Bijbelschool ook daar mochten (moesten) spreken, naast o.a. Pastor Ronnie uit Zuid-Afrika en een zendingsechtpaar uit Oekraïne dat in noordwest Kenia werkzaam is. Zo'n 230 pastors en leiders uit Kenia waren bij elkaar. Erg bemoedigend om de passie voor Jezus, de gemeente en de verspreiding van Gods Koninkrijk te zien in deze mannen en vrouwen.



v.l.n.r. Nikolay, Ronnie, team uit Oekraïne en Kim

Ik ben weer erg dankbaar om te zien hoe God ons aan elkaar geeft tot opbouw, bemoediging en aansporing tot groei in elk opzicht. Dankbaar ben ik voor de samenwerking en vriendschap met Kim en Nikolay voor de gemeente en het zendingsveld. Niet in de laatste plaats voor jullie als vrienden en partners in steun en gebed voor het werk dat we dan zo gezamenlijk mogen doen.

Plannen

Anneke zal van 7 tot en met 14 december naar Kenia gaan. Ze is door Alexei en Olga, ook uit Rusland en die in september bij ons waren in Nederland, gevraagd om mee te komen met hen om hen te vertalen op een jeugdconferentie bij de Maasai. Zij gaat dus de veilige stad Nairobi uit om naar "malaria-gebied" te

gaan. Gelukkig hebben we goede beschermende medicijnen.

Net als u voor mij gedaan hebt, graag uw gebed voor haar: voor de reis (met name de binnenlandse autorit naar het gebied van de Maasai), voor het vertalen van de preken en onderwijs van Alexei (Russisch-Engels) en bescherming van gezondheid (malaria, "vreemd" voedsel, etc.)

Nikolay en ik zullen, zo mogelijk, weer naar Kenia gaan voor de Bijbelschool in april (na de Paasdagen), voor een twee week of twee.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie gebed en voorbede en jullie steun (niet in de laatste plaats uw financiële giften die deze reis weer mogelijk maakte).

Hartelijke groet, tot mails/ziens en Gods zegen,

Oscar Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGB0687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)
