



December 2016

Erseke, Albanie

Ongelooflijk?

Op de terugweg naar huis in Erseke werden we in Tirana aangehouden bij een verkeerscontrole. De agent die ontdekte dat we Nederlanders waren, riep "ongelooflijk".

Eerlijk gezegd nog niet één agent ontmoet die iets weet van onze taal, maar direct wisten we wat we boven deze nieuwsbrief zouden schrijven.

....het is ongelooflijk...(in onze vertaling "wauw" !)

We hebben een leuke tijd gehad in Nederland en mensen die supporters zijn geworden, worden vrienden die je beter leert kennen. In onze kerk leren we steeds meer mensen kennen en bij binnenkomst weten we: dit is de club van mensen waar wij bij horen. We dienen de kerk in Albanië en zijn deel van de kerk in Hilversum. Zending zoals zending bedoelt is. Bedankt dat je onze vriend bent! We kregen geld voor schoenen voor de kids en een mevrouw die we niet kennen maakte een lange reis



Doneer je Duplo, Lego, Autotjes, Poppen, nette gedragen schoenen, jassen, kleding voor de kinderen in Albanie. Heb je andere ideeën om te helpen, mail of skype ons!

om ons Duplo te brengen. Van een ander kregen we een duplotrein, van weer anderen schoenen en kleding, brillen etc. etc...super bedankt allemaal!

....het is ongelooflijk...

De laatste kilometers naar huis (elke keer 2500 km in totaal) gaat onze auto vanzelf harder rijden en ons hart sneller slaan. De kinderen waren deze keer niet exact op de hoogte van het tijdstip dat we thuis zouden zijn. Tobi, onze hond, was de eerste die door het dulle het huis inrende en iedereen begroette.

...vervolgens vloog de deur open en kwamen onze kids naar buiten gestormd voor innige knuffels en weerzien. Binnen een uur zijn Mark en Ruthie (degenen die ons vervangen als wij er niet zijn) weer naar hun eigen huis en zijn we weer thuis in ons bijzondere gezin, zoiets als van het droge direct in het diepe.

....het is ongelooflijk...

De winter is gekomen en de eerste nacht in Albanie was het minus 14 graden, en overdag 5 onder nul. De volgende ochtend was het in onze huiskamer 11 graden...brrrrrr....en dat elke ochtend weer en voordat de enige houtkachel de ruimte wat verwarmd zijn we enige tijd verder.



..Ik hef mijn ogen op naar de bergen, dit is het uitzicht vanuit onze huiskamer

Nu hebben wij geld en de mogelijkheden en kunnen we, indien nodig, tijdelijk een gaskachel bijplaatsen. Maar wat als je elke dag opnieuw je hout moet hakken voor dat ene kacheltje voor de verwarming waar je ook nog op koken moet. Dus geniet van je centrale verwarming en je slimme thermostaat en bedenk af en toe dat dit niet overal zo gewoon is.

....het is ongelooflijk...

Ruim 650 schoenendozen met cadeautjes voor kinderen konden we deze week ophalen (met we bedoelen we wij en andere mensen van het team samen). In vrijwel alle dorpen rondom Erseke worden de dozen deze dagen uitgedeeld aan de schoolkinderen. Samen met hun geschenkdoo's krijgen ze een boekje in het Albanees waarin het evangelie wordt uitgelegd. Bidt dat deze informatie over onze liefdevolle



Snel naar huis met je schoenendoos

Vaderdoordringt in de harten van deze kinderen. Vorig jaar kregen alle schoolkinderen in Erseke zelf zo'n schoenendoos en werden daarbij uitgenodigd om 12 weken lang elke zaterdag naar een kinderprogramma te komen

in de kerk. (de organisatie achter deze schoenendoos actie had tevens voorzien in lesmateriaal voor kinderen in het Albanees...super verzorgd en tot grote zegen!) Nu, bijna een jaar later, is er nog steeds elke zaterdagochtend een meeting voor kinderen en veel van hen kwamen toen voor het eerst van hun leven in een kerk en hoorden over Jezus. Op zondagochtend is de kindergroep dankzij dit geheel gegroeid naar ruim 40 kinderen. Is dit de nieuwe generatie Albanese christenen? Bidt voor de leiders van dit werk. (Doni en Gail Lilo)

....het is ongelooflijk...

Het **sponsorprogramma** begint op "stoom te komen" (**Ben jij al sponsor? Start vandaag**) 10 mensen zijn in enkele maanden tijd sponsor geworden voor een kind en zijn/haar familie in Albanië. Directe impact in het leven van kinderen, het geeft weer een beetje hoop, het opent financieel "deurtjes" die er eerst niet waren. Daarnaast kunnen we de contacten opbouwen en ook op andere manieren de families ondersteunen. Zwanie en ik maken deze dagen 15 grote kerstpakketten, met vooral veel rijst, olie en meel maar ook de extra's die mensen zelf niet zouden kunnen kopen, zoals lekkere koeken, chips etc. Daarnaast ook sjalen en mutsen voor de kinderen in het betreffende gezin en tandpasta, zeep, wasmiddel etc. We hebben al meer uitgegeven dan uw sponsorbedrag van 33 euro per maand, **misschien wil jij voor kerst iets extra doen voor je sponsorkind en zijn/haar familie?**

....het is ongelooflijk...

We waren precies 1 dag buiten Albanië toen vanuit Tirana de eerste officiële controle kwam van de overheid voor het Foleza programma en met name voor het kinderkuis.



In het afgelopen jaar hebben we, met hier en daar hulp, zelf moeten uitzoeken wat er nodig was aan rapporten voor de kinderen, hygiëne zaken, regels etc. etc.

Oh, wat waren ze hier nerveus...want wat als?... We zijn ruimschoots geslaagd wat de controleurs betreft!

Dit is een **geweldige gebedsverhooring**, de overheid in Albanië is niet consistent in deze zaken. Al heel veel organisaties zijn met alle goede bedoelingen in grote problemen gekomen. We kregen uiteraard hier en daar wat aanwijzingen voor (bij)zaken die nog geregeld moeten worden. Bidt voor onze "juf" Beta die sinds de zomer fulltime voor Foleza werkt en ook in overleg met ons alle rapporten heeft geschreven. Ze is recht door zee, oprecht en een zeer toegewijd christen. Misschien wil jij helpen haar salaris te betalen ?? (fulltime slechts 340 euro per maand)

....het is ongelooflijk...

Plannen voor korte en lange termijn borrelen naar boven. We hebben 1 plaats over in het gezinshuis, maar hebben twee zusjes op ons netvlies staan, binnenkort gaan we bespreken hoe we dit kunnen organiseren. Twee meisjes van 2 en 4 jaar oud. (of we worden ingehaald met een aanvraag voor een ander kind in nood...God weet het) We zouden op termijn een tweede gezinshuis willen openen.

We willen woonruimte vinden/(ver)bouwen voor die gezinnen die echt hulp nodig hebben. Of een oud gebouw aankopen en aanpassen of een stuk land kopen en eenvoudige huizen bouwen. ..wie.. wat...waar en hoe? Op dit moment gebeurt het soms dat, zodra wij een woonruimte wat opknappen, de huurbaas zomaar de huur verhoogt. We verwachten en hopen dat veel mensen uit Nederland en Amerika kinderen gaan sponsoren, het is hulp die aankomt..wat als we dit jaar groeien naar 25 of 50 gesponsorde kinderen..dit betekend veel bezoeken, helpen, verslag doen etc..meer teamleden zijn nodig.

Ben jij al sponsor?? Start vandaag nog en meld je aan

Wat te denken van de opties voor praktijk-onderwijs om de kinderen een vak te kunnen leren, of waar kunnen we helpen om de kinderen met een handicap een betere toekomst te geven. Hebben we zelf nog voornemens voor het nieuwe jaar? Natuurlijk!



Onze wens en gebed is, dat God onze beperkte energie, tijd, geld en ons hart, zal vermenigvuldigen en we voor nog meer kinderen en hun families tot zegen mogen zegen.

We geloven dat God richting zal geven ..wat zal de eerste volgende stap gaan worden?

....het is ongelooflijk...

De directeur van een schooltje in nabijgelegen het dorpje Starje vroeg de kerk om hulp. Bij een huisbezoek aan kinderen werd hij geconfronteerd met grote armoede en zeer schrijnende hygiëne-problemen. Dit gezin met drie kinderen gebruikte, bij gebrek aan iets anders, een veldje achter het huis als "poepdoos". Met alle gevolgen van dien!

Kinderen op blote voeten op de ijsskoude stenen vloer, kleren die wij lompen zouden noemen... Mark, onze directeur, nam gelijk de beslissing dat we hier als kerk iets aan moeten doen. Inmiddels is er stromend water en riolering aangelegd, een betonnen vloer gestort, een dak gemaakt en een afgesloten toiletruimte met toilet gemaakt. Alles is nu nog kaal, afwerken en plaatsen van wasbak ed. kost nog ongeveer 800 euro. Mark nam me mee naar dit geïsoleerd wonende gezin om kennis te maken zodat wij de hulp, zoals het vinden van een sponsor, kleding, voedsel e.d. verder kunnen organiseren. Mijn hart breekt iedere keer opnieuw bij zoveel armoede met problemen op vrijwel elk vlak. We geloven dat God mensen op ons pad brengt en gaat brengen die we mogen gaan helpen en tevens vertellen dat God van ze houdt en er hoop is op een betere toekomst! Wil jij dit gezin gaan steunen?

[Geef je op als sponsor en we sturen je meer informatie](#)

....het is ongelooflijk...

Het is ongelooflijk snel gegaan dit afgelopen jaar; alweer kerst, we hadden net alles opgeruimd!

Het ongelooflijk dat God zijn eigen zoon Jezus naar deze wereld stuurde, zoveel liefde voor jou en mij.



Gezegende kerst als herinnering aan Jezus komst.

En in 2017 hebben we weer 365 dagen om Hem te dienen.
Hartelijk dank voor je gebed, je financiële steun. We en zijn blij met jullie vriendschappen.

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst!

Johan & Zwanie Duizendstra

e-mail: jozwaduizendstra@gmail.com

website kerk: www.zoutenlicht.nl

Giften voor ons prive en Foleza lopen via onze gemeente "Zout en Licht" Hilversum

Rekeningnummer:

IBAN: NL88INGB0687417260 o.v.v.

Johan & Zwanie (giften prive)

of Foleza (algemeen)

of Foleza Sponsor..."naam sponsorkind"

of Foleza..."naam project"