

INCARNATIE

Het belang van de vleeswording van de Zoon van God

Teksten: Hebr.1:1-3; 4:14-15; Joh.1:1-5, 14-15

Hoe is Jezus volledig mens en volledig God, maar toch één Persoon?

1.. Intro

Orthodox christendom heeft van de vroege tijd op basis van de Schrift (de Bijbel, Gods Woord) beleden *dat Jezus Christus volledig God is en volledig mens, in één Persoon en dat Hij dat voor altijd zou blijven.*

2.. Het mens-zijn van Christus

De Eeuwige Zoon van God – altijd bij de Vader – en net als de Heilige Geest God – tezamen de Drie-enige God werd vlees, mens (Incarnatie)

A). Jezus als Mens

1) door de maagdelijke geboorte

- Door de Heilige Geest bij de maagd Maria
- Matt.1:18, 20, 24-25
- Luke 1:35 “heilig”, “de Zoon van God”

Belang van leerstellige gedeelte van de maagdelijke geboorte

- a) Redding moest van God komen – en niet van de mens zelf; het beloofde 'zaad van de vrouw', Gen.3:15; Gal.4:4-5
- b) Maakt het volledig mens-zijn en God-zijn mogelijk in één Persoon
 - a. Als mens in de hemel gemaakt, dan geen deel hebben aan ons menselijke geslacht door Adam
- c) Maakt het mogelijk dat Jezus geen deel had aan de zonde van Adam ("original sin"; erfzonde)
 - a. Luke.1:35 het kind geboren zal heilig heten/zijn – zie ook heilig in Hebr.7:26 en Hebr.4:14-15

2) Jezus als mens gezien zijn menselijke zwakheden en beperkingen

- a) Jezus had een menselijk lichaam
 - a. Geboren en groeide, Luk.2:40
 - b. Hij werd moe, Joh.4:6
 - c. Hij kende dorst, Joh.19:28
 - d. Hij kende honger (e.g. Verzoeking woestijn, Matt.4)
 - e. Hij kende lijden; met name te zien in Zijn lijden als Lam van God in de Passieweek
 - f. *NB. Jezus kende na zijn opstanding ook een menselijk lichaam: Luk.24:39, 42*

- g. *Echter was dit opstandingslichaam perfect, zoals ook wij een opstandingslichaam zullen krijgen*
 - h. *In dit menselijke lichaam doet Hij voorbede als Hogepriester voor ons; Joh.16:28; 17:11; Luk.24:50-51; Hand.1:9*
 - i. *De Hemelvaart leert ons dat Jezus als mens – in het vlees gekomen door Zijn opstanding uit de dood – in de hemel is*
- b) Jezus had menselijk verstand
- a. Hij nam toe in verstand en wijsheid, Luke 2:52
 - b. Was als kind gehoorzaam; comp.Hebr.5:8
 - c. Was als mens beperkt in wat Hij van de Vader wist, Marc.13:32
- c) Jezus had een menselijke ziel en emoties
- a. "Mijn ziel is in beroering" comp.Joh.12:27; 31:21. KJV 'troubled', Greek TARASSO een woord gebruikt om een diep pijn, emotie zoals bijv. angst te beschrijven die mensen van binnen voelen
 - b. Hij kende emoties als verbazing (Matt.8:10)
 - c. En verdriet bijv. bij de dood van Lazarus, Joh.11:35
 - d. Zijn gebedsleven was vol emotie, Hebr.5:7
 - e. Hij was bovendien verzocht zoals wij, maar zonder te zondigen, Hebr.4:15

- d) Mensen om Hem heen zagen Hem als een mens
 - a. Zoals in Nazareth waar zijn 'oude bekenden' aanstoot aan Hem namen, Matt.13:53-58: woonde hij niet onder ons; de zoon van de timmerman; ook zijn eigen halfbroers geloofden niet in Hem; Joh.7:5

B). Was Jezus' volledige menswording noodzakelijk?

Johannes schreef zijn eerste brief tegen de dwaalleer "docetisme" (= Gr. DOKEO = lijken, schijnen)

Zij leerden dat Jezus men leek te zijn geweest en nog was, maar dat dit een goddelijke staat van mens-zijn was anders dan wij dat hebben.

Johannes schrijft dat dit de kern, de geest, de leer van de antichrist is, 1Joh.4:2-3

Wanneer we kijken naar het Nieuwe Testament dan zien we een aantal belangrijke redenen waarom Jezus volledig mens moest worden en zijn:

- 1) Jezus als onze Representatie van Gehoorzaamheid
 - a. Zonde kwam door Eerste Adam, Gen.2:15-3:7
 - b. Gehoorzaamheid door de Tweede Adam, Rom.5:18-19 ~ zie ook 1Cor.15:45, 47
- 2) Jezus als het Plaatsvervangende offer
 - a. Alleen aan ons gelijk kon Hij onze zonde dragen; Hebr.2:16-17
 - b. Hij moest mens zijn, geen engel, want God kon alleen zo verzoening doen door Zijn Zoon voor de mens – zie de leer van de verzoening (atonement)

- 3) Jezus als Mediator tussen God en mens
 - a. Door het gevolg van de zonde (afscheiding, vijandschap) hadden we iemand nodig die ons kon vertegenwoordigen naar God toe en God naar ons
 - b. Zie 1Tim.2:5 "de mens Christus Jezus"
- 4) Om Gods oorspronkelijke plan met de mensheid en de schepping te herstellen
 - a. God had de mens als 'heerser' gemaakt; Gen.1-2
 - b. God gaat dit in Jezus herstellen dat alles aan God onderworpen zal zijn, Hebr.2:8-9
 - c. Mij is gegeven alle autoriteit op hemel en aarde, Matt.28:18; Ef.1:22; Openb.3:21
- 5) Jezus als ons voorbeeld voor gedrag en leven
 - a. We dienen in Hem te zijn en ons als Hem te gedragen; 1John 2:6; 3:2-3
 - b. We worden door de Heilige Geest veranderd naar Zijn beeld, 2Cor.3:18; zie ook Rom.8:29
 - c. We hebben in Hem een voorbeeld om in zijn voetstappen na te volgen; 1Petr.2:21
 - d. Hij is de beginner en voleindiger van ons geloof; Hebr.12:2
 - e. Gehoorzaamheid en de weg van heiligheid. Want ons doel is worden als Hem ('perfection'), Fil.3:10; comp. 1Petr.3:17-18

- 6) Om een voorbeeld te zijn voor onze verlost lichamen
 - a. We krijgen een nieuw lichaam, 1Cor.15:42-44
 - b. Hoe Jezus dit heeft, zo zullen wij het ontvangen
 - c. Zoals Hij in een zwak (sterfelijk) lichaam kwam, zo zullen wij in een volmaakt (onsterfelijk) lichaam komen, 1Cor.14:49
 - d. Christus als de eersteling van de vruchten, 1Cor.15:23; Col.1:18
- 7) Om mee te kunnen voelen als Hogepriester
 - a. Hebr.2:18; comp. 4:14-15
 - b. Zonder die ervaring in het vlees, kon Hij onmogelijk (als mens) met ons meevoelen

C). Jezus zal altijd mens zijn

1)

Na zijn opstanding gaf Hij zijn menselijke natuur niet op. Hij verscheen aan Zijn leerlingen 'in het vlees' (opstandings lichaam, maar als mens; perfect en heilig; zonder ziekte, zwakheden en zonde)

- De leerlingen zagen zijn wonden; John 20:25-27
- Hij had vlees en beenderen, Luk.24:39
- Hij at voedsel; Luk.24:41-42

2)

Na Zijn hemelvaart zeggen de engelen dat Hij zal komen 'zoals ze Hem hebben zien weggaan', Hand.1:11

Bij zijn martelaarsdood ziet Stephen Jezus staan: "de zoon des mensen aan de rechterhand van God" Hand.7:56

3)

Wanneer Jezus aan Paulus (Saulus) verscheen op weg naar Damascus, zegt Hij: "Ik ben Jezus die jij vervolgt" (Jezus is de mensen-naam), Hand.9:5,

- NB. Deze ervaring beschrijft Paulus later als gelijkwaardig aan de verschijningen van de opgestane Heer Jezus aan anderen, 1Cor.9:1; 15:8

4)

Ook in de Openbaring ziet Johannes nog steeds als "één die op de Zoon des mensen leek", Openb.1:13 – maar dan in al Zijn glorie en majesteit.

5)

Voor zijn heengaan belooft Hij de discipelen weer met hen wijn te drinken in Zijn Vaders Koninkrijk, Matt.26:29 en nodigt Hij ons uit voor het grote bruiloftsmaal van het Lam, Openb.19:9

3.. Slot - Conclusie

Zijn bediening...

- in de hemel nu (als Hogepriester en Profeet)
- en in de toekomst in het Duizendjarig Vrede Rijk (dan óók als Koning op Zijn vader Davids troon)
- en in de nieuwe hemel aarde

...kan Jezus Christus 'slechts' doen, als de Zoon van God én de Zoon des mensen.

NB. Al deze teksten (en velen anderen) in Gods Woord geven aan dat Jezus niet voor slechts een korte periode mens is geworden en geweest, *maar* dat Zijn Goddelijke natuur permanent verenigd was en zal zijn met Zijn menselijke natuur en dat Hij voor eeuwig leeft,

- niet alleen als de Zoon van God, de tweede Persoon van de Drie-eenheid,
- *maar ook* als Jezus , de man die geboren werd door de Heilige Geest uit de maagd Maria.

Dat is de Jezus Christus die de Bijbel aan ons openbaart – de Messias en Redder en Verlosser van Zijn mensen.

Jezus zal volledig mens en volledig God zijn in één Persoon, voor altijd!

(Gebruikte bron: chapter 26, part A, Grudem, Systematic Theology)

<<Oscar Griffioen
12.2016