

Lieve Vrienden & Familie,

Hartelijke groet uit Eseke, Albanië.

Overdag is het zonnig en s'nachts niet al te koud, wat ons betreft mag dat zo blijven. Een speciale groet van de kinderen, inmiddels kennen de kinderen diverse van jullie en soms komt de vraag: hoe is het met die en met die?

### **Sneeuw met en zonder pret..(sneeuwpret)**

Afgelopen weekeinde was ik (Johan) "even" in Nederland, op verjaardagsvisite bij mijn beste vriend Huub.

Vorige week donderdag besloten we hier, met Zwanie en een ander teamlid, dat ik er wel even tussenuit kon voor een paar dagen. Al enkele jaren stond in de planning dat Huub zijn 65e verjaardag een bijzonder feestje moest worden en dat op die dag ook het boek over zijn leven uit zou gaan komen. Alle reden om te proberen er toch bij te zijn.

Huub zijn feestje, georganiseerd door Ron en de kerk van Huub "de Fakkel" in Utrecht, was echt bijzonder.

#### ***foto 1: Vrienden Huub en Johan***



De hele dag was vrij onverwacht een flimploeg van de EO aanwezig om deze bijzonder gebeurtenis vast te leggen en in januari komt dit op TV. De terugweg op maandag verliep wat minder, de sneeuw gaf zoals je weet nogal wat overlast.

En reeds toen alle vluchten gecancelld waren of werden in de loop van de middag...bleef mijn vlucht naar Ljubljana op het bord staan. Ik dacht zie je wel..God voorziet!...inderdaad God voorziet, maar in dit geval in gewoon meer sneeuw.

Uiteindelijk heb ik een nacht doorgebracht op Schiphol, samen met vele duizenden. Leuk hoe er dan een soort samenwerking ontstaat met mensen die je nog nooit gezien hebt, pas jij even op mijn spullen dan kan ik even naar de toilet, en oh, zal ik even water voor je meenemen? Uiteindelijk, met wat vertraging, kon ik op dinsdagochtend vliegen en in de avond was ik weer terug in Erseke. Tja, een investering van 36 uur reizen voor een feestje van 3 uur... Maar het was echt alle energie waard, de reactie van Huub toen ik als onverwachte gast op zijn feest verscheen, vertelt het hele verhaal van onze vriendschap.

## Het gezinshuis

Inmiddels zijn we weer enkele weken terug in Erseke, zoals bekend gingen we wat eerder terug omdat onze hulp in Albanië gewenst was. We hebben het geprobeerd, maar mensen helpen met de opvoeding op afstand valt niet mee.

Uiteraard hebben we hele lieve kinderen in huis, maar allemaal met een waslijst aan gebruiksaanwijzingen.

Diverse van hen zouden in Nederland op speciaal onderwijs zitten en allerlei therapieën volgen.

Maar zoals je weet, dat hebben we niet in Erseke....ook voor Albaneze begrippen is Erseke een soort van einde van de wereld!

Soms begrijpen we beter waar ons hele voortraject van gezinshuisouder en jaren pleegzorg en werken in de jeugdzorg voor nodig is geweest. In Nederland sta je snel op iemand zijn tenen...dit is mijn vakgebied...maar hier hebben we daar geen last van...maar dus ook geen voordeel van mensen die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied.

Gisteravond aan tafel, altijd een leuk moment van de dag, hebben we de kinderen nog eens uitgelegd hoe bijzonder het is dat we als een groot gezin bij elkaar wonen en leven en dat met zoveel verschillende achtergronden.

Alle kinderen zijn weer bij elkaar en we zullen er alles aan doen om elk kind apart te geven wat ze nodig hebben, met uiteraard onze limits. In het gezinshuis werkt het principe van de twee visjes en 5 broodjes elke dag, God vermeerdert onze kleine inbreng tot iets heel speciaals!

Blijf alstjeblijft bidden voor de kinderen. Mocht je hun namen specifiek willen hebben of bidden voor 1 specifiek kind, stuur ons dan een mailtje en we sturen je wat informatie.

## **Foto 2: onze thuisgemeente in Hilversum**



## Kerstfeest

Dit jaar wordt kerstfeest en de voorbereiding daarvoor wel heel speciaal. Op donderdag 21 december vieren we ons eerste echte "Foleza" kerstfeest. In de aanloop naar deze dag, mogen alle kinderen die verbonden zijn aan Foleza en hun ouders nieuwe kleren kopen. Kinderen uit het gezinshuis, de kinderen die in de na-schoolseopvang meedraaien (en hun ouders) en de kinderen die gesponsord worden via het Foleza programma.

Deze week en begin volgende week gaan Zwanie met Beta winkelen met de families. Voor de één een nieuwe jas en schoenen of een jurk, of aangepast op wat de kinderen, maar ook hun ouders het meest nodig hebben. Voor veel van hen is dit de eerste keer in hun leven (of in lange tijd) dat ze nieuwe kleren kunnen kopen. We zouden het eigenlijk moeten filmen om hun reacties te laten zien...heel bijzonder.

En dan op donderdag 21 december het "Foleza" kerstfeest zelf. Iedereen die betrokken is bij Foleza, dus ook medewerkers, hun partners en kinderen, komen bij elkaar in de grote zaal van de Bijbelschool, die we hiervoor mogen gebruiken.

Ook de koks gaan volop aan het werk voor ons! Ongeveer 68 mensen in totaal zullen aanwezig zijn. Na wat kerstliedjes en een drama van de gezinhuissleden, gaan we heerlijk eten met elkaar. Tussendoor zullen we familiefoto's maken en als extra cadeautje, naast alle kleren en schoenen, krijgt elke familie een fotolijst met hun familiefoto. We zullen alle families als VIPs van huis halen met auto's en weer terug brengen. We willen benadrukken dat God Zijn Zoon naar de aarde stuurde...gaf alles was Hij had voor ons en om uiteindelijk voor onze zonden te sterven aan het kruis. Dat is pas een cadeau!

### Foto 3: wintertime



### Nieuwe naam... nieuwe tijden.

In de komende tijd, gaan we naast alle jeugdzorgtaken aan de slag als Mbësthet Shiperine / Albania Support. Nog voor we officieel een stichting zijn in Nederland en Albanië, gaan we deze naam gebruiken voor alle activiteiten die we ontplooiën en willen ontwikkelen in Erseke en regio. Erseke is de hoofdstad van de provincie Kolonje...we zullen dus proberen een soort "eu de kolonje" te worden. Komende weken gaan we diverse lokale Albanezen die we kennen van de kerk, vragen om met ons een "brainteam" te gaan vormen. Hun weten beter dan wie dan ook de details van de samenleving, de cultuur en achtergronden waar we rekening mee moeten houden..of bewust juist niet! Het eerste project is een stookhout en voedsel verdeling onder 25-30 gezinnen. Zodra de overleggen kunnen gaan starten met diegene die mee willen denken en werken gaan we een selectie maken welke gezinnen we

uit kiezen voor deze hulp. Je begrijpt het...we kunnen niet iedereen helpen... maar let op...iedereen kan iemand helpen! We gaan vervolgens deze gezinnen bezoeken en aanvullende informatie verzamelen over inkomen, leefomstandigheden, wie er bij elkaar woont etc. etc. Het plan is deze informatie te gaan opslaan, zodat het ons ook voor de toekomst informatie geeft. We hopen rond half januari te starten met het brengen van stookhout en de planning is dat we 3x bij dezelfde gezinnen, families, of alleenstaanden terug komen met een voedselpakket. Het is een hele klus, maar tevens is dit wat echt op ons hart ligt..hoe kunnen we een beetje helpen. Het zal je niet verbazen dat we ze, als dat zou uitkomt, vertellen waarom we hier zijn en wie ons hier gebracht heeft.



### **Nieuw jaar 2018**

Misschien weet je het wel..maar we zeggen het nog maar een keer. We geloven dat God ons hier gebracht heeft en we in de afgelopen jaren dit zelf zijn gaan geloven..door alles wat hier ontstaan is. Dit zou nooit met mensenhanden alleen gelukt zijn.

Dus mocht je nieuwe plannen lezen of er over horen...we nemen stappen, maken plannen, maar zijn afhankelijk van de bevestiging hiervan door onze Heer. We zijn enorm aangemoedigd afgelopen jaar, en zeker in tijden dat we het bijna wilden opgeven. Geef niet op..ga door! We kennen jouw situatie niet, maar wat werkt bij ons, werkt ook bij jou! Geef niet op ga door...God is aan het werk!

In de loop van 2018 moeten de stichtingen in Nederland en Albanië opgestart gaan worden. Het is ook het komende jaar dat we gaan uitvinden of we een centrale wasserij kunnen openen, ruimte van computerlessen, een naaiattellier opzetten, het leidingmagazijn verbeteren etc. Met ons nog op te zetten "brainteam" van Albanen hopen we beslissingen te kunnen nemen over locaties, wel of niet huren, land kopen en een schottenkeet plaatsen met dit doel of in welke vorm dan ook dit plan uit te rollen. Het zal ook het jaar worden waarin de lege plaats of plaatsen in het gezinshuis weer worden opgevuld en nieuwe kinderen op ons pad zullen komen die we een thuis kunnen geven.

Jouw plannen? misschien wil je graag een keer op bezoek komen in Albanie... waarom niet ipv waarom wel!

We vinden altijd een plekje waar je kunt logeren, je kunt meelopen in ons dagelijks leven, je kunt zelf toeristje spelen in de prachtige land en vervolgens ga je met een nieuw beeld en eigen ervaring terug naar Nederland.

Hoe meer "supporters" we hebben des te meer is er mogelijk in Erseke en omgeving.

## Hoe moeten we iedereen bedanken?

### *Bedankt, bedankt en bedankt...!!!!*

Geen idee hoe we jullie allemaal persoonlijk moeten bedanken, een onmogelijke opgave. Bedankt dat je voor ons en voor de kinderen en het werk hier gebeden hebt! Bedankt voor je financiële bijdrage..soms gaat het over grote bedragen van organisaties die ons helpen... meestal gaat dat over andere bedragen...God weet het en heeft het gezien!.. maar wij zeggen nogmaals bedankt!

Bedankt voor gesprekjes persoonlijk, de schouder om op te leunen of het delen van jouw leven met ons... We vinden het overigens leuk als je reageert op een nieuwsbrief als deze, of ons zomaar een berichtje stuurt. Worstel jezelf in je leven en kunnen we je helpen om er voor te bidden?...stuur ons je vraag. We wonen op ruim 1000 meter hoogte..misschien een stukje dichterbij God.



Bijzonder en gezegende kerst en feestdagen toegewenst!



Namens ons, Johan en Zwanie, de kinderen en al onze teamleden!

Johan & Zwanie Duizendstra

Erseke, Albanie

[www.albaniasupport.nl](http://www.albaniasupport.nl)

[www.foleza.nl](http://www.foleza.nl)

p.s. Misschien heb je een 13e maand (ik kom slechts tot 12) een leuke bonus of kun je "zomaar" iets extras doen voor het werk hier.

Giften lopen via onze gemeente "Zout en Licht" te Hilversum ([www.zoutenlicht.nl](http://www.zoutenlicht.nl))

Bank no: IBAN: NL88 INGB 0687417260 o.v.v. Johan/Zwanie of Foleza