



Op weg naar samenkomst in Ruai

Reisverslag Kenia, 20 nov. – 1 dec. 2017

Beste mensen

In het laatste reisverslag van Rusland heeft Anneke toegevoegd dat toen dat verslag de deur uitging ik in het ziekenhuis lag. En dat om die reden het ons beter leek niet naar Kenia te gaan zoals gepland om aan de bijbelschool van Kim in Nairobi les te geven en daar ook Nikolay uit Rusland te vertalen.

Er was vanzelfsprekend begrip en er werd snel een vertaalster gevonden: een Oekraïense zendelinge die sinds 5 jaar in Noord Kenia, in Kisumu, werkzaam is.



Met Nikolay en Tanya

Toen ik uit het ziekenhuis kwam bood Kim alsnog naar hem toe te komen en daar te

rusten en wat te herstellen aangezien de ticket al gekocht was. Ik zag toen helemaal niet zitten wegens mijn nog slechte conditie en de onzekerheid wat er aan de hand was en wat daar de oorzaak van was.



O.a. zebra's in de 'achtertuin' van het resort bij Lake Laivasha

De weken daarna herstelde ik echter steeds beter en aangezien uit onderzoeken bleek dat men lichamelijke niets kon vinden en alles er prima uitzag, heb ik overleg met Anneke Nikolay en Kim en een aantal anderen besloten de uitnodiging van Kim toch aan te nemen.

Bijbelschool en gemeenten

Tanya uit Kisumu kwam de eerste werk over om Nikolay te vertalen.

De eerste twee uren van de dag was ik gevraagd om een van mijn drie thema's te doen (Introductie tot counseling/pastoraat). Dat heb ik gedaan en de rest

van de dag was ik vrij.
Het gaf mij voldoening toch iets te mogen
en te kunnen doen...



Met Nikolay en pst. Peter en zijn vrouw in Ruai

Het weekend bezochten we met Kim een
kleine gemeente net buiten Nairobi (in
Ruai), gestart door een
bijbelschoolstudent, Peter die
afstudeerde in 2014. Nikolay sprak en ik
vertaalde hem.
's Middags sprak ik in de kerk van Kim in
Nairobi.

Lake Naivasha

Maandag nam Kim ons met zijn gezin
mee naar Lake Naivasha Sopa Resort om
daar toen woensdag te zijn. Dat was zo'n
3 uur rijden naar het noordwesten.



*Kim met zijn vrouw Christina en zijn kinderen Susan en
Johan*

Eerder in augustus was hij daar geweest
met een groep Koreaanse voorgangers.
En wegens de goede klandizie was hem
korting beloofd voor een volgende keer.
Naast dit vakantie-uitje was de andere
reden dat Kim dinsdag 28 november
Nairobi uit wilde. Men verwachtte, zeker
in de armere wijken waar bijv. ook zijn
kerk en bijbelschool is, rellen en
gewelddadigheden tijdens de inauguratie
van de president. (Bij terugkomst bij Kims
compound bleek dit achteraf dus
helemaal mee te vallen...)

Hoe dan ook voor Nikolay en mij een
groot voorrecht om in een hotel te slapen
waar overdag o.a. zebra's in de tuin
lopen...!



Op weg naar Lake Naivasha vanuit Nairobi

Plannen

Donderdag 30 november vertrok Nikolay
's avonds weer richting Rusland en ik
vloog vrijdagavond via Zürich naar huis.
Anneke zal dinsdag 5 december naar
Kenia gaan om net als vorig jaar Alexei en
Olga te vertalen op de jeugdconferentie
en ook zelf daar te spreken. Donderdag 14
december komt ze terug.

Aangezien ik weer helemaal de oude ben
(tenminste dat vind ik zelf) ga ik zoals al
eerder geschreven in januari naar
Kemerovo (Siberië), komt Nikolay eind
januari bij ons in gemeente Zout & Licht
Hilversum

En met Nikolay in februari onze bevriende voorganger, Willy DuToit, in Zuid-Afrika bezoeken om samen een aantal gemeenten te dienen.



Lake Naivasha: hoog water wegens de overvloedige aanvoer uit de bron

Hartelijk dank voor jullie medeleven, betrokkenheid en berichten in de tijd dat ik in het ziekenhuis was en de weken daarna. In dit alles ben ik bovenmate bemoedigd door de velen die persoonlijk maar ook als gemeenten (ook in PerwoUralsk en Nairobi) voor mijn gezondheid hebben gebeden. Hierin heb ik werkelijk mogen merken de

betrokkenheid bij mij, ons gezin en ons werk in de gemeente en het zendingsveld. Hartelijk dank voor deze blijk van vriendschap en zorg!

Gods zegen en tot mails - want ook Anneke zal vast met een reisverslag van haar trip naar Kenia komen!

Oscar Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)
