

God belooft wie Hem zoeken

Hebreeën 11:5 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.

Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij belooft wie Hem zoeken.

Wie tot God komt & wie Hem zoeken

> Hoe zoek je?

Jeremia 29:13 U zult Mij zoeken en vinden, **wanneer u naar Mij zult vragen** met heel uw hart.

> Hoe kom je tot God? Kan dat zomaar?

Hebreeën 4:14-16 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgedaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Moet geloven dat Hij is

Een persoonlijke God!

God belooft

Spreuken 8:17-18 Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.

Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid.

Mattheus 7:7-8 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; **klop, en er zal voor u opgedaan worden.** Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opgedaan worden.

Jeremia 33:3 Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en **onbegrijpelijke** dingen bekendmaken, die u niet weet.

Voorbeelden

> Filippus en de kamerheer

Handelingen 8:26-31 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.

En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.

En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: **Begrijpt** u ook wat u leest?

Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, **als niemand mij de weg wijst?** En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten.

Jesaja 54:1 Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaar hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE.

> De hoofdman Cornelius

Handelingen 10:1-4 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad.

Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God.

God is de beloning!

Psalm 34:9 Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Vers 5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.

Genesis 15:1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.

Deuteronomium 10:9 Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders; de HEERE Zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de HEERE, uw God, tot hem gesproken heeft.

God Is

Psalm 23:1 De HEERE *Yahweh* is mijn Herder *Rohi*, mij ontbreekt niets **Rohi:** Herder

Exodus 15:26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester

Yahweh Rapha: De HEERE uw Heelmeester

Richteren 6:24 Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: *De HEERE is Vrede*

Yahweh Shalom: De HEERE is Vrede

Psalm 46:2 God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Yahweh Shammah: De HEERE is een Toevlucht / Er / Aanwezig

JEZUS zegt: IK BEN in Johannes

'Ik ben het *Brood des levens*' (6:35)

'Ik ben het *Licht van de wereld*' (8:12)

'Ik ben de *Deur der schapen*' (10:7)

'Ik ben de *Goede Herder*' (10:11)

'Ik ben de *Opstanding en het Leven*' (11:25)

'Ik ben de *Weg, de Waarheid en het Leven*' (14:6)

'Ik ben de *Ware Wijnstok*' (15:1)