



Op weg naar Ladysmith

Reisverslag Zuid-Afrika, 22 februari – 6 maart 2018

Beste mensen en lieve vrienden,

Sinds woensdag ben ik weer terug van een geweldige reis naar Zuid-Afrika. Zoals ik eerder schreef, was een vriend van Nikolay (Rusland) en mij, Willy du Toit, degene die ons al verschillende jaren achter elkaar uitnodigde wanneer we elkaar spraken in oktober in PerwoUralsk om naar zijn thuisland te komen. Afgelopen oktober hebben we het plan gemaakt om nu die belofte in te lossen. Zowel Nikolay als ik waren daar van 22 februari tot en met 6 maart. Willy beloofde een goed programma in elkaar te zetten en dat is hem geweldig gelukt.



In Ladysmith: met Colin, Anton en Riane, Nikolay en Willy (v.l.n.r.) met rechtsvoor Chris en Magda, het echtpaar dat ons liet verblijven in hun gastenverblijf.

Eerste trip: Zuid-oosten (Ladysmith en Newcastle)

We logeerden - ieder een eigen kamer! - vlak bij Johannesburg vliegveld, in

Kempton Park, bij Alan en Anita. Van daaruit hebben we (met Willy en zijn vriend Colin) gemeenten bezocht in de omgeving: in Benoni en Johannesburg. Voor twee dagen zijn we in Ladysmith geweest voor een kort seminar in Cross Generation Church (met Anton en Riane als voorgangersechtpaar) en vervolgens door naar Newcastle voor een tweetal diensten.



Met Nikolay en Willy en Lawrence (pastor) in Newcastle voor evangelisatie-dienst

Tweede trip: Noord-oosten (Nelspruit en Pretoria)

Na één nacht weer bij Alan en Anita te hebben geslapen gingen we met een man of zeven naar Nelspruit. Dat was zo'n 4 uur rijden door een prachtig gebied. Net als de eerste trip hebben we hier ook fantastisch weer gehad: strakblauw en dus zon en daarbij was het zo'n 28 graden! In de House of the Father Church hebben Nikolay en ik een jeugddienst verzorgd,

een seminar op zaterdagmorgen en een dienst op zaterdagavond en zondagmorgen. Meteen na de dienst weg om rond 4 uur een ontmoeting te hebben met de leiders van een gemeente in Pretoria, die afgelopen weekend hun 10-jarig jubileum vierde. In de slotdienst mochten Nikolay en ik spreken.



Tussen de diensten even ontspannen in de tuin bij het zwembad, Colin en zijn vrouw en Willy (in Nelspruit)

De laatste twee nachten (zondag tot en met dinsdag) brachten we weer bij Alan en Anita door en hebben we twee dagen rust gehad. Wegens het goede weer kon ik het niet laten dagelijks tenminste één keer in het zwembad in de tuin te duiken.

Plannen

Ik ben dankbaar voor de nieuwe ontmoetingen die mogelijk waren in Zuid-Afrika door het goede plan dat Willy gemaakt heeft. Ik denk dan ook niet dat het eenmalig was. Ik hoop volgend jaar weer met Nikolay te gaan en omdat ik de dubbele taak had steeds eerste Nikolay's preek en onderwijs te vertalen (hij preekt in het Russisch) en daarna aansluitend zelf te preken, heb ik Willy aangeboden misschien dit jaar nog een keer alleen te gaan. Mijn verlangen is dan om met name dezelfde gemeente te bezoeken in Ladysmith en Nelspruit om zo meer relatie te bouwen en onderwijs te geven. Ik zie dat als een effectievere methode om te dienen dan elke reis nieuwe plaatsen te bezoeken hoe leuk dat ook is, maar om te voorkomen dat het een 'oppervlakkig' rondreis is, heeft dat eerste mijn

voorkeur. Wanneer er nieuwe plannen zijn voor Zuid-Afrika, laat ik dat uiteraard aan u weten. Graag uw gebed hiervoor, voor wijsheid en mogelijkheden.

Gezien de aanvraag van het nieuwe visum is het niet mogelijk voor mij om, zoals eerder gepland, in maart naar Rusland te gaan. Eind april zal ik met Nikolay voor twee weken naar Nairobi in Kenia gaan om les te geven op e bijbelscholl en dit keer ook het 25 jarig jubileum van Kim, die jaar dan al zolang zending is uit Korea. In mei gaan Anneke en ik samen met Cor en Anneke, een echtpaar uit de gemeente en medeoudsten, naar PerwoUralsk.

Tot slot

Ik ben dankbaar voor deze reis en gelegenheid nieuwe mensen en kerken te leren kennen en zo relatie te bouwen en uit te zien hoe God dit in de toekomst gaat bevestigen, uitbouwen en er een samenwerking ontstaat in het opbouwen van elkaar en het toerusten van christenen en kerken voor de verspreiding van het Evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus.

Dank voor jullie interesse, gebeden en steun!

Gods zegen en hartelijke groet,

Oscar

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo68741726o o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)
