



Op weg naar Masai-land, zaterdag 21 april 2018

Reisverslag Kenia, 16-30 april 2018

Beste vrienden,

Terug uit Kenia, schrijf ik met plezier weer een kort reisverslag, zoals gebruikelijk en beloofd in de vorige, toen ik uit Zuid-Afrika kwam, begin maart.

Bijbelschool en gemeenten bezoeken

Voorgaande keren (afgelopen jaren in april en november wanneer ik les mag geven) waren er zo'n 15 tot 22 studenten. Dit keer waren er 35. De meesten waren dus nieuw en stroomde deze maand in. Kim en zijn team hebben afgelopen maanden veel tijd besteedt aan promotie en aanmoediging bij de leiders (pastors) in de regio die bij de denominatie zijn aangesloten.



Studenten van april 2018

Het was een groot plezier om aan zo'n enthousiaste en leergierige groep van velen die al een gemeente leiden, zelf les te geven en Nikolay te vertalen.

In het weekend tussen de twee weken van lesgeven aan de Bijbelschool, bezochten we op zaterdag de Masai (4 uur met de auto naar het zuidoosten, in Merrueshi)



Zingende en dansende Masai-vrouwen in de dienst

voor een inzegening van een pastor. Heel officieel allemaal, als spreker en als deel van het leidersteam, in een officieel gewaad (doet mij altijd een beetje Amerikaans denken, zoals bij universiteiten). Hoe dan ook, geweldig om te zien hoe een oud-student van de Bijbelschool officieel als voorganger "bevestigd" werd. Deze dag was het gelukkig droog en zelfs zonnig ("regenseizoen" deed deze keer zijn naam erg veel eer aan!) want veel activiteiten waren buiten.



Lunch buiten na de dienst

Zondag 3 uur in de auto naar Mathigaine, een dorpje van de Kukuju-stam in het noordoosten. Daar vertaalde ik eerst de preek van Nikolay en daarna werd mij gevraagd ook nog zelf te preken. Hier konden we wegens de vele regenval met moeite komen in de auto van de pastor, die ons had opgehaald uit Nairobi, omdat we dit dorpje alleen konden bereiken via onverharde zijwegen.



Richting Mathigaine

25-jarig jubileum Bijbelschool en zendingswerk Kim

25 jaar geleden kwam Kim met zijn gezin naar Nairobi als zending uitgezonden door zijn Koreaanse thuisgemeente in Seoul. In die 25 jaar is er een bediening opgezet waaruit, op basis van relaties met de Kenianen, een Bijbelschool in Nairobi en verschillende kerken en gemeenten niet alleen in de regio en Kenia, maar ook in Congo en Tanzania zijn ontstaan. De Bijbelschool is vergelijkbaar met het

Missionary Training Center dat Anneke en ik mochten helpen opzetten in Asbest in 2001 en in Tyumen en Omsk (2005) en PerwoUralsk/Jekaterinenburg (2007): de nadruk ligt op praktisch christen-zijn en dienend leiderschap vanuit Bijbels onderwijs en samen op trekken (in de maanden april, augustus, november, wanneer de studenten naar Nairobi komen, wonen ze met met elkaar).



Nikolay op "weg" naar de Bijbelschool op de compound van Kim...

Wegens de grote vriendenkring en de vele betrokkenen uit binnen- en buitenland waren er veel gasten, naast Nikolay en mij oa. ook uit Australië, Korea, India, Zuid-Afrika en Congo.



Met Kim en vertaler Mannase (Swahili) op de conferentie

Vanaf afgelopen vrijdag was er een conferentie officiële viering van het jubileum op zondag 29 april met zo'n duizend mensen tezamen. Erg indrukwekkend. Kims trouw en volharding is een bemoediging en voorbeeld voor velen.

9-15 mei naar Rusland

Dit jaar is een druk jaar als het gaat om reizen: volgende week vertrek ik voor een kleine week naar Rusland om PerwoUralsk te bezoeken. Dan gaat Anneke weer mee, die al twee jaar niet de gelegenheid had om Rusland te bezoeken. Naast "mijn" Anneke, gaan ook Cor en Anneke mee. Zij maken deel uit van het oudstenteam van Zout & Licht Hilversum en nu was er een goede gelegenheid voor ons, voor de kerk in PerwoUralsk en henzelf (oa. de korte reis) om mee te gaan en met eigen ogen het leven daar en met name het kerkelijke leven en alle activiteiten mee te maken en daarin te dienen. We zien er naar uit wat God doet en wat we met elkaar zien en beleven en hoe we tot zegen kunnen zijn. Uiteraard komt er dan weer een reisverslag uw kant op!

Dank voor al uw betrokkenheid en gebed en financiële steun.
Mocht u anderen dit reisverslag wil laten lezen, dan moedigen wij dit van harte aan.

We merken ook in deze dagen dat er veel belang voor betrokkenheid voor het zendingsveld en hoe meer mensen meebidden, meeleven en dat mogelijk maken als partners tezamen, dan is dat alleen maar bemoedigend.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheid om een keer mee te gaan op een reis naar Rusland, schroom niet hiernaar te informeren bij ons (per e-mail of telefoon: 06-1857 2276).

Gods zegen en tot ziens/mails

Hartelijke groet van Anneke,

Oscar Griffioen

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)

Panorama-foto van de aanwezigen op het 25-jarige jubileum op zondag 29 april 2018

