



*Op weg naar Yugorsk*

### **Reisverslag Rusland 4-18 oktober 2018**

Beste mensen, lieve vrienden,  
Dank voor jullie gebeden voor mijn reis naar Rusland en bij deze zoals gebruikelijk weer een kort verslag.

Alles is zoals altijd weer goed gegaan. De twee weken zijn omgevlogen. Dit keer was het programma niet zo vol, maar er was elke dag wel wat te doen. Dus ik ben weer Nicolai en Alexei dankbaar voor hun planning.

### **Pervouralsk**

In Pervouralsk logeerde ik weer in het gastenverblijf van de kerk. Ik heb een aantal huiskringen bezocht, waaronder ook de missiongroep. Wanneer ik hier ben is het meer een vriendschappelijke ontmoeting dan een officiële dienst.



*Lunch na de dienst in Atsjiet*

### **Atsjiet en KamenskiUralski**

Het eerste weekend bezocht ik zoals vorige keren Atsjiet. Deze kleine gemeenten begon zo'n jaar of vijf geleden met drie vrouwen is ook weer de afgelopen maand uitgebreid met vier. Waardoor de samenkomst is uitgegroeid tot meer dan 14 mensen. Erg bemoedigend om te zien hoe ondanks armoede, ziekte en tegenslag deze mensen blijven geloven in de goedheid van God, de kracht van het evangelie en zorg en aandacht voor mekaar.



*Volodja (pastor) in Kamenski*

Op zondag bezocht ik KamenskiUralski dat net als Atsjiet zo'n twee a drie uur rijden is. Volodja, die hier de pastor is, had mij al verschillende malen uitgenodigd om de gemeente daar te bezoeken. We kennen hem van de tijd dat we nog in Pervouralsk woonden. Hij was toen de directeur van het rehabilitatiecentrum. Sinds zeven jaar is hij naar Kamenski

verhuisd en vanuit het rehabcentrum dat hij begonnen is, is deze kerk ontstaan en deze zondag waren er zo'n 70 mensen. Net als kn Atsjet werd ik weer door Natasha vertaald.



*Yugorsk, Russisch Orthodoxe kerk*

### Yugorsk

In het laatste weekend ging ik met Nicolai naar Yugorsk, dat zo'n acht uur rijden naar het Noord-Oosten ligt. Alexei Barbinov (pastor van het rehabcentrum in Pervouralsk) ging mee om te rijden en Ilja uit Jekaterinenburg was erbij om mij te vertalen.

Vrijdag 12 oktober gingen we heen en maandag weer terug. Vanaf vrijdag tot en met zondag was er een conferentie en tevens de viering van het 23-jarige bestaan van de gemeente ("verjaardag"). Hier hebben we de eerste sneeuw voor komende winter zien vallen. Gelukkig waren er al winterbanden onder de auto gelegd. We logeerden in het gastvrije gezin van Anatoli, de pastor van de kerk.



*Met Anatoli en zijn vrouw en dochter*

Naast een aantal goede diensten (waar ik spreken mocht samen met Nicolai) hadden we een aantal ontmoetingen met pastors en leiders uit de regio. Ik bemerk een fase in Rusland na ruim 20 jaar vrijheid om evangelische gemeente/kerk te kunnen zijn na de val van het communisme, dat het nodig is om vast te houden aan roeping en zuiver (gezond) onderwijs en leer (doctrine): er zijn veel onchristelijke bewegingen die scheuringen veroorzaken onder evangelische gemeenten.

Zorgwekkend is dat ook hier evangelische kerken gaan ontstaan op basis en vanuit discussies die er eigenlijk niet toe doen: wat te benadrukken als "bewijs" dat iemand wedergeboren is of geest-ervuld is, hoelang een zangdienst op zondag moet duren, wie mag wel of juist niet aan het avondmaal deelnemen, komt Jezus



*Yugorsk, preken met vertaler Ilja*

terug voor, tijdens of na de "grote verdrukking"...?! In veel discussie die ik hoorde kwam "Jezus" zelf niet voor. Mijn hoop en gebed is en blijft dat we onze eenheid vinden in Jezus Christus zelf, het zoeken van Gods Koninkrijk in ons eigen leven en de lokale kerk, het lezen en doen van de Bijbel als Gods Woord en uitreiken naar de mensen om ons heen.

Dank voor jullie partnerschap in dit werk (in gebed en financiële steun en zorg) en wat we voor de Russische gemeenten mogen betekenen. Mijn gebed is dat de passie voor het evangelie, dat is aangewakkerd in de jaren 90, in deze

kerken blijft en dat ze zo een effectief instrument blijven in de handen van God om het evangelie van Jezus kenbaar te maken in hun directe omgeving.



*Nikolay spreekt 18 november in Zout & Licht Hilversum*

### Plannen

Nikolay komt in november een weekend naar Nederland voor wij samen naar Kenia gaan om daar weer les te geven op de bijbelschool in Nairobi. Nikolay zal spreken in de dienst van Evangelie gemeente Zout & Licht Hilversum op zondag 18 november. U bent van harte welkom op Boomberglaan 6, aanvang 10:00 uur.

Heel graag uw gebed voor de reis en de lessen in Kenia van 19 tot 30 november en voor die van Anneke: Net als vorig jaar zal zij samen met Alexei naar Kenia gaan voor de jeugdconferentie (om hem te vertalen en zelf ook te spreken). Dat is van 4 tot 12 december. Ook onze oudste zoon Bart zal dit keer meegaan.

Hartelijke groet en Gods zegen,

Oscar en Anneke

---

**NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)**

---