



**Christelijk Centrum
Gooi en Vechtstreek
Zout & Licht
Hilversum**

Jaarverslag 2018

Hilversum, 10 januari 2019

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Jaaroverzicht 2018	4
3. Dynamiek 1 – Lofprijzen en Aanbidding	9
4. Dynamiek 2 – Opbouw	10
5. Dynamiek 3 – Vermenigvuldiging	13
6. Dynamiek 4 – Leiderschap	16
7. Dynamiek 5 – Administratie & Organisatie	17
Bijlage 1 – Overzicht opkomst zondagse samenkomsten	18
Bijlage 2 – Sprekers zondagse samenkomsten	19

1. Voorwoord

Ook voor 2018 gold weer dat wie we ook zijn – hoelang we ook christen zijn en wat onze achtergrond ook is, welke roeping we hebben en welke taak we vervullen – we allemaal niets meer of minder zijn dan “slechts” leerlingen van Jezus. In dat proces van opgroeien hebben we niet alleen de Heer Jezus, maar ook juist elkaar nodig: God als Vader geeft ons als broers en zussen aan elkaar tot troost en zorg, bemoediging en opbouw.

Bij deze willen we dan ook een ieder die deel uitmaakt als ingevoegd lid van Zout & Licht Hilversum van harte bedanken voor iedere inbreng die er was of dat nou op ‘het podium’ of achter de schermen was!

Net als voorgaande jaren hebben we weer een jaarverslag gemaakt van het afgelopen jaar. En als in voorgaande jaren kunt u in het jaaroverzicht de nodige hoogtepunten en opmerkelijke zaken vinden per maand.

Aansluitend verwoorden we ook weer de ontwikkelingen in 2018 op basis van onze 5 dynamieken van gemeente-zijn: op het vlak van Aanbidding, Opbouw, Vermenigvuldiging, Leiderschap en Organisatie.

Ook in 2018 zijn een aantal mensen vertrokken uit onze gemeente en hebben we ook nieuwe leden mogen verwelkomen in onze gemeente. In het jaaroverzicht (blz.5) kunt u dat vinden.

Ook al zien we af en toe gasten in de dienst op zondag, toch is het aantal vaste ingevoegde leden weer wat gedaald (zie Bijlage 1 op blz.15)

In dit alles zien we toch dat Jezus doet wat Hij beloofd en gezegd heeft: dat Hij Zijn gemeente bouwt. Dat bouwen omvat – zoals we de context van Gods Woord, de Bijbel, begrijpen – naast groei in aantal (leden, de grote van de lokale gemeente), met name ook

- groei in relatie (fellowship) naar God als Vader toe (dat bepaald onze persoonlijke identiteit als Zijn kind, de vrucht van de Geest, karakter zal meer worden als dat van Jezus Christus)
- groei in Zijn Koninkrijk (gaven, talenten, roeping, dienstbaarheid vanuit het kennen van Gods wil (Woord), gehoorzaamheid daaraan)
- groei in relatie naar de andere leden van het “lichaam” van Christus (met name de lokale gemeente, aangezien het geestelijke wereldwijde, eeuwige Lichaam van Christus niet zichtbaar is), omdat we als gemeente de opdracht “verzuim uw onderling samenkomen niet” zien in het licht van Gods plan om ons te doen groeien vanuit die relatie met elkaar als leden van het lichaam en dat het om die reden onmogelijk is om ‘gezond’ christen en discipel van Jezus te zijn wanneer je niet fysiek verbonden met andere christenen. We stimuleren daarom de fellowship met elkaar boven het volgen van kerkdienst via internet, de TV of conferenties. (Het

wederzijds ontwikkelen en de inzetbaarheid van gaven, talenten, roeping, dienstbaarheid en gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord)

- groei in relatie naar de maatschappij (de wereld) om "zout der aarde" en "licht der wereld" te zijn op de plaats waar – zo we geloven – God als Vader ons strategisch gesteld heeft, m.a.w. de plaats waar we wonen, werken en naar school gaan: evangelisatie en ook zending betekent een besef dat we geroepen zijn vanaf het moment dat we bekeerd en wedergeboren zijn om getuigen van Jezus te zijn volgens Matt.28 (ga dan heen...) en Hand.1 ('je zal Mijn getuigen zijn...). Niet een ieder is bij name geroepen om alles achter te laten en zendeling te zijn ergens ver over de grens, maar als kinderen van God de Vader, willen we Zijn compassie hebben voor het verlorene (zij die Jezus nog niet kennen en volgen als Verlosser en Heer) en ons kompas en klok gelijk zetten met dat van Hem (dit is het dagelijks leven vanuit een wandelen met Jezus door de Heilige Geest in het gebruiken van gaven, talenten, dienen van mensen om ons heen vanuit een gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord door de leiding van de Heilige Geest, een vrucht dragen zoals Jezus zegt: Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen om heen te gaan en vrucht te dragen...)

Nogmaals dit alles zien we dat Jezus doet wat Hij beloofd en gezegd heeft: dat Hij Zijn gemeente bouwt... en Hij is daar wonderbaarlijk goed in! Daarom kijken we met dankbaarheid terug op 2018 en houden we voor ogen dat de gemeente geen organisatie is maar dat het om relaties gaat en daarmee hebben we goede moed voor 2019 en volgende jaren eenvoudig omdat we Hem dag aan dag volgen met vreugde, geloof, dankbaarheid en grote verwachting omdat Jezus Christus als onze Verlosser én Heer altijd trouw zal zijn in ons persoonlijk leven, het leven als gemeente en deze wereld... ook in Hilversum en ook in deze tijd!

Namens het oudstenteam,

Oscar Griffioen
pastor

2. Jaaroverzicht 2018

Januari

3 januari – eerste Geest en Vuuravond van 2018. Specifiek gebeden voor het nieuwe jaar en hernieuwde verwachting wat God in ons midden gaat doen.

7 januari – zoals gebruikelijk in onze traditie eerste zondag van de maand Heilig Avondmaal (ingeleid door Cor) gevierd.

14 januari – In deze dienst sprak Edwin. Onder zijn preek, werd Josine onwel en hebben we zorg verleend en 112 gebeld. De dienst is kort daarna afgerond. Josine hoefde niet mee met de ambulance en kon door Christophe zoals gebruikelijk thuis worden gebracht. Na de zondagse dienst een korte vergadering met en als kringleiders, zowel evaluerend als bemoedigend naar elkaar toe.

17 januari – afsluitende Bijbelstudie over de Doctrine van Gods Woord, De Bijbel door Oscar in de serie voor dit seizoen over Basis Doctrine

21 januari – speciale dienst wegens het opdragen van Jefta en Lukas (zoon van Ruben en Thonny) en Lucien (zoon van Christophe en Adriana)

23 januari – Nikolay Sudakov komt uit Rusland bij ons (tot en met dinsdag 30 januari)

24 januari – extra avond omdat Nikolay bij ons is. De gebruikelijke kringavond op deze 4^e woensdag van de maand schuift door naar 31 januari.

27 januari – mannenontbijt. De eerste van 2018. Nikolay was deze ochtend een extra gast en gaf een korte overdenking.

28 januari – Nikolay Sudakov sprak in onze dienst op zondag (Anneke G. vertaalde hem)

31 januari – wegens verschuiving omdat Nikolay bij ons was, is de 4^e kringavond op deze 5^e woensdag van de maand.

Februari

6-9 februari – Week van Bidden en Vasten. Thema: geloof nav. Hebr.11:5-6. Net als vorige keren was er een korte gebedsavond in Elim met

verschillende aspecten vanuit dit thema belicht door Oscar, Cor, Andrew en Edwin (die ook afsloot met het bedienen van het Avondmaal)

11 februari – Muzikale getuigenisdienst o.l.v. Jan Willem

18 februari – Invoegen van Sjaak en Wies Stam uit Maartensdijk

21 februari – Algemene Bijbelstudie door Oscar over Basis Theologie: God.

Maart

21 maart – Ledenvergadering en Gemeenteavond. Er waren 21 leden en 6 hadden zich afgemeld wegens o.a. ziekte. Met name de begroting door Anneke en Andrew toegelicht.

30 maart – Goede Vrijdag, korte avondmaalsdienst o.l.v. Edwin

April

1 april – Paaszondag. Feestelijke dienst o.l.v. Jan Willem en het muziekteam. Korte boodschap van Oscar en aansluitend lunch in Elim. Deze zondag zijn Bart en Marjan ingevoegd

Mei

6 mei – Deze zondag werden Johan en Zwanie uitgezegend: zij gaan weer terug naar Albanië. Ook Cor en Anneke en Oscar en Anneke: zij gaan voor een kleine week naar PerwoUralsk in Rusland voor verschillende diensten en seminars.

10-15 mei – Cor en Anneke gaan met Oscar en Anneke naar PerwoUralsk oa. om te spreken op de leidersmeeting en de zondagse diensten

16 mei – Edwin doet de Alg.Bijbelstudie over Basis Theologie het thema over “de Mens”.

20 mei – Pinksteren, na de dienst (waarin Cor en Anneke uitgebreid verslag doen van hun reis naar Rusland) hebben we de gebruikelijke lunch in Elim (ook dit jaar weer goed weer om het in de tuin te doen)

27 mei – Ivo en Suzanne worden met hun kinderen, Emmelien en Symen, ingevoegd

30 mei – Kaderontmoeting; laatste van het seizoen.

Juni

6 juni – laatste Geest & Vuuravond van het seizoen

10 juni – na de dienst lunch in Elim aangeboden door Chris en Femmy die 40 jaar zijn getrouwd

17 juni – veel mensen weekend weg: er waren maar 38 mensen in de dienst...

20 juni – laatste Algemene Bijbelstudie van het seizoen door Edwin. Alleen Andrew en Oscar waren er. Het blijft ons zorgen baren dat er weinig tot geen animo is voor onderwijs uit Gods Woord.

24 juni – na de dienst Kringleidersontmoeting: terugblik en planning thema nieuwe seizoen. Bovendien zal Oscar in de zomermaanden inventariseren of er belangstelling is voor een dagkring met name voor hen die 's avonds niet kunnen of de deur uit willen. In lijn hiermee wordt er ook gekeken of het nodig is dat we een aantal mensen overplaatsen naar een andere kring. De kringleiders blijven ook komend seizoen beschikbaar. Daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor.

26 juni – laatste gebedsavond olv Cor en Anneke van het seizoen

27 juni – de meeste kringen hebben hun laatste avond en zullen na de zomer-stop weer starten

30 juni – laatste mannenontbijt in Elim. In de zomermaanden is Gerard van plan wat mannen uit te nodigen voor een wandeling. Dit zal afhangen van de vakantieplannen en het weer. We erkennen dat het erg goed is om gezamenlijk op te trekken buiten de samenkomsten en kringen om.

30 juni – met een aantal mensen hebben we de 'rotzooi' en het bouw materiaal dat weggebroken is naar beneden gebracht en een container van 10 kub gevuld (!). Rond 13:00 waren we klaar, toen zat de container vol. Remco heeft daar gewoond tot 1 juni. We gebruiken de leegstand aan om te verbouwen. Laura zal met Tim en Polly op de zolder intrekken tot ze (wellicht al binnen een jaar) een eigen woning heeft toegewezen gekregen.

Juli

1 juli – Laatste zondag van het seizoen 2017-2018. Zoals gebruikelijk avondmaal op de eerste zondag van de maand. Ingeleid en uitgereikt door Cor die in deze dienst met Anneke officieel is ingezegend als oudsten na een half jaar aspirant-oudsten te zijn geweest. We zijn erg dankbaar voor de aanvulling in het leidersteam en hun inzet voor de gemeente, Gods Koninkrijk en individuele leden (met name oa. in pastoraat).

September

2 september – eerste dienst van het nieuwe seizoen. Zoals elke eerste zondag van het seizoen hebben we de kinderen gezegd incl de betrokkenen bij de kinderkerk en zij die in het onderwijs werkzaam zijn voor het nieuwe schooljaar.

5 september – eerste Geest en vuuravond. Deze keer gehouden in de voorkamer. Dat beviel erg goed en we overwegen dit voortaan hier te doen. Opkomst 18 leden.

10-15 september – Cor en zijn broer Gerard met zijn vrouw Elize (uit Frankrijk) hebben op zolder van Elim een badkamer en toilet gebouwd. Naast het werk en de hulp van Arie was dit een grote bijdrage in het opknappen van de tweede etage om daar een appartement te maken wat Anneke en Laura doen.

19 september – de derde woensdag van de maand hebben we altijd Algemene Bijbelstudie gedaan en daar gaan we mee door maar op een andere manier: nadruk ligt op het lezen van de bijbel hardop met elkaar. Deze avond is Colossenzen en 1- en 2Thessalonicenzen gelezen.

25-28 september – Week van Bidden en Vasten rondom het thema "Zoek eerst het Koninkrijk van God" (Matt.6). Gemiddeld waren er 16 mensen op de gebedsavonden. De afsluiting was op vrijdag weer met het vieren van het Avondmaal.

30 september – Muzikale getuigenisdienst o.l.v. Jan Willem

Oktober

15 oktober – Sjaak en Wies laten via een Whatapp bericht weten dat ze dankbaar zijn voor de tijd in Zout & Licht maar dat ze hebben gekozen om naar een gemeente in Zeist te gaan omdat daar meer bekenden van hen zitten

31 oktober – eerste dagkring van 10:00-11:30 in Elim. We besluiten elke eerste en derde woensdagmorgen van de maand bij elkaar te komen
31 oktober – Kaderontmoeting

November

5 november – Marco laat via een mail weten dat hij naar een gemeente in Huizen gaat en niet langer lid wil zijn van Zout & Licht Hilversum
10 november – schoonmaakdag in Elim en de tuin
18 november – Nikolay Sudakov uit Rusland spreekt in de gemeente (Anneke G. vertaalt hem)

December

23 december – Kerstdiner met 50 gasten verzorgd door Arie, Miranda, Marjan en Anneke G.. Net als vorig jaar was dit weer een groot succes.
25 december – Kerstdienst, gezinsdienst: preek van Edwin en kerstspel (volwassenen met de kinderen), lofprijs olv Jan Willem

3. Dynamiek 1 – Lofprijs en Aanbidding

Naast dat aanbidding een levensstijl is, stellen we dat ook centraal in ons samenkomen, met name in de zondagse diensten. Omdat we van Jezus begrijpen dat de Vader aanbiddeers zoekt en geen werkers in de eerste plaats. Niet voor niets beginnen we elke dienst met lofprijs en aanbidding en sluiten we met muziek en aanbidding de dienst af met 'response-tijd'.

We zijn ons bewust dat het aanbidings- en muziekteam (onder leiding van Jan Willem en Anneke G.) een grote steun is voor de gemeente, met name op de zondagen, om ons in aanbidding te leiden. We erkennen dat het muziekteam een belangrijke geestelijke plaats inneemt in onze gemeente.

Avondmaal

De traditie van het vieren van het avondmaal op elke eerste zondag van de maand hebben we in 2018 voortgezet. Naast het 'stil' staan (en zijn) bij de herinnering wat Jezus aan het Kruis gedaan heeft voor een ieder, geloven we in wat God door Zijn Geest nu door het vieren van het Avondmaal doet: openbaren wie Hij is en laten weten wie we voor Hem zijn. Ook wordt het avondmaal – naar wens en behoefte – gevierd in de kringen.

Geest & Vuuravonden

De eerste woensdag van de maand is traditiegetrouw onze avond van lofprijs, aanbidding en gebed. De avonden hadden en hebben een open karakter en we bidden en zien dat mensen die openheid gebruiken om

openhartig te zijn in God aanbidden, bidden en voorbede en belijden en gebed vragen.

Ons gebed is dat het steeds meer een 'zoeken en vinden van God in ons midden' is.

Sinds de zomer zitten we bewust in een kring voor de relatie en het doorbreken van een "kerk" of samenkomst idee (het zitten in rijen, waarbij de focus is op een 'podium' en één persoon (zangleider, spreker).

4. Dynamiek 2 – Opbouw

De dynamiek van Opbouw omvat in onze gemeente: Onderwijs (o.a. algemene Bijbelstudie), kringen, kinderkerk en de zondagse samenkomst.

Opbouw is een facet van gemeente-zijn wat ervaren wordt wanneer individuele leden een bijdrage willen leveren aan anderen binnen de gemeente en we dat van elkaar kunnen ontvangen.

Onderwijs: Prediking en Algemene Bijbelstudie

Naast ons vaste team van sprekers (Edwin, Andrew, Jeff en Oscar) hebben we ook weer Nikolay uit Rusland in ons midden gehad. Met het oog op 2019 zal ook dit weer gebeuren, maar we willen dan ook verder kijken naar mogelijke gastsprekers. We willen dit doen vanuit relatie die er zijn en ontwikkeld worden.

Op de Algemene Bijbelstudies (elke 3^e woensdagavond van de maand) hebben we de volgende thema's behandeld:

- Basis Theologie: de doctrine van de Bijbel, wie God is, de Mens
- Sinds het nieuwe seizoen komen we samen om de Bijbel te lezen. Op de avond zelf wordt gekozen wat we met elkaar (bij toebeurt hardop) lezen. Dit wordt als erg zinvol en opbouwend en prettig ervaren. Zeker ook omdat dit leidt een kort gesprek en uitdieping van een gedeelte.

Voorlopig blijven we hiermee doorgaan (zeker het seizoen 2018-2019). Voor het gemak veranderen we voorlopig de naam van de avonden niet (blijft dus Algemene Bijbelstudie).

Week bidden en vasten

In 2018 hebben we een Week van Bidden en Vasten gehouden in februari (thema: geloof, nav. Hebr.11:5-6) en in september (thema; Koninkrijk van God nav. Matt.6). We zijn met elkaar erg bemoedigd om te zien hoe de gemeente hierin meegaat en men elkaar bemoedigd.

Kringen

Tot de zomer hebben we als thema voor de kringen de Efeze-brief gehad (seizoen 2017-2018) en vanaf september is het thema, Het Koninkrijk van

God, door Edwin uitgewerkt in gespreksonderwerpen per avond (seizoen 2018-2019).

Naast de kringen (olv. Edwin, Cor en Anneke, Jan Willem en Gerdien) op de tweede en vierde woensdagavond zijn we in november gestart met een dagkring in Elim (deze is tevens twee keer per maand maar komt samen op de eerste en derde woensdag van de maand omdat dit praktisch was voor alle deelnemers).

Mannenontbijt

Dit zou kunnen worden gezien als een (extra) kring, hoewel het vrijblijvender is en slechts eenmaal per maand. We beleven dit als een goede tijd om met elkaar dingen te bespreken, zonder dat er per se een onderwerp door iemand is voorbereid. De inkopen voor het ontbijt worden steeds door iemand verzorgd na opgave bij Harry. Vanaf september komen we niet op de laatste, maar op de eerste zaterdag van de maand samen in Elim van 9:00 tot ongeveer 11:00.

Kinderkerk

In 2018 is het kinderwerk verder voortgezet onder leiding van Gerdien en Diny. We zijn erg blij en dankbaar om te zien dat het kinderwerk mogelijk is op basis van de inzet van de leiders en betrokkenen. Jammer dat weinig gezinnen in de gemeente betekent dat er weinig kinderen in de kinderkerk zijn. Tevens bidden en kijken we naar de mogelijkheid om de groep te splitsen, zodat de schoolgaande kinderen en de kleintjes een eigen programma en ruimte hebben.

Zorg blijft het gebrek aan vaste helpers. We willen blijven bidden en op de bres staan voor de kinderen en zeker ook voor de leiders die hierin de kar trekken!

Muzikale getuigenisdienst

Aan het slot van de Week van Bidden en Vasten in februari en september heeft Jan Willem ons weer gediend in een Muzikale Getuigenisdienst. Elke keer is dit weer erg bemoedigd om de vrijmoedigheid te zien en daarmee verschillende getuigenissen te horen wat God in ons leven aan het doen is.

Kerstdienst en Kerstdiner

Net als vorig jaar – wegens het succes – is er weer een kerstdiner georganiseerd door Anneke G, Arie, Miranda en Marjan. Er waren ruim 50 gasten die zich hadden opgegeven.

Op 25 december is er een kerstdienst/gezinsdienst geweest olv. Jan Willem en het muziekteam voor de lofprijs en aanbidding en Diny en Gerdien en verschillende ouders met de kinderen in een kerstspel. Edwin sloot de dienst af met een kort woord.

5. Dynamiek 3 – Vermenigvuldiging

Als gemeente blijven we getuigen op de plaats waar God ons individueel geplaatst heeft: daar waar we wonen, werken en naar school gaan.

We blijven belijden dat in ons samenkomen, we de Heer willen aanbidden én elkaar opbouwen en toerusten om vervolgens in de wereld getuigen van Jezus te zijn en discipelen te maken.

Sinds september steunen we Dylan de Bruin met zijn stichting One for Christ (<https://www.oneforchrist.com/>) en maken we deel uit van het netwerk. De insteek is dat wanneer mensen door (zijn) evangelisatie tot bekering komen en in contact willen komen of worden doorverwezen naar een lokale gemeente/kerk zij die snel kunnen vinden. Dylan zal zijn getuigenis geven in maart 2018 en we bidden voor meer mogelijkheden om zo 'een evangelist in de gemeente te halen' door bewust relatie te bouwen en wederzijds betrokken te zijn, eenvoudig weg om dat we deze bediening in onze gemeente (nog) niet hebben en we erkennen dat Gods Koninkrijk en het Evangelie meer en groter is dan ons als individuele lokale gemeente.

Gebedsavonden

Cor en Anneke zijn in 2018 door gegaan met de gebedsavonden op de 2^e en 4^e dinsdag van de maand. Het doel van deze avonden is samen te komen om met name te bidden voor onze kinderen en familie die de Heer nog niet kennen. De avonden zijn voor leden aangezien we met name ook persoonlijke zorgen delen met elkaar en daarvoor bidden en strijden. Met elkaar zien we hoe God werkt door gebed en er daadwerkelijke vrucht komt.

Week van Bidden en Vasten

Zoals onder Opbouw als is vermeld hebben we in 2018 momenten gehad van bidden vasten rond het thema Geloof (in februari) en Gods Koninkrijk (in september). Van dinsdag tot en met vrijdag waren er korte gebedsontmoetingen meteen korte inleiding in lijn met een onderwerp in lijn met het thema (verzorgd door Cor, Edwin, Jeff, Andrew). Zoals we eerder steeds deden, hebben we ook deze keren de 'week' afgesloten met het gezamenlijk vieren van het Avondmaal.

Rusland (Oeral)

De afgelopen jaren zijn we betrokken bij de Evangelische gemeente in PervoUralsk in de Oeral bij Jekaterinnenburg en bouwen we wederzijds relatie met die gemeente en de daarbij betrokken kerken en rehabilitatiecentra. De derde collecte van de maand is nog steeds voor dit werk bestemd.

Oscar had weer de mogelijkheid om een aantal keer een bezoek te brengen en les te geven. In mei zijn Cor en Anneke met Oscar en Anneke

daar geweest voor les en bezoek aan de gemeente en het rehabilitatiecentrum.

Nikolay Sudakov, de voorganger van de gemeente daar, heeft ons bezocht in januari en november en gediend met prediking en in januari ook met een studieavond en deelname aan het mannenontbijt.

Er is een verlangen vanuit Rusland om met andere mensen betrokken te zijn bij onze gemeente. Daarin staan we open voor de mogelijkheden die God geeft en staan we gastvrij open voor deze dienstbaarheid aan ons.

Kenia

Oscar is dit jaar weer de ruimte gegeven om voor twee keer naar Kenia te gaan om les te geven aan de Bijbelschool en verschillende gemeenten te bezoeken. Anneke is ook in 2018 weer in december geweest om Alexei te vertalen en zelf te spreken op de jaarlijkse Jeugdconferentie (dit keer in Mombasa)

Albanië

Johan en Zwanie zijn sinds een aantal jaren ruim 8 maanden per jaar wonend en werkend bezig in Erseke in Albanië. Tot februari 2018 was dit voor een gezinshuis via stichting Foleza. Wegens omstandigheden met de kerk aldaar en de verschillende visies en inzichten in werkzaamheden, hebben zij al in het najaar van 2017 gekozen een eigen stichting (St.Albania Support) te starten en daaronder werkzaam te zijn in Albanië in dezelfde stad. Deze stichting heeft gedurende het najaar van 2018 vorm gekregen. Tot 31 december 2018 zijn we faciliterend geweest betreffende giften en financiën voor hun werk en informatie via de website. Vanaf 2019 gaan deze via de eigen stichting.

6. Dynamiek 4 – Leiderschap

Kringen

Deze komen op de tweede en vierde woensdagavond op verschillende adressen bij elkaar. De kringen worden geleid door Edwin, Cor en Anneke, Jan Willem en Gerdien. Er is een gezamenlijk thema (tot de zomer de Efeze-brief en bij de start van het nieuwe seizoen in september, Gods Koninkrijk.

De laatste maanden is er een dagkring, die tezamen komt in Elim op de eerste en derde woensdagmorgen.

Oudstenteam

Voor de zomer zijn Cor en Anneke ingezegend als oudsten. Zij waren tot die tijd al ruim een half jaar aspirant-oudsten.

We zijn erg blij met hen als mens, als echtpaar en als leiders. We waarderen van elkaar onze ervaring, gaven en talenten en daarmee het verschil van inzicht en de aanvulling die we zo voor elkaar zijn, als oudsten en ook als kader.

De andere oudsten zijn Edwin, Jeff, Andrew en Oscar en Anneke (laatst als voorgangerechtpaar).

Met elkaar willen zij dienstbaar zijn aan de gemeente als geheel in het algemeen en aan leden in het bijzonder. Wanneer Oscar afwezig is, is Edwin aanspreekpunt voor de zondagse samenkomst.

Penningmeester

Andrew en Anneke G. doen het werk van de penningmeester. Frans is de boekhouder. We zijn blij dat deze drie trouw zijn in het dienen van de gemeente in deze taak.

Kader

Zoals we vanuit de Bijbel begrijpen is gezond leiderschap *meervoud* is. Als oudsten putten we dan ook veel wijsheid en enthousiasme uit het kader. We komen ongeveer vier keer per seizoen samen. Informatie aan de leden van het kader geven we zoveel mogelijk via de mail, zodat we de ontmoetingen die we hebben effectief zijn in up-to-date gesprekken en gebed en voorbede voor de gemeente als geheel en leden in het bijzonder. Zo leggen we meer de nadruk op de geestelijke verantwoordelijkheid en zorg dan op het organisatorische.

7. Dynamiek 5 – Administratie & Organisatie

Boomberglaan 6 en Oude Enghweg 28

Al onze zondagse diensten worden gehouden in de Adventskerk aan de Boomberglaan.

Alle activiteiten door de week vinden plaats in Elim aan de Oude Enghweg.

Minstens eenmaal per jaar hebben een schoonmaakdag voor de tuin en het gebouw (eerste etage en kapel). We hebben de wens dit wat vaker en dan ook regelmatig te doen.

Het onderhoud gaat stap voor stap. We erkennen dat er veel achterstallig onderhoud is. In de verbouwing en aanpassing (van oa. de zolder etage) gaat veel tijd en energie zitten. We hebben geen moeite om te hebben gekozen voor een langere termijn om op die manier het meeste zelf te doen en kosten te besparen. We zijn erg onder de indruk van de tijd en kosten (oa. derving van inkosten) door Cor en zijn broer Gerard en zijn vrouw Elize (uit Frankrijk) die afgelopen september een ruime week hebben verbouwd op zolder om daar een badkamer aan te leggen en te maken.

We zijn erg dankbaar dat we als gemeente een eigen pand hebben met de vele mogelijkheden die er zijn.

BIJLAGE 1 – Opkomst zondagse samenkomsten 2018¹

		2018	(2017 ter vergelijking)	
Januari	7	58	31	
	14	54	37	
	21	86	45	<i>opdragen Jefta, Lucas en Lucien</i>
	28	53	55	
Februari	11	62	37	<i>muzikale getuigenisdienst</i>
	18	50	53	
Maart	18	47	43	
	25	50	40	
April	1	78	65	<i>Pasen</i>
	8	64	58	
	15	48	45	
Mei	6	62	48	
	20	54	44	<i>Pinksteren</i>
	27	58	39	
Juni	3	54	44	
	10	49	48	
	17	38	41	
Juli	24	49	58	
	22	54	38	
	29	57	45	
Augustus	5	35	22	
	12	30	32	
	2	40	53	<i>Start seizoen 2018-19</i>
September	9	48	41	
	16	44	48	
	23	34	55	
	30	57	42	<i>Muzikale getuigenisdienst</i>
	21	34	84 ²	
Oktober	28	39	40	
	4	51	42	
	11	53	52	
November	18	48	57	<i>Nikolay uit Rusland</i>
	2	54	53	
	16	42	54	
December	25	43	60	<i>Kerstdienst³</i>
	30	35	48	

¹ Geteld door Oscar (indien aanwezig). Aantal is incl. kinderen.

² In 2017 was deze zondag de doopdienst

³ In 2017 hielden we de kerstdienst op een zondag

Aantal gemiddelde aanwezigen...

- per alle getelde zondagse diensten (36) 46 (in 2017: 47)

- per getelde "gewone" zondagse
diensten (28) 44 (in 2016: 44)

NB. Op basis van de ledenlijst zijn er 70 leden per 31 december 2018 (dit is incl. kinderen). Eind 2017 stonden er nog 77 leden bij Zout & Licht Hilversum aangesloten. Naast het afscheid van een aantal mensen hebben we ook dit jaar (net als aan het slot van 2017) als leiding ervoor gekozen om de lijst "op te schonen", d.w.z. namen op de lijst van mensen die al geruime tijd niet meer komen in de dienst, hebben we van de ledenlijst afgehaald (sommigen kwamen al meer dan een jaar niet meer in de dienst en/of waren niet langer betrokken bij de het leven als gemeente).

NB. Officieel hebben we geen "leden". We spreken van "invoegen" wanneer mensen aangeven dat ze bij de gemeente willen horen en naast het "komen in de dienst" ook mee willen bouwen aan het geheel van gemeente zijn. De voorwaarde die we als gemeente voor het "invoegen" stellen is dat mensen gedoopt zijn in water, deel willen uitmaken van de lokale gemeenschap en betrokken zijn (in aanwezigheid en 'meebouwen' in gaven en talenten, incl. financieel bijdragen).

BIJLAGE 2 – Sprekers – incl. aantal spreekbeurten**Eigen sprekers:**

Oscar	25	(2017: 23)
Edwin	14	(2017: 11)
Jeff	5	(2017: 6)
Andrew	5	(2017: 8)
Jan Willem	2	(2017: 1)

Gast sprekers:

Nikolay Sudakov (Rusland)	2	(2017: 0)
---------------------------	---	-----------

<<