



Onderweg naar zondagse dienst bij Masai bij Kaijado

Reisverslag Kenia, 15 – 30 april 2019

Beste familie, gemeente en vrienden,

Ik ben weer veilig terug in Nederland na een goede reis in Kenia.

Zoals u weet ga ik met Nikolay (bevriende voorganger uit Pervouralsk in Rusland) naar Nairobi om in April en November les te geven op de Bijbelschool die is opgezet door onze Koreaanse vriend en zending, Kim Huyng-Guyn.



Nikolay vertalen in de Bijbelschool...

Dit keer was ik gevraagd les te geven over Bijbelse Financiële Principes en Het belang van het onderzoeken en van Doctrine (leer) en Leiderschap. Dit laatste was erg interessant en deed wel wat discussies ontstaan in de klas aangezien er veel misstanden zijn over leiderschap en wereldse doctrines worden gebracht met het Bijbelse Evangelie (op basis van

onwetendheid wat misleiding mogelijk maakt: bijv. hoe meer geld je geeft aan bepaalde leiders (die dit onderwijs zelf brengen!), des te meer zal God je



Bijbelschool: dit keer waren er 33 studenten...

financieel zegenen; en: als je ziek bent, is dat een teken dat er zonde is in je leven en je niet genoeg toegewijd bent en geeft aan de kerk; etc.

Ook Nikolay mocht ik weer vertalen in de Bijbelschool. Hij gaf les over het Evangelie naar Mattheüs.

Dit keer vlogen we niet vrijdagavond van de tweede week terug, maar bleven we een extra weekend, omdat elke twee of drie jaar in april een aantal studenten afstuderen ("graduation") en dit gaat, zoals u op de foto's ziet allemaal erg officieel en feestelijk. Voorafgaand was er vanaf donderdagmiddag ook nog een leiderconferentie voor Oost-Kenia.

Los van de Bijbelschool hebben we de twee zondagen gesproken (en ik Nikolay weer vertaald) in gemeenten, de laatst



Zondagse dienst bij Masai (Kajjado)

zondag in een kerk in de armste buurt van Nairobi. Deze gemeente is 10 jaar geleden opgezet door een oud-student van Kim. Geweldig bemoedigend om dit te zien hoe mensen gepassioneerd zijn om te gaan wonen en dienen op de meest verpauperde plaatsen van de stad.



Afgestuurde studenten hijsen zich in 'toga'...



Samen met andere 'teachers' John (VSo, Nikolay (Rusland) Dziraasj (India)

Van velen heb ik en hebben wij gehoord dat we een bemoediging waren voor de mensen daar, maar ik ben minstens even opgebouwd om daar te mogen zijn en te zien wat mensen voor God doen en wat Jezus door hen heen doet tot verandering van de mensen om heb heen.



Graduation Bijbelschool Nairobi 2019

Planning

De planning is dat ik eind deze maand (mei) naar Rusland ga. In juli gaan Anneke en ik tezamen voor de zendingsconferentie in Pervouralsk. We vliegen dan terug met Alexei en Marina Barbinov die verantwoordelijk zijn voor het revalidatiecentrum in de gemeente



Verkoop van wat tussen vuilnis gevonden wordt...

daar: zij komen van 25 juni tot 3 juli naar Nederland en Alexei Barbinov zal spreken in onze gemeente Zout & Licht Hilversum

op zondag 30 juni aanvang 10:00
(Boomberglaan 6). Uiteraard ben u van harte welkom!

Dank voor uw meeleven, opbouwende mail en gebeden en financiële steun!

Hartelijke groet en Gods zegen,
Oscar Griffioen

PS. Graag ook uw gebed voor Kim en zijn gezin: in de periode dat wij er waren zijn er twee pogingen gedaan om in te breken en daarbij is één keer zo'n 6 meter van de omheining (stenen muur) omvergehaald. Momenteel zijn een aantal bendes van rovers in die wijken actief. Kim heeft

beveiliging maar gebed is zoals gebleken altijd erg nodig.

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van financiële support! Indien u ons steunen wilt, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Gemeente Zout & Licht te Hilversum, ING-Bank rek.nr. IBAN: NL88INGBo687417260 o.v.v. Missions Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting aftrekbaar.)

*Een kerk in één van de armste buurten van Nairobi:
de naam is dan wel weer hoopgevend (Wereld Opwekking Voorbidders Kerk)*

