



**Christelijk Centrum
Gooi en Vechtstreek
Zout & Licht
Hilversum**

Jaarverslag 2019

Hilversum, 3 januari 2019

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Jaaroverzicht 2019	5
3. Dynamiek 1 – Lofprijzen en Aanbidding	7
4. Dynamiek 2 – Opbouw	8
5. Dynamiek 3 – Vermenigvuldiging	10
6. Dynamiek 4 – Leiderschap	11
7. Dynamiek 5 – Administratie & Organisatie	12
Bijlage 1 – Overzicht opkomst zondagse samenkomsten	13
Bijlage 2 – Sprekers zondagse samenkomsten	14

1. Voorwoord

We zijn uiteraard dankbaar voor Gods aanwezigheid in ons midden en wat Hij in ons midden en door ons doet. We geloven dat we gemeente zijn door dat samen te doen: Het gemeente zijn wordt bepaald door ons als aanwezige leden van dat Lichaam van Christus op deze specifieke plek – de gemeente Zout & Licht Hilversum – op basis van ons geloof dat dit de plek is waar de Meester ons als Zijn dienstknechten hebben wil. Dat geeft een innerlijke overtuiging toegewijd te zijn en beschikbaar te zijn voor Hem, elkaar en de plaats die we hebben gekregen om het Evangelie van Zijn Koninkrijk uit te dragen in woord en daad.

Het gemeente zijn wordt door het doen bepaald: We willen al jaren gemeente zijn waar we geen artiesten en toeschouwers hebben, maar een gemeenschap zijn van 'heiligen' die als leden van een lichaam elkaar dienen. Of het samenkomen nu op een zondagse dienst is of een gebedsavond of een Algemene Bijbelstudie, degenen die er dan zijn maken de gemeente: daar kunnen we elkaar tot hand en voet zijn en door de Heer gebruikt worden elkaar aan te sporen, te bemoedigen, te corrigeren en toe te rusten of op te bouwen.

Wanneer we het Lichaam van Christus zijn, dan dienen we elkaar steeds weer aan te moedigen om op het Hoofd, Jezus Zelf, gefocust te zijn. Als Priesters volgen we het werken van De Hogepriester en vertegenwoordigen we God in de wereld en die mensen om ons heen naar God toe. Gezamenlijk volgen we slechts één Herder tot wiens kudde we behoren. We willen gebouwd worden (individueel als christenen en als gemeente gemeenschappelijk) op het fundament van de Tempel dat Hij bouwt. Ook verwachten we als Bruid van Christus, Zijn wederkomst en sporen we elkaar daarom aan om op elk moment en in elk gebied van ons leven toegewijd, gehoorzaam en heilig te leven.

Deze 5 metaforen die de Bijbel gebruikt om de gemeente van Christus uit te drukken en te illustreren in haar werkzaamheid (de *Ekklesia* – een door Hem bijeengebrachte groep discipelen voor een gemeenschappelijk doel), geeft aan dat christen-zijn en gemeente-zijn niet iets vrijblijvends is: Samen volgen we Jezus Christus, behoren we het gezin van God de Vader en worden we bewogen door de Heilige Geest om getuigen van Christus te zijn en de mensen om ons heen voor het Evangelie te winnen. Om die reden alleen zijn we het zout der aarde en het licht der wereld (Matt.5).

In dit verslag kunt u weer een jaaroverzicht van belangrijke (gedenkwaardige) momenten vinden en uiteraard korte toelichting op ons gemeente zijn en de activiteiten rondom de Dynamieken van Gemeente-zijn: Aanbidding, Opbouw, Vermenigvuldiging, Leiderschap en Organisatie. Deze overlappen elkaar op veel vlakken, maar in een verslag als deze is voor het overzicht geprobeerd ze onder te brengen in deze Dynamieken.

We dienen enkele punten te noemen uit het jaaroverzicht waarin 2019 geheel anders was dan vorige jaren:

- In januari namen André en Arline afscheid van ons, zij gaan in Veenendaal kerken
- In februari hebben we afscheid genomen van Jan Willem en Gerdien en Juda en Hosanna, zijn gaan verhuizen naar Veenendaal
- In November gaan we de zondagse samenkomsten in "Elim" houden en komen we niet meer in de Adventskerk (Boomberglaan) samen.

Onze dank gaat uit naar alle leden die zich ook in 2019 hebben ingezet voor Zout & Licht Hilversum en die weer hebben laten zien dat Gemeente-zijn iets is wat je uitsluitend samen *doet*...! Glorie aan God voor de gave van een ieder in wie we zijn en wat we doen!

Namens het oudstenteam,

Oscar Griffioen
pastor

2. Jaaroverzicht 2019

Januari

6 januari – Diny en Gerard kondigen de te startte Mariage Course die Frans, Diny en Gerard, Ineke gaan organiseren af.

13 januari – we nemen afscheid van André en Arline. Zij gaan kerken in Veenendaal, oa. omdat hun kinderen daar naar de gemeente gaan.

Februari

5-8 februari – Week van Bidden en Vasten: thema "Richt je focus op Jezus". Elke avond was er zoals gebruikelijk een korte gebedsontmoeting verzorgd door resp. Cor, Andrew, Jeff en Edwin, met als afsluiting het vieren van het Avondmaal. Gemiddeld waren er 14 mensen per avond.

10 februari – Muzikale getuigenisdienst. Wegens ziekte kon Jan Willem dit helaas niet leiden. Aansluitend was er een gezamenlijke lunch in Elim, oa. wegens het deze maand verhuizen van Jan Willem en Gerdien

17 februari – In deze dienst werden Jan Willem en Gerdien met Juda en Hosanna uitgezegend: zij verhuizen eind van de maand naar Veenendaal

21 februari – Start Marriage Course o.l.v. Diny & Frans en Gerard & Ineke met 4 echtparen (7 ontmoetingen om de 14 dagen)

Maart

10 maart – Dylan de Bruin sprak in de dienst en gaf zijn getuigenis. Sinds een aantal maanden geven we steun aan zijn stichting One for Christ

20 maart – Jaarvergadering en gemeenteavond. Naast de jaarstukken is er gesproken over het besluit van het oudstenteam om vanaf het nieuwe seizoen op de zondagen samen te komen in Elim en dus de huur van de Boomberglaan op te zeggen. Bezwaren kunnen worden gegeven tot Pasen. Opkomst 20 leden.

April

19 april – Goede Vrijdag. Avondmaalsdienst o.l.v. Cor

21 april – Pasen. Preek door Edwin en aansluitend lunch in Elim

NB. Geen bezwaren voor het opzeggen van de huur van de Boomberg om te gaan samenkomen in Elim.

30 april – brief aan Adventskerk betreffende opzeggen huur.

Opzegtermijn: 6 maanden

Mei

4 mei – Mannenontbijt afgezegd. Dit is de tweede keer op rij dat er te weinig reacties en animo is voor het mannenontbijt. We besluiten dat we in september zullen navragen of er belangstelling is om het weer op te starten met het nieuwe seizoen; tot die tijd zal er geen mannenontbijt zijn.

12 mei – Dylan de Bruin als gastspreker

16 mei – Slot ontmoeting van de Marriage Course (olv. Diny en Frans, Gerard en Ineke)

Juni 2019

5 juni – laatste avond Geest & Vuur van het seizoen

9 juni – Pinksteren, na de dienst lunch in tuin Elim

26 juni – laatste kringavond van het seizoen

30 juni – Slotdienst seizoen 2018-2019. Getuigenis van Yvette en Gerard en Ineke van hun reis naar Albanië (Johan en Zwanie). Ook Alexei en Marina Barbinov (Rusland) in de dienst voor de preek. Aansluitend de gebruikelijke lunch in Elim

Juli-Augustus

Zijn de gebruikelijke vakantiemaanden waarin onze vast door de weekse activiteiten stil liggen

18 augustus – Alexei en Olga Tsernoskutov (uit Rusland) bij ons in de dienst. Alexei spreekt, ook op 25 augustus.

29 augustus – vergadering met de kinderwerkers voor het nieuwe seizoen

September

1 september – officiële start van het nieuwe seizoen (2019-2020)

2 september – ontmoeting als oudsten met bestuur Boomberglaan, betr
aanpak verhuizen naar Elimgebouw

3 september – eerste oudstenontmoeting na de zomer

4 september – Geest & Vuuravond

22 september – eerste collecte voor opknappen van Elim voor zondagse
diensten (2^e collecte op zondag 29 september)

24-27 september – Week van Bidden en Vasten: thema, Wandelen door de
Geest, zoals vorige keren Di tm Vr avond korte gebedsavond in Elim
(Oscar, Cor, Andrew, Edwin korte inleiding per avond), met afsluitend
avondmaal.

28 september – werkdag in Elim tbv gereedmaken voor de zondagse
samenkomsten vanaf november, oa. lampen in de zaal, muren
schoonmaken voor de schilder, opknappen ruimte voor de kinderkerk.

29 september – Dylan de Bruin voor de 3^e keer als gastspreker in ons
midden

Oktober

1 oktober – eerste dagkring van het seizoen van 10:00-11:30 in Elim

2 oktober – 60 stoelen van de Boomberglaan naar Elim verhuizen.

Ontmoeting met technicus tbv adviezen voor geluidsinstallatie in Elim.

4-6 oktober – schilder komt muren en plafond spuiten in Elim

12, 19 en 26 oktober – werkdagen in Elim

November

2 november – laatste werkzaamheden en klaar maken van de samenkomstzaal (kapel)

3 november – eerste dienst in Elim, na 17 jaar samen gekomen te hebben in de Adventskerk (Boomberglaan 6) voor de zondagse diensten

December

25 december – Kerstdienst met ontbijt, overdenking (Edwin), verhaal voor de kinderen en een lied (olv. Diny)

29 december – laatste dienst van 2019.

3. Dynamiek 1 – Lofprijs en Aanbidding

De Vader zoekt aanbidder die Hem aanbidden in geest en waarheid, zegt Jezus in Joh.4. Aanbidding is veel meer dan het samen zingen: het is een geestelijke levenswandel vanuit een bewustzijn dat waar we zijn, Jezus met ons is. Dat al onze daden en woorden tot dank en lof van Hem moeten zijn.

Muziekgroep

De aanbidding in de zondagse dienst is een uiting van die levensstijl, niet een religieus moment om met God bezig te zijn om dat we in een kerk zijn. We hebben afscheid genomen in februari van Jan Willem die samen met Anneke G. de muziekgroep leidde. Anneke gaat daarmee door en heeft veel steun aan de vaste muziekgroep-mensen die regelmatig of nagenoeg altijd op zondag tezamen de lofprijs en aanbidding verzorgen. Met name Arie en Miranda (die sinds dit jaar ook regelmatig de zangdienst is gaan leiden), maar we denken ook aan Jeff, Cor en Koos.

Het plan blijft om éénmaal per maand op een donderdagavond een muziekavond te hebben om te oefenen, team te vormen en te groeien.

Deze avonden zijn voor alle belangstellenden op dit vlak.

Avondmaal

De traditie van het vieren van het avondmaal op elke eerste zondag van de maand hebben we in 2019 voortgezet. Naast het 'stil' staan (en zijn) bij de herinnering wat Jezus aan het Kruis gedaan heeft voor een ieder, geloven we in wat God door Zijn Geest nu door het vieren van het Avondmaal doet: openbaren wie Hij is en laten weten wie we voor Hem zijn.

Ook wordt het avondmaal – naar wens en behoefte – gevierd in de kringen.

Sinds september verzorgen de kringen bij toe beurt, de intro en het uitreiken in de zondagse diensten.

Geest & Vuuravonden

De eerste woensdag van de maand is traditiegetrouw onze avond van lofprijs, aanbidding en gebed. De avonden hadden en hebben een open karakter en we bidden dat meer mensen die openheid gebruiken om openhartig te zijn in God aanbidden, bidden en voorbede en belijden en gebed vragen.

Sinds de zomer zitten we in de voorkamer van Elim.

4. Dynamiek 2 – Opbouw

De dynamiek van Opbouw omvat in onze gemeente: Onderwijs (o.a. algemene Bijbelstudie), kringen, kinderkerk en de zondagse samenkomst.

Opbouw is een facet van gemeente-zijn wat ervaren wordt wanneer individuele leden een bijdrage willen leveren aan anderen binnen de gemeente en we dat van elkaar kunnen ontvangen.

Onderwijs: Prediking en Algemene Bijbelstudie

Naast ons vaste team van sprekers (Edwin, Andrew, Jeff en Oscar) hebben we ook weer Alexei Tsernoskutov uit Rusland in ons midden gehad (twee zondagen in (Augustus). Ook waren we Alexei en Marina als Russische gasten in ons midden (Juni).

Drie keer heeft Dylan de Bruin – een enthousiaste evangelistische spreker van One for Christ – bij ons gesproken in 2019.

Op de Algemene Bijbelstudies (elke 3^e woensdagavond van de maand) zijn we doorgestaan met het gezamenlijk bijbellezen (min of meer onderleiding van Andrew die vorm geeft aan wat we met elkaar besluiten te lezen).

Jammer is en blijft de lage opkomst van die avonden. Terwijl we benadrukken het belang van Gods Woord en dat dit de basis is voor ons geloven en ons leven...

Week bidden en vasten

Ook in 2019 zijn we erg bemoedigd door de twee weken van bidden en vasten en zullen we daar in het komende jaar mee door gaan.

In februari was het thema van de Week van Bidden en Vasten "Richt je focus op Jezus" en in september "Wandelen door de Geest".

Kringen

Tot de zomer hebben we als thema voor de kringen "Het Koninkrijk van God" (seizoen 2018-2019) en in september is gestart met een serie losse onderwerpen in lijn met het thema "moeilijke keuzes". Beiden zijn door Edwin uitgewerkt in gespreksonderwerpen per avond.

Naast de kringen (olv. Edwin, Cor en Anneke, Diny and Anneke) op de tweede en vierde woensdagavond, is er een dagkring op de eerste en derde dinsdagmorgen in Elim.

Mannenontbijt

Tot de zomer kwamen we op de eerste zaterdagmorgen van de maand samen in Elim van 9 tot 11 uur. Maar we zagen steeds minder opkomst. Om die reden is besloten een doorstart te maken in het nieuwe jaar en dan navraag te doen naar de behoefte hieraan.

Net als met de meeste activiteiten als gemeente, geven mensen aan dat er behoefte en verlangen is, maar merken we ook eerlijk op dat er veel verplichtingen op andere vlakken zijn en erkennen we eerlijk dat we maar op één plaats tegelijk kunnen zijn. Hierbij willen we tevens voorkomen dat we ontmoetingen organiseren die voor de betrokkenen tijd en aandacht (en soms geld) vragen terwijl er praktisch geen opkomst en animo is.

Kinderkerk

Zoals we in het vorige jaarverslag al schreven, is het jammer dat weinig gezinnen in de gemeente betekent dat er weinig kinderen in de kinderkerk zijn. (Ook hebben we geen tienerwerk, eenvoudig omdat er geen tieners zijn.) Zo logisch is het vaak gewoon. Maar we zijn dan juist extra blij en dankbaar voor de blijvende motivatie van Diny (die het kinderwerk draaiende houdt ook na vertrek van Gerdien wegens verhuizing) en haar team.

Er is besloten in de loop van dit jaar om per twee zondagen één kinderkerk te houden en de andere de aanwezigen kinderen een map krijgen om tijdens de preek zelfstandig bezig te zijn, te werken. Dit bevat – zowel de leiding als de kinderen – erg goed.

Voor de kleinere kinderen tot 4 jaar is er elke zondag een creche.

Marriage Course

Diny en Frans hebben dit jaar met Gerard en Ineke een Marriage Course aangeboden en georganiseerd. Het is de cursus die van dezelfde 'school' is als de Alpha Cursus. Deze pilot betrof 7 avonden en 4 stellen hebben meegedraaid.

Bij nieuwe echtparen of animo is deze cursus voor herhaling vatbaar, al dan niet in een andere opzet (bijv. minder of juist meer avonden).

Hetzelfde geldt voor de voorheen gehouden Alpha Cursus: we hopen dat er nieuwe mensen komen via contacten van de leden van de gemeente in hun leef- en werkomgeving.

5. Dynamiek 3 – Vermenigvuldiging

Sinds september steunen we Dylan de Bruin met zijn stichting One for Christ (<https://www.oneforchrist.com/>) en maken we deel uit van het netwerk. De insteek is dat wanneer mensen door (zijn) evangelisatie tot bekering komen en in contact willen komen of worden doorverwezen naar een lokale gemeente/kerk zij die snel kunnen vinden.

Dylan heeft in 2019 drie keer in een dienst gesproken en we bidden dat dit zal motiveren onze plek in de maatschappij vrijmoedig in te nemen op de plaats waar God ons als "het goede zaad" (Matt.13:38) uitgestrooid heeft – de plek waar we wonen, werken en naar school gaan.

Gebedsavonden

Cor en Anneke zijn in 2019 door gegaan met de gebedsavonden op de 2^e en 4^e dinsdag van de maand. Het doel van deze avonden is samen te komen om met name te bidden voor onze kinderen en familie die de Heer nog niet kennen. De avonden zijn voor leden aangezien we met name ook persoonlijke zorgen delen met elkaar en daarvoor bidden en strijden. Met elkaar zien we hoe God werkt door gebed en er daadwerkelijke vrucht komt.

Rusland (Oeral)

De afgelopen jaren zijn we betrokken bij de Evangelische gemeente in PervoUralsk in de Oeral bij Jekaterinnenburg en bouwen we wederzijds relatie met die gemeente en de daarbij betrokken kerken en rehabilitatiecentra. De derde collecte van de maand is nog steeds voor dit werk bestemd.

Oscar had weer de mogelijkheid om een aantal keer een bezoek te brengen en les te geven.

Alexei Tsernoskutov, één van de voorgangers van de gemeente daar, heeft ons bezocht in augustus en gediend met prediking. Ook een andere leider (verantwoordelijk voor het rehabilitatiecentrum), Alexei Barbinov sprak op een zondagse dienst dit jaar.

Kenia

Oscar is dit jaar weer de ruimte gegeven om voor drie keer naar Kenia te gaan om les te geven aan de Bijbelschool en verschillende gemeenten te bezoeken. (Anneke G. zou ook in 2019 weer gaan in november voor de Jeugdconferentie bij de Massai, maar helaas werd die reis gecancelled wegens een hernia.)

Albanië

Johan en Zwanie zijn sinds een aantal jaren ruim 8 maanden per jaar wonend en werkend bezig in Erseke in Albanië. Vanaf 2019 lopen alle financiën voor hen via hun eigen stichting Albania Support, maar zij zijn nog steeds lid van Zout & Licht en verschillende leden van de gemeente

steunen hun werk persoonlijk of door support van één van de kinderen. Yvette en Gerard en Ineke hebben hen in Albanië bezocht tijdens hun vakantie.

6. Dynamiek 4 – Leiderschap

Leiderschap is, net als Organisatie, een Dynamiek die ondersteunend is en Aanbidding, Opbouw en Vermenigvuldiging mogelijk moet maken. We willen als leiders als herders zijn en goede voeding geven (Gods Woord), leiding geven (pastoraat bijvoorbeeld) en bescherming bieden (het zorg dragen voor de leden en het samen-zijn als een veilige plaats te waarborgen).

Kringen

Deze komen op de tweede en vierde woensdagavond op verschillende adressen bij elkaar. De kringen worden geleid door Edwin, Cor en Anneke en Diny en Anneke (deze hebben de kring van Jan Willem en Gerdien overgenomen sinds hun verhuizing uit Hilversum).

Zoals onder Opbouw al geschreven: Tot de zomer hebben we als thema voor de kringen "Het Koninkrijk van God" (seizoen 2018-2019) en in september is gestart met een serie losse onderwerpen in lijn met het thema "moeilijke keuzes". Beiden zijn door Edwin uitgewerkt in gespreksonderwerpen per avond.

De dagkring in Elim op de eerste en derde woensdagmorgen, heeft geen programma, de ochtend wordt door de aanwezigen bepaald rondom de Bijbel of wat (pastoraal) ter sprake komt.

Oudstenteam

Het oudstenteam bestaat uit Cor en Anneke, Edwin, Jeff, Andrew en Oscar en Anneke (laatstst als voorgangerechtpaar).

NB. Andrew en Hanna hebben aangegeven bezig te zijn te onderzoeken op welke termijn zij de zending in zullen gaan. Wellicht zal dat in de loop van de tweede helft van 2020 zijn.

Met elkaar wil het oudstenteam dienstbaar zijn aan de gemeente als geheel in het algemeen en aan leden in het bijzonder. Wanneer Oscar afwezig is, is Edwin aanspreekpunt voor de zondagse samenkomst.

Penningmeester

Als 2018 gold ook voor 2019: "Andrew en Anneke G. doen het werk van de penningmeester. Frans is de boekhouder. We zijn blij dat deze drie trouw zijn in het dienen van de gemeente in deze taak."

Kader

In het vorige jaarverslag schreven we al: "Zoals we vanuit de Bijbel begrijpen is gezond leiderschap *meervoud* is. Als oudsten putten we dan ook veel wijsheid en enthousiasme uit het kader. We komen ongeveer vier keer per seizoen samen. Informatie aan de leden van het kader geven we zoveel mogelijk via de mail, zodat we de ontmoetingen die we hebben effectief zijn in up-to-date gesprekken en gebed en voorbede voor de gemeente als geheel en leden in het bijzonder. Zo leggen we meer de nadruk op de geestelijke verantwoordelijkheid en zorg dan op het organisatorische."

Dit is ongewijzigd gebleven.

7. Dynamiek 5 – Administratie & Organisatie

Elim

In 2019 hebben we de overstap gemaakt van Boomborglaan 6 (de Adventskerk) naar Elim voor de zondagse diensten.

De aanloop tot november stond vanaf de zomer in het teken van voorbereidingen en werkzaamheden (met name de zaterdagen). We zijn dankbaar voor de trouwe werkers met hun al dan niet goude handen die er regelmatig waren en soms letterlijk een steentje hebben bijgedragen. Ook in de speciale collectes voor de verhuizing hebben we de trouwe steun van leden gezien.

Eind december – na twee maanden samenkomsten in Elim – is er nog geen onvertogen woord gevallen en is er unanieme instemming dat dit een goede keuze was. Er valt nog genoeg te doen (oa. de akoestiek in de zaal, de aanpak van de gang en de toiletten), maar dit doen we stukje bij beetje.

We zijn erg dankbaar dat we als gemeente een eigen pand hebben met de vele mogelijkheden die er zijn.

Oude Enghweg 28a

De eerste etage wordt bewoond door het voorgangersechtpaar, Oscar en Anneke. De tweede was verhuurd in het verleden aan o.a. hun dochter.

De laatste maand van 2019 heeft de bovenste etage leeg gestaan. We kijken of er tijdelijke huurders kunnen komen (bijvoorbeeld stagiaires).

Met name voor de inkomsten is dit wel van belang.

We blijven ook hiervoor bidden dat de visie die we hebben, om mensen te helpen via en vanuit ons als lokale kerk, vorm krijgt. We willen voorkomen dat we zuiver uit economisch oogpunt moeten verhuren.

BIJLAGE 1 – Opkomst zondagse samenkomsten 2019¹

		2019	(2018 ter vergelijking)	
Januari	6	45	58	
	13	49	54	
Februari	3	47	53	
	10	62	86	<i>Muzikale getuigenisdienst</i>
	17	40	62	
	24	37	50	
Maart	3	32	47	
	10	59	50	<i>Dylan de Bruin</i>
	17	47	78	
April	7	43	64	
	21	36	48	<i>Pasen</i>
Mei	5	42	62	
	12	47	54	<i>Dylan de Bruin</i>
	19	34	58	
Juni	9	40	54	<i>Pinksteren</i>
	9	40	49	
	23	31	38	
	30	45	49	<i>Alexei Barbinov; Slot seizoen</i>
Juli	14	33	--	
	21	26	54	
	28	38	57	
Augustus	4	20	35	
	11	33	30	
	25	38	--	<i>Alexei Tsernoskutov</i>
September	1	35	40	<i>Start seizoen</i>
	8	48	48	
	15	48	44	
	22	46	34	
Oktober	29	42	57	<i>Dylan de Bruin</i>
	6	45	34	
	27	--	39	
November	3	49	51	<i>Eerste dienst in Elim</i>
	10	33	53	
	17	44	48	
December	1	48	54	
	8	30	42	
	15	43	43	
	22	38	35	
	25	52	--	<i>Kerstdienst met ontbijt</i>
	29	35	--	

¹ Geteld door Oscar (indien aanwezig). Aantal is incl. kinderen.

Aantal gemiddelde aanwezigen...

- per alle getelde zondagse diensten (38) 42 (in 2018: 46)

- per getelde "gewone" zondagse
diensten (27) 40 (in 2018: 44)

NB. Op basis van de ledenlijst zijn er 62 leden per 31 december 2019 (dit is incl. kinderen). Eind 2018 stonden er nog 70 leden bij Zout & Licht Hilversum aangesloten. Naast het afscheid van een aantal mensen hebben we ook dit jaar (net als aan het slot van 2018) als leiding ervoor gekozen om de lijst "op te schonen", d.w.z. namen op de lijst van mensen die al geruime tijd niet meer komen in de dienst, hebben we van de ledenlijst afgehaald (sommigen kwamen al meer dan een jaar niet meer in de dienst en/of waren niet langer betrokken bij de het leven als gemeente).

NB. Officieel hebben we geen "leden". We spreken van "invoegen" wanneer mensen aangeven dat ze bij de gemeente willen horen en naast het "komen in de dienst" ook mee willen bouwen aan het geheel van gemeente zijn. De voorwaarde die we als gemeente voor het "invoegen" stellen is dat mensen gedoopt zijn in water, deel willen uitmaken van de lokale gemeenschap en betrokken zijn (in aanwezigheid en 'meebouwen' in gaven en talenten, incl. financieel bijdragen).

BIJLAGE 2 – Sprekers – incl. aantal spreekbeurten

Eigen sprekers:

Oscar	21	(2018: 25)
Edwin	14	(2018: 14)
Jeff	5	(2018: 5)
Andrew	6	(2018: 5)
Jan Willem	1	(2018: 2)

Gast sprekers:

Dylan de Bruin	3	(2018: 0)
Alexei Tsernoskutov	2	(2018: 0)
Alexei Barbonov	1	(2018: 0)

<<