



## Cursus Gemeente zijn

Zout & Licht Hilversum

*Oscar Griffioen*

*Mei 2020*

### Les 1 Niets menselijker dan een kerk [CG-1]

#### Basis Teksten:

- Mat.5:13-14 "...jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld..."
- Mt.13:37-38 – "...de akker is de wereld..."

#### Onderdeel A – Gemeente zijn mensen

##### Les 1 – Niets menselijker dan een kerk

Les 2 – Het gezonde proces van fellowship (de 4 levels van Jerry Cook)

Les 3 – Kenmerken van een levende steen

---

Tekst: Col.3:12-17

**Punt 1** – Col.3 en bijv. 1Cor.1:2 (ea. aanheffingen Paulus aan lokale gemeenten): het gaat om de mensen

- Niet budget, gebouw, de stenen, het programma, de organisatie

**Punt 2** – Hebr.13:17

- De leiders en de zielen van de mensen
- Rekenschap afleggen aan God niet over programma, maar de mensen (zielen!)
- "levende stenen... geestelijk huis..." 1Petr.2:4-5
  - Ledenlijst
  - Invoegen
  - Aanwezigen: 2 in mijn naam..., Matt.18:20

- NB. Waar zijn wij onder de indruk van?!
  - De stenen, Matt.24:1vv
  - Feest in de hemel... Luk.15:7

### **Punt 3 – Ik bouw Mijn *Ekklesia*... Matt.16:18**

- Jezus initiatief (architect)...
- ...én Jezus voert uit (bouwer, aannemer)
- Jezus als doel (zie later de metaforen: oa. gemeente als bouwwerk, tempel: fundament en hoeksteen, 'capstone')
- Wat is onze definitie van "kerk", gemeente...?
  - Dezelfde als Jezus (Bijbel)?
  - NB. God houdt geen rekening met onze mening, onze theologie, interpretatie en definities – veilig: wees het met God eens ('belijden') ... [sic!]

### **Implicatie – gemeente zijn mensen**

- Jezus stierf voor mensen; ...geen start wereldreligie
- Ekklesia: Jezus brengt te samen
  - We kiezen elkaar niet uit
  - We worden gegeven
  - 'gemeenschap', fellowship: Gr. KOINONIA
- Het gaat om het hier en nu – waar wij nu zijn, daar is Jezus
  - NB> ook de Universele, Eeuwige gemeente van Christus is alleen zichtbaar en effectief in het hier en nu door de mensen die er nu zijn
- Concreet – niet abstract...
  - Wat als... (meer mensen, jammer dat die er niet is...)
  - Jezus brengt tezamen
  - ...hoe het met de 'afwezige' leden is, doet er nu niet toe
    - Gaven werken door en voor degenen die er nu zijn
    - Geen spiritistisch gebed of beleving – '... in de geest.'

- Jezus' woorden door Paulus aan de gemeenten (zoals Col.3:12vv) is niet minder geestelijk...!
  - NB. Dat is juist waar het omgaat
  - Liefde in actie: Joh.13:34-35 – het nieuwe gebod

<<Oscar Griffioen

05.2020