

## BIJBELSTUDIE: NAMEN VAN GOD – Deel 1

**Genesis 1:1** In het begin schiep God *Elohim* de hemel en de aarde.

**Elohim:** God in meervoud / Grootheid / Allerhoogste God

**Genesis 1:2** De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest *Ruach* van God *Elohim* zweefde boven het water.

**Ruach Elohim:** Geest/Wind Gods -> Heilige Geest

**Denk ook aan...**

**Handelingen 2:1-2** En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige *windvlaag* en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

**Genesis 1:26** En God *Elohim* zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen

**Zie ook...**

**Johannes 1:1-4** In het begin was het Woord *Logos* en het Woord was bij God *Theos* en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

**Logos (Grieks):** Woord -> Jezus

**Theos (Grieks):** God

**Kolossenzen 1:16** Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

**Genesis 2:4** Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God *Yahweh Elohim* aarde en hemel maakte –

**Yahweh:** Hij Die Is / Die Bestaat / “Die is en was en zal zijn” / “Oneindige” -> HEERE

**Exodus 15:2** De HEERE *Jah* is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God *El*, Hem verheerlijk ik; de God *Elohim* van mijn vader, Hem roem ik.

El: De Sterke / God

Jah: “verkorting van” Jahweh

Elia >> Eli-Jah >> Mijn God is Yahweh

Joël >> Jo-El >> Yahweh is God

Elisa >> Eli-Sha >> God is Redding

**Genesis 32:28** Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen

Israël >> Isra-El >> De Sterke houdt stand (worsteling)

**Genesis 33:20** Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam: De God van Israël is God *El- Elohe- Israel*.

El- Elohe- Israel: “De Machtige God van Israël”

**Genesis 14:18** En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste *El Elyon*

Elyon: Allerhoogste

El Elyon: God de Allerhoogste

**Genesis 21:33** En Abraham plantte een tamarisk in Berseba, en hij riep daar de Naam van de HEERE *Yahweh*, de eeuwige God *El Olam*, aan

Olam: Oneindige / Eeuwige

El Olam: God de Eeuwige

**Genesis 16:11** Ook zei de Engel van de HEERE *Yahweh* tegen haar: Zie, u bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de HEERE *Yahweh* uw verdrukking gehoord *sama* heeft.

Ismaël >> ‘Sama’-El >> God luisterde

**Genesis 16:12-12** En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders.

En zij gaf de HEERE *Yahweh*, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet *El Roi!* Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft.

Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai- Roï *De Levende Die me ziet*; zie, hij ligt tussen Kades en Bered

Roi: Die (om)ziet

**Denk ook aan...**

**Psalm 139:7-12** Waar kan ik Uw Geest *Ruach* ontgaan,  
waar Uw aangezicht ontvluchten?

Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;  
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.

Nam ik vleugels van de dageraad,  
woonde ik aan het einde van de zee,  
ook daar zou Uw hand mij leiden  
en Uw rechterhand mij vasthouden.

Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –  
dan is de nacht een licht om mij heen.

Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,  
maar de nacht licht op als de dag,  
de duisternis is als het licht

**Psalm 23:1** De HEERE *Yahweh* is mijn Herder *Rohi*, mij ontbreekt niets

**Rohi:** Herder

**Genesis 17:1** Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE *Yahweh* aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige *El Shaddai*!  
Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht

**Shaddai:** Almachtige

**El Shaddai:** God de Almachtige

**Psalm 8:2** HEERE *Yahweh*, onze Heere *Adonai*, hoe machtig is Uw Naam op de  
hele aarde

**Adonai:** Meester

**Immanuel:** God met ons -> Jezus

**Mattheüs 1:23** Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult  
Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

**Denk ook aan...**

**Mattheüs 28:20** En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de  
wereld. Amen

**Genesis 22:13-14** Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem  
zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam  
die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.  
En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE *Yahweh* zal erin voorzien *Jireh*.

**Yahweh Jireh:** God voorziet

**Exodus 31:13** U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt

**Yahweh Mekeddishkem:** De HEERE Die Heiligt

**Exodus 17:15** En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: *De HEERE is mijn Banier*

**Yahweh Nissi:** De HEERE mijn Banier

**Exodus 15:26** Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de *HEERE, uw Heelmeester*

**Yahweh Rapha:** De HEERE uw Heelmeester

**Psalm 23:1** *De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets*

**Yahweh Rohi:** De HEERE is mijn Herder

**1 Samuel 1:3** Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de *HEERE van de legermachten* neer te buigen en offers te brengen

**Yahweh Zebaoth:** De HEERE van de (hemelse) legermachten

**Richteren 6:24** Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: *De HEERE is Vrede*

**Yahweh Shalom:** De HEERE is Vrede

Denk ook aan **Numeri 6:23-27**

Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u *vrede!* Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en *Ik* zal hen zegenen.

**Psalm 46:2** God is ons een *toevlucht* en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

**Yahweh Shammah:** De HEERE is een Toevlucht / Er / Aanwezig

In Psalm 46 staan sowieso veel namen van God

Een lied op Alamothe, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

God is ons een toevlucht en vesting;

Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

Laat haar water bruisen, laat het schuimen,

laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,

het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.

God is in haar midden, zij zal niet wankelen;

God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;

Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.

De HEERE van de legermachten is met ons;

de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

Kom, zie de daden van de HEERE,

Die verwoestingen op de aarde aanricht;

Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde,

de boog breekt en de speer in stukken slaat,

de wagens met vuur verbrandt.

Geef het op en weet dat Ik God ben;

Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,

Ik zal geroemd worden op de aarde.

De HEERE van de legermachten is met ons;

de God van Jakob is voor ons een veilige vesting

**Jeremia 23:6** Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:

*DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID*

**Yahweh Tsidkenu**: De HEERE onze Gerechtigheid

## **BIJBELSTUDIE: NAMEN VAN GOD – Deel 2 - JEZUS**

**Mattheüs 1:1** Het geslachtsregister van **Jezus Christus**, de *Zoon van David*, de Zoon van Abraham

**Yeshua: Jezus**: Redding is van God

Zie ook: **Jona 2:9** Het *heil is van de HEERE* (Yeshua Yahweh)

**Christus**: Messias : Gezalfde

**Mattheüs 9:27** En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: *Zoon van David*, ontferm U over ons.

**Zoon van David** >> zie Gods belofte aan David:

**2 Samuel 7:12-16** Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal Zijn **koningschap** bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van Zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een **Zoon** zijn, wat wil zeggen: als Hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen.

Maar Mijn goedertierenheid zal van Hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn

**Zoon van de Allerhoogste**

**Lukas 1:32** Hij zal groot zijn en de *Zoon van de Allerhoogste* genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven

**Immanuel**: God met ons -> Jezus

**Mattheüs 1:23** Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam *Immanuel* geven; vertaald betekent dat: *God met ons*.

**Denk ook aan...**

**Mattheüs 28:20** En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen

**JEZUS zegt: IK BEN**

**in Johannes**

'Ik ben het *Brood des levens*' (6:35)

'Ik ben het *Licht van de wereld*' (8:12)

'Ik ben de *Deur der schapen*' (10:7)

'Ik ben de *Goede Herder*' (10:11)

'Ik ben de *Opstanding en het Leven*' (11:25)

'Ik ben de *Weg, de Waarheid en het Leven*' (14:6)

'Ik ben de *Ware Wijnstok*' (15:1)

In het Grieks schrijf je de 'Ik ben' uitspraak van Jezus als volgt: *ἐγὼ εἰμί*. En dat terwijl alleen het woord *εἰμί* al 'ik ben' betekent. Hier is geen extra toevoeging bij nodig. Waarom dan toch de toevoeging *ἐγὼ*? Deze toevoeging legt een extra nadruk. Er staat daardoor letterlijk 'Ik, Ik ben'. Op deze manier benadrukt Jezus dat Hij het is, en niemand anders, voor wie de betreffende omschrijving geldt.

Voor de Joden was zijn uitspraak *ἐγὼ εἰμί* heel duidelijk. Hiermee identificeerde Jezus zich met de Naam waarmee Yahweh zich in het Oude Testament had bekendgemaakt aan Mozes. Dit blijkt heel duidelijk uit de reactie van de toehoorders op de woorden van Jezus in **Johannes 8:58** '*Waarachtig, Ik verzeker u, 'antwoordde Jezus, 'van voordat Abraham er was, Ben Ik er.'*'. Waarop de omstanders als volgt reageren: '*Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen*'. Zij hadden de toespeling van de woorden van Jezus op de Naam van Yahweh zeker niet gemist.

**Openbaring 22:13** Ik ben de *Alfa, en de Omega*, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste

Alfa en Omega Begin en Einde / Eerste en Laatste

Denk ook aan

**Hebreë 12:2** En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, *de Leidsman en Voleinder van het geloof*

Leidsman en Voleinder van het geloof

**Jezus en de Vader:**

El Olam: Alfa en Omega (Eeuwige / Oneindige)

Yahweh Jireh: De HEERE zal voorzien

**Johannes 6:35** En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Yahweh Rohi: De HEERE is mijn Herder

**Johannes 10:11** Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen

Yahweh Tsidkenu: De HEERE is Rechtvaardig

**2 Korinthe 5:21** Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden *gerechtigheid van God in Hem*

El Shaddai: "volledig toereikend" (All Sufficient) (Voldoende)

Daarnaast: Hij is Machtig en heeft verder niemand nodig / Almachtige.

**2 Korinthe 12:9** Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u *genoeg*, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht

Yahweh Shalom: De HEERE is Vrede

**Johannes 14:27** Vrede laat Ik u, *Mijn vrede* geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u

## BIJBELSTUDIE: NAMEN VAN GOD – Deel 3 – HEILIGE GEEST

### Geest van God

**Genesis 1:2** De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest [*Ruach*] van God [*Elohim*] zweefde boven het water.

Ruach: wind (zie vertaling in de Bijbel in Gewone Taal)

Onduidelijk ik Bijbel in Gewone Taal:

*... En er waaide een hevige wind over het water.*

### **Denk ook aan...**

**Handelingen 2:1-4** En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag [*pnoe*] en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest [*Pneuma*] en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

### Adem van de Almachtige

**Job 33:4** De Geest [*Ruach*] van God [*El*] heeft mij gemaakt, en de adem [*NeSama*] van de Almachtige [*Shaddai*] heeft mij levend gemaakt.

Onduidelijk in Bijbel in Gewone Taal:

*De machtige God heeft mij gemaakt, zijn adem houdt me in leven.*

Denk ook aan

**Genesis 2:7** Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem [*NeSama*] in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen [*nephesh*].

**Heilige Geest:** Qodes Ruach (Hebreeuws) & Hagios Pneuma (Grieks)

**Psalm 51:13** Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

**Lukas 11:13** Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige [Hagios] Geest [*Pneuma*] geven aan hen die tot Hem bidden?

**Jesaja 11:2** Op Hem zal de Geest [*Ruach*] van de HEERE [*Yahweh*] rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

**Geest van wijsheid** [*hak.ma*]

**Geest van inzicht** [*biyna*]

Denk ook aan

**Lukas 2:47** Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.



### Geest van raad [esa] advies

Denk ook aan

**Jesaja 9:5** Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, **Raadsman**, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

### Geest van sterkte [g.bura]

### Geest van de kennis [da'at] des HEEREN

### Geest van de vreze [iyra] des HEEREN

### Eeuwige Geest

**Hebreeën 9:14** hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige [aionios] Geest [Pneuma] Zichzelf smetteloos aan God [Theos] geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

### Niet een kracht maar een Persoon

- **waar je tegen kunt liegen**

**Handelingen 5:3** En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?

### Goede Geest

**Nehemia 9:20** Uw goede [tov] Geest [Ruach] hebt U gegeven om hen te onderwijzen.

### Heer

**2 Korinthe 3:17** De Heere [Kyrios] nu is de Geest [Pneuma]; en waar de Geest [Pneuma] van de Heere [Kyrios] is, daar is vrijheid.

### Geest van Genade

**Zacharia 12:10** Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de **Geest van de genade** [hen] en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

**Hebreeën 10:29** Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de **Geest** [Pneuma] **van de genade** [charis] gesmaad heeft?

### Geest van de Vader

**Mattheüs 10:20** Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest [Pneuma] van uw Vader [Pater], Die in u spreekt.

### Geest van de Zoon

**Galaten 4:6** Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon [Huios] uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

### Geest van Openbaring

**Efeze 1:17** opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring [apokalypsis] geeft in het kennen van Hem,

## **BIJBELSTUDIE: NAMEN VAN GOD – Deel 4 – DRIE-EENHEID**

**Deuteronomium 6:4** Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

**Mattheüs 3:16-17** En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

**Johannes 5:18** Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.

**Mattheüs 28:19** Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

**2 Korinthe 13:13** De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

### **Filippenzen 2:1-11**

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. [...]

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere (Kyrios) is, tot heerlijkheid van God de Vader.

**Daniël 7:13-14** Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.

Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

**1 Korinthe 15:45** Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

**1 Petrus 1:1-2** Petrus, een apostel van Jezus Christus, [...] uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

**Judas 1:20-21** Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

**Hebreeën 9:14** Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

**Jesaja 9:5** Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (HSV)  
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (NBG51)  
Wijs Bestuurder, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. (GNB)

**פֶּלֶא' pele' Wonderbaar**

**יָעֵץ yâ'aš Raadsman**

**גִּבּוֹר gibbôr Sterke** *denk ook aan Shaddai*

**אֵל 'êl El : God**

**אָב 'â Ab Vader**

**עַד 'ad Eeuwige : denk ook aan Olam**

**שָׂר sar Sar : Vorst**