

DE WEG VAN AGAPE

Bijbelstudie avond 1

Deel 1 – Gods verlangen

1. Inleiding: Wát verwacht God de Vader van ons?

A. Wat verwacht God van ons?

- Marcus 12:28-34 ("eerste gebod") en Matt.22:35-40 ("grootste gebod")
- Deut.6:4-5 "Hoor, Israel" = *Shema*
- Vergelijk Openb.2:4 "eerste liefde"

B. Doen versus Zijn, Liefde

Gevaar: doen als uitdrukking van liefde zien, in plaats van intimiteit, horen = luisteren naar elkaar

"Het is jouw liefde voor Mij die bepaalt wie jij bent (identiteit)"

C. Drie dingen die God de Vader van ons verlangt:

NB. Het gaat er niet om wat we kunnen krijgen van God, maar wat God van óns verlangt!

1. Hij wil ons gezicht zien en onze stem horen
Hooglied 2:8, 14; 2Cor.3:18
2. Hij zoekt onze tijd en fellowship
Hooglied 1:4; 2:4, 10; 3:4; Gen.3:8-9
3. Hij verwacht onze *onverdeelde* liefde, want Hij is een Jaloers God
Ex.34:14; Jak.4:5
Onverdeelde of ongedeelde liefde = Mijn affectie (genegenheid) voor de Heer op zo'n manier hebben dat ik mijn hart, ziel, verstand of kracht niet op een *illegale* manier deel met iets of iemand

In het kort: Hij wil **jou!**

2. De verwachting van Intimiteit met God – de "Shema"

A. God verwacht intimiteit met ons, dát wil Hij!

- Het is belangrijk dat we begrijpen hoe moeilijk het is om God tevreden te stellen:
- God is makkelijk te *behagen*, maar het is erg moeilijk Hem *tevreden te stellen* omdat Hij ons altijd roept tot een hoger niveau van heiligheid en ons steeds maar weer uitnodigt tot een grotere diepte van intimiteit dan we tot nu toe hebben bereikt!

B. God de Vader verwacht dat zijn kinderen – de gelovigen – leven met Hem volgens het grote gebod van Zijn Woord:

- Liefde in de betekenis van "intimiteit", *fellowship*.
- In Markus 12:29-34 identificeert Jezus het "Hoor, Israel" (*Shema*) als het eeuwige "grote" of "eerste" gebod.
- De Joden (schriftgeleerden) kenden dit, maar de vraag is of ze wist hoe God lief (*agape*) te hebben...!
- Intimiteit is meer dan regels van de wet volgen...!
- NB. Hier staat veel meer op het spel dan *gehoorzaamheid* en *dienen* – het gaat om een relatie die niet eerder voldoening vindt (tevreden is) tot zij intiem is

C. Jouw liefde is onverdeeld alleen als God de *eerste*, de *centrale* en de *belangrijkste* persoon is in je leven (= hart).

- Dit is dan te zien in uiterlijke vrucht (levensstijl).
- Het gaat dus niet in de eerste plaats om dienen
- Er is een groot verschil tussen kennis hebben over God en God persoonlijk kennen!

Deel 2 – "Met welke liefde hebben we lief...?!"

3. Hoe kijken we en wat zien we? (Paradigma Shift)

Paradigma = model, voorbeeld

Paradigma Shift = verschuiving, verandering, van voorbeeld, model

A. Ons werkelijke probleem

- Ons probleem is de Eros Verschuiving, dwz. Eros is ons model en voorbeeld
- Dát bepaalt onze manier van kijken als mensen (en ook als christenen) en dat bepaald wat we zien...

B. Twee zaken onderscheiden en het verschil zien:

1) Illusie versus Realiteit

- Illusie: "Ik kan een betere Christen zijn als ik er maar voor kies er een te worden."
- Realiteit: "Zonder Mij kan je niets doen", Joh.15:5

2) Opwekking versus Reformatie

Terwijl er opwekkingen zijn (geweest), gaat de maatschappij toch sociaal, ethisch en op veel andere vlakken achteruit.

We hebben meer nodig dan Opwekking – we hebben *persoonlijke reformatie* nodig; iets dat ons gedrag verandert in de diepte van onze ziel! [Rom.12:1-2]

- Cultuur is krachtiger dan dode doctrine
- In onze cultuur (maatschappij) kan reformatie langer de tijd nodig hebben dan de lengte van ons eigen leven = *generatie-denken*
- Reformatie begint bij mij en jou. Het is nodig dat de Heer iets in mij en jou verandert dat een verschil teweeg brengt in onze maatschappij, cultuur.

4. Paradigma Verschuiving: Eros, Nomos, Agape

A. Inleiding

Een paradigma verschuiving beschrijft de manier waarop een ding of idee wordt waargenomen. Het heeft te maken dat we hetzelfde ding op geheel verschillende manieren kunnen zien.

- We praten over hetzelfde, maar bedoelen we dat ook?
- Definities verschillen tussen geslachten (m/v), generaties, etc.
- Het bekende voorbeeld van paradigma verschuiving als gebruikt in de psychologie



B. Zo is er ook de paradigma verschuiving onder christenen (de geschiedenis van de kerk) betreffende "liefde":

- NB. Onderstaande begrippen hebben alle drie met liefde te maken en zo worden ze gezien en zo wordt over liefde gesproken, maar de vraag is welke de "liefde" is die God van ons naar Hem verwacht..!

1. Eros (Hellenisme): egocentrisch; focus op de mens (individu) ~ individualistisch christen-zijn
→ vrijblijvendheid, consumptie-mentaliteit, ongebonden willen zijn.

a). Focus op de individuele mens, egoïstisch

- De mens die God zoekt om zijn *eigen* geestelijke honger te stillen door het *bezit* en genieten van de goddelijke eigenschappen.
- De mens die God niet zoekt *om wie Hij is*, om als de "*summum bonum*" (wat ik van Hem kan krijgen) om alleen mijn eigen noden en verlangens te bevredigen.
- Een liefde die verlangt om te "krijgen", *een ontwikkelde hogere vorm van zelf-interesse en zichzelf-zoeken*.

b). Een *begeerte, een smachtend verlangen*, welke wordt opgewekt door de *aantrekkelijke kwaliteiten* van zijn object.

- Eros wil altijd bezitten en macht hebben (controle); "erotisch"
- Als een Hemelgericht verlangen: erg esthetisch en religieus
- God zoeken als *een middel tot een doel*
- In essentie zoekt het niet God, maar *zijn eigen "hoogste goed"*, dat wil zeggen *om zich met God te identificeren*: God zoeken omdat ik Hem nodig heb voor mijn eigen plannen en agenda; "verborgen agenda"); vergelijk Gal.5:16-18
- De vraag: "Wat wordt ik er beter van?" (wat kan ik *krijgen*)

c). Het Griekse symbool voor Eros is een slang die in zijn eigen staart bijt

- Het doeltreffende idee waar het bij Eros om gaat is *de verwijzing naar mezelf*
- Het kan vaak erg serieuze cultische kenmerken, invloed en strekking hebben

- d). Het is wereidse liefde – als christen maakt het de oude mens tot norm en stelt hem centraal
- Soms is ons geloof niets meer dan dat wat we geloven dat God ons moet geven en waar we recht op hebben; wat Hij voor ons moet doen
 - We spreken dan over beloften (dingen) "claimen"
 - Claimen (bijv. schade-claim) is altijd een zakelijke overeenkomst en relatie – geen intimiteit

Eros → focus op KRIJGEN

2. Nomos of de verkeerde toepassing van de Wet (Judaïsme): verwrongen egocentrische religie

a). Nomos is het concept van de Wet

- De regels waar een burger zich aan moest houden in het antieke Griekenland (Plato's "De Staat")
- Om erbij te horen
- Om van de maatschappij een paradijs/ utopia te maken
- **NB.** Nomos als wet van een land of huisregels in een gezin zijn nodig [denk aan "rood licht"]

b). Als christenen kunnen we fellowship met God ook zien vanuit de Wet

- Je moet werken aan je relatie met God op basis van de deugden van de mens – dit is de verkeerde toepassing van de wet: de bijbel als wetboek
- Zogen. "met de Wet God liefhebben" ~ maar God wil veel meer dan dat, namelijk intimiteit (Vader-kind)
- Het vervullen van christelijke leefregels
- Burger van Gods Koninkrijk doet dit en dat (niet)...
- Vb. Christen-meisje geen make-up, niet roken = "zonde" ~ maar wij weten: zonde komt uit het hart!
- Gevolg: Maskers, rollenspel → thuis zijn we anders dan in de gemeente ~ vgl. Ps.101:2 "binnen mijn huis"

c). De Theologie van verdiensten of werken; vgl. Gal.4:21-31

- De vraag: "Hoe profileer ik mezelf beter?" (wat moet ik *bewijzen*)

d). Het is wettische (legalistische) liefde, op basis van de wet, regels (incl. Christelijke, kerkelijke!)

- Het is een "moeten", of in minst negatieve zin: "het hoort zo" (traditioneel).
- Letter, geen Geest, 2Co.3
- Ook afstand door bijbelteksten te spreken tegen iemand, terwijl begrip en luisteren en 'mee-lijden' [onferming bewogen] meer van liefde (agape) getuigt ("als een lid lijdt...")

Nomos → focus op DOEN

3. Agape, de liefde die geeft, op de ander is gericht

a). Theocentrisch, op God gecentreerd

- De liefde die God heeft – vaak genoemd "goddelijke liefde"
- God zoeken om wie God *is*, niet zo zeer wat Hij voor mij kan en moet doen of wat Hij moet geven
- Agape: Ik zet mijn genegenheid op God omdat Hij God is.
- In het NT de liefde die altijd in verband staat met God de Vader, Christus en de Gemeente: de liefde waarmee God de wereld lief heeft.
- Agape zoekt de ander terwijl zij niets terug eist
 - Zij "claimt" niets!

b). Zij is ongevoelig of onpartijdig als het gaat om de "waarde" ...

- Agape wordt niet aangewakkerd door het aantrekkelijke van het object, noch wordt zij gedooft door het niet-aantrekkelijke (afstotelijke) van het object
- Gods liefde voor ons wordt niet bepaald op basis van de waarde van wat we voor Hem kunnen zijn, maar het wordt bepaald door Zijn eigen natuur van liefde! Vandaar: God *is* liefde, 1Joh.4:8, 16

- c). ...Maar Agape is niet ongevoelig als het gaat om de "respons"!
- Agape is er op uit om geaccepteerd te worden door degene aan wie zij zich aanbiedt.
 - We geven respons, omdat Hij eerst naar ons komt: We hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, 1Joh.4:19
- d). NB. De vraag is niet: welke is minder erg, nl. Eros of Nomos? Maar de vraag is: welke is het beste?!
- Wat verwacht God de Vader van ons?
 - Gezicht zien en stem horen
 - Fellowship
 - Alles ~ Naijverig God...

Agape → focus op ZIJN

Bijbelstudie avond 2

Deel 3 – Het probleem van ons hart...

5. Waar vandaan leidt Jezus ons en waar naar toe?

A. "God liefhebben."

We hebben God lief naar het Grote/Eerste Gebod (Matt.22:35-40; Marc.12:28-34)

Maar hebben we God lief zoals Hij ons liefheeft?

Hebben we Hem lief met dezelfde liefde die Hij voor ons heeft?!

God houdt van ons = Agape

Wij houden van Hem = ??

- Agape?
- Nomos (omdat het moet, om te doen)
- Eros (om iets van Hem te krijgen...)

Het probleem is in dit alles ons hart

- Zie Matt.15:19-20 en Jer.17:9-10
- Ons oude mens, het vlees, het oude Ego!

Het voorbeeld van Israel uit Egypte: makkelijker om Israel uit Egypte te halen, dan Egypte uit Israel...

- Ze waren bevrijd, maar verlangden terug...
- *Van waaruit leidt Jezus ons?*
- Hervorming van denken is nodig (herinner: meer dan opwekking!)

B. Daarnaast: het Beloofde Land werd door reuzen bewoond!

- Zie Ex.3:8
8. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de (1) Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloedig van melk en honing, het gebied van de (2) Kanaänieten, de (3) Hethieten, (4) Amoriëten, (5) Perizzieten, (6) Chivvieten en (7) Jebusieten.
- *Waar leidt Jezus ons heen?*
- Bij Israel moesten de reuzen worden overwonnen en gedood.
- Net zo bij ons: ons oude Ego, hart, vlees moet worden gedood.
- Je kan en mag er geen vrede mee sluiten.
- Je kan mag het niet ontkennen en doen alsof ze er niet zijn.
- ***Anders blijven we als christenen (kinderen van God) steeds in een grensgebied van conflict (dwz. geen echte overwinning en vrijheid (Gal.5:1) en geen geestelijke groei naar volwassenheid (Rom.8:29).***

C. De zeven Reuzen zijn manifestaties (uitingsvormen) van Eros (ons oude hart, vlees, onze oude Ego).

Verklaring:

1. "We zijn de vijand tegengekomen... en we zijn het zelf!"
 - Het is ons vlees; de conditie van ons "hart"
2. ...het is wie "ik" ("wij") zijn op m'n slechts
3. Zelf ben ik mijn ergste vijand!
 - De wereld en zijn duisternis en Satan is niet het (echte) probleem!!
 - Dat ben ik zelf, mijn "oude natuur", vlees, hart:
 - Jer.17:9-10
 - Matt.15:19-20 !
 - Dáárom maakte God een Nieuw Verbond, Hebr.8:10-11
4. Ik (we) kan hier niet voor weg vluchten – ik neem het altijd met me mee...
 - Het moeten worden gedood, vgl. Rom.8:13
5. Hier spreken we over Zonde als macht
 - Zonden zijn de verkeerde dingen die we doen, maar dat is niet hét probleem...
 - Het probleem is WAAROM we ze doen... vanuit welke bron!
 - We doen het als levensstijl, we zijn onder de macht van de Zonde totdat het Kruis van Christus in ons leven komt
 - We kunnen dit niet zelf oplossen en niet in eigen kracht; Ro.7:17 en 8:13
6. Uit Egypte is één ding, maar Egypte moet ook nog uit óns!
 - Dit is altijd een *langer en pijnlijker* proces!
 - Zie het verschil tussen Verlost worden (bekering, Jezus als *Redder*) en tot volwassenheid komen, volle zoonschap, Ro.8:29, door het proces van discipelschap (groei, Jezus als *Heer*).
7. De Reuzen [Eros, ons vlees] brengen de verzoeking om onze aandacht (focus) van geloof in de beloften van God af te halen en gericht te zijn op 1) de vrees voor de obstacles en 2) om vooringenomen met onszelf te zijn.
 - We komen niet vooruit, geen goei
 - Indien we vooruitgaan, is het eigen kracht (vlees en niet de Geest)

6. De bron van ons probleem

A. Waarom is de Kerk (Gemeente) (en onze maatschappij) in serieuze problemen?

- Omdat we *niet bekwaam zijn om* het verschil *te zien* tussen de twee vormen van liefde (Eros en Agape)

B. Wie laten we vrij? Wie geven we de ruimte om zijn gang te laten gaan? Vlees of Geest?!

Matt.27:17

Wie wil je dat ik zal loslaten [vrijlaten, zijn eigen gang laten gaan], Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?

Zie ook Ps.125:3...

Deel 4 - Op weg naar Volmaaktheid, Hebr.6:1

7. Volmaaktheid, perfectie

A. Verschillende teksten in het NT spreken over volkomenheid of volmaaktheid, perfectie.

- Zie bijv. Ef.4:13; Filipp.1:6
- Zie ook: Filipp.2:12, 3:13-14; 2Pe.1:10; Hebr.10:38-39

B. Deze volmaaktheid is niet zo zeer in de eerste plaats een werken, maar het is gebaseerd op liefde

- Bekijk en vergelijk nogmaals de teksten:
 - Mark.12:28-34
 - Matt.22:36-40.
- Zie ook 1Cor.12:31-13:1vv

C. Jezus' verlangen was Zijn Vader's wil te doen. Dit was geen "werken" maar een gevolg van Zijn liefdes relatie met de Vader

- Luke 22:42 niet mijn wil maar uw wil...
- Joh.17:4 het werk te volbrengen...
- Joh.5:17, 19 de Vader werkt en Ik werk ook...
- John 4:34 Mijn spijze is het doen van de wil van Mijn Vader...

8. Onze reis als Christenen – op weg zijn naar Perfectie

NB. De essentie van christen-zijn is dat God de Vader de Agape van Jezus Christus wil reproduceren in mij – zie Ro.8:29

A. Het Kruis

Het Kruis is te zien als het meest belangrijke keerpunt van de geschiedenis van ons leven.

- Het is de plaats die voorziet in de rust die onze ziel (innerlijke mens) zoekt
- Het is tevens het enige waardoor onze geest kan worden herboren en veranderd.
- Alleen dáár en vanuit het Kruis van Jezus Christus begint onze reis terug naar het "Vaderhuis".

B. Jezus als de Alpha en Omega, Open.1:11

(1) Het Kruis als "Omega"

- Bij het Kruis vinden we rust aan het eind van onze rusteloze reis
- Bij en door het Kruis zijn we gered, de de meest definitieve betekenis van het woord
- We worden wederom geboren, Gal.2:20

(2) Het Kruis als "Alpha"

- Maar er is ook het startpunt: De reis van verlossing ná het kruis
- We zijn niet alleen "dood", maar ook opgewekt door Christus
- Niet een streven om iets te krijgen noch te bewijzen: Samen doen (discipelschap)
- Het hele leven van de christen is bedoeld dat het vanuit een "Sabbats rust" is, zie Hebr.4:9-11

C. De ontdekkingsreis: eeuwig leven, Joh.17:3



*) Ro.4:22-5:1; 1Co.1:30

) vgl. Gal.4:3; *) vgl. Gal.4:4-7

*****) Gal.6:14-15; wereld = Eros; besnijdenis = Nomos; 2Co.5:17

^) NB. Wat erin zit, moet eruit komen...! Wat er niet in zit, kan er nóóit uitkomen!

Eveneens wie we in Christus zijn, moet te zien worden hoe we in de Heer leven

NB. Als de eikel (die perfect is) niet uitgroeit en een eik wordt, heeft het nooit zijn volle potentieel bereikt, vgl. Hebr.6:1.

Bijbelstudie avond 3

D. Onze groei naar volkomenheid, Filipp.2:12-13

- Wat er in zit moet er uitkomen: wie we *in Christus* zijn moet te zien gaan worden in ons leven *in de Heer*.
- Echter: Wat er niet in zit kan er nóóit uitkomen!
- En wát er in zit moet er uit gaan komen om doel te bereiken en *zin* te hebben:

Illustraties:

- a. eikel – eik
- b. zaaien – oogsten
- c. baby – volwassene
- d. discipel zijn – en worden als de Meester en zelf discipelen maken; Matt.10:25; 4:19; 28:18-20

Maar nogmaals: wat er niet inzit kan er niet uitkomen...!

E. Het verschil tussen "...in Christus" en "...in de Heer" en de toepassing daarvan:

In Christus	In de Heer
Bevestigend (68x gebruikt in NT)	Inspirerend en motiverend (42x gebruikt NT)
Positie, gave, compleet; <i>Heilige</i> Ef.2:6; Kol.3:3	Gedrag, inspanning, gehoorzaamheid; <i>Discipel</i> Ef.6:1; Kol.1:10; 3:23; Luc.6:46
Geen moeite en strijd; volkomen compleet in Christus (gegeven) (" <i>erfgenaam</i> " Gal.4:1-4, 7)	Vereist medewerking, actie en resulteert in beloning (" <i>erfenis</i> ", Gal.5:21 Nomos; 1Kor.6:10 Eros)
Kan 'onvolwassen' worden gebruikt in negatieve zin: misbruik van genade: losbandigheid en wetteloosheid	Kan 'onvolwassen' gebruikt worden in negatieve zin: werken voor eigen rechtvaardigheid en wetticisme
Genade...	...en Gehoorzaamheid, Ef.6:10 bijv.
Liefde ontvangen! 1Joh.4:19; Joh.15:5	Liefde bevestigen! Joh.14:15; Joh.15:5 en 10

9. De kern van de zaak

Matt.7:13-14

Judas 18-21

A. Houd vast aan Gods liefde (NBV)

Bewaar jezelf in de liefde van God (SV)

De betekenis is: bescherm jezelf, zoals soldaten in een kasteel

Om die liefde draait het en laten we dat los, dan stelt ons christen-zijn *niets* meer voor...!

- Matt.24:12 "...zal bij velen de liefde (Agape!) bekoelen"
 - Dit móet over christenen gaan, wie anders kent Agape?
- Openb.2:4 "...u hebt de liefde (Agape) van weleer opgegeven"
 - NBG "*eerste* liefde" = lett. primaire, fundamentele, als belangrijkste (niet als rangtelwoord: er bestaat geen tweede soort of versie)
 - Opgegeven = Gr. afgelegd, losgelaten, achtergelaten
 - Jezus maakt duidelijk: de christelijke werken waren goed – misschien wel een voorbeeld voor velen – maar Jezus meet ons christen-zijn niet af aan wat we doen en laten, maar het is op basis van intimiteit-fellowship
 - Bewaar jezelf in de liefde van God = een strijden dat het om die primaire (eerste) liefde (Agape) blijft gaan.

B. Het concept van "in Mij blijven..." Joh.15:1-9

- "...Blijf in Mij zoals Ik in jou..." v.5
- "...Blijf in mijn liefde," v.9
- Die werken (zoals de gemeente van Efeze, Openb.2) komen vanzelf voort uit dit "blijven in" (intimiteit), zoals vrucht komt aan een gezonde boom!
- **Als het met fellowship goed zit, komt het met de bediening vanzelf op een natuurlijke manier ook in orde**
 - Dan is geen Eros-streven nodig, maar kunnen we in de rust zijn, Hebr.4:9-11
- **Onverdeelde Liefde = bewaar jezelf in de liefde van God = Intimiteit**

C. Drie dimensies die aangeven dat we niet op de Weg van Agape zitten of zijn afgedwaald.

1) Ons leven gaat als een cyclus

- "Indien iets niet gaat zoals God het wil, dan stuurt Hij het rond in een cirkel."
Vergelijk Deut.2:2

- 2) Als we steeds afdwalen naar rechts of links.
 - Indien we niet luisteren (*horen*) naar de Heilige Geest, dwalen we af
 - Jes.30:21
 - Oren hebben om te horen!
 - "Hoor Israel..." Marc.12:28-34; Hooglied 2:8, 14
 - God de Vader als een sprekend God! Ps.81:9-12; 85:9
 - Spreken is vanuit Agape (intimiteit)
 - Vgl. ook Matt.17:5!
- 3) Bergen en Valleien
 - Een "jojo-christen"
 - Als we vol trots zijn, vernedert de Heer ons in liefde...
 - ...en als we teneer gedrukt zijn, dan heft Hij ons op; Jes.40:3-4; Spr.3:6

D. Agape is als een rechte weg!

Paulus' vurige verlangen als voorbeeld:

- Filipp.3:8 "...Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles..."
- Filipp.3:8-9 "...ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn..."
- Filipp.3:10 "Ik wil christus kennen..."
- Filipp.3:13 "...één ding (doe ik): Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor mij ligt."
- Filipp.3:16 "...laten we op de ingeslagen weg voortgaan."

De Weg van Agape: Dat ik **Hem mag kennen** (= relatie-kennis)

- De ingeslagen weg = Agape van een één met Christus zijn

Deel 5 – Onverdeelde Liefde (Agape) toegepast

10. Vertrouwen

A. Vertrouwen – Vergeving versus Intimiteit

Joh.2:23-24 "...Maar Jezus had geen vertrouwen in hen (...) want Hij wist zelf wat er in de mens omgaat."

Joh.15:14-15 "...vrienden (Phileo) noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb."

Wat is er tussen Joh.2 en 15 met en in de discipelen gebeurd?

- Ze zijn (geestelijk) volwassen geworden
- Jezus heeft de Eros-haak uit hen gehaald
- ...doordat ze Hem hebben toegestaan dat Hij dat deed

B. Ons is altijd onderwezen dat we Jezus moeten vertrouwen... **maar kan Hij ons wel**

vertrouwen?!

- Het gaat niet om vergeving, maar meer om de vraag hoe lang duurt het dat we volwassen worden in de Heer?
- NB. Indien mijn liefde deel *onwettig* met iets of iemand anders (ik blijf niet in Hem, Joh.15), kan ik vergeving ontvangen maar intimiteit met God ("fellowship") is verbroken!
1Joh.1:7-9

C. Voorbeelden van Vergeving versus Intimiteit:

- 1) King David and Bathshba; 2Sam.11:2-4
 - Ps.51:13 "Verban mij niet uit uw aanwezigheid, neem uw Heilige Geest niet van mij weg"
 - **David zondigde = Eros**
- 2) Jozef en Potifars vrouw
 - Ge.39:9b "Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?"
 - **Jozef gehoorzaamde = Onverdeelde Liefde (Agape)**

NB. We hebben als Christenen David tot ons voorbeeld gemaakt en niet Jozef!!

- Judas 21 "Bewaar jezelf in (sta onder bescherming van, houd vast aan, bescherm je in de) de liefde (Agape) van God"
- **Agape als Onverdeelde Liefde (indien goed toegepast) bewaart ons van een verkeerde manier van "menselijk" streven en verlangen**

11. Kennis hebben versus Kennen

A. We kunnen veel kennis over God vergaren, maar zelfs het hebben van een theologische graad garandeert niet dat we God de Vader persoonlijk kennen

Agape (Onverdeelde Liefde) verlangt naar kennen vanuit een relatie

- *Theologisch, verstandelijke kennis en begrip is nodig, maar wanneer er geen 'openbaring' uit het Woord door de Heilige Geest tot ons hart spreekt, veranderen we nooit van binnenuit.*

B. Indien we God de Vader niet liefhebben met die Onverdeelde Liefde dan leidt dat tot alternatieve routes (levensstijlen) van Eros... met als gevolg

- "we zijn de weg kwijt" (verdwaald)
- we zijn in het duister
- we missen doel en betekenis
- we ervaren het leven als een **doolhof** (labyrint); zie Jes.59:8-10

Vandaar: We kunnen alleen werkelijk liefhebben (Agape) wanneer we niet alleen WETEN dat God van ons houdt, maar wanneer we de liefde van God de Vader ONTVANGEN en ERVAREN.

James Jordan: "We kunnen God alleen **als Vader** kennen, wanneer we ons vernederen **als zonen...** en toegeven dat we Zijn liefde en zorg **nodig hebben!** – Zolang we de dingen zelf willen doen en onszelf willen bewijzen (voor onszelf en anderen) zullen we **nóóit** tot God naderen als onze Vader... dan geven we (onbewust) de voorkeur om tot Hem te naderen als God, als de Baas van onze bediening!"

C. We kunnen alles "kennen" maar nog steeds niet gekend zijn:

Zie 1Kor.8:1b-3

"...Het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend."

**God de Vader wil niet dat we slechts WETEN dat Hij van ons houdt,
maar Hij wil dat we zijn liefde ONTVANGEN!**

<<OG

12.2010, (bewerking voor Bijbelstudie serie, 3 avonden:) 03.2016