

GOD LEIDT ONS, MAAR PAS OP VOOR MISLEIDING

Doel van dit onderwerp: Het leren hoe Gods wil te onderscheiden, te kennen en te doen. Meer begrip krijgen voor het gevaar van misleiding en hoe dat te voorkomen. Waarom het nog steeds nodig is om Gods stem te kunnen verstaan en het belang van het hebben van Gods vrede in ons hart in het volgen en doen van Gods plan voor ons leven en bediening.

DEEL 1

NB. Begrijp dat de Heer alleen hen kan leiden die met Hem onderweg zijn!
Gen.13:17 en Deut.1:8, 21

1. Hoe worden we geleid door de Heilige Geest?

1. Over het algemeen worden we geleid door een 'stille stem' in ons
 - We worden zelden geleid door profetie, dromen en hoorbaar spreken van God
 - De gehoorzaamheid is op basis van intieme relatie
2. Hoe oefenen we onszelf in het luisteren naar die stem?
 - Geef Gods Woord de eerste plaats in je leven, Spr.4:20-22
 - Mediteer in het Woord, Joz.1:8
 - Doe het Woord, Jak.1:22
 - M.a.w. gehoorzaam wat God zegt
3. We moeten onderscheid leren maken tussen ons verstand en de Geest
 - 1Petr.1:22 – we reinigen het verstand door de Geest te gehoorzamen
 - Hebr.4:12 – God communiceert met ons door Zijn Geest en Woord; Satan door ons verstand (gebaseerd op onze zintuigen)
4. De noodzaak van innerlijke vrede
 - Kol.3:15 – de vrede van God als onze scheidsrechter die orde brengt in de wanorde van ons denken en gevoel
 - Rom.8:6 – geleid worden door de Geest wordt herkend aan de vrede die het brengt en geeft
 - Jes.26:3

5. Het ontwikkelen van het herkennen van de stem van de Heilige Geest

- Op basis van geloof
 - Hebr.11:6
 - Je dient geloof te hebben voor je Gods stem kan verstaan
 - Als kinderen is het een vereiste dat we geloven dat Vader tot ons spreekt
- Op basis van ons spreken (belijden)
 - Joh.10:3-6
 - We kunnen belijden op basis van Jezus' belofte: "Ik volg Hem en ik versta Zijn stem. Ik ken Zijn stem en de stem van een vreemde zal ik niet volgen!"

6. Belemmeringen om Zijn stem te horen, kunnen bijv. zijn

- Niet beleden zonde
- Rebellen, onwilligheid
- Competitie
- Afwezigheid van vergevingsgezindheid

Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:

1. Lees Joh.10. Waarom is het vanzelfsprekend dat we als Christenen Gods stem kunnen leren verstaan?
2. Lees Deut.28:1-2. Wat is het verschil tussen het horen van Gods woord en het verstaan van Zijn stem?

2. Gods Woord en Vrede

God wil ons leiden en Hij wil richting geven aan ons leven om ons te helpen en om het mogelijk te maken Hem te dienen

Zie Joh.14:26; 16:7, 13; 1Kor.2:9-12; 1Joh.2:20, 27.

Gods Woord, de Bijbel, is de rots als het gaat om leiding en geven van richting aan ons leven.

Gods Woord is altijd Zijn wil, zonder enige uitzondering – denk daarbij wel aan het feit dat we rekening moeten houden met Zijn timing!

Volg Gods vrede in je hart is het fundament van leiding voor beslissingen die je nemen moet en die niet onderbouwd kunnen worden met een tekst uit Zijn Woord: de leiding van de Geest is op basis van innerlijke vrede.

A. 1Kor.3:16

- Waar jij bent is de Heilige Geest
- Hij helpt jou om je te leiden in de wil van God – en hij doet dit in de geestelijke wereld; niet noodzakelijkerwijs door natuurlijke verschijnselen en verstandelijke bewijsvoering.
- We spreken dan van “indruk” of “idee”, vgl. Hand.27:10 en 15:28.
- We zien het in uitdrukkingen als “de Geest getuig” en “bevestigt” Rom.2:15; 8:16; 9:1.

B. Kol.3:15

- Laat de vrede van God heersen in je hart
- Heersen = als een scheidsrechter het spel leiden
- Geen vrede? Doe het niet maar wacht en zoek Gods aangezicht betreffende die zaak!
- Gods vrede is de belangrijkste toetssteen voor Gods kinderen!
- “Vrede zij u!”
- Indien geen vrede → dan moeten we ons werkelijk afvragen of het van de Heer is!

C. Jes.55:12

- ...we worden uitgeleid door vrede...
- Geleid door de Geest is altijd vreugde vol en ‘vredig’, Rom.8:4

Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:

3. “Gods Woord is altijd Zijn wil, zonder enige uitzondering – denk daarbij wel aan het feit dat we rekening moeten houden met Zijn timing!” Wat wordt hiermee bedoeld?
4. Sommige mensen (zelfs christenen) geloven niet meer dat de Bijbel up-to-date is voor vandaag en onze maatschappij. Wat is jouw respons om dit te weerleggen?
5. Omschrijf het verschil tussen vrede in de wereld en de vrede van God.

DEEL 2

3. Zoeken naar leiding – “vliezen”

We horen soms van mensen die spreken over het feit dat de Heer tegen ze spreekt: “De Heer zei me... De Heer liet me zien... de Heer maakte me duidelijk...”

Over het algemeen is dit een innerlijke indruk.

Spectaculaire leiding van God in ons leven komt niet vaak voor.

God wil als Vader ons leiden aan de hand op basis van de stappen die Hij voorbereid en die we samen met Hem doen...

Iemand die alleen maar en steeds weer spectaculaire dingen nodig heeft om te geloven dat iets van God is, heeft een “afstands-geloof”! Zoals het volk Israel: Zij zagen Gods handen en zijn werken, de wonderen en tekenen. God als Vader wil ons leiden zoals Hij Mozes leidde: van aangezicht tot aangezicht... Mozes kende de “wegen” van God.

NB. Het horen van stemmen en het ontvangen van spectaculaire tekenen die ons zogenaamd moeten leiden brengt een gevaar en grote verantwoordelijkheid met zich mee:

De kans dat we misleid worden is niet gering.

We dienen alles te toetsen, want er zijn veel “stemmen” 1Kor.14:10.

“Spectaculair” wil niet vanzelfsprekend zeggen dat het van onze God is!

Pas dus op dat je leiding en raad zoekt via het natuurlijke:

- Christenen spreken hier wel eens over en dan hebben ze het over “vliezen”
- Zie de geschiedenis van Gideon, Richt.6:36-40
 - Begrijp en weet dat dit een uitzondering was en geen regel of norm!
- Doe geen ‘kop of munt’ om Gods wil in een zaak te kennen...
- ...en gooi je bijbel niet met willekeur open en zie welke tekst je vinger aanwijst om te geloven dat God zo zijn wil in een zaak aan je duidelijk maakt!!

Want Satan (de duivel) is de god van deze natuurlijke wereld en het wereld-systeem (2Kor.4:4) en hij kan dingen beïnvloeden om jouw te laten geloven dat iets van God is terwijl dat het helemaal niet is en het je juist van Gods wil kennen (zijn stem verstaan, intimiteit!) afhoudt !!

Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:

6. Waarom is het “werpen van het lot” niet zonder gevaar?

7. Waarom honoreerde God het voorstel van Gideon betreffende de ‘vliezen’?

8. Leg uit dat juist omdat Satan de god van deze wereld is het voor kinderen van God zo belangrijk is dat ze geleid worden door de vrede van de Geest in hen.

4. Wees niet misleid!

1. Doe niets op eigen initiatief, maar wees luist geleid door en afhankelijk van de Heilige Geest.

- Jezus deed niets uit zichzelf, Joh.5:30; 8:28; 12:49; 16:13

2. Er zijn veel waarschuwingen in het Nieuwe Testament voor christenen dat ook zij misleid en verleid kunnen worden

- Zie bijv. Marc.13:5; Rom.16:18; 1Kor.3:18; 15:33; Gal.6:3, 7, 11; Tit.1:10; Jak.1:22, 26.
- Ieder die gezondigd heeft, was misleid, 1Tim.2:14; Hebr.3:13

3. *Definitie van misleiding*: Geloven wat onwaar is als waar, of het niet geloven van wat waar is.

Enkele symptomen van iemand die misleid is:

- a) het weigeren om toe te geven dat het mogelijk is om misleid te worden of te zijn
- b) het weigeren om toe te geven dat het mogelijk is dat je het fout hebt
- c) een overtuiging dat er enkele dingen niet kloppen en waar zijn aan Gods Woord
- d) een overtuiging hebben dat god je niet kan helpen of van je houdt
- e) leven in zonde (op een bepaald gebied)

4. Er zijn twee belangrijkste manieren waarop iemand misleid wordt

1. Het misleiden van andere mensen zet de wet van zaaien en oogsten in werking
 - a. Gal.6:7
 - b. In het misleiden van anderen misleiden we onszelf
 - c. Dit sluit liegen en vals getuigenis afleggen (valse impressies) in zich.
2. Overgave en ongewilligheid zich te bekeren van zonde.

5. De volgende punten helpen om misleiding te herstellen en ons er voor te bewaren:

1. Leer over misleiding, Joh.8:32
 - a. "een gewaarschuwd mens telt voor twee"
2. Belijd je zonden die de Heilige Geest door het Woord aan het licht brengt, Spr.28:13; 1Joh.1:9
3. Lees en bestudeer Gods Woord dagelijks. Het is waarheid!
4. Heb persoonlijke fellowship met andere christenen.
 - a. Er is wijsheid in het hebben van christelijke vrienden, Spr.11:14; 27:6, 17.
5. Realiseer je dat veel gedachten die je als mens hebt niet automatisch van God komen!
 - a. Onderzoek je gedachten
 - b. 2Kor.10:3-5; Marc.4:24; Filipp.4:8-9

6. Stop om anderen te misleiden
 - a. Laat je ja ja zijn en je nee nee.
 - b. Doe jezelf niet beter of anders voor dan je werkelijk bent
 - c. Wandel in het licht, 1Joh.1:5-7.
7. Heb een dienende houding naar anderen, Matt.23:11-12
8. Wees een dader van Gods Woord, Jak.1:22

Mogelijke vragen ter discussie/ interactie:

9. Ben je het eens dat een christen ook misleid kan worden? Of zal God altijd beschermen aangezien hij liefde is? Motiveer je antwoord.
10. In het vinden en doen van Gods plan voor ons leven hebben we anderen nodig. In welk opzicht zie jij in deze context voordeel in het hebben van christelijke vrienden? Kan je voorbeelden geven waarin God je vrienden gebruikt hebt om jou richting te geven?

DEEL 3

5. De Bijbel is compleet, maar we moeten wel blijven luisteren naar Zijn Stem!

Een systeem van bijvoorbeeld "sleutels om Gods leiding te kennen" nemen nooit de plaats in van een persoonlijke relatie en intimiteit zoals Jezus dat beschrijft in de metafoor van de Herder met zijn schapen (Joh.10).

De Bijbel is compleet.

Maar kijk naar Deut.28:1. Het volk Israël had de Wet maar dienen daarnaast te luisteren naar de stem van de Heer!

Er is een groot verschil tussen "woord" en "stem".

Iedereen kan de Bijbel lezen (Gods Woord) maar niet iedereen verstaat Zijn Stem! Sommige christenen in de wereld hebben geen Bijbel maar luisteren wel naar Zijn Stem!

NB. Ook Paulus had geen bijbel zoals wij die hebben.

(We denken hier niet te min of de Bijbel als Gods Woord, maar we willen benadrukken dat God met het geven van de Bijbel als Zijn Woord zelf niet de wereld verlaten heeft of dat een systematisch handboek is!)

De Bijbel is compleet maar heeft niet alle antwoorden voor alle vragen en zaken van het leven: dan zou de Bijbel te dik worden en onhandelbaar en het zou een persoonlijke relatie met God overbodig maken. En dat laatste is juist wat God wil: dat we altijd afhankelijk van Hem blijven!

Jezus zei: Ik zend de andere Trooster – en dat is een Persoon en géén Boek!!

Het voorbeeld van Jozua: Hij had de Wet van Deut.28:1, zie Joz.1:8

- Maar dit boek van de wet gaf hem geen informatie hoe hij Jericho moest innemen
- Joz.9 de streek van de Gibeonieten. Jozua had het Boek van de Wet, maar zocht geen raad bij God aangaande deze zaak, en het werd een valstrik

Ook zo kan een christen vandaag de bijbel lezen en kennen en misleid worden of niet succesvol zijn in het volvoeren van Gods plan voor zijn leven aangezien hij **niet** heeft geleerd om dagelijks te luisteren naar de stem van de Goede Herder! Zie ook Luc.12:12!

- De Bijbel vertelt niet waar jij zendeling wordt of waar God wil dat je een nieuwe gemeente gaat starten.
- De Bijbel zegt niet dat je een kringleider bent of een aanbidder...
- De Bijbel zegt niet in welk geval je bepaalde mensen op een specifieke manier moet helpen met specifieke daden of materiele hulp...!

Indien we niet leren luisteren naar de stem van de Geest dan worden we misleid, zie ook Matt.22:29.

- Alleen de letter doodt... 2Kor.3:6
- De Geest maakt levend en brengt leven
- De Bijbel is in de geschiedenis vaak gebruikt als "letter" en heeft meer kapot gemaakt dan God lief was (NB. het was niet de Bijbel maar het gebruik van de Bijbel door mensen!)
- Zie ook Openb.3:20 We moeten de klop op de deur horen en de *stem* herkennen!!
- Vgl. 1Kon.19:11-12

Mogelijke vragen ter discussie/interactie:

11. Ben je het eens dat de Bijbel niet genoeg is om een succesvol christen te zijn? Motiveer je antwoord.

12. Waarom vinden veel christenen het veiliger om God te dienen aan de hand van een methode of systeem in plaats van Zijn wil te zoeken?

13. Hoe kan je voorkomen dat je christen-zijn een dodelijk systeem wordt en dus een levend-makend en "fris" blijft? Hoe deed Jezus dat?

Groepsdiscussie:

Soms ervaren we tegenstand en is er als het ware een "deur gesloten". Soms komt dat van God en soms van de vijand. In het ene geval dien je te gehoorzamen in het andere geval geestelijk te strijden voor een doorbraak.

Lees de volgende Schriftgedeelten:

1. God opent deuren: Hand.14:27; 1Kor.16:9; 2Kor.2:12; Kol.4:3
2. Satan hindert de verspreiding van het Evangelie: 1Thess.2:18
3. De Heilige Geest verhindert of belemmert de prediking: Hand.16:6-7

Beantwoord de volgende vragen:

- a. Waarom zou de Heilige Geest de prediking verhinderen (Hand.16)?
- b. Waarin onderscheid de belemmering van de prediking van het Evangelie door de Geest zich met de belemmering door Satan? Hoe onder ken je dit? (Hoe zou Paulus dit hebben onderkend?)
- c. We hebben de algemene opdracht van Matt.28:18-20 en de specifieke "belemmering" van de Geest in hand.16:6-7. Wat leert ons dat?
- d. Hoe weten we of God een deur sluit of dat de Satan dat doet?

<<Oscar Griffioen
06.2010 / updated 03.2017