



Cursus Gemeente zijn

Zout & Licht Hilversum

Oscar Griffioen

Mei 2020

Les 4 Liefde, Aanvaarding en Vergeving [CG-4]

Basis Teksten:

- Mat.5:13-14 "...jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld..."
- Mt.13:37-38 – "...de akker is de wereld..."

Onderdeel B – Karakteristieken: Liefde, Aanvaarding en Vergeving; Gemeente en (haar) Cultuur

Les 4 – Liefde, Aanvaarding en Vergeving

Les 5 – De gemeente binnen de cultuur

Les 6 – Vier basis systemen van een cultuur

Les 7 – De reden voor culturele relevantie

Tekst: Col.3:12-17

1.. Het juiste idee van Kerk-zijn

Is de gemeente of kerk...

- ...een gebouw (locatie)?
- ...een activiteit (traditie, rituelen)?
- ...een gemeenschappelijk leer (geloofsbelijdenis, een overtuiging)?

"Gemeente" in het Griekse Nieuwe Testament van de Bijbel betekent een groep mensen die worden samengebracht of tezamen komen voor een gemeenschappelijk doel.

Jezus zegt dat Hij Zijn gemeente bouwt (samenbrengt en toerust).

Gemeente-zijn gaat om mensen en hun relaties met elkaar.
Vanuit dat samen-*zijn* (eenheid) *doen* we samen.

De relatie gaat voor de activiteiten uit in plaats van andersom:

- Niet: samen dingen doen en dan saamhorigheid ervaren
- Maar: samen zijn (op basis van relatie) en dan samen 'dingen' doen

Daarom is de sfeer of het klimaat van 'levensbelang'.

- Mensen *komen* voor een activiteit of wat georganiseerd wordt
- Maar mensen *blijven* wegens de vriendschap

Jezus noemt ons geen werkers, maar vrienden, Joh.,15:15
Indien we zijn vrienden zijn, zegt Hij ons elkaar lief te hebben,
Joh.13:34-35. Ook Paulus schrijft daarover: Ef.5:1-2.

Wat is het kenmerk van die vriendschap (of beter: wat zou het moeten zijn dat karakteristiek voor ons als gemeente is)?

2. Gemeente is een plaats waar mensen geheeld worden

Het gaat om liefde, aanvaarding en vergeving binnen elke gemeenschap, werk en samen-zijn wat naar Jezus verwijst of waarbij of waarin het om Hem gaat!

Indien er liefde, aanvaarding en vergeving is, is het een plaats waar je jezelf kunt zijn en waar je "veilig" bent.

A. Liefde (Col.3:14)

Dit is **niet** een metafoor, beeldspraak, gevoel (sentiment) of een filosofie!

Liefde (Gr.Agape) is een keuze, een toewijding.

Als christenen hebben we lief en dan maken we kennis.

Dit in plaats van in de maatschappij: Daar maak je eerst kennis en als we elkaar bevallen, kunnen we altijd nog kiezen om vrienden te worden en/of van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen.

B. Aanvaarding (Col.3:13)

Net als liefde is ook aanvaarding een keuze.

Aanvaarding betekent geen acceptatie in de betekenis dat elk gedrag wordt goedgekeurd.

Aanvaarding is accepteren van elkaar hoe we nu zijn en ruimte geven om te worden als Jezus.

Indien we als groep christenen (gemeente) mensen accepteren zoals Jezus dat deed, maken we onszelf misschien wel helemaal niet populair.

Jezus was een vriend van zondaars en was daardoor door de vrome, religieuze gevestigde orde buitengesloten en werd door velen niet begrepen, Luc.15:1-2; Luc.7:34.

Wanneer we elkaar liefhebben en accepteren zoals we nu zijn, dan is er mogelijkheid om te veranderen.

Mensen holde bij Jezus niet weg, maar om Zijn acceptatie bleven bij Hem en dát veranderde hen!

Jezus was gekomen om zondaren te zoeken en te redden, niet om te bouwen aan zijn populariteit en goede reputatie, Luc.19:10

C. Vergeving (Col.3:13)

Ook vergeving is een keuze, net als Liefde en Aanvaarding!

Vergeving zoals Jezus gaf, is geen compromis sluiten.

Wegens vergeving kunnen we over problemen, gedrag en zonde praten.

Wegens vergeving – en het klimaat van genadige vergeving die we onvoorwaardelijk van God de Vader krijgen en die we elkaar ook geven – kunnen we veranderen en elkaar daarbij helpen (opbouwen)

- Vergeef elkaar, Ef.4:32 spreekt hier in de gebiedende wijs (een gebod)

“Vergeving betekent dat ik iemand vrij maak van mijn persoonlijk oordeel.” (Catharine Marshall)

Ik kan het niet eens zijn met het gedrag en de zonde afwijzen, maar ik veroordeel niet. Dát is het hebben van een hart vol vergeving.

D. Een veilige plaats om te zijn – thuis-zijn

Wanneer er een klimaat is van liefde, acceptatie en vergeving, dan is daar een plaats voor zorg en bewogenheid (compassie).

Dan is de gemeente (de kerk) een veilige haven en plaats voor beschadigde mensen, zoals zondaren en mensen die leven zonder Jezus en zonder hoop zijn. Dan is verandering en “groei” mogelijk.

Tekstverwijzingen

- Heb elkaar lief!, Joh.13:34-35
- Wandel in de liefde van Jezus, Ef.5:1-2
- Jezus was een vriend van zondaren, Luc.7:34
- Hij kwam om het verlorene te zoeken en te redden, Luc.19:10
- Vergeef elkaar, zoals God je vergeven heeft in Jezus, Ef.4:32
- “Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven?” Matt.18:21
- Alleen God is Rechter, Rom.12:19-21
- Wie denk je wel niet dat je bent dat je je naaste oordeelt? Jak.4:11-12