



Cursus Gemeente zijn

Zout & Licht Hilversum

Oscar Griffioen

Juni 2020

Les 11 Dynamiek 2 Opbouw [CG-11]

Basis Teksten:

- Mat.5:13-14 "...jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld..."
- Mt.13:37-38 – "...de akker is de wereld..."

Onderdeel E – Dynamieken

Les 10 – Dynamiek 1 Aanbidding

Les 11 – Dynamiek 2 Opbouw

Les 12 – Dynamiek 3 Vermenigvuldiging

Les 13 – Leiderschap

Les 14 – Organisatie en Administratie

1. Wie zijn de dienaren in de gemeente?

Volwassenheid in een gemeente is niet iets van één dag en het gebeurt niet zo maar.

- De leider die door God is aangesteld moet de principes van Bijbelse opbouw toepassen om zo bij gelovigen de ontwikkeling van geloof, hoop en liefde te bevorderen.
- Maar de verantwoordelijkheid voor opbouw is niet de zijne alleen: elk lid van de gemeente dient betrokken te zijn bij de bouw van de gemeente.

2. Eenheid, diversiteit en wederzijdse afhankelijkheid

1Kor.12:12-27

Het leven van de gemeente geïllustreerd aan de hand van een lichaam.

In deze passage leren we de drie sleutels die helpen om een gemeente te laten functioneren volgens Gods ontwerp.

Onthoud dat ze elkaar aanvullen – niet uitsluiten:

1. Eenheid, v.12-13
 - a. Er is maar een lichaam maar er zijn vele leden.
 - b. We zijn allen een door de Geest
 - c. We dienen te functioneren als een geheel.
2. Diversiteit, vs.14-19
 - a. Hoewel het een lichaam is, bestaat het wel degelijk uit verschillende leden
 - b. Elk deel is belangrijk
 - c. Je hebt geen lichaam als alle delen gelijk zijn en het zelfde zijn.
3. Wederzijdse afhankelijkheid, vs.20-27
 - a. Elk lid van het lichaam is afhankelijk van de anderen.
 - b. Indien een lid niet goed functioneert dan beïnvloedt dit de juiste functie van het hele lichaam.
 - c. In de gemeente is iedereen nodig!
 - d. We hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren zoals we moeten en willen: we vullen elkaar aan.

Onthoud:

In de Bijbelse tekst van 1Kor.12 is de unieke plaats en functie van elk lid direct gerelateerd aan de geestelijke gaven van elk lid van het de gemeente. De manifestatie van deze gaven helpt dat het lichaam op de juiste manier functioneert naar Gods wil.

3. Geestelijke gaven

(Dit thema verdient voor de volledigheid een aparte cursus en/of training. In deze les benaderen we dit onderwerp alleen als deel van opbouw binnen de gemeente.)

In deze context van dit thema, kunnen we in het kort opmerken betreffende de geestelijke gaven:

- God geeft de gaven zodat zijn kinderen met bekwaamheid en doeltreffendheid kunnen functioneren.
- De gaven zijn een teken van zijn liefde en zegen voor ons.
- Elk lid dient zijn plaats in het lichaam te kennen betreffende de gaven anders kan de gemeente (als lichaam) als geheel niet goed functioneren.
- Wetend dat ieder een gave of gaven heeft is een grote bemoediging om betrokken te zijn in de opbouw van het lichaam in de bediening (het dienen).

Wat is een geestelijke gift? (1Kor.12)

- *Charismata* = iets wat ontvangen wordt op basis van genade
- Het heeft als doel dat je effectief kan functioneren binnen de gemeente naar de andere leden toe.
- Het is een bekwaamheid door de Geest (anders dan talenten)
- Elk kind van God heeft een gave – het is zijn “geboorterecht” om hierin te mogen functioneren
- Dit is belangrijk te realiseren als je leider bent en met name als je een gemeente gaat starten: iedereen moet gemotiveerd worden om betrokken te zijn; ruimte geven.
 - Ieder gelovige is verantwoordelijk voor het ontdekken en het laten functioneren van zijn gaven
 - Elke leider dient zijn mensen aan te sporen die gaven te gebruiken
 - En elke leider dient ruimte te geven zodat die gaven kunnen functioneren naar het plan van God in zijn orde en in vrede.

4. Gemeente-leven en kleine groepen

De kleine groepen waar de gelovige samenkomen en relatie bouwen en elkaar opbouwen is een ideale plaats waar de individuele christen kan functioneren naar de gave en roeping die hij van God heeft ontvangen.

Met “kleine groepen” bedoelen we meer dan de huiskringen, welke een onderdeel zijn van de mogelijk te organiseren kleine groepen.

Er zijn verschillende passages in het Nieuwe Testament die te maken hebben met de gelovigen die elkaar opbouwen, bijvoorbeeld:

- Paulus' gebed in Kol.1:9-10 is een model voor gebed voor groei voor en met elkaar
- 1Petr.4:8-10 gaat het om gastvrijheid voor elkaar
- Gal.6:1-2 spreekt over vergeving en het helpen van elkaar
- Andere passages spreken over bemoedigen en elkaar dienen, 1Petr.4:10; 1Thess.5:11
- Accepteer en ontvang elkaar, Rom.15:7
- Heb elkaar lief, 1Joh.4:11

Het idee is: kleinere groepen waar mensen elkaar kennen, dienen en opbouwen.

- NB. Ook Jezus met zijn discipelen (de 12) was een kleine groep
- Wanneer 2 of 3 tezamen zijn in Mijn naam, daar ben ik in je midden – het gaat niet om de massa: In de massa kan je eenzaam zijn en kan je naamloos blijven; Matt.18:20!!

5. Fundament voor geestelijke intimiteit (in de kleine groepen)

1. Gebouwd op het Woord
 - a. Geestelijke intimiteit hebben we omdat we Gods woord met elkaar delen
 - b. Omdat we elkaar helpen inzien welke ervaringen we hebben die ook in de bijbel voor komen
 - c. Samen beleven we dat de Bijbel een “werkboek” is.

- d. Hoe kunnen we onze ervaringen in de context zien van de Schrift?
 - e. Het doel van de leider van elke kleine groep moet dit als doel hebben: Hoe kan ik de leden van mijn groep helpen om hun levens ervaringen (vreugde en strijd) te zien in het licht van Gods Woord?
 - f. Anders blijft de Bijbel vervreemd van ons leven en ervaring.
 - g. Indien leden delen hoe God in hun leven werkt dan worden de gelovigen meer één door de Geest.
2. Gebouwd op gebed
- a. Indien christenen voor elkaar bidden, dan worden ze meer bij elkaars leven betrokken
 - b. Vertrouwen en trouw groeit door de tijd heen – niet een keuze van één moment!
 - c. Indien we samen bidden en overwinnen, delen we ons leven met elkaar!
 - d. Het doel van kleine groepen is als we bidden dat we eenheid beleven
 - e. Indien een persoon zich investeert in iemand anders, dan wordt die ander meer kostbaar voor hem.
 - f. Indien we elkaar zo beter leren kennen en vertrouwen (investeren in elkaar dmv gebed) dan brengt ons dat dichtert tot elkaar en God, Joh.13:34-35.
 - g. Als leider dienen we regelmatig de vraag onder ogen te zien: Hoe kunnen we als leider vertrouwen en openheid meer bemoedigen zodat de mensen hun leven meer met elkaar delen (niet alleen de succes verhalen, maar ook de pijn)
3. Gebouw op elkaar dienen
- a. Jezus realiseerde dit, Joh.13
 - b. Indien we elkaar dienen, dan wordt de ander belangrijker voor ons – als een investering!
 - c. Zorg voor elkaar, Filipp.2
 - d. Door elkaar te dienen worden we betrokken bij elkaars leven (is meer dan de kerkdienst of de gemeentelijke organisatie!)
 - e. Doe dingen samen en voor elkaar!
 - f. Indien we alleen maar interessant zijn zolang de ander ons nodig heeft, dan voelen we ons door de

tijd heen gebruikt en misbruikt – maar wederzijdse liefde gezien in dienen bouwt intimiteit.

Onthoud:

- Elke groep is verschillend wegens de verschillende mensen die er komen en wegens de verschillende achtergronden van de groep en de leden.
- Indien de leider open en eerlijk (kwetsbaar) is in de groep worden de leden uitgenodigd dit ook te worden en te zijn.
- Indien leden hun levens met elkaar delen bouwen ze relatie en relatie maakt “opbouw” (dynamiek # 2) mogelijk.