



## Cursus Gemeente zijn

Zout & Licht Hilversum

*Oscar Griffioen*

*Juni 2020*

### Les 13 Dynamiek 4 Leiderschap [CG-13]

#### Basis Teksten:

- Mat.5:13-14 "...jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld..."
- Mt.13:37-38 – "...de akker is de wereld..."

#### Onderdeel E – Dynamieken

Les 10 – Dynamiek 1 Aanbidding

Les 11 – Dynamiek 2 Opbouw

Les 12 – Dynamiek 3 Vermenigvuldiging

**Les 13 – Leiderschap**

Les 14 – Organisatie en Administratie

---

#### 1. Leiderschap: 'vaders' of instructeurs?

Het verschil tussen een "vader" en een instructeur

1Kor.4:15

1. Een instructeur: relatie leraar-student, gebaseerd op instructie, leerstof
2. Een vader: vader-zoon relatie gebaseerd op liefde; vermenigvuldiging

Zie het boek Spreuken: "Mijn zoon" (bijv. 1:8, 10, 15)

Vaders liefde, wijsheid en kennis wordt doorgegeven aan een volgende generatie.

In de gemeente van vandaag hebben we leraren (instructeurs) genoeg, *maar* waar zijn de vaders?!

## 2. Het Elia-principe

God zoekt naar Elia's!

Zie Mal.4:5-6

- God is een God van generaties – vb. Abraham, Izaak en Jakob; Hand.3:12-13; Matt.22:32
- De geest van Elia brengt genezing tussen de generaties – herstel!

Dit is noodzakelijk wegens het gemis van vader-zoon relaties en dat *wonden* geslagen tussen generaties (we spreken hier specifiek over geestelijke relaties, maar de vergelijking gaat eveneens op in het natuurlijke!):

- "Abrahams" zijn jaloers op het werk wat God doet door de "Izaaks"
  - en zij maken het niet mogelijk om te groeien en volwassen te worden
  - bieden geen kansen zich te ontwikkelen
- "Izaaks" zijn arrogant naar "Abrahams" – de oudere generatie
  - zij realiseren zich niet dat zij kunnen bestaan wegens de oudere generatie
  - zij maken het zichzelf onmogelijk om geestelijk volwassen te worden wegens het disrespect voor de "Abrahams": ze willen niet naar hen luisteren en zij gaan dezelfde fouten maken
  - het principe "eer je vader en moeder" geldt hier: indien niet, kan je het land niet beërven en 'lang leven'.

## 3. Het voorbeeld van Elia en Elisa

Begrijp dat deze relatie vader-zoon van profeten Gods idee was:

- God gaf Elisa aan Elia, 1Kon.19:16
- Elia was gewillig om hem te ontvangen, 1Kon.19:21
- Elisa was gewillig om Elia te dienen, 2Kon.3:11

Begrijp dus:

- Zij waren twee generaties van profeten (leiders)
- Beiden waren door God geroepen
- Beiden werden door God gebruikt – ze dienden dezelfde God!
- Zij waren geen concurrenten en zagen elkaar ook niet zo

Maar Elia en Elisa hadden eveneens naast hun zelfde bediening *een vader-zoon relatie* en dat maakte hun samenwerking zowel effectief als dat het hen 'groot' maakte:

- Toen Elia werd opgenomen in de hemel, riep Elisa uit: "Mijn vader, mijn vader", 2Kon.2:12
  - Hij zei niet: Mijn leraar... Mijn profeet...
- Toen hij de mantel nam van Elia en bij de rivier kwam, riep hij: "Waar is de God van Elia?" 2Kon.2:14
  - Hij was niet blij dat Elia "eindelijk" weg was...
  - Hij volgde niet de God van zichzelf, de God van Elisa, maar de God van Elia!
  - Hij gebruikte voor zijn bediening niet zijn eigen mantel maar die van Elia!

Waar is de God van...?! Welke naam vul jij in? Wiens 'zoon' ben jij?!

NB. De jonge mensen in geloof hebben *helden* (vaders) van geloof nodig:

- Zoals Elisa – Elia had
- Zoals Jozua – Mozes had
- Zoals Paulus – Barnabas had
- Zoals Timotheus – Paulus had

We kunnen het niet alleen – we staan als leiders in onze generatie niet in een vacuüm – we komen ergens vandaag (vader)...!

#### 4. De mentaliteit van generaties of zijn we onverschillig?

Hebben we de mentaliteit van generaties??

Het "slechte" voorbeeld is de goede koning Hizkia:

- Als hij hoort dat hij gaat sterven aan zijn ziekte, dan huilt hij en bidt of God zijn gedachten wil veranderen, wat God ook doet, 2Kon.20:1-6
  - Voorbede voor zichzelf
  - En verdriet voor zichzelf
  - Accepteert Gods beslissing niet gelaten en passief
- Nadat hij wordt aangesproken op het feit dat hij alles aan de afgezanten van Babel heeft laten zien en God door de profeet Jesaja zegt dat in de komende generaties alles naar Babel zal worden afgevoerd, zegt

hij: "Het woord des Heren is *goed*" want hij dacht: 'het zal vrede zijn in *mijn* tijd'. 2Kon.20:15-19

- In plaats van bekering en voorbede voor zijn nageslacht
- Is hij passief en onverschillig en accepteert Gods beslissing als zijn de "goed"!
- Denkt alleen aan zijn eigen leven – niet degene die ná hem komen
- Geen generatie-mentaliteit

Jezus is ons voorbeeld: Hij weende over Jeruzalem, Luc.19:41-48; zie ook Joh.2:15 en vgl. Jer.1:10

### 5. Het werk (de taak) van vaders (mentoren):

NB. Het verschil tussen een coach en een mentor:

- Coach geeft aanwijzingen van de zij-lijn op basis van kennis (niet noodzakelijke levens-ervaring)
- Mentor geeft aanwijzingen door samen te leven en samen te werken op basis van levens-ervaring (hij heeft dezelfde dingen doorgemaakt als zijn "pupil", discipel)