



**Christelijk Centrum
Gooi en Vechtstreek
Zout & Licht
Hilversum**

Jaarverslag 2020

Hilversum, 4 januari 2021

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Anno Domini 2020	4
3. Jaaroverzicht 2020	9
Bijlage 1 – Overzicht opkomst zondagse samenkomsten	15
Bijlage 2 – Sprekers zondagse samenkomsten	17

1. Voorwoord

Zoals u gewend bent van de vorige jaarverslagen kunt u ook in dit verslag weer een jaaroverzicht van belangrijke (gedenkwaardige) momenten vinden. Deze is de moeite waard door te kijken en door te lezen. Het geeft aan wat we als gemeente deden en wegens de gevolgen van de coronapandemie niet deden of anders deden dan gewoonlijk.

Dit keer is er geen uitgebreide toelichting op de activiteiten rondom de Dynamieken van Gemeente-zijn: Aanbidding, Opbouw, Vermenigvuldiging, Leiderschap en Organisatie. We denken dat het jaaroverzicht voor zichzelf spreekt en laat zien wat ons *doen* en laten ons als lokale gemeente laat *zijn*. En dat is – zo denken wij – voor dit jaarverslag genoeg naast de uitgebreide overdenking en terugblik in 2. Anno Domini 2020.

Onze dank gaat uit naar alle leden die zich juist ook in 2020 hebben ingezet voor Zout & Licht Hilversum en die weer hebben laten zien dat Gemeente-zijn iets is wat je uitsluitend samen *doet*...! Glorie aan God voor de gave van een ieder in wie we zijn en wat we doen!

Namens het oudstenteam,

Oscar Griffioen
pastor

Hilversum, 4 januari 2021

2. Anno Domini 2020 (In het jaar des Heren 2020)

In de 10 jaar dat ik voorganger ben is er voor ons als gemeente niet zo'n bijzonder jaar geweest als 2020. Tot en met februari hielden we alles nog als voor normaal: de zondagse samenkomsten met koffie na afloop, door elkaar lopend om elkaar voor de dienst te begroeten en na afloop na te praten in groepjes bij elkaar, het begroeten en afscheid nemen met een dikke hug of kus en natuurlijk de ontmoetingen rond de tafel in de kringen, gebedsavonden, de Bijbelstudie of het mannenontbijt.

Plotseling anders

Als iemand aan het begin van 2020 geprofeteerd zou hebben dat we spoedig afstand zouden moeten houden van elkaar, scholen en winkels zouden sluiten, het niet toegestaan zou worden elkaar thuis te ontmoeten met meer dan een paar mensen en dat je een mondkapje op moet in elke publieke ruimte, zouden we toen die persoon wellicht hebben uitgelachen en op dit moment erkend hebben als een 'ware profeet'... Maar niemand zei dat en niemand kondigde dit aan en het heeft ons allemaal toch zeker overvallen en ontgoocheld. In februari was ik zelf voor mijn laatste reis – ook al besepte ik dat echt niet omdat er al weer 4 waren gepland voor de rest van 2020 – in PervoUralsk in Rusland. Ik was daar samen met Anneke en Ruben en onze zoon Bart. We hoorden daar van de berichten van de corona uitbraak in China en waren niet echt diep onder de indruk. China is ver weg en zo'n vaart van een besmetting zal het niet lopen. Het is China en blijft in China. Maar hoe anders ging het tegen onze zin in...

De onzekerheid heeft veel los gemaakt. De onzekerheid over (1) het besmettingsgevaar (welke middelen helpen wel en welke niet, en welke zijn maar voor de (schijn)veiligheid symbolisch, (2) de periode (in de zomer is het 'nieuwe normaal' weer achterhaald en is alles weer gewoon zoals het eigenlijk gewoon hoort), en (3) wat wel en niet te doen (de uitzonderingspositie als kerk wegens het grondwettelijk recht van godsdienst en samenkomen werd door sommige denominaties opgeschort wegens een maatschappelijk plichtsbesef en solidariteit en door anderen omarmt en gebruikt voor een andere interpretatie van het maatschappelijk plichtsbesef om juist wel open en beschikbaar te blijven voor de (ziels)nood van mensen en de behoefte met elkaar God te aanbidden, Zijn Woord te leren en te prediken en elkaar daarbij face-to-face (met de 1,5 meter afstand) dus in 'real life' te ontmoeten.

De onzekerheid heeft veel los gemaakt juist ook door de onbekendheid van het virus en de maatregelen en wat je in zo'n geval wel en niet moet doen. Er is bijvoorbeeld kennis hoe anderen handelden als christenen in tijden van oorlog en (godsdienst) vervolging. Maar niets kan je halen uit de geschiedenis van de kerk aangaande pandemieën en hoe daarin als lokale gemeente te staan en te functioneren. Gaan we gewoon doen wat de

overheid (vaak ook in hun onwetendheid) wekelijks aan maatregelen ad hoc bijsturen en opleggen? Of varen we (in onze onwetendheid – want niemand wist en weet wat nou precies wijsheid is in het geval van 'corona'!) naar eigen inzicht gewoon door in het doen wat we deden en geloven te moeten doen omdat God dat in Zijn Woord zegt en de Kerk dat altijd in alle eeuwen voor ons deed?

Voor dat laatste hebben we gekozen als gemeente Zout & Licht Hilversum – of beter: als oudsten en dat na veel wikken en wegen en discussies, nadenken en gebed. We respecteerden de keuzes van leden die besloten niet meer te komen op zondag en niet meer deel te nemen aan door de weekse activiteiten. Sommigen kwamen niet meer wegens vrees voor besmetting of anderen te besmetten, omdat het beter was niet te zingen en wij zongen op zondag wel, omdat er geen koffie werd gedronken na de dienst of juist voor de dienst wel.

Hierin hebben we met elkaar weer gezien dat welke keuze je ook maakt in goede en juist ook in slechtere tijden er altijd iets voor zo'n gemaakte keuze te zeggen is en heel veel er tegen.

Een jaar met aanpassingen

In dit alles – wanneer we terugkijken op 2020 – hebben we het 'goed' gedaan als lokale gemeente: (1) Er zijn wel mensen die hebben besloten niet meer fysiek deel te nemen aan de diensten, maar zij bleven wel betrokken via mail, app, en zoom (voorjaar) en live streamen (najaar). Er zijn geen leden die hebben laten weten niet meer te komen omdat ze een andere kerk hebben gevonden of helemaal niet meer naar een gemeente willen gaan. (2) Behalve in het voorjaar (de zogenaamde 'eerste golf') zijn alle door de weekse activiteiten door gegaan, ook al was dat in een andere vorm gegoten dan gebruikelijk voor de corona-maatregelen van kracht werden. Sinds september zijn er weer gebedsavonden, kringen en bijbelstudies en het mannenontbijt. We hebben weer een Week van Bidden en Vasten gehouden met een aanvullende getuigenisdienst op zondag. Tot eind november waren er nagenoeg dagelijks overdenkingen en/of bemoedigingen via de app-groep (en is Edwin daarmee door gegaan tot het eind van het jaar). (3) Om zoveel mogelijk de maatregelen en restricties vorm te geven en toe te passen in het gemeente-leven hebben we bijvoorbeeld de rijen stoelen in de zaal losgemaakt en in groepjes van 1, 2, 3 op 1,5 meter afstand geplaatst, is er mogelijkheid om koffie te drinken voor de dienst en in de tweede golf werd besloten dat dan niet na de dienst te doen. De gewoonlijke (normale) toegang werd verplaatst naar "ingang via de achterkant", dus direct via de zaal binnenkomen. Er is geen kinderkerk meer geweest en de kring van Edwin kwam niet in de flat van Yvette meer samen maar in de voorkamer van Elim. Het mannenontbijt was niet met elkaar aan tafel maar als een buffet waardoor het mogelijk werd gemaakt de 1,5 meter afstand te bewaren.

De korte diensten in de eerste golf werden weer min of meer de gewoonlijke lengte met als streeftijd 30 minuten voor de zangdienst en tevens voor de preek. We deden echter geen oproepen voor voorbede en gebed om 'naar voren te komen', wel hebben we uitdrukkelijk in de meeste diensten gezegd dat er altijd mogelijkheid is voor een gesprek en voorbede.

Door de 'corona-tijd' hebben we bewust een gebedsmoment in gelast in elke zondagse dienst, die meestal plaats vond voor de preek. Wanneer we avondmaal met elkaar vierden op de gebruikelijke eerste zondag van de maand, werd dit niet rond gedeeld, maar kwamen mensen één voor één naar voren.

Zo hebben we ook juist in deze tijd een goede vorm van samenkomst en liturgie ontwikkeld.

Dezelfde boodschap

Daarnaast zijn we uiteraard – we hopen dat we dit als een 'uiteraard' zien – met de prediking van Gods Woord, de Bijbel, doorgegaan. Hebben we geen sociaal, politieke thema's behandeld en lieten we ons in de zangdienst noch de prediking en gesprekken onderling leiden door angst, vrees of de laatste politieke nieuwtjes. We hebben steeds zoveel mogelijk elke vorm van 'vage' interpretaties van de pandemie en over de restricties de kop in gedrukt om niet vast te komen in het moeras van samenzweringachtige Bijbel interpretaties die meer angst en wantrouwen en polarisatie bevorderen dan geloof en vertrouwen en eenheid. Ja, we dienen te erkennen dat er een geestelijke realiteit is van een geestelijke wereld en een geestelijke strijd, en ja, we dienen te bidden voor de overheid en dicht te blijven bij het Woord, het Evangelie en de eenheid als christenen te bewaren, door met elkaar God te aanbidden, elkaar op te bouwen en het Evangelie te verkondigen in woord en daad op de plaats waar we wonen, werken en naar school gaan – alles wat daaraan af doet en dat ontkracht of zelfs maar onze visie daarvoor vertroebeld is een vorm van satanische misleiding en eenvoudig zonde.

We weten niet welke ontwikkelingen er komen vanuit deze pandemie en de maatregelen voor 2021, maar laten we vasthouden om in deze duistere tijden het licht der wereld te blijven en in deze onstabiele en angstige momenten het zout der aarde te zijn, zowel individueel als ook als lokale gemeente.

We erkennen dat alleen de Gemeente van Jezus Christus, en dus ook wedergeboren christenen individueel, hoop aan de wereld (maatschappij) kan brengen en mensen kunnen wijzen op ware vreugde en vrijheid die alleen in Christus is.

Wellicht wordt 2021 een beter jaar als het gaat om een einde van een pandemie en alle daarbij horende restricties en wanhoop... maar als christenen en als gemeente ligt onze hoop niet in een betere wereld hier

op aarde, maar in de hemel. En daarom blijven we uitzien naar de opname van de Gemeente en de wederkomst van Jezus Christus in al Zijn heerlijkheid. We weten vanuit de Bijbel dat deze aarde met al zijn nood en ellende en zonde (want dat is uiteindelijk erger dan welk virus dan ook: zonde scheidt ons van God af, ziekte en dood niet!) voorbij zal gaan en er een nieuwe hemel en aarde komt waar gerechtigheid woont.

Wat de toekomst brengen moge...

Laten we onze focus juist houden en laten we scherp blijven in het doen wat geroepen zijn te doen, zoals we dat in onze 3 dynamieken van (lokaal) kerk zijn hebben verwoord: God Aanbidden, Elkaar Opbouwen (met het Woord), en Discipelen maken (onzelf vermenigvuldigen door het Evangelie uit te leven en te verkondigen).

Laten we daarin steeds de eenheid voor ogen houden en zo Gods Koninkrijk zoeken en Zijn gerechtigheid. En alles wat daar niets mee te maken heeft, afdoen als onbelangrijk en tijdelijk, en dat kunnen we wanneer we de eeuwigheid voor ogen houden.

Door de eeuwen heen kunnen we in alle omstandigheden met alle christenen van vele denominaties* blijven zingen en belijden:

*Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!*

*Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!*

*Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,*

*dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.*

*Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.*

*) De populariteit en bemoedigende oproep van christelijk geloof blijkt wel uit het feit dat dit lied o.a. in veel Nederlandse kerkbundels stond en staat, zoals bijv. Zangbundel Joh. de Heer, Oud-Katholiek Gezangboek, Liedboek der kerken, Opwekkingsliederen, ... Tekst van Jacqueline van der Waals (1868-1922) en muziek van John Zundel (1815-1882).

3. Jaaroverzicht 2020

Januari

9-16 januari – Nikolay uit Rusland bij ons: sprak op het mannenontbijt en de zondagse dienst.

26 januari – afscheid van Lydia; zij gaat verhuizen naar Nijeveen (ten noorden van Meppel).

29 januari – kaderontmoeting, oa. besluit gemeentedag met hemelvaart

Februari

9 februari – Dylan de Bruin als spreker in de dienst

18 februari – extra oudstenontmoeting om met elkaar te brainstormen over gemeente-zijn en onze identiteit, huisstijl en cultuur

25-28 februari – Week van Bidden en Vasten, thema: Hand.20:24, met elke avond een gebedsontmoeting met overdenking: Cor, Oscar, Andrew en Edwin. Resp. 14, 13, 12, 12 aanwezig. Afsluiting met avondmaal en in de voorkamer napraten

Maart

1 maart – Muzikale getuigenisdienst olv. Jan Willem van Delft. (Het avondmaal – zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand wordt een week doorgeschoven)

4 maart – Geest en Vuuravond met een nieuwe opzet aangaande gebed als "School van Gebed"

8 maart – Oscar start een serie preken over Gemeente en gemeente-zijn

14 maart – Mannenontbijt

Coronavirus maatregelen en gevolgen voor onze gemeente: In de periode van 12 maart tot en met 30 juni (en verder) ontwikkelden zich meer maatregelen voor de gehele maatschappij en wereld en dus ook voor ons als gemeente. In de betreffende data kunt u lezen wat we wel en juist niet deden qua activiteiten. Er was een zogenaamde "eerste golf" met een lockdown (in 12 maart tot en met 30 juni) waarin we 14 korte en kleine diensten hebben gehouden. Gemiddeld waren er 17 mensen aanwezig (en verschillende mensen volgden de dienst via Zoom).

15 maart – Zondagse dienst na aankondiging van maatregelen betreffende het Corona Virus door de overheid (oa. aangeraden geen ontmoetingen van meer dan 100 mensen). Deze maatregelen worden komende dagen aangescherpt (oa. sluiting van horeca gelegenheden). We besluiten dat de diensten op zondag vooralsnog doorgaan gezien we een kleine gemeente zijn. Wel geven we aan de leden de ruimte uiteraard eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen en zelf te besluiten wat wijs en verstandig is gezien gezondheidssituatie en leeftijd. Deze zondag waren er nog steeds 30 mensen aanwezig.

17 maart – dagkring gaat ivm maatregelen betr. corona virus niet door

18 maart – de geplande jaarvergadering en gemeenteavond vervalt en zullen we na de pandemie rond het coronavirus opnieuw plannen

19-31 maart – Reis naar Rusland door Oscar is gecancelled: vluchten geannuleerd, niet-Russen in Rusland niet welkom

22 maart – Zondagse dienst met 8 aanwezigen. De meesten blijven thuis oa. wegens risicogroepen. De groeps App van de leden zullen we intensiever gebruiken elkaar op de hoogte te houden en te bemoedigen.

24 maart – Extra oudstenoverleg via videoverbinding. Het is verboden samen te komen met meerdere mensen, ook kerken zullen hieronder vallen. Iedereen moet zoveel mogelijk binnenblijven. We krijgen beelden te zien deze dagen van nagenoeg lege straten en dat ook in grote wereldsteden. We besluiten via de App-groep de gemeente regelmatig te bemoedigen. Kringleiders zullen dit doen ten eerste ook naar hun leden. Zeker ook de ouderen zullen we regelmatig bellen. We denken na om een preek (Mp3) op de website te zetten mochten inderdaad kerken het verbod krijgen samen te komen.

25 maart – kringen gaan niet door. Of zoals de kring van Diny besluiten een videoverbinding te hebben voor wie kan en wil

26 maart – Via de nieuwsbrief laat de VPE weten dat het mogelijk – niet aan te raden – maar mogelijk is om als kerken diensten te hebben mits er niet meer dan 30 mensen en de afstand tussen de aanwezigen minstens 1,5 meter is. Na overleg als oudsten besluiten we zondagen korte diensten te houden van 10 tot 11 uur. Het heeft altijd onze voorkeur gehad de mogelijkheden om samen te komen te gebruiken, en dit boven een video of telefoon en App-verbinding/communicatie daarom zijn we dankbaar met deze mogelijkheid.

29 maart – (1^e) korte en kleine samenkomst wegens beperkende maatregelen corona virus: 8 personen aanwezig en door Andrew via "Zoom" live stream geregeld voor leden: 14 deelnemers online (incl. gezinnen).

April

1 april – Geest en Vuuravond komt te vervallen wegens corona maatregelen

5 april – zondagse dienst zoals laatste (29 maart): 2^e korte en kleine samenkomst, weer 8 aanwezigen en via "Zoom" livestream gevolgd door 16 deelnemers

7 april – oudstenvergadering vervallen wegens corona maatregelen. We hebben via de app of telefoon of email regelmatig contact met elkaar (onderling)

10 april – Goede Vrijdag: korte avondmaalsdienst olv. Edwin; 6 aanwezigen en via Zoom 12.

12 april – Paasdienst, wegens Corona maatregelen zoals vorige zondagen: 3^e korte en kleine samenkomst (dus ook niet de gebruikelijke Paaslunch) olv. Edwin; 9 aanwezigen en via Zoom 14 connecties.

19 april – 4^e korte en kleine samenkomst; 8 aanwezigen en via Zoom 16 connecties

26 april – 5^e korte en kleine samenkomst olv. Jeff; 13 aanwezigen en via Zoom 20 connecties

Mei

3 mei – 6^e korte en kleine samenkomst; Oscar preek, Avondmaal olv. Edwin; 14 aanwezigen en 12 connecties via Zoom

5 mei – Oudstenontmoeting vervalt (wegens Corona maatregelen); bovendien hebben we per week al in en na de korte zondagse dienst al contact als oudsten (met uitzondering van Cor en Anneke die sinds corona maatregelen thuis blijven); er zijn geen plannen te maken voor door de weekse activiteiten en de zondagse diensten en de dagelijkse bemoedigingen (Edwin en Oscar) via de groeps Whatapp van Zout & Licht voorzien in een behoefte.

6 mei – Geest en Vuuravond vervalt wegens Corona maatregelen die nog tot eind mei van kracht zullen zijn

10 mei – 7^e korte en kleine samenkomst; Andrew preekt; 15 aanwezigen en 12 connecties via Zoom.

17 mei – 8^e korte en kleine samenkomst; Edwin spreekt; deze zondag waren er 20 aanwezigen en 11 connecties via Zoom

24 mei – 9^e korte en kleine samenkomst; Oscar spreekt. Er zijn 22 mensen in de dienst en via Zoom zijn er 6 connecties

28 mei – namens het oudsten team schrijft Anneke in de groeps App van de gemeente dat we rekening moeten houden met de restricties van maximaal 30 personen en de voorgeschreven afstand van 1,5 meter. Om die reden – nu we het aantal mensen in de diensten zien toenemen – beslissen we dat alleen de mensen die tot nu toe gekomen zijn op zondag de samenkomsten kunnen bijwonen. De regels zullen veranderen vanaf Juli, dan mogen we (zo wordt nu door de overheid verwoord) kerken weer samenkomsten hebben tot 100 aanwezigen. Zoom blijven we aanbieden (ook al blijft de kwaliteit van het geluid vaak erg onder de maat) tot eind juni.

31 mei – Pinksteren. 10^e korte en kleine samenkomst waarin Oscar preekt. Er zijn 25 mensen in de dienst en 7 connecties via Zoom. In deze dienst werden ook Johan en Zwanie uitgezegend, na weken wachten (wegens de Corona maatregelen in diverse Europese landen) zijn de grenzen weer open en is het mogelijk terug naar Albanië te gaan.

Juni

7 juni – 11^e korte en kleine samenkomst met avondmaal olv. Edwin; 22 mensen in de dienst, 10 via Zoom

14 juni – 12^e korte en kleine samenkomst, Dylan de Bruin was gecancelled, Oscar preekt; 27 mensen in de samenkomst en via Zoom keken 7 mee

21 juni – 13^e korte en kleine samenkomst met Edwin als spreker; 22 mensen aanwezig en 8 connecties met Zoom
28 juni – 14^e en laatste korte en kleine samenkomst met Zoom: 24 mensen aanwezig en 8 via Zoom.
30 juni – Oudstenontmoeting in Elim, als afsluiting van seizoen. Laatste vergadering was begin maart wegens Corona maatregelen, zondags contact gehad na de dienst over stand van zaken. Deze vergadering terugblik 14 corona-weken (kleine en korte diensten) en plannen voor de zomer en start nieuwe seizoen in september.

Juli

5 juli – Laatste dienst van het seizoen 2019-2020. Volgens maatregelen mogen we weer bij elkaar komen met meer dan 30 (geen restricties in aantal, wel 1,5 meter afstand). Geen Zoom meer. Aantal aanwezigen 37. Avondmaal olv. Edwin en preek van Oscar. Afscheid genomen van Andrew als lid oudstenteam, wegens de start van de Bijbelschool met Hanna in augustus.

12, 19 en 26 juli – zondagse diensten (met afstand 1,5 meter). We drinken koffie buiten. De diensten in de zomermaanden blijven in de 'orde van dienst' als in "corona-tijd": start 10:00 met lofprijs en aanbidding, moment van voorbede en gebed, korte preek, collecte en slotlied met zegen. Afronden rond 11:00 uur.

Augustus

2 augustus – korte zondagse dienst met avondmaal door Jeff
16 augustus – na de korte dienst afscheidsfeest Andrew en Hanna in tuin Elim (zij starten met de Bijbelschool in Limburg vanaf 24 augustus; zondag 23 augustus waren ze voor het laatst in de dienst)

September

1 September – eerste oudstenontmoeting van het nieuwe seizoen. Met name bespreken plannen activiteiten 2020-2021 en voorbereiding Gemeente Informatie Avond (de vragen die ingeleverd zijn)
2 September – Gemeente Informatie Avond met terugblik "Corona-tijd" (maart tm. augustus) en plannen voor het nieuwe seizoen. Uiteraard blijft alles onder voorbehoud van mogelijk aanpassing en/of aanscherping van de restricties vanuit de landelijke overheid komende weken c.q. maanden. Tevens bespreken van ingeleverde vragen.
6 september – Start seizoen 2020-2021, oa. Kinderen zegen voor nieuwe schooljaar
9 september – start van de kringen. Dit seizoen geen algemeen thema of gesprekspapers, maar elke kring maakt een plan voor de avonden tbv. fellowship, thema en gebed.
10 september – eerste gebedsavond o.l.v. Cor en Anneke. Dit seizoen zijn deze avonden op de 2^e en 4^e donderdag

15 september – aanpak van twee extra toiletten in de gang van Elim
16 september – eerste Bijbelstudieavond over 1-2Thessalonicenzen door Oscar
17 september – eerste muziekoefenavond op de 3^e donderdag van de maand
29 september tot en met 2 oktober – Week van Bidden en Vasten, thema: Gebed van Jabez

Oktober

4 oktober – Muzikale getuigenisdienst als afsluiting van de Week van Bidden en Vasten olv. Cor
7 oktober – eerste Thema Bijbelstudie geleid door Edwin
8 oktober – gebedsavond olv. Cor en Anneke
10 oktober – Mannenontbijt
11 oktober – samenkomst met Dylan de Bruin
12 oktober – oudstenontmoeting, we maken geen afspraken maar wachten de aangekondigde persconferentie van het kabinet af.

Nieuwe strengere maatregelen tegen coronavirus en gevolgen voor onze gemeente: In de periode van 13 oktober tot en met 31 december (en verder) ontwikkelden zich meer maatregelen voor de gehele maatschappij en wereld en dus ook voor ons als lokale kerkelijke gemeente. Er kwam een zogenaamde "tweede golf" met een lockdown (van 13 oktober die werden aangescherpt van 15 december tot en met 31 december en verder) waarin we 12 diensten, incl. kerstdienst (Max. 30 personen met inachtneming van de 1,5 meter) hebben gehouden. Gemiddeld waren er 25 mensen aanwezig.

13 oktober – Persconferentie nav de 2^e Corona-golf. Tot max. 30 personen bij elkaar mogen zijn op 1,5 meter afstand. We besluiten dat de diensten op zondag doorgaan en mensen zelf kunnen beslissen om te komen of op eigen keuze thuis blijven. Er is geen koffie drinken na de dienst om de 1,5 meter zoveel mogelijk in acht te kunnen nemen voor de komende weken.
14 oktober – kringen bepalen zelf of het verstandig is op locatie al dan niet door te gaan. De kring van Diny en Anneke stopt voorlopig, wegens de werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor Ruben en Thonny is het niet verstandig te komen. Sinds vertrek van Andrew en Hanna naar de Bijbelschool, bestaat deze kring nog uit Frans en Diny, Oscar en Anneke.; De kring van Cor en Anneke gaat gewoon door, als kleine kring past dat goed in de huiskamer met 1,5 m afstand. De kring van Edwin en Jeff wordt gehouden in de voorkamer van Elim wegens gebrek aan ruimte bij Yvette thuis.
15 oktober – de muziekoefenavond gaat niet door wegens teveel afzeggingen
21 oktober – de Bijbelstudie van Oscar wordt wegens ziekte door Edwin overgenomen

22 oktober – de gebedsavond gaat gewoon door in de voorkamer van Elim olv. Cor en Anneke

29 oktober – de geplande kaderontmoeting wordt afgelast door teveel afzeggingen. We besluiten via de groepsapp van Zout & Licht dat we ook de klusdag van 31 oktober afzeggen, wegens onmogelijk 1,5 meter afstand bewaren wanneer je samen werkt.

November

1 november – Zondagse dienst met avondmaal door Cor en preek van Edwin

3 november – dagkring weer opgestart (om de 14 dagen in voorkamer Elim)

3 november – oudstenontmoeting waarin we de nieuwe corona maatregelen bespreken en wat dat voor ons als kerk betekent ook met het oog op plannen van kerst etc.

4 november – Tweede Bijbelstudie avond olv. Edwin (Op zoek naar Gods leiding)

8 november – Zondagse dienst met Cor en Erika Molenaar (zangdienst); aansluitend gaf Erika getuigenis van haar werk in Thailand onder prostituees. Dit is tevens de eerste zondag dat we live streamen via YouTube oor de leden die niet kunnen komen.

15 november – collecte vandaag speciaal voor Erika en haar werk in Thailand (zie zondag 8 november)

30 november – laatste overdenking van Oscar sinds maart. Edwin gaat hiermee door tot eind van december

December

1 december – Oudstenontmoeting (zoals elke eerste dinsdag van de maand), bespreken onder voorbehoud plannen voor kerst

12 december – Mannenontbijt als buffet in voorkamer Elim

14 december – toespraak premier Rutte wegens **onmiddellijke ingang lockdown wegens Corona**: oa. Scholen en niet essentiële winkels dicht. Grondwettelijk geen beperkingen voor kerken, wel adviezen. Via Zoom oudstenontmoeting en besloten, kerstavond geen dienst te hebben, wel een "sobere" kerstdienst op 1^e kerstdag (dus zonder de gebruikelijk gezinsdienst met kerstontbijt). Met max. 30 en afstand 1,5 meter gaan de overige activiteiten door; kringen naar eigen inzicht en behoefte en mogelijkheden.

17 december – Muziekoefenavond voor kerst

25 december – aanvang 11:00 kerstdienst (wegens corona restricties niet de gebruikelijke gezinsdienst met ontbijt).

27 december – Andrew en Hanna wegens vakantie van de Bijbelschool in ons midden; Andrew preekt

31 december – korte lofprijs en gebedsavond in zaal Elim van 19:00 tot 20:00 uur

BIJLAGE 1 – Opkomst zondagse samenkomsten 2019¹

		2020	(2019 ter vergelijking)	
Januari	5	36	45	
	12	43	49	Nikolay uit Rusland
	19	34		
	26	34		
Februari	2	--	47	
	9	--	62	Dylan de Bruin
	16	31	40	
	23	30	37	
Maart	1	43	32	Muz. Getuigenis olv. Jan Willem
	8	43	59	
	15	30	47	
	22	8		(Corona, 1 ^e golf)
	29	8		
April	5	8	43	
	10	6		Goede Vrijdag
	12	9		Pasen
	19	8	36	
	26	13		
Mei	3	14	42	
	10	15	47	
	17	20	34	
	24	22		
	31	25		Pinksteren
Juni	7	22	40	
	14	27	40	
	21	22	31	
	28	24	45	
Juli	5	37	33	Slot Seizoen 2019-2020
	12	20		
	19	11	26	
	26	31	38	
Augustus	2	28	20	
	9	19	33	
	16	21		
	23	34	38	
	30	22		
September	6	42	35	Start seizoen 2020-2021
	13	31	48	
	20	31	48	
	27	33	46	

¹ Geteld door Oscar (indien aanwezig). Aantal is incl. kinderen.

Oktober	4	24	42	Muz. Getuigenisdienst olv Cor Dylan de Bruin
	11	32	45	
	18	16	--	
	25	24		
November	1	22	49	Erika Molenaar
	8	30	33	
	15	25	44	
	22	23		
	29	23	48	
December	6	29	30	Kerstdienst Andrew van Ingen
	13	29	43	
	20	29	43	
	25	24	52	
	27	28	38	

Aantal gemiddelde aanwezigen in 2020 per alle getelde zondagse diensten (52): 25

In 2019 waren dat gemiddeld 42.

Uiteraard gaat de gewoonlijke jaarlijkse vergelijking dit 'corona-jaar' volledig scheef, maar kan wel voor sommigen interessant zijn.

NB. Op basis van de adressenlijst zijn er 60 leden per 31 december 2020 (dit is incl. kinderen). Eind 2018 stonden er nog 62 mensen op de adressenlijst van Zout & Licht Hilversum.

NB. Officieel hebben we geen "leden". We spreken van "invoegen" wanneer mensen aangeven dat ze bij de gemeente willen horen en naast het "komen in de dienst" ook mee willen bouwen aan het geheel van gemeente zijn. De voorwaarde die we als gemeente voor het "invoegen" stellen is dat mensen gedoopt zijn in water, deel willen uitmaken van de lokale gemeenschap en betrokken zijn (in aanwezigheid en 'meebouwen' in gaven en talenten, incl. financieel bijdragen).

BIJLAGE 2 – Sprekers – incl. aantal spreekbeurten

Eigen sprekers:

Oscar	22	(2019: 21)
Edwin	14	(2019: 14)
Jeff	7	(2019: 5)
Andrew*	3	(2019: 6)
Cor	1	(2019: 0)

Gast sprekers:

Dylan de Bruin	2	(2019: 3)
Nikolay Sudakov (Rusland)	1	(2019: 0)
Jan Willem van Delft	1	(2019: 1)
Erika Molenaar	1	(2019: 0)

*) Andrew en Hanna zijn eind augustus begonnen aan de Bijbelschool maar zijn deel van onze gemeente; de afspraak is dat wanneer zij op zondag bij ons zijn Andrew dan de spreekbeurt van Oscar overneemt.

<<