

Onderweg met God! Kringavonden seizoen 2021-2022

Edwin Stoop

Psalm 27:4

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel

Houden we nog wel eens stille tijd? Nemen we nog wel eens tijd om ons hart op de Here Jezus te richten? En hoe doe je dat dan? Allemaal vragen waar we dit seizoen een antwoord op gaan zoeken, als we dit jaar willen nadenken over het thema: Onderweg met God!

Dit seizoen willen we met elkaar kijken hoe we dichter naar Hem toe kunnen groeien en leren ontdekken wat Zijn plan is voor ons leven.

1. Onderweg met God

Het is altijd al Gods plan voor ons leven geweest om ons te maken zoals Jezus is. Dat betekent dat Hij wil dat we Zijn karakter gaan ontwikkelen. Dus de manier waarop Hij denkt, de manier waarop Hij de dingen doet. Hij heeft ons heel bewust gemaakt om van ons te houden. Hij zei in Hos. 6:6 'Ik wil uw slachtoffers niet; *maar* Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet; *maar* Ik wil dat u Mij kent.

Om in verbondenheid met Hem te kunnen wandelen moeten we, ook als je niets voelt, ook als je misschien geen zin hebt, de keuze maken, om Hem onze onverdeelde aandacht te geven en tijd voor Hem te reserveren. Een Chinees spreekwoord zegt: je moet de ketel eerst op het vuur zetten voordat 'ie warm wordt. Dat kan ons helpen. Als je geen zin hebt zet dan de ketel op het vuur.

Wil je dat de Here God je zegent? Wil je dat er wonderen plaatsvinden in en door jouw leven? Wil je Zijn tegenwoordigheid ervaren, wil je de aanwezigheid van Zijn kracht zien? Dan moet je een keuze maken! Want mensen die gezegend worden, zijn mensen die daar met heel hun hart naar Hem verlangen. Zij strekken zich naar Hem uit en ontvangen het. Bespreek eens met elkaar hoe je dit in de praktijk kunt brengen.

2. Vriendschap met God

Als je op Facebook kijkt, dan zie je dat sommige mensen wel meer dan 4000 vrienden hebben. Je moet er toch niet aan denken dat al die mensen op je verjaardag komen, of dat je zelf naar al die verjaardagen heen moet.

Maar het is wel een slimme zet van Facebook, om je contacten, 'vrienden' te noemen, dat maakt het stuk minder afstandelijk en vrienden klinkt mooi.

Maar het is natuurlijk wel de vraag of al die digitale vrienden ook automatisch echte vrienden zijn. Je kunt op Facebook je vrienden met één druk op de knop ook 'ontvrienden' Maar echte vriendschap kun je niet zomaar even aan en uit zetten. Echte vriendschap betekent trouw zijn ook als het moeilijk is, of tegenzit. Echte vriendschap betekent dat je respect hebt voor elkaar, dat je elkaar probeert te begrijpen, echte vriendschap betekent dat je eerlijk tegen elkaar bent, elkaar niet kwetst.

We moeten ons goed realiseren dat we vriendschap met God niet kunnen combineren met vriendschap voor de wereld, want wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt automatisch een vijand van God. Jac. 4:4

Dat zijn woorden waar je van kan schrikken, want als we eerlijk zijn, willen we stiekem wat van allebei. We willen graag een vriend van God zijn, maar de wereld, en alles wat het te bieden heeft, kan soms ook behoorlijk aantrekkelijk zijn. Wees eens eerlijk! Waar is je hart op gericht? Is Jezus (nog) de grootse passie van je leven? Staat Hij op nummer 1? Of staan andere dingen hoger genoteerd?

Het gaat er om, om Hem beter te leren kennen. Het gaat er om, om met Hem te wandelen. Hij is op zoek naar vrienden. En Hij wil je alles geven wat je nodig hebt.

3. Kom dichterbij God

In het boek Genesis lezen we dat de Here God bij de schepping een prachtig plan had. Hij schiep een grote tuin met duizenden bloemen, planten en bomen. En tot slot schiep Hij de kroon op Zijn schepping, een wezen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis: de mens. En wat opvalt in het scheppingsverhaal is dat God de mens als laatste schiep. En ik geloof dat Hij dat heel bewust deed om te laten zien dat Hij voor de mens wilde zorgen.

Je kan het vergelijken met de geboorte van een baby. Voordat de baby komt zorgen de ouders dat alles er is, een wiegje, babykamer, kleertjes. En zo had God ook alles klaargemaakt voor de mens. Gen. 1:26. Hij wilde dat we zouden genieten van de schepping en dat we door de schepping Zijn grootheid zouden zien. Wij mogen genieten van het feit dat wij bij God kunnen zijn. Ps. 34:9.

Maar Hij had de mens wel duidelijke instructies gegeven en gewaarschuwd. Gen 2:16-17 En dan kan je je afvragen waarom Hij nou niet wilde dat de mens zou eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Het zou toch handig geweest zijn, als je zou weten wat goed en wat kwaad was? Waarom zou Hij dat dan niet gewild hebben?

Tegelijkertijd kan je je ook afvragen hoe het toch mogelijk is, als je elke dag met Hem wandelt, als je elke dag dichtbij Hem bent, dat je elke dag met Hem kunt praten zoals wij met elkaar praten. Hoe het dan mogelijk is dat je je kunt laten verleiden en een andere weg kan kiezen. Denk daar eens met elkaar over na, hoe je dat kan voorkomen?

4. Je bent van grote waarde

Van de week zag ik een reclame over cosmetica geloof ik, en op eind zei iemand: omdat je het waard bent! En ik vroeg me af wat geeft nou de waarde aan dingen? De waarde van iets wordt bepaald door wie het gemaakt heeft en wat ervoor betaald wordt. Een schilderij kost misschien 50 Euro aan materiaal. Maar als Picasso het geschilderd heeft is het ineens 50.000 Euro waard. De reclame zei: omdat je het waard bent! Maar wie of wat bepaald jouw waarde?

De Here God heeft ons een hele hoge waarde gegeven, onbetaalbaar zelfs. Ook al zegt je gevoel, ook al zeggen de mensen om je heen, of wie dan ook wat anders. Vind je het belangrijk wat mensen van je vinden? Denk je ook wel eens wat moet God nou met mij? Bespreek eens met elkaar hoe je hiermee omgaat.

Of je nou christen bent of niet, we kennen allemaal het verlangen om een mooier en beter mens te worden. En de bijbel heeft daar heel wat over te vertellen. Col.3:10. Als je de bijbel zou mogen samenvatten, dan zou je kunnen zeggen dat God bezig is om onze karakters zo te vormen dat we gaan lijken op de mooiste mens die ooit leefde: Jezus. Het is Gods doel om ons te maken zoals Jezus is zodat we Hem weerspiegelen in deze wereld. 2 Cor.3:18. Bespreek eens met elkaar hoe je Hem kunt weerspiegelen in het dagelijks leven?

5. Bescherm je hart!

In Matth.4 klom Jezus op een berg om Zijn discipelen onderwijs te geven. Hij nam ze apart om ze klaar te maken voor hun bediening. Hij onderwees hen over het belangrijkste in het leven van een christen namelijk de houding van het hart. Hij vroeg van hen, en ook van ons, om alles los te laten en voor Hem te kiezen. En natuurlijk mogen we best van alles genieten, maar het mag ons niet beheersen. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Matth.6:19-21

Sommige christenen willen de perfecte christen zijn. En ik geloof ook dat streven naar een heilig leven goed is. Maar is het niet zo, dat velen de schijn ophouden, alsof ze het allemaal goed voor elkaar hebben? Jezus wees de Farizeeën steeds weer terecht. Zij waren alleen maar met uiterlijke dingen bezig. Matth. 23:25-26. Aan de buitenkant kunnen we er heel mooi uitzien, maar God kijkt naar onze binnenkant, Hij kijkt naar ons hart, en niet naar wat we allemaal voor Hem doen.

Overal waar we komen zijn verleidingen. Bescherm je hart door op te passen wat er binnenkomt. Spr. 4:23. Want wat er binnenkomt bepaald voor een groot deel wat eruit komt. Spr. 27:19. Je kan bijvoorbeeld denken aan tv programma's waar veel in gevloekt wordt, waar veel slecht gedrag in voorkomt. Je kan denken aan de reclames die een ideaalbeeld voorspiegelen, als je dit of dat niet hebt zul je niet gelukkig zijn, of internet die al je aandacht opeist en een verslavende werking op je heeft. Al deze dingen hebben invloed op je hart. Bespreek eens met elkaar hoe je hiermee om gaat.

In de brieven van Paulus zien we dat hij er sterk op aandrong om ons hart te beschermen. Col.3:5. Het is gemakkelijk om jezelf voor de gek te houden en te zeggen dat het wel meevalt, maar wees eerlijk naar jezelf, neem je verantwoordelijkheid en bescherm je hart!

6. Afstemming met God

Herken je dat, je bent in de winkel, of zit je in de auto, gaat je telefoon! Vandaag de dag willen we overal bereikbaar zijn. Want stel je toch eens voor dat je een boodschap mist! Dat iemand iets tegen je wil zeggen en je neemt niet op, je reageert niet. Dat idee is haast ondraaglijk geworden.

Je kan haast nergens meer komen of er is wel iemand met een mobieltje aan zijn oor, of iemand die een berichtje krijgt. We leven in een tijd waarin we een soort liefdesrelatie hebben met die apparaatjes, en ontsnappen uit het elektronische web lijkt haast onmogelijk. Onze mobieltjes vragen steeds weer onze aandacht. En iedereen lijkt het maar heel normaal te vinden dat we constant bereikbaar zijn. Maar moeten we eigenlijk wel altijd voor iedereen bereikbaar zijn?

Vele hebben het idee dat een goede christen een drukke christen is. Bespreek eens met elkaar hoe je in deze drukke hectische tijd, tijd voor Hem kunt maken. Marc. 6:31, Ps. 37:7

Hij wil dat we onze dagelijkse drukte even aan de kant zetten en ons hart op Hem afstemmen Hij wil zo graag dat je Hem vertelt wat je op je hart hebt. Hij wil dat we Hem om hulp vragen. Spreuken 3:5-6. Bespreek met elkaar wat deze tekst betekent voor een christen?

Hij heeft ons heel bewust gemaakt om van ons te houden en Hij wil dat wij Hem steeds beter gaan leren kennen. Hij wil een diepe, vertrouwelijke omgang met ons. Hij wil dat we Hem liefhebben, dat we van Hem genieten. Hij ziet naar ons uit. Hos. 6:6. Bid daarom als je echt alleen bent, want alleen dan is er sprake van intimiteit, alleen dan kun je zonder belemmeringen je hart op Hem afstemmen, kun je zonder belemmeringen je hart bij Hem luchten Matth. 6:6.

Huiswerk! Neem jezelf voor, om elke dag, hoe druk je ook bent, je hart op Hem af te stemmen. Kies ervoor om tijd met Hem door te brengen, en bespreek de volgende keer wat dit met je gedaan heeft?

7. Misverstand en gebed

Lees Matth.7:7-11. Een prachtige tekst, maar is het echt zo simpel zoals Jezus het hier zegt? Geloof je deze tekst? Natuurlijk geloof je deze tekst omdat het in de bijbel staat, maar gebeurt dit ook in je eigen leven.

We bidden en we bidden en soms lijkt er niets te gebeuren, soms heb je het gevoel dat je gebeden niet verder komen dan het plafond. Doen we dan iets verkeerd? En wat doen we dan verkeerd? Bidden we wel goed? Of zijn er andere dingen aan de hand? Bespreek dat eens met elkaar?

Er zijn een aantal hardnekkige misverstanden over gebed. Want veel mensen zien de Here God als een soort Tovenaar. Ze zien Hem als iemand die met een stokje zwaait en hups alles komt voor elkaar. Ik kom ook mensen tegen die de Here God zien als een soort Sinterklaas. Hij is er vooral om ons leuke dingen te geven. We leveren ons verlanglijstje bij Hem in. En hoe beter we ons best doen, hoe meer we zullen krijgen.

Ook zo'n hardnekkig misverstand is dat mensen Hem zien als een Contract-tekenaar. Ze hebben al bedacht hoe alles moet. Hij hoeft alleen nog maar even bij het kruisje te tekenen en ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk voor elkaar komt.

Het meest voorkomende misverstand is wel dat mensen de Here God voor hun karretje willen spannen. Ze doen precies waar ze zin hebben en verwachten dat Hij, alles wat ze doen, zegent. En mocht het dan fout gaan dan krijgt Hij de schuld en mag Hij het allemaal oplossen.

Nog zo'n misverstand is dat mensen Hem zien als een McDonalds manager. Je maakt je wensen bekend en verwacht dat er snel geleverd wordt.

Nog eentje dan, veel mensen zien Hem als Alarmnummer 112. Ze zoeken alleen contact als ze in de sores zitten. En als alles weer goed gaat, hebben ze Hem niet meer nodig.

Het gaat de Here God niet om uiterlijke vormen of mooie woorden, maar het gaat om een eerlijk en oprecht hart. Een eerlijk en oprecht hart brengt de hand van God in beweging. Want Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken. Heb.11:6

8. Onverhoorde gebeden

Eén van de lastigste thema's van het christelijke geloof is misschien wel onverhoorde gebeden. In Lucas 1 lezen we dat Zacharias en Elisabeth goede mensen waren, die zich stipt aan Gods wetten hielden. Luc. 1:6.

En toch was er een groot verdriet in hun leven. Luc 1:7. Het moet heel pijnlijk voor hen geweest zijn. Wat zullen ze gebeden hebben! Wat zullen ze Hem gesmeekt hebben! Maar hun gebed werd niet verhoord. En toen ze oud geworden waren, hadden ze waarschijnlijk de hoop opgegeven. Ze baden er misschien geen eens meer voor.

Iemand zei eens: ik begrijp het niet, ik bid regelmatig, ik lees mijn bijbel, betaal trouw mijn tienden en toch zegent Hij me niet. We kunnen hard werken. We kunnen vasten, we kunnen bidden, maar al deze dingen bieden geen garantie dat onze gebeden ook altijd verhoord zullen worden. Bespreek eens met elkaar hoe je omgaat met onverhoorde gebeden?

Soms snap je weinig van God. Soms snap je helemaal niets van Hem, maar blijf bidden. Want bidden is roepen tot Hem. Bidden is Hem raadplegen. Bidden is Hem zoeken. Bidden is omhoog kijken. Leg alles wat je bezighoudt aan Hem voor, en dank Hem dat Hij voor uitkomst zorgt. Filip 4:4-8. Het enige wat Hij van ons vraagt is Hem te vertrouwen. Hij wil voor je zorgen. Hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Filip 4:19. Blijf dus vertrouwen op de kracht van gebed, want één ding staat vast, Hij is nooit te laat. Hij kent je noden Hij weet wat je nodig hebt en, misschien werkt Hij nu al aan de verhooring van je gebed.

9. Lofprijs en aanbidding

Iemand zei eens, bidden vind ik moeilijk, ik ben zo snel afgeleid en vaak lijkt het er ook op dat ik steeds voor hetzelfde bid.

We hoeven ons geen zorgen te maken, als we bidden moeilijk vinden. We hoeven ons ook geen zorgen te maken als we niet weten wat we moeten zeggen, want Hij weet wat er in ons hart leeft. Matt.6:8

Het gaat niet om uiterlijke vormen of mooie woorden, maar het gaat om een eerlijk en oprecht hart. En toch is het goed om in je gebed een bepaalde opbouw te hebben. Want wat ik vaak merk, is dat we geneigd zijn om ons gebed te beginnen met al onze zorgen en moeiten uitgebreid aan Hem te vertellen. Het lijkt er soms wel eens op alsof we bang zijn dat Hij het anders niet begrijpt.

Als we zo ons gebed beginnen dan bidden we bij wijze van spreken van beneden naar boven. Terwijl Jezus ons nu juist geleerd heeft om van boven naar beneden te bidden. Hij wil dat we ons eerst op de Here God richten. We zouden ons gebed dus moeten beginnen met Lofprijs en aanbidding.

In 2 Kronieken 20 zien we heel letterlijk dat aanbidding een sleutel is in de strijd. We lezen dat het volk tot drie keer toe de Here aanbad 2 Kron. 20: 19,21 en 28. Alles wat de Israëlieten moesten doen, was de Here God aanbidden voor de strijd, in de strijd en na de strijd.

Zang en muziek is dan ook een goede manier om Hem in de samenkomst te aanbidden. Hij wil dat onze aanbidding oprecht gemeend is. Niet vroom, niet religieus, maar recht uit je hart. 1 Petr. 2:5.

In Joh. 4:20-24 staat dat Hij aanbidders zoekt, mensen die Hem aanbidden in Geest en in waarheid. Bespreek eens met elkaar wat Johannes daarmee zou bedoelen, en hoe je dat in de praktijk kunt brengen?

10. Vergeef ons onze schulden

Als we Hem aanbidden, kom je al snel tot de ontdekking dat je voor een aantal zaken nog vergeving nodig hebt. Dus na het lofprijzen en aanbidden is het goed om je zonde te belijden.

Belijden is een vorm van bidden. Je zegt tegen de Here God dat je spijt hebt over bepaalde dingen die je gedaan hebt, die je gezegd hebt of gedacht hebt. Leg alles wat niet goed was aan Hem voor. Vertel Hem echt alles. Verberg of verdraai geen dingen; Hij weet toch alles al en alles komt uit. Ps. 90:8

Jezus begrijpt onze zwakheden. Hij beschuldigt ons niet, maar wil juist dat we naar Hem toekomen. Hij klaagt ons dus niet aan.

Stop daarom met jezelf te kwellen, het heeft geen enkele zin om je eeuwig schuldig te blijven voelen. God is blij met je zoals je bent. Sterker nog, Jezus is, al was je de enige mens op aarde, voor je zonden gestorven en als Hij je kan vergeven, waarom kun je dat dan zelf niet? En natuurlijk vergeving verandert het verleden niet maar het maakt wel weer een toekomst mogelijk.

Belijd daarom je zonden stuk voor stuk. Niet alleen de grote en de duidelijke, maar ook je kleine zonden. En gooi het niet op één hoop. Bespreek eens met elkaar waarom het belangrijk is dat we onze zonden stuk voor stuk moeten belijden, en niet op één hoop kunnen "gooien"?

11. Vergeef onze schuldenaren

Als je je zonde beleden hebt, en vergeving hebt gevraagd is het goed om ook anderen te vergeven. Vergeef onze schuldenaren. Luc.11:4.

En dat is een moeilijke opdracht, want in het leven van ieder mens zijn twee tegengestelde krachten aan het werk de oude mens tegenover de nieuwe mens. Je kan het vergelijken met een kraan waar warm en koud water uit komt. Als er iets gebeurt doe je dan de koude kraan open en vertel je even haarfijn dat die ander fout is of doe je de warme kraan open en vergeef je die ander?

Vergeven lijkt misschien gemakkelijk, maar als je er mee te maken hebt, weet je hoe moeilijk het kan zijn. Moet ik eigenlijk wel vergeven en hoe kan ik vergeven als ander geen spijt betuigt? Moet ik dan weer vrienden worden? Is vergeven hetzelfde als vergeten, is vergeven hetzelfde als verzoening? Zomaar een aantal vragen die in je op komen als het over vergeven gaat. Bespreek deze vragen met elkaar, hoe gaan jullie daarmee om?

Vergeven is een tegennatuurlijke daad. Ons gevoel voor recht komt er tegen in opstand. Vergeven botst met onze principes. We vinden dat als iemand ons iets heeft aangedaan, hij of zij terug moet betalen. Wij willen vergelding.

Helaas is vergelden een doodlopende weg. Je komt met vergelden niet van je pijn af, het lost niets op het blijft aan je knagen. Je wordt een gevangene van je eigen boosheid. En ik begrijp heel goed dat je gerechtigheid wilt. Je wil dat die ander zijn straf krijgt, maar ondertussen straf je jezelf. En ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat het niet willen vergeven leidt tot innerlijke boosheid, leidt tot onrust leidt tot bitterheid. Daardoor word je dubbel slachtoffer eerst door wat je is aangedaan en daarna door je eigen onvergevingsgezindheid. Bespreek eens met elkaar waarom je door onvergevingsgezindheid zelf zou slachtoffer zijn?

12. Dankzeggen

Als je je realiseert wat Hij allemaal heeft moeten opruimen in je leven, dan word je stil, dan wordt je dankbaar.

En dankbaar zijn is misschien wel één van de moeilijkste dingen van ons gebed. We zijn vaak alleen maar gefocust op de dingen waar we nu tegen aanlopen. En dat is niet verkeerd hoor, maar we zouden eens moeten kijken wat de Here God allemaal voor ons persoonlijk gedaan heeft. Probeer nou eens op te schrijven wat je aan Hem gevraagd hebt, wat je Hem gebeden hebt. En neem dan is de tijd om dat terug te lezen. Ik ben ervan overtuigd dat er geweldige zegeningen tussen zullen staan. Mooie voorbeelden van Gods hand in bepaalde situaties. Huiswerk » Probeer dat eens tijdje bij te houden...

Lees Luc. 17:11-19. Wij zijn verbaasd als we dit lezen. Het is eigenlijk een bizarre geschiedenis, want degene die terug kwam was geen eens een Jood maar een Samaritaan. Als we het zouden vergelijken met nu [en nou moet ik voorzichtig zijn] maar dan zou je kunnen zeggen dat er 1 "ongelovige" terug kwam om Jezus te bedanken en 9 christenen niet.

Paulus zei dank Hem voor alles wat je hebt. Fillip.4:6, 1 Thess. 5:18. Het is niet moeilijk om dankbaar te zijn als het goed met je gaat. Maar kun je Hem ook dankbaar zijn als het tegenzit. Waarom wel/niet?

De meesten van ons zijn tot geloof gekomen, door het getuigenis van iemand anders. En mijn vraag is ben je de Here God ook zo dankbaar dat Hij deze mensen gebruikt heeft om jou te bereiken?

Dankbaarheid is een belangrijke sleutel om dichter bij Hem te kunnen komen, en ik wil je aanmoedigen om vanaf nu eens, iedere dag, iets te vinden waar je Hem voor kunt danken. Bespreek eens met elkaar een aantal dankpunten waarvoor je Hem dagelijks kunt danken?

13. Voorbede

In Luc. 11 vraagt een discipel, Heer, leer ons bidden. Misschien een gekke vraag voor een discipel, maar leeft die vraag ook niet bij ons? Ik heb wel eens het idee dat sommige christenen voorbede doen moeilijk vinden. Terwijl als we er even over nadenken genoeg redenen hebben om te bidden, denk aan zieken, hulpbehoevenden of iets binnen de familie.

Bidt dus. Want door voorbede zullen er doorbraken, genezingen en bevrijdingen zijn, door voorbede zullen er bekeringen zijn.

Petrus werd gevangen genomen en de gemeente organiseerde een bidstond. God verhoorde hun gebeden en een engel bevrijdde Petrus. Zijn jullie wel eens verbaasd als je gebed verhoort wordt? Hand. 12: 6-17

Ook Paulus roept ons op om voorbede te doen, en veel voor anderen te bidden, om voor de gelovigen in de gemeente te bidden. In Efez. 6:19 vroeg hij zelfs om ook voor zijn bediening te bidden. En als Paulus deze voorbede nou nodig had, hoeveel te meer geldt dat dan voor onze voorgangers en leidinggevende?

Of neem Mozes, hij was een echte voorbidder zeker tijdens de aanval van Amalekieten. Exod. 17:8-13. Voorbede gaat niet vanzelf. Voorbede is keihard werken. Het is een last die Hij op je hart legt. Zien jullie voorbede als een last van Hem, of vind je het alleen maar lastig?

Toen het volk een gouden kalf had gemaakt, wilde Mozes de straf op zich nemen. Exod. 32:32

Wat een gebed! Wat ging zijn liefde ver voor het volk. Wat een gebedslast rustte er op zijn hart. Het gebed van Mozes bracht de Here op andere gedachten. Ps. 106: 23. Bespreek eens met elkaar wat dat zegt over voorbede doen?

14. Stil zijn, luisteren

We hebben gezien dat het goed is om in je gebed een bepaalde opbouw te hebben. En nou geloof ik, dat als we alles tegen Hem gezegd, en van Hem gevraagd hebben, we de tijd moeten nemen om Hem iets terug te laten zeggen. Want Hij wil tot ons spreken.

De meest voorkomende zin in de Bijbel is, God sprak. Er staat ruim 3000 keer dat Hij spreekt, maar het moeilijkste is om stil te worden en naar Hem te luisteren. Math.6:6. Hoe spreekt God? Het is mogelijk dat iemand die Gods Woord doorgeeft iets vertelt wat precies voor jou is. Het kan een onderwerp zijn waar je mee bezig bent. Of een zinnetje dat een eyeopener voor je is. Je weet dat het God was die je deze gedachte gaf.

Jezus zei dat Zijn schapen Zijn stem zouden herkennen. Joh. 10 :3-4

Hij spreekt voornamelijk door Zijn woord. Terwijl we lezen kan Hij tot ons spreken. Ps. 119:24; Ps. 119:105

Hij kan tot je spreken in een profetie door dromen, Hij kan zelfs een engel sturen. Hand. 27:23-24

Ook spreekt Hij door andere christenen. Maar luister niet alleen naar één persoon, zoek meerdere raadgevers, in Gods koninkrijk zijn we aan elkaar gegeven om elkaar te helpen. Spr. 15:22.

Op belangrijke momenten spreekt Hij op een manier die voor iedereen hoorbaar is. Hand.9:3-6.

Hoe weet je nou dat het God is, die tegen je praat? Hoe kunnen we nou temidden van al die stemmen die éne stem van de goede herder leren onderscheiden? Hoe kunnen we nou onderscheidt maken tussen Zijn leiding en misleiding?

Besprek eens met elkaar hoe je Zijn stem kunt onderscheiden van andere stemmen? Denk hierbij aan het toetsen aan de bijbel, kloppen die gedachte met de Bijbel? Bevorderen ze de liefde. Bouwen ze de gemeente op? Bemoedigen ze de gelovigen?...enz.

15. Pasen » De steen is weg!

Lees Marc. 16: 1-8. De vrouwen hadden niet alleen te maken met die gigantische steen voor het graf, maar na alles wat ze hadden meegemaakt lag er ook een zware steen op hun hart. En ook in ons leven kan er een steen zwaar op ons hart liggen. Stenen belemmeren onze levensvreugde, en wie zal voor ons die stenen weggrollen?

Veel mensen komen niet op hun bestemming, omdat ze gefocust zijn op de steen in hun leven, in plaats van dat ze gefocust zijn op de onbeperkte genade van de Here God! Elke keer weer zien we dat persoonlijk geloof een grote invloed heeft op Zijn genade voor ons. Rom. 5:2

Genade is het hart van het evangelie en de hoop voor deze wereld. Onthoud dat er meer genade in God is, dan dat er zonden in de wereld zijn. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar toch is dat het evangelie in een notendop. Het enige wat Hij van ons vraagt is Hem te vertrouwen. Hij wil voor je zorgen. Hij wil je alles geven wat je nodig hebt.

De Bijbel staat vol met voorbeelden die ons laten zien dat Hij bij machten is om de steen weg te rollen. Denk maar even aan Daniël in de leeuwenkuil. Dan.6. Denk aan de blinde man in Joh 9. Of kijk naar het leven David. Denk ook maar eens aan de Kananeese vrouw in Matth. 15

Geloof, hoop en vertrouwen is niet stil blijven staan voor de steen, maar is verder kijken dan je omstandigheden. In Marc.5:25-34 komen we een vrouw tegen die al 12 jaar ziek was, ze verloor al 12 jaar bloed. Voor haar was dit een enorme steen in haar leven. En nu had ze gehoord over de wonderen die Jezus deed, en dacht, als ik maar de zoom van zijn kleed kan aanraken, dan zal ik genezen zijn! Bespreek eens met elkaar het geloof van deze mensen in de bijbel? En hoe we dit geloof kunnen toepassen in ons eigen leven?

16. Wat Hij ook zegt, doe het!

In Joh. 2 lezen we over een bruiloft in het dorpje Kana. Maar tijdens het feest raakte de wijn op. En dan is het Maria die het in de gaten kreeg en die geweldige uitspraak deed. Joh. 2:5. Wat een vertrouwen!

God wil dat we Hem vertrouwen, dat we Hem gehoorzaam zijn en doen wat Hij zegt, zodat Hij wonderen in ons leven kan doen. Want wonderen gebeuren, als we, in gehoorzaamheid, Zijn instructies opvolgen. Zijn leiding wordt duidelijk als we op Hem gericht blijven Ps. 32:8.

Hij wil dat we gehoorzaam zijn, dat betekent bijvoorbeeld dat wij volgens Hebr.10:25 onze samenkomsten niet moeten verzuimen, dat wij volgens Exod. 20: de waarheid moeten spreken, en niet jaloers moeten zijn. Het betekent dat we zonder ophouden moeten bidden en danken onder alle omstandigheden.

Dus als we in de overwinning willen wandelen, dan moeten we doen wat Hij zegt. Als we Hem vertrouwen is dat de eerste stap naar de overwinning. Ps. 37: 5. Bespreek daarom alles met Hem je ideeën, je verlangens, je vreugde, je verdriet, je zorgen, bespreek echt alles met Hem. Als we naar Hem luisteren, en doen wat Hij zegt, Hem betrekken bij alles wat we doen, komt Hij tot Zijn doel met ons leven. Spr.3:5-6. Hij heeft beloofd dat Hij Zijn volgelingen zal leiden. Joh.10: 3-4

Hem vertrouwen en doen wat Hij ook zegt klinkt misschien heel eenvoudig, simpel. Het lijkt misschien niet zo'n moeilijke opdracht. Maar in de praktijk blijkt het toch veel moeilijker te zijn dan we denken. Bespreek eens met elkaar waar je zoal tegen aan kunt lopen?

17. Wie zeg jij dat Hij is?

De Here Jezus heeft, wat mensen ook van Hem denken, de hele wereldgeschiedenis ingrijpend veranderd. Maar wat weten we nou eigenlijk van Hem? Wie is Hij? Is deze timmerman uit Nazareth nu echt de Zoon van God? Als je aan mensen op straat zou vragen wie Jezus is, zullen de meeste mensen waarschijnlijk zeggen Jezus, dat is toch dat Kindje in de kribbe, of Jezus, dat is toch die Man die aan het kruis hing. Veel verder dan dat komen de meeste niet. En dan vraagt de Here Jezus in Marc. 8:29 aan Zijn discipelen, en daarmee ook heel persoonlijk aan ons, maar u, wie zegt u dat Ik ben?

In het boek Johannes komen we de zogenaamde zeven 'Ik ben' uitspraken tegen. Uitspraken van Jezus om ons duidelijk te maken wie Hij is.

1^e Ik ben het Brood des levens. Joh. 6:35. Brood staat voor voeding. Je hebt dagelijks voedsel nodig om gezond te blijven. En zo hebben we ook dagelijks geestelijke voedsel nodig, om geestelijk gezond te blijven. Zorg er dus voor dat je gevoed wordt.

2^e Ik ben het Licht der wereld. Joh. 8:12. Licht zorgt ervoor dat je kunt zien. Jezus volgen, zorgt ervoor dat je gaat zien hoe het leven in elkaar steekt. Je leert wat waar is en wat niet, je leert wat belangrijk is en wat niet. Merk je dat je veranderd bent sinds je Jezus volgt?

3^e Ik ben de Deur. Joh.10:9. Dit is een praktische les want er zijn herders die niet via de deur, de kooi binnenkomen en ons op een verkeerd pad kunnen brengen. Hoe toetsen jullie, wat in de kerk of bijbelstudie gezegd wordt, op waarheid?

4^e Ik ben de goede Herder. Joh.10:11. Jezus volgen klinkt zo gemakkelijk maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Ik heb wel eens het idee dat steeds minder mensen zich nog bewust zijn van de ware betekenis van Hem volgen!

5^e Ik ben de Opstanding en het Leven. Joh. 11:25. Wat er ook is, bij Hem kun je altijd terecht. Hij weet beter dan wie dan ook hoe Hij je kan helpen, welke weg de beste voor je is. Strek je daarom uit naar Hem. En Hij zal je helpen. Hij zal je hoop geven.

6^e Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Joh 14:6. Veel mensen en ook christenen vragen zich af of je dat, in onze multireligieuze samenleving, nog wel kunt zeggen. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat het allemaal niet uitmaakt in wie of wat je gelooft. Het is allemaal hetzelfde. Iedereen bidt op Zijn eigen manier, de meeste geloven hebben een heilig boek, en uiteindelijk geloven ze allemaal in dezelfde god. Wat vinden jullie van die gedachte? Is Jezus echt de enige weg?

7^e Ik ben de Wijnstok, u de ranken. Joh. 15:5. Denk eens even aan die rank, wat doet die rank? Die rank doet helemaal niets, die rank blijft alleen maar aan de wijnstok vast zitten. Het is dus niet de bedoeling dat je meer voor Hem gaat doen, maar dat je ervoor kiest om meer bij Hem te zijn. De enige basis voor een overwinnend leven is, verbonden te blijven met Hem.

Jezus vroeg wie zeggen de mensen dat Ik ben? Denk eens met elkaar na over die vraag, wie is Hij voor jou? Wat betekent Hij voor je? Wat heb je in Hem gevonden? Wie zeg jij, dat Hij is?

18. Pinksteren » Wie is de Heilige Geest?

Stel je nou eens voor dat Jezus de aarde nooit verlaten had. Dat zou toch fantastisch zijn? Ik denk dat ik meteen in een vliegtuig zou stappen om naar Israël te vliegen om Hem op te zoeken. Ik zou dan net zoals Maria aan Zijn voeten gaan zitten om ademloos naar Hem te luisteren. Ik zou met Hem spreken en Hem vragen stellen over allerlei problemen waar ik mee worstel. Wat zouden jullie doen? Wat zou je eerste vraag zijn?

Maar ja, er is wel een klein probleempje. Er leven op dit moment zo'n drie miljard christenen op aarde. En stel je nou eens voor dat de helft van al die christenen op hetzelfde idee zouden komen. Dan kom ik daar, en moet ik in een gigantische rij achter aansluiten. De kans dat ik Jezus persoonlijk zou kunnen spreken zal dan ook bijzonder klein zijn. Daarom ben ik heel blij dat Hij de Heilige Geest stuurde.

Helaas denk ik dat er veel christenen zijn die wel van de Heilige Geest gehoord hebben, maar weinig of niets over Hem weten. Zij weten niet wat Hij doet en hebben geen idee van wat Hij voor hen kan betekenen.

Wie is de Heilige Geest? Waarom is Hij door God gezonden? Wat doet Hij? Wat is zijn voornaamste taak? Waar houdt Hij van, en waar houdt Hij niet van? Waar voelt Hij zich thuis?

Hoe zie je de Heilige Geest? Zie je Hem als een invloed in je leven, of als een persoon? Als een kracht, of als een vriend? Waarom hebben we de Heilige Geest eigenlijk nodig om christen te zijn? Waarom hebben we de Heilige Geest eigenlijk nodig om Gods wil te kunnen ontdekken? Waarom hebben we de Heilige Geest eigenlijk nodig om de bijbel te kunnen begrijpen? Beantwoord deze vragen eens met elkaar?

19. Wie zegt Hij, dat je bent!

Sommige keuzes maak je heel bewust, andere denk je amper over na. Sommige keuzes zijn voor het leven, andere maar voor even. Maar hoe dan ook, ieder mens komt in zijn of haar leven voor die grote vragen te staan. Wie ben ik? Hoe wil ik leven? Wat is belangrijk voor me? Wat is mijn plekje in deze grote wereld? Welke plaats heb ik in Gods Koninkrijk? Welke plaats heb ik in de gemeente? Beantwoord deze vragen eens met elkaar?

Ik heb hier veel over gelezen, er is heel veel over geschreven, maar uiteindelijk zijn het allemaal meningen van anderen. Dus ben ik op zoek gegaan in de Bijbel, om zo een beter beeld te kunnen krijgen van wat God vindt, wat Zijn mening is over mij. Wie zegt Hij, dat ik ben? Gen. 1:26-27

De Bijbel geeft in dit gedeelte geen uitgebreide beschrijving van wie we zijn, Maar zegt wel iets heel treffends. We zijn geschapen naar Zijn beeld. Kun je je dat voorstellen? Toen Hij ons gemaakt had, zette Hij een stap terug, en dacht: ja, dit is heel goed. Kun je je voorstellen dat Hij, dat ook over jou denkt?

Aan het einde van het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat heel duidelijk hoe God ons ziet, hoe Hij ons bedoeld heeft. Hij maakte ons naar Zijn beeld, en zag dat het zeer goed was. Hij kent ons door en door. Ps. 139.

Hij weet alles van ons, waar je ook bent. Hij weet wat je denkt. Hij is altijd bij je. Hij weet wat je doet. Hij kent elk woord van je, nog voordat je het gezegd hebt. Hij is overal om je heen en Zijn hand rust op je. Hij heeft zelfs al je haren geteld. Spreekt dat niet van Zijn grote liefde?

Accepteer jezelf zoals je bent. Houd onvoorwaardelijk van jezelf. Wees aardig voor jezelf. Ook al maak je fouten en ben je niet perfect. Hij is blij met je zoals je bent. Waarom zou je dat zelf dan ook niet zijn?

20. Kom tot Jezus en rust een weinig!

De discipelen kwamen terug van een zendingsreis, ze waren moe en zaten vol verhalen. En dan zegt Jezus dat ze rust moesten nemen omdat ze het anders niet vol zouden houden.

Als er teveel stress in je leven is moet je weer tot rust zien te komen! Maar hoe doe je dat nou? Als je een zware periode hebt gehad, hoe 'ontstress' je dan? Hoe kom je dan tot rust? Jezus geeft hier een aantal zeer praktische tips over hoe we zouden moeten omgaan met onze vrije tijd, tips over hoe we echt tot rust kunnen komen. Marc.6:30-31 Bespreek eens met elkaar hoe je dat praktisch kan maken?

Een ander woord voor rust is recreëren. Recreëren betekent ook: opnieuw creëren, herscheppen. En ik geloof dat Hij wil, dat we ons in de vakantie bezig moeten houden met recreëren. Ik denk dat we ons moeten afvragen: Heer wat wilt U dat ik doen zal met mijn leven? Waar kan ik verbeteren? Heer, wat vindt U van het leven dat ik tot nu toe geleid heb? Heer, ben ik op de goede weg? Overleggen jullie deze vragen wel eens met Hem? Dan is dat huiswerk voor de vakantie.

Tot slot is mijn gebed dat je een besluit neemt, om de komende vakantie echt veel tijd met Hem te door te brengen. En ik bid dat je ingaat op die uitnodiging: Kom naar Mij toe en rust een weinig!

Fijne vakantie,
Edwin