



Christelijk Centrum Gooi en  
Vechtstreek "Zout & Licht",  
Hilversum 2023-2028

**Verklaring omtrent de basis van onze  
geloof,  
of: *de doctrine van wat we als gemeente geloven*  
(*"onze" theologie*)**

**Verklaring omtrent de basis van onze geloof,  
of: de doctrine van wat we als gemeente geloven  
("onze" theologie)**

**Inhoudsopgave:**

**I. Introductie**

- A. "Ons Geloof"
- B. Een fundament als startpunt en ijkpunt
- C. Tweedelig van deze verklaring van doctrine – en een praktische gedachte...

**II. De Zeven Essentiële Punten van ons geloof als lokale gemeente  
(theologie)**

**III. Uitgebreide Verklaring van ons geloof (doctrine en theologie)**

*Artikel I – De Heilige Schrift*

*Artikel II – De Godheid*

*Artikel III – Engelen (Gevallen en Niet Gevallen)*

*Artikel IV – De Mens (Geschapen en Gevallen)*

*Artikel V – De Bedelingen (Dispensaties)*

*Artikel VI – De Eerste Advent – de Komst van Jezus Christus, Zijn Incarnatie*

*Artikel VII – Het Volbrachte Werk van Jezus Christus; onze Heiliging en*

*Verlossing*

- A. Verlossing alleen door Jezus Christus
- B. Redding en Heiliging
- C. Eeuwige Zekerheid van Verlossing

*Artikel VIII – De Heilige Geest*

*Artikel IX – De Gemeente, de eenheid van gelovigen; levenswandel als christen; de Grote Opdracht*

- A. De Gemeente, de eenheid van Gelovigen
- B. Sacramenten
- C. Christelijke levenswandel
- D. Christelijke dienstbaarheid
- E. De Grote Opdracht

*Artikel X – Eschatologie: De gezegende hoop; de Verdrukking; de Wederkomst van Jezus Christus; de Eeuwigheid*

## I. Introductie

### A. "Ons Geloof"

Het is van tijd tot tijd – met een gezonde regelmaat – erg goed en belangrijk om te bekijken en te overdenken wat we als christenen en daarmee als lokale gemeente geloven. Dit om te zorgen dat wat we geloven vorm krijgt in ons leven, samenwerking en "diensten" en activiteiten, inclusief onze mening en reacties op ideeën en omstandigheden. We begrijpen heel goed dat individuele christenen, predikers, leiders van diverse bedieningen en groepen en gastsprekers, op basis van hun ervaring, roeping, gaven en talenten en achtergrond, etc. hun eigen boodschap brengen vanuit wat ze al dan niet ervaren als een leiding van de Heilige Geest of een periode die ze in hun leven als christen of als leerlingen (discipel) van Jezus doormaken. Maar we willen een raamwerk hebben waarbinnen we van elkaar kunnen weten wat we als fundament en als leidraad binnen het Woord van God in de manier die wij binnen onze geloofsgemeenschap als lokale gemeente en traditie op basis van de groep die Jezus tezamen brengt op dit moment belangrijk vinden, zien en voor ogen houden en waarbinnen we zaken willen bespreken, onderwijzen en "beoordelen".

### B. Een fundament als startpunt en ijkpunt

*Leerstellig en theologisch fundament en raamwerk...*

Dit (deze verklaring omtrent wat we geloven) gaat voor alle duidelijkheid niet over onze waarden en normen, cultuur en sfeer, maar over ons algemeen leerstellig, theologisch erkennen van God, Zijn Woord en Zijn Schepping en Zijn Eeuwigheid (Gods openbaring), het begrip en de interpretatie daarvan.

*...dat een startpunt en ijkpunt is van wat we toepassen in onze functies en vormen.*

Hoe we dat vervolgens – of alreeds! – met elkaar uitwerken in de praktijk met elkaar, voor elkaar en in deze wereld (maatschappij) (applicatie) door middel van de eerder genoemde “onze waarden en normen, cultuur en sfeer”, brengt ons tot wat we elders bespreken en “beoefenen” binnen de gedachten over de Bijbelse gezonde dynamieken van (lokaal) gemeente zijn, de functies en vormen spreken en wat we organiseren en hoe op basis van de relaties binnen onze lokale gemeente en de activiteiten die we met elkaar doen op basis van samen zijn (fellowship).

De vraag: Waarom doen we de dingen die we doen? En waarom doen we ze op de manier zoals we ze doen? zijn de vragen betreffende deze laatste applicatie, maar dit zijn gezonde theologische basis te vinden in het raamwerk van ons begrip van Gods en Zijn Openbaring in Zijn Woord, Zijn Schepping en de Eeuwigheid.

De vragen die we reeds regelmatig stellen (waarom doen we de dingen die we doen? en waarom doen we ze op deze manier) zetten we hiermee binnen een specifiek kader en we geven het daarmee een startpunt maar tevens een ijkpunt. Immers is het soms gewoon goed de dingen te doen die we doen, omdat we erin geloven en omdat “God het zegt” en “Jezus het ook deed” en ook bijvoorbeeld “de apostelen erover schrijven”. Daarmee zijn we duidelijker ten alle tijden een gemeente die Bijbels is en leerstellige grondwaarden heeft en kent en respecteert.

C. Tweedelig van deze verklaring van doctrine – en een praktische gedachte...

Hierna zullen kort worden genoemd (a) de Zeven Essentiële Punten van ons geloof als lokale gemeente, van welke we hopen dat deze zonder enige schroom, discussie en tegenstand worden geaccepteerd door alle leden en die zich willen voegen in de kring van de mensen die de lokale gemeente vormen. Zij omvatten de punten die in nagenoeg elke kerk die zich een Bijbelse christelijke gemeenschap noemt, onvoorwaardelijk en onbesproken wordt aanvaard en erkent als basis van christelijk geloof.

Vervolgens komt in de rest van deze verklaring aanbod (b) de Uitgebreide Verklaring van ons geloof (doctrine en theologie), welke een onderbouwing vormt van de Zeven Essentiële Punten van ons geloof, maar tevens een basis is voor het leiderschap en het regelmatig in te

stellen onderwijs binnen de gemeente en als ijkpunt voor het toetsen van onze eigen persoonlijke en gemeentelijke overtuiging, onderwijs in de kringen, de cursussen, de trainingen en de algemene Bijbelstudies en de lijn van prediking en de boodschap van de gastsprekers.

We zijn overtuigd dat dit allemaal erg zwaar kan klinken. Dat is niet zo, aangezien deze "doctrine" en de verklaring zelf van tijd tot tijd dient te worden overdacht en desnoods aangepast moet worden en "herzien" of opnieuw dient te worden geformuleerd. Maar het is aan de andere kant wel serieus en dan misschien "zwaar" dat we wel een ijkpunt en raamwerk willen hebben van wat we geloven van God, Zijn Openbaring in Zijn Woord, de Schepping en Zijn eeuwigheid (Zijn eeuwig plan en voornemen), dit misschien wel heel eenvoudig wegens het feit dat de apostelen zelf waarschuwen alles te onderzoeken (o.a. 1Thess.5:21) en je niet te laten misleiden (o.a. 1Joh.4:1) en dat er in de laatste tijd veel dwaalleraren en verkeerde leerstellingen zullen zijn (zie bijv. 1Tim.4:1vv. en 2Tim.3:1vv.). We willen dit zeker juist ook als een spiegel onszelf regelmatig voorhouden als gemeente en als kader in het algemeen en als leiders en (s)prekers in het bijzonder (o.a. Hand.20:28vv.; 2Kor.13:5; Matt.24:4-5).

## **II. De Zeven Essentiële Punten van ons geloof als lokale gemeente (theologie)**

Als leerstellige, theologische basis zien we de volgende zeven zaken, waar we zonder enige vorm van tegenstand of weerlegging van uitgaan dat elk gemeentelid en "bijbels" christen dit als fundament ziet en heeft in zijn of haar leven als individueel volgeling van Jezus Christus en als lid van een lokale gemeenschap van christenen (gemeente):

De Zeven Essentiële Punten van onze geloof (theologie):

- 1) God is een Drie-eenheid – Vader, Zoon en Heilige Geest
- 2) Jezus Christus was en is volkomen goddelijk en menselijk
- 3) De mensheid is geestelijk verloren zonder Jezus Christus
- 4) De plaatsvervangende verzoening en de lichamelijke opstanding van Jezus Christus
- 5) Verlossing is door geloof alleen en in Jezus Christus alleen
- 6) Jezus Christus zal wederkomen zoals Hij ook naar de hemel opgevaren is – de fysieke wederkomst
- 7) De autoriteit van de Schriften, de Bijbel, en de onfeilbaarheid en foutloosheid daarvan in de oorspronkelijke handschriften

### III. Uitgebreide Verklaring van ons geloof (doctrine en theologie)<sup>i</sup>

(De verwijzingen naar Bijbelgedeelten zijn slechts een aantal (mogelijke) verwijzingen; het pretendeert niet volledig te zijn of als een vorm van 'bewijsmateriaal' te dienen.)

#### *Artikel I – De Heilige Schrift*

1. We geloven dat "elk Schriftwoord door God is gegeven door inspiratie," waardoor we begrijpen dat de hele Bijbel geïnspireerd is in de betekenis dat mensen van God "door de Geest werden bewogen" om de woorden van wat we nu kennen als *de Bijbel* te schrijven.
2. We geloven dat deze goddelijke inspiratie gelijk en volledig was in alle delen van de Schrift – de historische, poëtische, leerstellige, profetische gedeelten – zoals ze staan in de originele manuscripten.
3. We geloven dat de hele Bijbel in haar origineel daarom zonder fouten is.
4. We geloven dat elk Schriftgedeelte betrekking heeft op de Heer Jezus Christus in persoon en werk in zijn eerste en tweede komst (advent) en dat er daarom geen deel – noch van dat wat het "Oude" Testament wordt genoemd – op de juiste manier gelezen of begrepen kan worden, *totdat* het leidt tot Hem.
5. We geloven dat heel de Schrift is gegeven voor onze praktische instructie. Kennis van de Bijbel is geen doel op zichzelf: het dient te zien te zijn in onze levensstijl.

*Zie<sup>ii</sup> Marcus 12:26, 36; 13:11; Lucas 24:27, 44; Johannes 5:39; Handelingen 1:16; 17:2-3; 18:28; 26:22-23; 28:23; Romeinen 15:4; 1Korinthe 2:13; 10:11; 2Timotheüs 3:16; 2Petrus 1:21).*

## *Artikel II – De Godheid*

1. We geloven dat de Godheid eeuwig bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2. We geloven dat deze drie personen één God zijn, exact hebbende de zelfde natuur, attributen, en perfect zijn en het waard zijn in dezelfde mate alle eer, vertrouwen en gehoorzaamheid.

*Zie Mattheus 28:18–19; Marcus 12:29; Johannes 1:14; Handelingen 5:3–4; 2Korinthe 13:14; Hebreeën 1:1–3; Openbaring 1:4–6.*

## *Artikel III – Engelen (Gevallen en Niet Gevallen)*

1. We geloven dat God een ontelbaar aantal engelen geschapen heeft, die zonder zonde waren en geestelijke wezens zijn. Dat één, “Lucifer, de zoon van de dagenraad” – hoog in rank – zondigde door trots, waardoor hij Satan geworden is. Dat een grote groep engelen hem volgde in zijn morele val, waarvan sommigen demonen geworden zijn en die actief zijn als zijn handlangers en medewerkers in het volgen van zijn onheilige doelstellingen, terwijl anderen die gevallen zijn “zijn opgesloten in eeuwige banden onder de duisternis tot het oordeel op de grote dag.”

*Zie Jesaja 14:12–17; Ezechiël 28:11–19; 1Timotheus 3:6; 2Petrus 2:4; Judas 6.*

2. We geloven dat Satan de veroorzaker is van zonde en dat hij, door list en bedrog, onze eerste ouders verleidde tot overtreding, waarbij zij vielen in “de zondeval” en dat zij daardoor onderdanig werden aan hem en hun nageslacht onder zijn macht kwam.



3. We geloven dat Satan de vijand is van God en van het volk van God, en dat hij de tegenstander is en zichzelf verheft boven alles wat God is en van God is en dat hij de aanbidding en gehoorzaamheid wil die alleen voor God is bedoeld.

4. We geloven dat Satan, die in het begin gezegd heeft "ik zal zijn als de Hoog verhevene", in zijn strijd verschijnt als een engel van het licht, en zo ook misleidende werken doet die op die van God lijken en dat hij ook religieuze bewegingen en godsdiensten en systemen en leerstellingen voortbrengt, welke direct of indirect, openlijk of bedekt gekenmerkt worden door de ontkenning van de noodzaak of het bestaan van het bloed van Jezus Christus of het volbrachte werk van genade en dat verlossing door geloof alleen is in Jezus Christus alleen.

*Zie Genesis 3:1-19; Romeinen 5:12-14; 2Korinthe 4:3-4; 11:13-15; Efeziërs 6:10-12; 2Thessalonicenzen 2:4; 1Timotheus 4:1-3.*

5. We geloven dat Satan *geoordeeld* was door het Kruis van Jezus Christus, maar nog niet *veroordeeld* is en dat hij als een overheerser regeert als de "god van deze wereld" en dat hij bij de wederkomst van Jezus Christus, gebonden zal worden en in de afgrond geworpen zal worden voor een 1000 jaar. We geloven dat hij na de 1000 jaar voor een korte periode losgelaten zal worden en dan "geworpen zal worden in de "poel van vuur en zwavel", waar hij "dag en nacht gepijnigd zal worden in alle eeuwigheid".

*Zie Kolossenzen 2:15; Openbaring 20:1-3, 10.*

6. We geloven dat een grote menigte van engelen hun oorspronkelijk staat van heiligheid hebben bewaard en zijn voor de troon van God, van waar ze worden uitgezonden als dienende geesten om hen te dienen die erfgenamen zijn van de verlossing.

*Zie Lucas 15:10; Efeziërs 1:21; Hebreeëen 1:14; Openbaring 7:12.*

7. We geloven dat de mens lager is geschapen dan de engelen; en dat in Zijn vleeswording (incarnatie) Jezus Christus voor een korte tijd die lagere plaats heeft ingenomen om de gelovige te plaatsten in Zijn eigen heerlijkheid boven de engelen.

*Zie Hebreëën 2:6-10.*

#### *Artikel IV – De Mens (Geschapen en Gevallen)*

1. We geloven dat de mens van oorsprong geschapen is naar het beeld van God en dat hij gevallen is door zonde, en dat als gevolg van zijn zonde, de mens zijn geestelijk leven verloor, "dood" werd in overtreding en zonden en dat hij een subject werd van de macht van de duivel, of Satan.
2. We geloven ook dat deze geestelijke dood, of volkomen slechtheid van de menselijke natuur, overgedragen wordt aan het gehele menselijke geslacht en dat alleen de Mens Jezus Christus daarop een uitzondering maakt.
3. We geloven dat daarom elk mens als afstammeling van Adam in deze wereld geboren wordt zonder goddelijkheid en daarmee in essentie onveranderlijk goddeloos is en los staat van Gods heerlijkheid. De mens kan zichzelf voor God niet rechtvaardigen op eigen pogingen tot heiligheid en goedheid.

*Zie Genesis 1:26; 2:17; 6:5; Psalm 14:1-3; 51:5; Jeremia 17:9; Johannes 3:6; 5:40; 6:35; Romeinen 3:10-19; 8:6-7; Efeziërs 2:1-3; 1Timotheus 5:6; 1Johannes 3:8.*

## *Artikel V – De Bedelingen (Dispensaties)*

1. We geloven dat de bedelingen verantwoordelijkheden zijn waarbinnen God met de mensen samenwerkt voor zijn doel op aarde voor en door de mens onder verschillende afspraken, beloften en verantwoordelijkheden (“verbonden”).
2. We geloven dat de veranderingen in de bedelingen van God met mens afhankelijk van de veranderende voorwaarden of situaties in welke de mens in relatie kon treden of die relatie kon onderhouden tot en met God, en dat deze veranderingen het gevolg waren van het falen van de mens en de oordelen (uitspraken) van God.
3. We geloven dat verschillende uit te voeren verantwoordelijkheden van deze bedelingen te zien zijn in de Bijbelse verslaglegging (het verhaal), dat zij de gehele geschiedenis van de mens omvatten, en dat elk eindigde in het falen van de mens onder die respectievelijke bedeling met de voorwaarden en verantwoordelijkheden die God hem gaf.
4. We geloven dat drie van deze bedelingen of regels om te leven het thema zijn van de uiteengezette openbaring in de Schriften, te weten de bedeling onder de Wet van Mozes, de huidige bedeling van genade, en de toekomstige bedeling van het duizendjarig rijk.
5. We geloven dat deze apart van elkaar staan en niet samen te voegen zijn en niet verward mogen worden aangezien zij elkaar chronologisch opvolgen.
6. We geloven dat de bedelingen geen manieren zijn om gered te worden of verschillende methoden zijn om genade te verkrijgen. Zij zijn niet in zichzelf afhankelijk van verbond-relaties maar zijn manieren van leven en verantwoordelijkheid naar God die de onderwerping en gehoorzaamheid van de mens openbaart en opdraagt als zijn geopenbaarde wil gedurende een bepaalde tijd.
7. We geloven dat indien de mens vertrouwt op zijn eigen beqaamheden en inspanningen om gunst van God of heil en verlossing te krijgen onder een bepaalde bedeling, hij zal falen en tekort schieten wegens zijn eigen zondige staat om in eigen kracht aan Gods rechtvaardige eisen te voldoen.

8. We geloven dat volgens het "eeuwig voornemen" van God (Ef.3:11) verlossing naar Gods gave altijd gebaseerd is op "genade door geloof" en dat het gefundeerd is en rust op het uitgestorte bloed van Jezus Christus toen Hij als Lam van God stierf aan het Kruis van Golgotha.

9. We geloven dat God altijd genadig is geweest onafhankelijk van welke van kracht zijnde bedeling, maar dat de mens vanuit zichzelf in welke tijd dan ook zelf verkoos om van God onafhankelijk te willen zijn.

*Zie 1Korinthe 9:17; Efeziërs 3:2; 3:9, Kolossenzen 1:25; 1Timotheus 1:4.*

10. We geloven dat het altijd waar is geweest en zal zijn dat "zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen"(Hebr.11:6). En dat het principe van geloof werkzaam was in de levens van alle heiligen die genoemd worden in het Oude Testament. We erkennen dat "geloof" en "geloven" in de Bijbel en dus in zowel Oude als Nieuwe Testament het oorspronkelijke woord voor geloof en geloven "vertrouwen" betekent. Dit is dus veel meer dan een statisch geloof (overtuiging). Het is een vertrouwen wat nooit los staat en niet los kan staan van een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus.

11. Toch, geloven we dat het historisch gezien onmogelijk was dat zij een bewust geloof hadden gebaseerd op de vleesgeworden, gekruisigde eniggeboren Zoon, het Lam van God (Joh.1:29): en dat het daarom evident is dat zij het volbrachte offer van Jezus in Zijn leven en Zijn werk (bediening) *niet* konden kennen en bevatten.

12. Tevens geloven wij, dat zij de profetieën en typen (beelden) betreffende het verlossende werk van Jezus Christus, in Zijn lijden, sterven en opstanding en verheerlijking *niet* volkomen konden begrijpen en kennen (1Petr.1:10-12); daarom geloven we dat hun geloof in God gebaseerd was en zichtbaar werd op andere manieren, zoals beschreven in het verslag van Hebreëen 11:1-40. We geloven dat hun geloof zoals zij dat hadden en zichtbaar werd in hun leven en daden hen werd toegerekend als rechtvaardig.

*Zie Romeinen 4:3 en Genesis 15:6; Romeinen 4:5-8; Hebreëen 11:7.*



## *Artikel VI – De Eerste Advent – de Komst van Jezus Christus, Zijn Incarnatie*

1. We geloven dat, zoals voorzien en bedoeld en verzorgd door God en zoals voor-aangekondigd in de profetieën van de Schriften, de eeuwige Zoon van God in deze wereld kwam met de bedoeling dat Hij God zou tonen aan de mensen, de profetieën zou vervullen en de Verlosser zou zijn van een verloren wereld. Dit is de reden dat Hij geboren werd uit een maagd, en een menselijk lichaam kreeg en een zondeloze menselijke natuur.<sup>iii</sup>

*Zie Lucas 1:30-35; Johannes 1:18; 3:16; Hebreeën 4:15.*

2. We geloven dat, van de menselijke kant, Hij een volmaakte mens was en bleef, zonder zonde. Toch was hij absoluut volmaakt aan God gelijk, op het zelfde moment volmaakt God en volmaakt mens, en dat Hij in Zijn leven op aarde soms functioneerde binnen en vanuit de hoedanigheid van dat wat menselijk is en soms binnen en vanuit de hoedanigheid dat goddelijk is.<sup>iv</sup>

*Zie Lucas 2:40; Johannes 1:1-2; Filippenzen 2:5-8*

3. We geloven dat in de vervulling van profetie Hij ten eerste kwam tot Israël als de beloofde Messias-Koning en dat door de verwerping van Hem door het volk, Hij, volgens de eeuwige raad van God Zijn leven gaf als een losprijs voor allen.

*Zie Johannes 1:11; Handelingen 2:22-24; 1Timotheus 2:6.*

4. We geloven dat, in Gods oneindige liefde voor het verlorene, Jezus vrijwillig Zijn Vaders wil accepteerde en het goddelijke offerlam werd en dat Hij de zonde van de wereld wegnam, door het oordeel over de zonde op zich te nemen en zo Gods rechtvaardigheid vervulde. Zijn dood was daarom plaatsvervangend in de absolute betekenis van het woord – de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – en door Zijn dood werd Hij de Verlosser en Redder van het verlorene.

*Zie Lucas 19:10; Johannes 1:29; Romeinen 3:25-26; 2Korinthe 5:14; Hebreëen 10:5-14; 1Petrus 3:18.*

5. Wij geloven dat, volgens de Schriften, Jezus is opgestaan uit de dood in hetzelfde lichaam, hoewel verheerlijkt, waarin Hij had geleefd en gestorven was, en dat zoals Zijn verrezen lichaam is, zo ook uiteindelijk het lichaam zal zijn dat aan alle gelovigen gegeven zal worden.

*Zie Johannes 20:20; Filippenzen 3:20-21.*

6. Wij geloven dat toen Jezus Christus van de aarde ten hemel voer, Hij door de Vader ontvangen werd en dat door het feit dat Hij plaats nam naast Zijn Vader op de troon zijn verlossende werk volkomen volbracht werd en het een zekerheid is.

*Zie Hebreëen 1:3.*

7. Wij geloven dat Jezus Christus het Hoofd is geworden van alle dingen aan de gemeente dat Zijn lichaam is en in deze bediening stopt Hij niet om voorbede te doen als Hogepriester en Advocaat (Voorspraak) voor hen die gered zijn.

*Zie Romeinen 8:34; Efeziërs 1:22-23; Hebreëen 7:25; 1Johannes 2:1.*

## *Artikel VII – Het Volbrachte Werk van Jezus Christus; onze Heiliging en Verlossing*

### A. Verlossing alleen door Jezus Christus

1. We geloven dat wegens ons deel hebben aan (of slachtoffer zijn van) de universele dood door zonde, niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan tenzij hij of zij is wedergeboren – en dat geen enkele vorm of graad van hervorming of verandering hoe groot en goed ook, geen poging om hoger morele waarden te hebben, geen enkele cultuur hoe aantrekkelijk ook, geen doop of andere dienst gedaan of ondergaan, een zondaar kan helpen om een stap dichterbij de hemel en bij verlossing te komen en dat alleen een nieuwe natuur die van boven gegeven wordt een nieuw leven gegeven door de Heilige Geest op basis van het levende Woord van God mogelijk maakt dat absoluut noodzakelijk is voor heil en redding en dat iemand alleen zodanig een gered kind van God kan worden.

2. We geloven ook dat onze verlossing volkomen volbracht is alleen door het bloed van onze Heer Jezus Christus die tot zonde gemaakt is voor ons en onze zonden gedragen heeft en een vloek voor ons geworden is door voor ons te sterven in onze plaats. We geloven ook dat geen bekering, geen gevoel, geen geloof, geen goede oplossingen, geen oprechte pogingen, geen onderdanigheid en gehoorzaamheid aan regels en instellingen en tradities van enige kerk of geloofsgemeenschap noch alle kerken die hebben bestaan of nog bestaan sinds de dagen van de Apostelen iets in het minste geval kan bijdragen aan de waarde van het bloed, noch aan het volbrachte werk of de verlossende kracht van onze Heiland en Redder, Jezus Christus, dat Hij – die werkelijk in Zich verenigde Zijn goddelijkheid en Zijn menselijke zondeloze staat – voor ons mogelijk heeft gemaakt.

*Zie Leviticus 17:11; Jesaja 64:4; Mattheus 26:28; Johannes 3:7-18; Romeinen 5:6-9; 2Korinthe 5:21; Galaten 3:13; 6:15; Efeziërs 1:7; Filippenzen 3:4-9; Titus 3:5; Jakobus 1:18; 1Petrus 1:18-19, 23.*



3. We geloven dat de nieuwe geboorte van de gelovige slechts alleen komt door geloof in Jezus Christus en dat bekering een vitaal deel is van geloven, en het is in geen enkel opzicht in zichzelf een aparte en onafhankelijke voorwaarde voor verlossing en redding; noch zijn andere daden, zoals bijvoorbeeld belijden, de doop, gebed, of trouwe dienst, nodig als aanvullingen om gered en verlost te zijn.

*Zie Johannes 1:12; 3:16, 18, 36; 5:24; 6:29; Handelingen 13:39; 16:31; Romeinen 1:16-17; 3:22, 26; 4:5; 10:4; Galaten 3:22.*

## B. Redding en Heiliging

4. We geloven dat wanneer een niet wedergeboren persoon gaat geloven in dat "geloof in Jezus Christus" zoals dat in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard en beschreven, hij onmiddellijk overgaat van geestelijk dood-zijn naar geestelijk leven, en dat hij of zij van een oude schepping een nieuwe schepping wordt, gerechtvaardigd is van alle dingen, geaccepteerd door God de Vader zoals Jezus Christus Zijn Zoon geaccepteerd is, geliefd is zoals Jezus Christus geliefd is, een plaats heeft ontvangen in Jezus Christus en met Hem één is voor altijd. Hoewel de persoon die gered is gelegenheid heeft en dat dat nodig is om te groeien in zijn besef en bewustzijn van zijn/haar zegeningen en moet leren beseffen en te kennen de volle maat van de goddelijke kracht door een leven dat steeds meer overgegeven is aan God de Vader en aan Jezus Christus is toegewijd, hij of zij, zodra hij of zij tot geloof is gekomen en gered is in het bezit is van elke geestelijke zegen en dat hij of zij daarom volkomen compleet en volmaakt in Jezus Christus is. Het is daarom *niet* nodig of vanuit God gevraagd om te zoeken naar een zogenoemde "tweede zegen" of een "aanvullend werk van genade".

*Zie Johannes 5:24; 17:23; Handelingen 13:39; Romeinen 5:1; 1Korinthe 3:21-23; Efeziërs 1:3; Kolossenzen 2:10; 1Johannes 4:17; 5:11-12.*

5. We geloven dat heiliging, welke een 'apart zetten tot God' is, drievoudig is: Het is (1) reeds compleet voor elk gered persoon wegens zijn positie naar God in de positie of plaats die hij of zij in Jezus Christus heeft. Omdat de gelovige in Jezus Christus is, is Hij door God en voor God apart gesteld in de mate waarin Jezus Christus apart gesteld is door en voor God.

6. We geloven echter dat hij of zij in zijn zondig vlees blijft, welke in dit leven niet kan worden ontkend of worden afgelegd. De gelovige is dus in Jezus Christus volkomen geheiligd, maar zijn aardse staat en wandel is niet perfect. Vandaar dat de Bijbel tegen Christenen zegt, aanmoedigt en opdraagt om het oude af te leggen en voor dood te houden en daaraan te sterven en het nieuwe op te nemen, je daarmee te bekleden en daarop gericht te zijn. Alle christenen dienen zich bewust te zijn dat we in dit tweevoudige leven hierop aarde leven. Dit is (2) een werk van heiliging dat we samen persoonlijk met de Heilige Geest doen en waartoe we elkaar aansporen en helpen en opbouwen.

7. We geloven ook dat het kind van God volkomen geheiligd zal zijn in elk opzicht zoals Hij nu al geheiligd is in zijn geestelijke positie en plaats in Jezus Christus, (3) wanneer hij of zij de Heer zal zien en zal zijn "zoals Hem".

*Zie Johannes 17:17; 2Korinthe 3:18; 7:1; Efeziërs 4:24; 5:25-27; 1Thessalonicenzen 5:23; Hebreeënen 10:10, 14; 12:10.*

### C. Eeuwige Zekerheid van Verlossing

8. Wij geloven, wegens het eeuwig doel van God naar zijn schepselen die Hij liefheeft, wegens Zijn vrijheid en genade te geven aan degenen die het niet verdienen maar op grond van het gevloede en verzoening-brengende bloed van Jezus Christus, wegens het karakter en de natuur van de goddelijke gaven van een eeuwig en oneindig leven, wegens de huidige en oneindige voorbede en voorspraak van Jezus Christus in de hemelen, wegens de onveranderlijke, niet herroepbare verbonden en verbondsbeloften van God, wegens de wedergeboorte door de Heilige Geest en de aanwezigheid en inwoning van de Heilige Geest in de harten van een ieder die gered is, dat wij en alle trouwe gelovigen waar dan ook, die eenmaal gered zijn gered blijven voor altijd.

9. We geloven echter ook, dat God een heilig en rechtvaardig God en Vader is en dat, wegens het feit dat Hij de overtredingen van zijn kinderen niet kan negeren, Hij hen wanneer zij standvastig blijven in hun zondige levensstijl, hen zal tuchtigen, disciplineren, en hen zal corrigeren met oneindige en onveranderlijke liefde, maar het was en is Zijn plan om hen te redden tot behoudenis en hen vast te houden en te bewaren voor altijd, los van alle menselijke inspanningen en Hij, die niet kan falen, zal aan het einde een ieder voor Zich stellen zonder vlek of rimpel in de tegenwoordigheid van Zijn heerlijkheid en naar het evenbeeld van Zijn Zoon.

*Zie Johannes 5:24; 10:28; 13:1; 14:16-17; 17:11; Romeinen 8:29; 1Korinthe 6:19; Hebreëën 6:17-20; 7:25; 1Johannes 2:1-2; 5:13; Judas 24.*

10. We geloven dat het een voorrecht is, niet van enkelen alleen, maar van allen die wedergeboren zijn door de Heilige Geest door het geloof in Jezus Christus zoals geopenbaard in de Schrift, om de zekerheid te hebben van heil en redding vanaf de dag dat zij Hem aangenomen hebben als Redder en Heer en dat deze zekerheid niet gevonden kan worden of gefundeerd is op een listig of slimme ontdekking van iemand eigen waardigheid of goedheid, maar geheel op het getuigenis van God in Zijn geschreven Woord, dat in en bij Zijn kinderen zal leiden tot een bekwaamheid om die liefde te ontvangen daarop respons te geven van dankbaarheid, aanbidding en gehoorzaamheid.

*Zie Lucas 10:20; 22:32; Johannes 4:23-24; 2Korinthe 5:1, 6-8; 2Timotheus 1:12; Hebreëën 10:22; 1Johannes 4:19; 5:13.*

## *Artikel VIII – De Heilige Geest*

1. Wij geloven dat de Heilige Geest, de Derde Persoon van de Drieëenheid, hoewel alomtegenwoordig van alle eeuwigheden, Zijn woonplaats nam in de wereld op een speciale en specifieke manier op de Dag van Pinksteren volgens de goddelijke belofte, woont in elke gelovige, en door Zijn doop alle christenen één maakt in en tot het Lichaam van Christus, en dat Hij als de Inwonende, de bron is van alle macht en waardig is alle aanbidding en gehoorzaamheid.

2. Wij geloven dat de Heilige Geest nooit de gemeente als zijnde het Lichaam van Christus zal verlaten, en ook de zwakste gelovige niet zal achterlaten of verlaten, maar dat Hij altijd de Aanwezige is om van Jezus Christus getuigenis te geven, en zo als doel heeft dat gelovigen verbonden zijn met Hem en daarmee met het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus, en dat christenen niet leven voor en vanuit zichzelf en hun geloof baseren op hun ervaringen.

3. We geloven dat de aanwezigheid van de Heilige Geest in de wereld op deze specifieke manier zal eindigen wanneer Jezus Christus komt om hen die Hem toebehoren bij de voltooiing van Zijn gemeente.

*Zie Johannes 14:16–17; 16:7–15; 1Korinthe 6:19; Efeziërs 2:22; 2Thessalonicenzen 2:7.*

4. Wij geloven dat in deze tijd – bedeling – bepaalde duidelijk definieerde of omschreven bedieningen worden uitgevoerd of bekrachtigd door de Heilige Geest en dat het de taak is van elke christen om deze te kennen, te herkennen en te erkennen in hun eigen leven en ervaring. Deze taken en bedieningen weerstaan het kwade in de wereld naar de maat van de wil van God; de inwoning en de zalving van allen die gered zijn, waarbij zij verzegeld zijn tot de dag van de verlossing; de doop in het ene Lichaam van Jezus Christus van allen die wedergeboren zijn; en de doorlopende vervulling voor kracht, onderwijs, opbouw en dienstbetoon van hen onder degenen die gered zijn die zich overgeven aan Hem en die onderdanig en gehoorzaam zijn aan Zijn leiding.

*Zie Johannes 3:6; 16:7–11; Romeinen 8:9; 1Korinthe 12:13; Efeziërs 4:30; 5:18; 2Thessalonicenzen 2:7; 1Johannes 2:20–27.*

5. We geloven in de gaven van de Geest om de lokale gemeente bovennatuurlijk bij te staan in wijsheid, kennis, kracht. We geloven dat God in elke generatie en elke cultuur waarin Zijn Woord gepredikt wordt in deze wereld als het getuigenis van het Evangelie van het Koninkrijk bevestigen wil met wonderen. We geloven dat de inwoning van de Heilige Geest zichtbaar is in de vrucht van de Geest en dat de liefde van Jezus het getuigenis is van het feit dat we Gods kinderen en Jezus' leerlingen zijn. Tot de wederkomst van Jezus zullen we als mensen wegens ons sterfelijk lichaam en deze gebroken wereld pijn, verdriet, ziekte, zwakte, ouderdom en dood ervaren.

*Zie Marcus 16:18; Johannes 13:34-35; 20:21; Handelingen 1:5, 8; Romeinen 8:18-23; 15:18-19; 1Korinthe 12:4-11; 13:1-3; 15:42-54; Galaten 5:22-25.*

## *Artikel IX – De Gemeente, de eenheid van gelovigen; levenswandel als christen; de Grote Opdracht*

### A. De Gemeente, de eenheid van Gelovigen

1. Wij geloven dat allen die verenigd zijn met de verrezen en opgevaren Zoon van God leden zijn van de gemeente – dat is het Lichaam en de Bruid van Jezus Christus, welke begon op de Pinksterdag en staat los van de natie Israël. Christenen die Jezus als Verlosser en Heer hebben aangenomen en Hem door de leiding van de Heilige Geest volgen zijn deelgenoten van de gemeente en hebben er deel in en aan los van het feit om iemand wel of geen lid is van een georganiseerde lokale gemeente of organisatie of denominatie op aarde.

2. Wij geloven dat in dezelfde Geest alle gelovigen in de tijd gedoopt zijn in het een Lichaam van Christus en daardoor dus deel van uitmaken, of zij nu Jood of "heiden" zijn, en dat zij leden zijn van elkaar en elk lid heeft de plechtige taak en opdracht om de eenheid van de Heilige Geest te bewaren in de band van de vrede, zij staan boven alle vormen van sektarische verschillen en dienen elkaar vurig lief te hebben vanuit een rein hart.

3. Wij geloven dat de gemeente één is; dat Jezus Christus het hoofd is van één gemeente, Zijn Lichaam; dat Jezus dus één gemeente heeft en niet meerdere; dat deze ene gemeente zichtbaar is in de verschillende lokale gemeenten in een plaats en regio; dat Jezus Zijn gemeente bouwt, zoals Hij zegt in Mattheüs 16:18 en dat Hij daar nog steeds sinds het begin mee bezig is en dat Hij nooit een tweede of “nieuwe” gemeente begonnen is; dat we tezamen met alle heiligen de universele, eeuwige gemeente van Jezus Christus vormen.

4. We geloven dat de gemeente (Gr. *Ekklesia*), waar Jezus over spreekt en in de rest van het Nieuwe Testament over geschreven wordt, een groep mensen is die Hij Zelf samenbrengt voor een gemeenschappelijk doel en dat de gemeente (of kerk) niet een religieus gebouw of locatie is of de uitvoering is van een christelijk programma of activiteiten, maar dat het altijd om de mensen gaat die tezamen komen in Jezus’ naam en dat Hij daar is (zoals Hij zegt en belooft in Matt.18:20) *juist omdat* zij er in Zijn naam bij elkaar zijn; zowel locatie als haar inrichting als ook een programma en de organisatie daarvan is er voor en dienend aan mensen – en de mensen zijn er voor de Heer en dienen Hem in de wereld, niet in de kerk (als locatie en organisatie): Ook al zullen lokale gemeenten een ruimte voor samenkomst hebben, in de vorm van een huiskamer of kerkzaal, en zullen er activiteiten georganiseerd worden in lijn met roeping en visie, deze locaties en activiteiten zijn dienend aan de mensen die de gemeente vormen, niet andersom: je kan Bijbels gezien niet naar de gemeente (of kerk) gaan, maar de gemeente van Jezus Christus komt te samen.

*Zie Matteüs 16:16–18; Handelingen 2:42–47; Romeinen 12:5; 1Korinthe 12:12–27; Efeziërs 1:20–23; 4:3–10; Kolossenzen 3:14–15).*

## B. Sacramenten

5. Wij geloven dat de doop in water van een ieder die tot bekering komt en een volgeling van Jezus wil zijn en het Heilig Avondmaal de enige sacramenten zijn en instellingen van de lokale gemeente en dat zij een Bijbelse betekenis hebben om getuigenis te geven van de gemeente in deze tijd (bedeling).

*Zie Matteüs 28:19; Lucas 22:19–20; Handelingen 10:47–48; 16:32–33; 18:7–8; 1Korinthe 11:26.*

## C. Christelijke levenswandel

6. Wij geloven dat we geroepen zijn met een heilige roeping, om te wandelen niet naar het vlees maar naar de Geest en zo te leven in de kracht van de inwonende Heilige Geest en dat we zo niet de lusten en verlangens van het vlees vervullen. Maar het vlees – de oude mens, de oude natuur van Adam – die gevallen is, welke we in dit leven niet kunnen “afleggen,” zal met ons zijn tot het einde van onze aardse “pelgrimstocht”, heeft het nodig dat het door en aan de Geest voortdurend onderworpen blijft in onderdanigheid aan Jezus Christus, of het zal zijn tegenwoordigheid manifesteren in ons leven tot schade van de verheerlijking van onze Heer.

*Zie Romeinen 6:11–13; 8:2, 4, 12–13; Galaten 5:16–23; Efeziërs 4:22–24; Kolossenzen 2:1–10; 1Petrus 1:14–16; 1Johannes 1:4–7; 3:5–9.*

#### D. Christelijke dienstbaarheid

7. Wij geloven dat goddelijke gaven van de Heilige Geest (die ons bekwaam maken voor dienstbaarheid) aan allen gegeven zijn die gelovig en gered zijn. Het zijn de gaven van de Geest en niet de gave of gaven van de christen. Gods Geest kan ons gebruiken tot de glorie van God. Niet dat we een gave kunnen kiezen uit het "assortiment" van 1Kor.12

8.

[Vervallen]

*Zie Romeinen 12:6; 1Korinthe 12:4-11; Efeziërs 4:11.*

9. Wij geloven dat, geheel apart van de zegeningen op basis van redding die gelijkelijk zijn gegeven aan allen die tot geloof zijn gekomen, beloften van beloning beloofd zijn naar de trouw en toewijding die elke gelovige in zijn dienstbaarheid en dienstbetoon voor Jezus Christus als Heer gedaan heeft, en dat deze beloningen gegeven zullen worden door Jezus Christus nadat Hij gekomen is om de Zijne tot Zich te nemen.

*Zie 1Korinthe 3:9-15; 9:18-27; 2Korinthe 5:10.*



## E. De Grote Opdracht

10. We geloven dat het de uitdrukkelijke boodschap en opdracht is van onze Heer Jezus Christus aan hen die gered zijn en Hem als Heer volgen dat zij uitgezonden worden door Hem in de wereld zoals Hij door Zijn Vader in de wereld gezonden is.

11. Wij geloven dat, nadat zij gered zijn, de volgelingen van Jezus Christus (christenen) vanuit Gods gezichtspunt gezien worden en zij zichzelf dienen te zien in relatie tot deze wereld als vreemdelingen, pelgrims, ambassadeurs en getuigen en dat hun primaire doel in dit leven zal dienen te zijn om Jezus Christus bekend te maken in de hele wereld.

*Zie Mattheus 28:18–19; Marcus 16:15; Johannes 17:18; Handelingen 1:8; 2Korinthe 5:18–20; 1Petrus 1:17; 2:11.*

### *Artikel X – Eschatologie: De gezegende hoop; de Verdrukking; de Wederkomst van Jezus Christus; de Eeuwigheid*

1. Wij geloven dat, volgens het Woord van God, de volgende 'grote' gebeurtenis in de vervulling van profetie de wederkomst van de Heer Jezus Christus in de lucht zal zijn om tot Zich te nemen in de hemel zowel de Zijnen die dan levend zijn tot Zijn komst, als ook allen die in Jezus Christus gestorven ("ontslapen") zijn, en dat deze gebeurtenis de gezegende hoop is die de Schrift ons voor houdt en waarnaar we volgens de Bijbel naar uit dienen te kijken.

*Zie Johannes 14:1–3; 1Korinthe 15:51–52; Filippenzen 3:20; 1Thessalonicenzen 4:13–18; Titus 2:11–14.*

2. Wij geloven dat de opname van de gemeente gevolgd wordt door de vervulling van Israëls zeventigste week (Dan.9:27; Openb.6:1-19:21) in welke periode de gemeente, het Lichaam van Christus, in de hemel zal zijn. De gehele periode van deze zeventigste week van Israël zal een tijd van oordeel zijn over de gehele aarde. Aan het einde van deze periode zal de tijd van de heidenen tot een einde komen. De latere helft van deze periode zal de tijd van "Jacobs benauwdheid" zijn (Jer.30:7), welke door onze Heer de grote verdrukking genoemd wordt (Matt.24:15-21).

3. We geloven dat universele rechtvaardigheid niet gerealiseerd zal worden voor de tweede komst van Jezus Christus, maar dat de wereld dag aan dag "rijper" wordt voor het oordeel en dat deze tijd (bedeling) zal eindigen met een vreeswekkende ontrouw en afvalligheid aan God en zijn rechtvaardigheid.

4. We geloven dat de periode van de grote verdrukking op de aarde zijn hoogtepunt vindt in de wederkomst van de Heer Jezus Christus naar de aarde zoals Hij met Zijn Hemelvaart vertrokken is, in eigen Persoon op de wolken van de hemel, en met kracht en grote heerlijkheid en dat dit het begin is van het duizendjarig rijk, om Satan te binden en hem te plaatsen in de afgrond, om de vloek die nu op de hele schepping rust op te heffen, om Israël te herstellen in haar eigen land en haar te geven de verwezenlijking van Gods Verbondsbeloften, en de hele wereld te brengen tot de kennis van God.

*Zie Deuteronomium 30:1-10; Jesaja 11:9; Ezechiël 37:21-28; Mattheus 24:15-25:46; Handelingen 15:16-17; Romeinen 8:19-23; 11:25-27; 1Timotheus 4:1-3; 2Timotheus 3:1-5; Openbaring 20:1-3.*

5. Wij geloven dat bij het sterven de geesten en zielen van hen die in de Heer Jezus Christus hebben geloofd tot verlossing onmiddellijk overgaan in Zijn tegenwoordigheid en daar blijven in bewuste heerlijkheid tot de opstanding van hun verheerlijkt lichaam wanneer Jezus Christus komt voor de Zijnen, waarop ziel en lichaam herenigd zullen worden en met Hem zullen zijn voor altijd in heerlijkheid...

6. Maar wij geloven ook dat de geesten en zielen van de ongelovigen na hun dood bewust blijven van de veroordeling en in ellende tot het laatste oordeel van de grote witte troon aan het einde van het duizendjarig rijk, wanneer ziel en lichaam herenigd zullen worden en geworpen zullen worden in de poel van het vuur. Daar zal het niet teniet gedaan worden, maar uit de aanwezigheid van de Heer en ver van de heerlijkheid van zijn kracht en macht, de straf van het eeuwig vuur ondergaan.

*Zie Lucas 16:19–26; 23:42; 2Korinthe 5:8; Filippenzen 1:23; 2Thessalonicenzen 1:7–9; Judas 6–7; Openbaring 20:11–15.*

<<OG

08.2014/ 09.2018/ 07.2020/ 09.2023

## Eindnoten

---

<sup>i</sup> Hiervoor is onder andere de opzet en outline gebruikt van het Dallas Theological Seminary.

<sup>ii</sup> De verwijzingen naar Bijbelgedeelten zijn slechts een aantal (mogelijke) verwijzingen; het pretendeert niet volledig te zijn of als een vorm van ‘bewijsmateriaal’ die dienen.

<sup>iii</sup> De incarnatie – de mens-wording van Jezus als de eniggeboren Zoon van God (het Woord werd vlees, Joh.1) – wordt in de theologie vaak omschreven als: “Hij bleef wat Hij was...” (nl. volkomen goddelijk) “...toen Hij werd wat Hij niet was” (nl. volkomen mens).

<sup>iv</sup> Hierna volgt de tekst van de “Chalcedonische geloofsbelijdenis” opgesteld tijdens het concilie van Chalcedon in 451. (De nadruk wordt gelegd op de twee verenigde, onveranderlijke, onscheidbare naturen in Christus namelijk de goddelijke en de menselijke natuur.) *"Wij belijden, in navolging van de heilige vaders, allen eenstemmig dat onze Heer Jezus Christus één en dezelfde Zoon is, volmaakt in zijn Godheid en volmaakt in zijn mensheid, waarlijk God en waarlijk mens, bestaande uit een redelijke ziel en een lichaam, één van wezen met de Vader naar zijn Godheid en één van wezen met ons naar zijn mensheid, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, van eeuwigheid uit de Vader gegeneerd naar zijn Godheid, maar in het laatst der dagen omwille van onze zaligheid uit de Maagd Maria, de moeder Gods, geboren naar zijn mensheid, één en dezelfde Christus, Zoon, Heer, Eniggeborene, in twee naturen, onvermengd, onveranderd, ongedeeld, ongescheiden; daarbij wordt het onderscheid tussen de naturen in generlei wijze tenietgedaan door de vereniging, maar veeleer de kenmerkende eigenschap van elke natuur bewaard en samengebracht in één persoon en één hypostase, niet alsof Christus is gescheiden of verdeeld in twee personen, maar één en dezelfde Zoon en eniggeboren God, Woord, Heer, Jezus Christus; precies zoals de profeten vanaf het begin betreffende hem hebben gesproken en onze Heer Jezus Christus ons heeft geleerd, en de geloofsbelijdenis van de vaders ons heeft doorgegeven."* (Overgenomen van Wikipedia, aug.2014)